

Aquarius in de praktijk - Deel 02 - les 11 - Hedendaagse alchemie

4 februari 2020

Vanavond wil ik jullie er nog eens extra aan herinneren dat wij, vanuit de geest, niet onfeilbaar noch alwetend zijn en dat wij het appreciëren dat u zelfstandig nadenkt. Vooral omdat we vanavond een nieuwe richting uitgaan en dat het van belang is dat u zelf in de praktijk probeert zaken toe te passen, uit te voeren enz.

Ik zou graag vanavond jullie onderhouden over hedendaagse alchemie. Dit klinkt misschien raar in jullie oren, want voor de meesten onder u zal alchemie iets zijn uit de Middeleeuwen, en dan nog liefst in verband gebracht met het maken van goud. Maar niets is minder waar. Het is wel zo dat men nog steeds alchemisten aantreft die dit bestuderen en experimenteren om wel degelijk van daaruit eventuele macht te veroorzaken. Maar daar gaat het vanavond niet over. De echte alchemisten waren in het verleden mensen die zochten naar de geheimen van, in hun geval zou men het gedefinieerd hebben als, de godheid en hoe zij die het dichtst konden benaderen. Dat men toevallig op sommige momenten bepaalde nieuwe materialen of soms goud creëerde, was puur bijzaak. Men zocht naar het waarom van het goddelijke enz.

Nu zijn we een stap verder. Namelijk, waar men in het Vissentijdperk zocht naar de God en wat erachter zat – en of dit nu in de christelijke wereld was of in de islamitische wereld, maakt niet uit, men zocht hetzelfde; de verpakking was soms anders, maar het kwam op hetzelfde neer – zijn we nu aanbeland in de periode dat die God niet meer op de voorgrond staat, maar dat er vooral sprake is van wat we tot op heden hier ook naar voor hebben gebracht en zoveel mogelijk hebben ingebracht tijdens de zittingen: We spreken over de Bron.

Waar het vroeger de God was die u opdracht gaf of die u geschapen had in de denkwereld van de mens, de God die er oorzaak van was dat u in uw leven dit of dat tegenkwam, de God die zagezegd u de vrijheid gaf, krijgen we nu dat we heel goed weten dat we deel zijn van de Bron – en dan kunt u zeggen: van de ganse schepping – en dat die vaderlijke, goddelijke figuur daar niet ter zake is. Er is veel meer. Waar men dat in de vorige cyclus niet kon beseffen, zullen we in de komende eeuwen meer en meer tot het besluit komen van wat de bronnen zijn van het bestaan.

En daarom zeg ik dat de huidige alchemie een zoektocht is naar u zelf. Een zoektocht: Waar begint het? Wat is het moment dat ik als individu mijn intrede doe in deze kosmos en mijn ontwikkeling ga die ik moet gaan om steeds verder te kunnen ontwikkelen. De moderne alchemist gaat zich niet meer afzonderen en in zijn laboratorium allerlei experimenten doen. De moderne alchemist gaat vooral vanuit zijn denken, zijn zoeken, de analyse van wat is, trachten antwoorden te vinden op vele existentiële vragen die in hem opkomen. En dat is niet min. Want wanneer we gaan beseffen – en dat is zeker in deze tijd nog te weinig aan de orde – dat alles, maar ook alles, in ons aanwezig is, dan is het nog maar de vraag: Hoe kunnen we daarmee omgaan, en hoe kunnen we dat voor ons handelbaar maken? Dat is, in de oude termen, het zoeken naar 'de steen der wijzen'. En dat is in deze tijd met al zijn vernieuwingen ontzettend belangrijk voor de mens die nu leeft. Want het is juist

doordat hij voor zichzelf zaken vaststelt, niet door anderen die het hem vertellen, nee, voor zichzelf ontdekken en vaststellen hoe deze kosmos functioneert, hoe hij in deze kosmos mee draait, dat de mogelijkheid creëert tot een hoger bewustzijn, tot verder komen. En dat is niet evident.

Als u kijkt in de wereld waarin u leeft nu, dan ziet u dat men wetenschappelijk alles gaat uiteen rafelen. Scheikundig doet men dat, in fysica doet men dat, noem maar op, men rafelt uit elkaar. En hoe meer men de zaken uit elkaar haalt, hoe minder men begrijpt hoe het in elkaar steekt. Want men krijgt een beeld in de stof van iets wat men eigenlijk als mens niet meer kan bevatten.

Wanneer we bv. kijken naar het onderzoek wat betreft uw cellen, wat betreft de atomaire samenstelling enz., dan moet men vaststellen dat hoe verder men ontleedt, hoe minder duidelijk de situatie wordt en men telkens meer en meer mogelijkheden heeft om te zeggen: Het is zo of het is zo. De huidige wetenschapper - en dan laat ik de alchemistische zoeker daar buiten - de gewone wetenschapper loopt vast in zijn ontleding. En wanneer hij verder blijft zoeken, dan ziet u dat hij er gewoon naast slaat omdat hij het niet meer kan bevatten. Want wanneer u steeds verder gaat, dan wordt dat kleine, dat onbestaande, dat niet-vaststelbare groter en groter. Maar het is niet vaststelbaar, maar het wordt voor u een kosmos die u niet meer in kaart krijgt. Het wordt zo ontzettend dat u er geen weg meer mee kunt. En dan krijgt u natuurlijk allerlei soorten indianenverhalen die in de wetenschap de ronde doen. Maar dat is ons probleem vanavond niet.

Wat wij willen bereiken, is dat u als mens, als individu beseft via deze weg dat u deel bent van het geheel waarin u existeert. Dat wil zeggen dat u als individu onsterfelijk bent. Dat is wat de hedendaagse alchemie u kan bijbrengen. U kunt niet verdwijnen in de kosmos. Uw bestaan als individu is eeuwig en is 'onaantastbaar'. Voor u in de stof misschien moeilijk te plaatsen omdat u steeds weer rekening houdt met overgang, met lijden enz. Maar alchemistisch gezien is dit eigenlijk maar het proces voor uw eigen verdere ontwikkeling. Elk leven in de stof - of het nu hier op deze planeet is of ergens anders in de kosmos, wat heel goed mogelijk is, sommigen onder u hebben daar reeds ervaring in, anderen minder maar het doet er niet toe - het punt is dat u nooit verdwijnt. Dat is eigenlijk wat men in de vorige periode trachtte te ontdekken via al hun formules om te komen tot het 'elixir van het leven' of 'de steen der wijzen' of hoe u het noemt. Men kon dit moeilijk bevatten omdat men daar zat met een God die zagezegd alles in handen had en die u wel de mogelijkheid gaf om wat te spelen.

Nu we onder Aquarius gekomen zijn, weten we dat het niet zo is, kunnen we ook aanvoelen voor onszelf dat we vanuit de Bron ontstaan zijn. En oké, dat Godsbeeld komt ook vanuit de Bron. Dat moeten we niet verwerpen. We mogen gerust aanvaarden dat er krachten zijn vanuit de Bron, die groter zijn dan dat wij als mens zijn, daar is niets fout mee. Krachten die groter zijn dan dat wij in de geest kunnen beseffen, daar is niets fout mee. Het zijn deze krachten, deze lichtkrachten die het voor ons mogelijk maken om ons te ontwikkelen en verder te komen. Want alles draait om het licht dat uit de Bron komt. Het licht dat wij erkennen als de energie die het ons mogelijk maakt in de stof zowel als in de geest een individuele ontwikkeling waar te maken om zo steeds verder te komen. En vraag mij nu niet, lieve mensen, tot wat 'dat verder komen' leidt. Als ik dat zou kunnen weten, tot wat dat uiteindelijk leidt, dan zou ik waarschijnlijk hier niet door een medium tot u spreken. Want dan was ik al zo ver dat ik waarschijnlijk niet meer rechtstreeks met iets wat de stof aangaat, zou kunnen in contact komen, zonder dat die stof in dat licht zichzelf zou oplossen. Maar wees gerust, zo

ver is het niet.

Wij, aan onze zijde, hebben de mogelijkheid om deze stoffelijk beschreven hoge lichtbronnen waar te nemen, maar dat wil niet zeggen dat wij daar direct zonder meer een contact kunnen mee hebben. In de geest moet u ook verder uw weg gaan, uw ontwikkeling fase na fase, om zo ver te komen dat u deze bronnen in u kan opnemen en dat u daarin verder kunt komen. Dat is wat we bedoelen met de hedendaagse alchemie. Het zoeken naar licht, het zoeken naar wat voor ons het meest juiste is. Ik durf niet zeggen 'de universele waarheid', want voor zover we aan onze zijde kunnen aanvoelen, bestaat er geen universele waarheid, bestaan daar vele waarheden die, wanneer u ze allen zou kunnen omvatten - en dat kunt u niet, noch in de stof, noch in de geest - dat u misschien het ganse beeld zou krijgen. En dan zou u misschien volledig, maar ook dat moet ik openlaten, opgaan in dat licht. Dan wordt u misschien zelf het licht, dat is mogelijk, maar zo ver zijn we zeker nog niet.

Voor ons is het op het ogenblik noodzakelijk om trachten te ontdekken wie we werkelijk zijn, hoe we werkelijk functioneren, en hoe we deel uitmaken van dat groter geheel. En vooral, lieve mensen, hoe wij in harmonie kunnen zijn met dat groter geheel. Want in de vernieuwing, die bezig is, is het belangrijk dat we op de meest juiste wijze ons instellen. Dat we ons één voelen, ons in harmonie voelen met de planeet waarop we op het ogenblik werkzaam zijn. Ja, ik zeg wel degelijk: werkzaam. Want u bent allen, misschien beseft u het niet, werkzaam op de aarde. Wat u doet op de aarde, heeft een invloed. Uw ganse leven in de stof geeft een blauwdruk aan de aarde. En wanneer u erin slaagt als stofmens om zo harmonisch mogelijk met deze aarde om te gaan, dan zal deze aarde voor u ook zo harmonisch mogelijk reageren én u in een positie brengen waaruit u ontzettend veel kunt leren, waaruit u veel bewuster wordt. En wanneer de stof dan aan zijn eindhalte komt, dat u deze kunt achterlaten 'als voeding voor de aarde', "Het is een cadeautje, bedankt dat ik het mocht gebruiken, u krijgt het terug", maar u kunt met wat u aan ervaring hebt opgedaan binnen die harmonie van de aarde en alles wat met de planeet te maken heeft, aan onze zijde weer verdergaan.

Het is iets wat bij de meeste mensen nog te weinig doordringt. Omdat de meesten onder u nog steeds teveel belang hechten aan wat de stof is. Maar alles wat in de stof is, lieve mensen, dat hebt u gekregen om te gebruiken, om uw eigen weg in het licht zo goed mogelijk te kunnen doorlopen. U hebt die zaken in de stof niet gekregen om ze vast te houden; u hebt deze zaken in de stof niet gekregen om ze maar op te stapelen en te vermeerderen in de stof, want u bent er niks mee. Wanneer u aan het einde van uw schooltijd op deze planeet komt, ja, dan mag u stoffelijk bezitten wat u wil, het blijft op de planeet. Het blijft van de planeet, het is het uwe niet. U kunt wel denken dat het het uwe is. Nee, het is het uwe niet. Alles wat op de planeet aanwezig is, behoort tot de aarde. Zo goed dat uw lichaam tot de aarde behoort, en terug gaat in de aarde. Maar wat u hebt kunnen leren, wat u hebt kunnen ervaren, dat is wat telt. Dat is het alchemistisch brouwsel dat u verder zal helpen. Dat, wat u van uw leven gebrouwen hebt, dat gaat wél mee. Die bewustzijnservaring, die gaat mee. En voor de ene kan dat zo zijn, voor de ander zal het op een andere wijze zijn. Maar het gaat steeds weer: "Hoe heb ik geleefd in de harmonie met deze aarde? Heb ik daar aandacht voor gehad? Heb ik aandacht gehad voor wat de natuur rondom mij mij aanbood? Heb ik aandacht gehad voor wat de elementalen naar voor brengen? Heb ik respect gehad voor alles wat leefde, voor de planten, voor de dieren, voor de mineralen, noem maar op? Al deze zaken die bij de meeste stofmensen, dat weet ik, niet aan de orde zijn, zijn juist de essentiële ingrediënten van het alchemistisch proces dat u in bewustwording verder kan helpen. En al het

andere, lieve mensen, laat u toch achter. Of u nu superrijk was, of u juist kon rondkomen, of u niets bezat, wanneer u naar onze zijde komt, dat telt niet. Maar wie niets bezat en steeds zo goed mogelijk geleefd heeft in harmonie met de natuur, die de aarde gerespecteerd heeft ondanks alles, die komt met een rijk bewustzijn aan onze zijde. En waar degene die niet wist wat hij met zijn bezittingen allemaal kon doen omdat het zo groot was, zo overweldigend, die door zo te leven vele anderen tekort heeft gedaan, maar die de aarde steeds heeft beschadigd door zijn hebzucht, ach, wanneer deze aan onze zijde komt, ja, dan zijn er wel enkele problemen. En dan zien we dat zulke figuren, spijtig genoeg, zich inkapselen en dat het soms lange tijd vraagt eer zij nog maar een klein glimpje van licht kunnen aanvaarden. Dat zijn 'de zwarte alchemisten', hoewel dat eigenlijk niet bestaat. Maar ik druk het zo uit om een verschil te maken tussen de mogelijkheden. En het zijn extremen, ik weet het wel. Het wil niet zeggen dat u op aarde arm moet zijn, en het wil ook niet zeggen dat u rijk moet zijn. Ik heb dit in extreme voorbeelden getrokken. Ik beseef goed genoeg dat u op aarde kàn leven, kàn zoeken, u ontwikkelen en dat u op een goede manier leeft, in harmonie met de aarde. U moet heus niet op een stort gaan wonen om bewuster te worden, zeker niet. U mag gerust genieten van wat de aarde u schenkt, dat is geen enkel probleem. Maar u moet wel beseffen wat dit betekent. En u moet proberen de harmonie rondom u met deze aarde - en daarmee bedoel ik ook met al wat erop leeft - te handhaven.

En als u dan in de stof functioneert volgens wat u aanvoelt als zijnde harmonisch, als voor u juist, dan mag de ganse wereld zeggen dat u niet juist bent, dat u anders moet leven, dat moet u zich niet aantrekken. Als u voor uzelf aanvoelt dat dit correct is, dat dit voor u klopt, dan leeft u zo. En dan gaat u zo verder en dan zult u zien, dan zal de aarde ook op u reageren op de meest juiste wijze.

En dat is, lieve mensen, wat ik vanavond eigenlijk met jullie tracht te bereiken: dat u voor uzelf zo ver komt dat u zich niet laat leiden door beslissingen van anderen. Want u leeft op het ogenblik op het einde van een periode waarin bijna iedereen gaat vertellen aan de ander hoe hij moet leven, hoe hij moet werken, hoe hij moet eten, hoe hij moet praten, hoe hij zich moet verzorgen enz. Maar dit is het einde van een periode, juist doordat dit zich voordoet. Want doordat de mens de andere mens in een vakje wil duwen en eist dat deze zou reageren zoals hij wil, maakt hij alles kapot, creëert hij zulke disharmonieën, zulke onevenwichten dat de natuur eigenlijk de mogelijkheid krijgt om in te grijpen. Dat de aarde de mogelijkheid krijgt om dat ganse geheel, dat haar enorm stoort, te vernietigen. Want de mens is op aarde niet om te luisteren en te leven volgens wat een machthebber verlangt, wat wie machtziek zijn, verlangen van de ander. Nee, u bent op aarde gekomen om uw eigen weg te gaan, hoe dan ook. U bent op aarde gekomen om voor uzelf uit te zoeken hoe u op de meest juiste wijze in harmonie kunt zijn in de wereld waarin u leeft. En hoe u dat doet, dat is uw zaak. Een ander moet u heus niet vertellen wat u mag doen en wat u niet mag doen. Want tegenwoordig, als u naar uw maatschappij kijkt, is alles slecht. U wordt van alles ziek, u gaat van alles dood, u krijgt van alles alle mogelijke kwalen, 'behalve als u doet wat wij u zeggen!' Dit is waanzin, waanzin ten top. Elk individu, elke mens is anders. U kunt niet een algemene regel stellen van wat voor iedereen juist is. Wie dat doet, is bij wijze van spreken met zwarte magie bezig, maar is niet met de hedendaagse alchemie, het zoeken naar waarheid, het zoeken naar licht, het ontdekken van uw bronnen bezig, integendeel.

Elke mens op aarde is een individu dat geïncarneerd is om in zijn mogelijkheden, in zijn wereld ervaringen op te doen. En als die ervaring is of noodzakelijk is dat u alle dagen wit brood eet, dan

eet u alle dagen wit brood. Ondanks dat de gezondheidsgoeroes zeggen dat u bruin brood zou moeten eten. Want wanneer het voor u belangrijk is 'om wit brood te eten' en u doet het niet en u volgt de gezondheidsgoeroes, dan gaat u kapot aan het eten van bruin brood. En dat voorbeeld kunt u invullen met duizenden andere zaken die aan de orde zijn.

Wanneer u kijkt rondom u, dan wordt u rond de oren geslagen dat u het milieu kapot maakt. U wordt om de oren geslagen met dat het klimaat zo achteruit gaat. Niets is waar van alles wat men u vertelt. Er wordt u vertelt dat wanneer u dat gebruikt, dat alles kapot gaat. Men vergeet één ding, dat alles wat op de aarde is, behoort tot de aarde. En wanneer de aarde vindt dat iets te ver gaat, wees ervan overtuigd, lieve mensen, dat de aarde de mogelijkheid heeft om de zaken te corrigeren. Wanneer de aarde vindt dat er teveel mensen zijn, dan zal de aarde er wel voor zorgen dat het vermindert. De mens denkt dat hij heerser is, dat hij de aarde kan sturen, dat hij weet hoe deze planeet zich in de kosmos gedraagt. Ja, want de astronomen weten hoe de kosmos in elkaar zit. Tot op het ogenblik dat ze moeten vaststellen dat ze niet verder kunnen omdat ze zo beperkt zijn maar dat is moeilijk om toe te geven.

Neem gerust van mij aan, wanneer u in harmonie leeft met uw planeet, zult u er geen schade van ondervinden. Wanneer u in harmonie leeft met uw planeet, ach, stook rustig uw houtkachel. Uw planeet wordt er niet slechter van. Wanneer u in harmonie met uw planeet leeft, ach, eet rustig wat u smaakt, wat de planeet u schenkt. Uw planeet wordt er niet slechter van. Wenst u uw planeet te zien en te reizen, doe het op uw eigenste wijze. Maar ., loop niet de massa achterna die vertelt hoe schadelijk alles is. Want wanneer iets schadelijk wordt, corrigeert de planeet het. Ach, de mens ziet het niet, want dan zeggen ze: "O kijk, die vulkanen reageren. O kijk, daar gaat de zee alles wegvegen. En zie hoe deze branden alles vernietigen." De mens vraagt zich niet af hoe dat komt. "Ben ik misschien een beetje de oorzaak van wat er gebeurt?" Ah nee, dat is men niet, hé! Hoe zou u kunnen de oorzaak zijn? dat is alles wat behoort tot het oude, lieve mensen. Het nieuwe zit in jullie. Het is al aanwezig. Het alchemistisch denkpatroon zult u verder voor uzelf moeten uitwerken. Langzaam maar zeker zal ieder van de groep hier zich bewust moeten worden hoe hij deel is van dit geheel. Niet u gaan baseren op wat anderen naar voor brengen, maar u baseren op wat u zelf aanvoelt.

Ik neem een voorbeeld: In deze wereld is gezondheid zeer belangrijk. Men zegt tegen u dat het het beste is, gezien uw leeftijd, dat u dat en dat medicament neemt. Ga even voor uzelf na wat u aanvoelt. En misschien valt uw oog toevallig op een of andere plant, die u aanspreekt, waarvan u aanvoelt: "Als ik deze plant gebruik, dan zal ik mij beter voelen." Doe het dan! Want deze plant is in uw buurt gekomen om u te helpen. Dàt is de harmonie. En niet zeggen: Voorschrift zoveel, we gaan naar de apotheek en we halen alle mogelijke scheikundige stoffen binnen zodat we zeker zijn dat we sneller overgaan. Goed, mag u ook doen, u bent welkom, geen probleem. Maar dat is niet wat in de toekomst zal uitmaken dat u uw leerschool, uw weg hier op aarde op de beste wijze kunt vervullen.

Ik heb niet gezegd dat u zich niet mag laten helpen, hé. Ik tracht het alleen maar duidelijk te stellen. Het kan op een bepaald moment nodig zijn dat u een of ander scheikundig product moet nemen waardoor u iets kunt afremmen omdat u op dat moment niet in de mogelijkheid bent om iets anders te doen. Dat kan, geen probleem. Maar het mag niet een normale procedure zijn: "O, ik heb vandaag hoofdpijn, dus ik zal maar pijnstillers nemen." Wanneer u voor hetzelfde geld door rustig diep in en

uit te ademen, even in meditatie te gaan, een grotere invloed op uw hersenen kunt uitoefenen, op uw pijnzenuwcentrum, dan wanneer u een pijnstillert neemt. En zo is het met vele zaken. Een mens vergeet te gemakkelijk dat wanneer hij in harmonie is met de aarde, wanneer dat lichaam in wisselwerking staat met deze aarde, hij eigenlijk alles rondom zich heeft om zichzelf in de meest juiste conditie te brengen. Klinkt raar, maar het is zo. Uw lichaam zelf bevat alle mogelijkheden die nodig zijn om het zo goed mogelijk in evenwicht te houden. Uw lichaam is een alchemistische fabriek. U staat daar misschien niet bij stil, maar in uw lichaam wordt heel veel qua materie omgezet in andere materie waardoor u zich goed kan voelen, waardoor u in harmonie kunt zijn. En dit is niet alleen voor fysieke zaken, dit geldt zeker ook voor geestelijke zaken.

Wanneer u als stofmens in deze tijd piekert, wanneer u in deze tijd u druk maakt over om het even wat, want "Wat kan er allemaal gebeuren? Ach, morgen kan dit of dat plaatsgrijpen; overmorgen kan ik dit meemaken en ja, binnen een maand of binnen een jaar zal het misschien zo zijn", dan creëert u voor uzelf een groot onevenwicht, dat zich dan weer verder vertaalt. Waardoor u allerlei symptomen krijgt die niet aangenaam zijn. Ik geef jullie de raad, lieve mensen: leef een beetje zoals Tjil Uylenspiegel. Laat de wereld aan u voorbijgaan. Tracht te genieten van het moment dat is. Leef vandaag. Stoor u niet aan wat anderen doen. Laat ze doen! Wanneer anderen hun eigen miserie wensen te creëren, geef ze de mogelijkheid, maar ga er niet in mee. Laat ze doen! Laat los! Wees uzelf! En tracht met alles rondom u in harmonie te zijn, al is het maar een plantje in een bloempot, of al is het maar een huisdier, wees er gelukkig mee. Leef ervoor! Wees er één mee en u zal zien dat al het andere rondom u, ach, u niet deert. U kunt verder.

Leef niet in berekeningen, zoals het grote deel van uw maatschappij. Leef in aanvoelen van harmonieën. Wees met elkaar in harmonie. En als iemand dat niet wenst, geef die de vrijheid zijn of haar weg te gaan. Waarom zou je? Waarom zou je u druk maken om iemand die niet harmonisch wenst te zijn. Geef die de vrijheid om te ervaren wat het is in disharmonie te leven. Geef die de vrijheid om te ervaren wat het is om te haten, wat het is om ongebreideld te begeren. Geef die de vrijheid! Het is hun leerschool, maar niet uw leerschool. U leeft in harmonie met uw omgeving. U leeft in harmonie met de mensen die met u in harmonie zijn en wensen te zijn. U leeft in harmonie met de wereld rondom u, hoe klein die misschien ook is. Misschien hebt u maar een klein appartementje waar u in woont. Dat is voldoende. Dat klein appartementje, als u daar in harmonie bent, straalt uit 'voor een ganse gemeente'. U hoeft niet in een kasteel te wonen om invloed uit te oefenen op de aarde. O neen. Iemand die in een 'hutje' woont maar die zich harmonisch voelt met alles wat rondom hem is, creëert een veel grotere meerwaarde dan wie in een kasteel woont en doodongelukkig en angstig is en enkel maar meer en meer begeert.

Ja, lieve mensen, dit alles heeft met hedendaagse alchemie te maken. De hedendaagse alchemie is voor u een nieuwe mogelijkheid. Een mogelijkheid om voor uzelf in dit leven, dat u nu bezit, in de zoektocht die u een tijdje geleden aangegaan bent door geboren te worden op deze planeet, om deze zoektocht meer waarde te geven. Het geeft u de mogelijkheid om het elixir van het leven te vinden, de steen der wijzen tot uw juweel te maken en zo door het leven verder te gaan. Zo te ontdekken dat de Bron waar alles uit voortkomt, waaruit het licht ontspruit, waaruit de krachten die in de kosmos bestaan, hun bron vinden, om daar langzaam maar zeker mee in harmonie te zijn en verder te komen.

En dit leven – o, het is zo kort in de stof – kan op een korte tijd, door op deze wijze te bestaan, u ontzettend verder brengen. Waardoor u dan, wanneer u aan onze zijde komt, weer een ganse stap verder geraakt in uw zoektocht naar uzelf, naar wie u echt bent. Want dat is eigenlijk het grote raadsel in de schepping: Wie zijn wij? Wat is eigenlijk de vonk die overgesprongen is waardoor wij ineens bestaan? En waardoor wij geen einde kennen, maar steeds verder gaan. Want in de stof zou u zeggen dat er een einde is. Ook dat klopt niet. U laat uw stof los, u gaat verder, maar deze stof kent geen einde, deze stof zet zich om in voedsel en het creëert zo vernieuwing. Of deze stof nu verbrand wordt of in de grond oplost, maakt niet uit. Het is voedsel voor de aarde en het vernieuwt. Nieuwe planten, nieuwe dieren, nieuwe mensen worden gecreëerd doordat de aarde steeds opnieuw voeding krijgt. Uw oude fram die u als individu achterlaat, is voor de aarde waardevol voedsel om steeds opnieuw de vernieuwing mogelijk te maken. En zo, lieve mensen, gaat er niets verloren. Niets. Alles bevindt zich in deze harmonische bewegingen die gestuurd worden vanuit de kosmos en die hun oorsprong ook vinden van uit de Bron.

Daarom vraag ik jullie, lieve mensen, dat u de moeite zou nemen om voor uzelf in meditatie te gaan zoeken naar deze voor u individuele bron. Dat u probeert uzelf daarin te vinden. Dat u voor uzelf probeert uit te maken welke weg u aan het bewandelen bent, maar vooral wie u zelf bent. Welke harmonieën er voor u belangrijk zijn. Waarom u op dit ogenblik in de stof een parcours aflegt. Ach, u moet dat allemaal niet van vandaag op morgen oplossen, dat is de bedoeling niet. Dat kan ook niemand. Maar vanaf het ogenblik dat u in die denkpatronen gaat, kunt u voor uzelf een sfeer opbouwen, een kracht opbouwen die in de harmonie met de aarde u zal helpen verder te komen en die er ook voor zal zorgen dat u geen last hebt van de vernieuwingen die plaatsgrijpen. Integendeel, de vernieuwingen zullen voor u positief zijn, waar ze voor het merendeel van de wereld angstvallig, negatief, demonisch zijn. Omdat zij niet kunnen aanvaarden dat alles op aarde één geheel is, omdat alles in de kosmos één geheel is. Omdat u, en dat is misschien nog het belangrijkste, voor uzelf verantwoordelijk bent en dat niets of niemand anders u kan zeggen hoe u het moet doen, welke weg u moet gaan, behalve u zelf. En dat, lieve mensen, dat vinden, in harmonie met alles, aanvoelende komende van uit de Bron, één zijnde met het licht, dat maakt dat uw leven hier waardevol is. Dat maakt dat u betekenis hebt voor deze aarde, werkelijke betekenis. Dat zijn er maar weinig op aarde.

O ja, er zijn veel dikke boeken geschreven over al diegenen die zo waardevol voor de aarde waren, maar meestal was het het omgekeerde. Meestal hebben die heel waardevolle figuren voor de aarde meer schade aangericht dan voordeel. Want degenen die werkelijk voor de aarde zorgen, wie werkelijk betekenis hebben voor de aarde, daar worden geen boeken over geschreven. Zo goed dat u, wanneer u spiritueel zoekt, een meester tegenkomt, maar die op aarde niet als meester bekend zal staan. Het is niet de paus of het is niet een imam of het is niet een of andere grote boeddhistische leider die de meesters zijn van de spiritualiteit, integendeel. Het zijn meestal mensen die u maar even tegenkomt, waar u het zelfs dikwijls niet van verwacht, die u iets kunnen meegeven, waardoor u plots een ander inzicht krijgt. Waardoor u plots ziet: "Hé, zo heb ik het nooit bekeken, maar dat is een mogelijkheid." Het zijn zeker niet de grote geestelijke leiders van de wereld die u dit zullen bijbrengen. Want zij maken meestal dat de mens geknecht en geketend is waardoor zijn bewustwording dikwijls wordt afgeremd. Hoe mooi ze het ook in woorden mogen brengen, hoe mooi ze het u ook voor schilderen, wees uzelf! Denk zelf na! Ga voor wat u aanvoelt dat voor u juist is! Voel u één met het licht! Voel u één met de kracht van de Bron! En dan, lieve

mensen, dan zult u in deze veranderende tijden een lichtbron zijn, niet alleen voor u elf, maar voor iedereen die ervoor open staat.

Zo, hierbij wil ik het laten. Laat het rustig bezinken, maar denk erover na, . Probeer u vrij te maken van de ketenen rondom u. Wees niet bang voor wat komt morgen of overmorgen. Stoor u daar niet aan! Al vergaat de wereld, u bent in harmonie met de aarde, u gaat verder. U kunt de wereld niet veranderen. U kunt de aarde niet veranderen. Maar u kunt uzelf wel in harmonie stellen met de planeet en zo voor u zelf de meest juiste weg bewandelen. En dan komt u waar u moet komen. En dan, uiteindelijk, wanneer u bij ons komt, bent u geestelijk aardig wat rijker en matuurder geworden. En dat is wat ik ieder van u toewens, zodat geen enkel moment van het leven verloren gaat, maar steeds weer opnieuw waardevol is. Maak u geen zorgen over alles wat u rond u hoort tegenwoordig. Het kan u niet raken. Ga gewoon uw weg. Wees zo harmonisch mogelijk met de aarde. Deel van de Bron. Werk met het licht. Wees uzelf. En dan zal u op de meest juiste wijze verder komen.

Deel 2

Het doet mij genoeg om in uw midden te zijn. Men heeft mij gevraagd u vanavond een begeleiding te geven wat betreft het alchemistische werk op deze aarde. Dat komt misschien omdat in mijn laatste leven ik nogal zeer sterk met alchemie bezig ben geweest. Wees gerust hoor, het is al een tijdje geleden. Ik heb geleefd in half de 17e eeuw. Toen was alchemie wel degelijk een zeer gezochte materie. Zo gezocht, dat veel van mijn collega-zoekers hun eerste vliegreis naar onze zijde hebben gemaakt, toen hun proefnemingen een beetje mislukten en meestal hun laboratorium mee de lucht inging. Maar goed, dit is mij bespaard gebleven en ik mag zeggen dat ik ondanks alles er toch in geslaagd ben om aardig wat resultaten te boeken. Stoffelijke resultaten, daar moet u niet naar kijken, die waren van geen tel.

Wat voor ons vooral belangrijk was, was de zoektocht naar wat wij God noemden. Een zoektocht die ons bracht naar het eigenlijk bestrijden een beetje van wat in deze wereld - en dan spreek ik over Europa waar we werkzaam waren - aan christendom of katholicisme aanwezig was. Wij konden het niet eens zijn met de stelling van de drie-eenheid, omdat dit volgens ons niet klopte. U had God, waarvan wij dachten dit alles omvatte en alles geschapen had. Dus was het onmogelijk dat de Zoon van God ook God was. Laat staan dat er dan nog een Geest was die God was. Dat was natuurlijk in onze tijd een enorm probleem. Maar het is wel dankzij deze denkpijlers en zoektochten dat we tot inzichten kwamen, tot nieuwe ideeën kwamen, nieuwe mogelijkheden ontdekten, waardoor we in onze eigen ontwikkeling en de ontwikkeling natuurlijk van degenen die met ons mee waren - en dan moet ik werkelijk zeggen: alles was meestal in het geheim. We hadden geheime samenkomsten, geheime genootschappen enz. om te voorkomen dat we natuurlijk geroosterd werden op een of andere brandstapel of opgehangen werden of in een of andere kerker gegooid werden. Sommige van mijn broeders hebben dat allemaal wel meegemaakt. Het is mij gelukkig bespaard gebleven. Maar goed. Waar ik naartoe wil, is dat we in die tijd, met de mogelijkheden van die tijd, toch naar ontdekking van hoe de schepping in elkaar zat, hoe deze goddelijkheid functioneerde, resultaten hebben kunnen boeken en op die wijze toch een beetje hebben bijgedragen aan de veranderingen die zich dan naderhand hebben ontwikkeld.

Vooraf het punt: er is een God die alles heeft geschapen, waarin de mens ook zijn plaats vindt, dat

was voor ons, alchemisten, één van de meest onaanvaardbare gegevens. Want wanneer we moesten aannemen dat er boven ons een kracht was die bepaalde wat we konden doen, wat we mochten doen, wat we niet mochten doen of dat men anders met het straffend vingertje zegde: "Nu ben je zondig en gaat u naar de hel," dat was in die tijd voor de gewone mens een normale zaak, maar wij konden dit niet accepteren.

Wij zijn zoekende geweest en hebben zo aardig wat zaken kunnen vaststellen, kunnen ontdekken en dus ook de stempel drukken op de vernieuwing in de denkwereld die in ons tijdperk op deze aarde aanwezig was. Wanneer u dan denkt dat we een weg zijn gegaan die uiteindelijk komt tot wat jullie nu zeggen: "Kijk, dat oude van u, dat is voor ons al lang voorbij", dan moet ik zeggen dat u daarin gelijk hebt. Maar - en dat is misschien een pluim die ik graag op de hoed van de alchemisten van toen steek - het is juist omdat we daar gingen zoeken en omdat we niet konden akkoord gaan met wat er toen in die 17e eeuw en daarvoor allemaal verteld werd, dat we nu zo ver zijn kunnen komen dat er een openheid bestaat en dat jullie, die nu in de stof leven, de mogelijkheid hebben om de nieuwe inzichten te gaan bestuderen en daar in verder te komen.

En daar, lieve broeders en zusters, zou ik jullie graag nu een handje in helpen. Door samen met jullie vanavond hier een - ik zal het in de oude termen zeggen - alchemistische kracht op te bouwen die voor ieder van jullie een meerwaarde gaat zijn en die misschien in jullie de vonk van het zoeken naar de Bron, het zoeken naar het waarom van het bestaan, aanwakkert. En dan is er heus niet zoveel verschil met deze oude alchemist, die ik ben in jullie ogen - alhoewel ik mij jonger voel dan jullie - en jullie tijd nu. En we hoeven hoegenaamd geen goud te maken, we hoeven hoegenaamd geen Steen der Wijzen te fabriceren. Neen. We gaan in onszelf zoeken en we gaan de kracht van de Bron trachten te gebruiken. Zoals ik in mijn tijd, toen ik op aarde was, trachtte de goddelijke kracht - en dat is misschien oneerbiedig van te zeggen - te vangen om er iets mee te doen. Zo ga ik met jullie proberen één te zijn met de Bron en die kracht in ons op te nemen om zo verder te kunnen gaan, om ons zo als het ware spiritueel rijker te maken op een avond als deze.

Ik hoop dat u met mij akkoord kunt gaan en dat we dit in een prachtige, krachtige harmonie kunnen verwezenlijken. We hebben heus geen laboratorium nodig met pompen en van alles. Neen. Wat we nodig hebben is onze eigen heldere geest.

Meditatie: Eén zijn met de Bron

Dan zou ik vragen, lieve broeders en zusters, laat even uw dagelijkse beslommeringen die u hebt, achter u. Vergeet even al uw zorgen. En sta mij dan toe dat ik, misschien onzichtbaar voor u, maar voor mij heel zichtbaar, enkele cirkels trek rond deze groep. Zodat ik als het ware een psychisch laboratorium hier in de kern van deze groep vorm.

Laat ons afgeschermd zijn van al wat - en zeker in deze tijd en het is er enorm - aan negatieve, disharmonische krachten die aanwezig zijn. Laat ons even in dit laboratorium van harmonie ons één voelen. Vergeet even al uw zorgen. Vergeet even dat u werk zoekt. Vergeet even dat u gezondheid zoekt. Vergeet even dat u eender wat in de stof aan het zoeken bent of gelijk welk probleem dat u hebt. Vergeet dat allemaal even. Laat het allemaal even los. Oh, ik weet, de ene heeft dat en de andere heeft dat en dat doet zeer en dat is pijnlijk en dat moet ik loslaten en dat maar dit is nu

hier in onze kring van geen enkel belang.

We zijn nu één krachtige kring. Een kring, waarin vanuit de Bron, het licht opborrelt. Die bron is, zoals in ons laboratorium, de stof die door het vuur begint te borrelen en die een nieuwe massa aanneemt. Zo is het nu hier. De kracht van de aarde vertaalt zich hier in het licht. De kracht van de aarde vertaalt zich hier in de harmonie met het licht. En dat licht, dat gaat in ons wezen. Dat licht raakt, zoals in de proeven van de alchemie, elke cel van uw wezen.

En gezien u hier een oude alchemistische deskundige hebt, het is niet alleen de stof, maar het is vooral uw eigen ingesteldheid, uw eigen overtuiging van harmonie, van eenheid met het geheel die maakt dat deze stof zich kan omzetten naar een kracht die voor u werkbaar is. Naar een kracht die voor u een harmonie creëert waarmee u uw planeet en al wat op deze planeet is, bij wijze van spreken, in uw omgeving kan helpen wanneer men u vraagt om hulp. Het is een kracht die maakt dat wanneer u alles laat samenvloeien, wanneer u de borreling vanuit de Bron en het licht dat eruit voortkomt, in u opneemt, maakt dat u door niets, door niemand raakbaar bent in deze harmonische toestand. Dat u vanuit deze harmonische toestand als het ware één bent met het leven. Als het ware één bent met de schepping, met de Bron waaruit wij zijn voortgekomen, waaruit we deze eenheid ervaren. Eén zijn met dat licht, met die kracht van dat licht, waardoor dat het voertuig dat we nu besturen, zijn evenwichten kan vinden. Dat het voertuig dat we nu bezitten, verder kan tot zo verre het voor u dienstbaar is. En dat we wanneer zijn dienstbaarheid aan het eindpunt is gekomen, wij in staat zijn van het terug te geven aan de Bron. Zodat de aarde het kan opnemen in zijn vernieuwing. En dat we als individu in deze Bron, in dit licht verder kunnen gaan. Zodat we als een schitterende ster aan het firmament ons licht kunnen laten vallen op deze aarde. Zodat de harmonie blijvende is. Zodat we deze aarde kunnen blijven steunen omdat zij, onze moeder zijnde, ons geholpen heeft in de ontwikkeling, in onze bewustwording, in onze mogelijkheden die we zonder haar nooit hadden bezeten.

Want degene die nooit op aarde geleefd heeft, mist veel ervaringswerelden. Maar degene die, hoe kort of hoe lang het ook is, op deze aarde heeft mogen bestaan, heeft de kans gehad in de harmonie die de aarde schenkt, zijn weg tot ontwikkeling te openen, open te plooiën en zo verder te kunnen gaan. En steeds opnieuw wanneer hij of zij het noodzakelijk vindt om deze weg te gaan. Want de aarde is zoals vele andere planeten de levensgever, de bewustwordingsmaker van o wee, wij kleine individuen, wij zoekende individuen, zoekende vanuit de Bron, dezelfde Bron van waaruit de aarde is ontstaan, dezelfde Bron van waaruit de ganse kosmos zich heeft gecreëerd. Daaruit zijn wij voortgekomen. En juist deze harmonie maakt het ons mogelijk om tot inzicht te komen. Deze harmonie maakt het ons mogelijk om verder te zoeken, om te ontdekken wie we zijn en vanuit die kracht te werken. Vanuit die kracht betekenis te hebben in deze schepping.

Want niets, en neem dat aan van de oude alchemist, niets is waardeloos in dit bestaan. Alles heeft zijn zin, alles heeft zijn waarde. Alles is een zoektocht van het individu. Niet ieder gaat dezelfde weg. Dat is logisch. Dat is ook niet nodig. Maar één zaak kan ik u zeker zeggen: In deze kosmos, komende vanuit die Bron, is alles in harmonie, is alles in evenwicht. Komende vanuit die Bron beseffen we dat goed noch kwaad bestaat. Dat licht noch duister bestaat. Maar dat alles is. Is. Lieve broeders en zusters, het existeert, het is een kracht en voor ons is het het licht en voor anderen is het misschien anders. Maar daar moeten we ons niet aan spiegelen. We moeten ons spiegelen aan hetgeen wat we

zelf waarnemen, hetgeen wat we zelf in ons eigen laboratorium van onze geest kunnen ontdekken: de kracht van de Bron, de kracht van het nieuwe.

En ja, dat durf ik gerust beweren: we zijn aangekomen aan het nieuwe, aan de kracht van de vernieuwing die vanuit de Bron de waarde geeft. Deze kracht maakt dat we de vernieuwing kunnen doorleven. Deze kracht maakt dat we de vernieuwing in het licht van de kosmos kunnen zien. Deze kracht maakt dat we opgaan in de vernieuwing en zo onze eigen weg van bewustwording kunnen doorlopen in harmonie met de aarde, in harmonie met alle planeten, in harmonie met het Al-bestaande vanuit de Bron. Want we zijn de Bron, hoe dan ook. We zijn de kracht van de kosmos. We zijn het licht. En dat licht is hetgeen wat uit de Bron is ontstaan. Wees één met elkaar, broeders en zusters. Wees één in de stof. Ondersteun elkaar. Wees er voor elkaar. Wees er voor de aarde. Wees in harmonie. Aanvaard u zoals u bent en u zult in deze vernieuwing een meerwaarde kunnen ontdekken zoals geen ander de mogelijkheden heeft. Omdat u zich aan de Bron van het eeuwige licht, het eeuwige bestaan steeds opnieuw en steeds opnieuw kunt laden en u zo steeds verder kunt ontplooiën in uw weg in de eeuwigheid.

En dan durf ik als oude alchemist zeggen: Het proces heeft zich voltrokken. De kracht van de Bron is in u aanwezig. Jullie zijn één en ondeelbaar. Jullie zijn er voor elkaar. Jullie gaan met elkaar de weg van het licht. En zorg er voor, geliefde broeders en zusters, dat het licht nooit kan doven, dat het licht steeds opnieuw vanuit de Bron u verfrist, waardoor u steeds verder en verder kan gaan in deze kracht van de schepping.

Sta mij dan toe dat ik nu heel rustig de omcirkeling open, zodat u terug rustig tot uzelf kan komen. Vernieuwd, geladen met de krachten van de kosmos. Omkaderd door het licht van de Bron. Schitterend in het geheel van deze harmonie met de aarde.

Dan zou ik zeggen, geliefde broeders en zusters: Ga huiswaarts met het weten dat de kracht en het licht in u aanwezig is. Met het weten dat u één bent vanuit deze groep. Met het weten dat u bijdraagt tot de vernieuwing die plaatsgrijpt. Met het weten dat u deze vernieuwing doorgeeft, zonder dat u geraakt kunt worden door de chaos die rondom u is. Want u bent de Bron, u bent het licht, u bent de kracht. Houd dit in uw gedachten. Luister naar uw geest, want de tijd is rijp dat uw bevoertuiging uw stoffelijk voertuig meer en meer helpt om de vernieuwing door te maken en om zo een leven rijker en bewustvoller te maken, zodat u, wanneer de proeven in het laboratorium rond zijn, zoals ik in de tijd gedaan heb, u ook in de geest verder kunt gaan met uw onderzoek. Want er is geen grens en er is geen tijd, er is enkel het eeuwige, het individu dat er steeds zal zijn.

Zo, geliefde broeders en zusters, ik hoop dat ik u niet teleurgesteld heb. Het was een tijdje geleden dat ik nog als oude alchemist heb mogen optreden op mijn geliefde aarde. Ik hoop dat u er iets aan gehad hebt en dat u nu verder ook zult het proces van de alchemie doorlopen. Zodat u in het leven dat u leidt, zoals ik in mijn tijd heb gekund, er zoveel mogelijk bewustwording en inzicht kunt uit puren. En wees gerust, we staan allen achter u om u in deze veranderende, vernieuwende, positieve tijden bij te staan. Het ga jullie goed.

← vorige tekst	overzicht	volgende tekst →
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------