

Aquarius in de praktijk - Deel 02 - les 19 - Inzicht verkrijgen in jezelf

7 juli 2020

We zijn vanavond aan de afronding van dit tweede lesjaar. U zult opgemerkt hebben dat wij in dit jaar ervoor gezorgd hebben dat u steeds uw aandacht even een beetje bij de zaak moest houden, maar dat we ook voorkomen hebben dat u allerlei vragen stelde aangaande de cursus. Dan hebben we vorige maal tegen jullie gezegd dat u de laatste avond van dit cursusjaar, voor een korte rustpauze – maar stel u niet teveel voor van die rustpauze, want wij vragen wel dat u allen zeer actief blijft, gezien de situatie is dit het meest opportuun – maar dat u de vragen die u gedurende de cursus eigenlijk niet naar voor kon brengen, op een avond als deze naar voor zou kunnen brengen. En wij moeten zeggen dat, wat dit betreft, een succes is. Ieder van u is zo een beetje aan het graven geweest in zijn denken, heeft een beetje overdacht wat en welk, en dat vinden wij zeer goed.

Wanneer we dan kunnen zien dat de vragen die komen, allemaal vragen zijn die met uw eigen persoonlijkheid te maken hebben – we hadden gezegd dat u een beetje naar de persoonlijke kant kunt gaan – dan is het zeer belangrijk dat u beseft dat de antwoorden op die vragen niet enkel en alleen u betreffen maar de gehele groep. En ik weet niet of u het zich nog herinnert, maar vroeger hebben wij een paar keer naar voor gebracht dat, wanneer er een vraag gesteld wordt, dat de vragensteller dan het antwoord kent. Want u kunt maar een vraag stellen wanneer de materie, wanneer de stof in u aanwezig is. Anders kan de vraag niet opwellen.

Nu is het zo dat u jaren samen met ons, met enorme inspanningen van jullie zijde, dat geef ik grif toe, bezig bent met esoterie en magie. En we kunnen zeggen dat u al aardig vooruitgang hebt gemaakt en dat we op een punt zijn gekomen, en dat gaat vooral vanaf volgende bijeenkomsten zeer duidelijk worden, dat u uw eigen verantwoordelijkheden zal moeten nemen. De tijd, lieve mensen, voor jullie toch, is voorbij dat u wat u eigenlijk denkt en in handelen wilt brengen, eerst gaat aftoetsen aan onze zijde, of dit eigenlijk wel de juiste weg is. U bent ver genoeg gevorderd om te beginnen . de handelingen die u kunt stellen, zeker wat betreft de tweede werkelijkheid, om deze op uw volle verantwoordelijkheid te nemen.

Ik zal trachten u duidelijk te maken waar u staat: Wanneer u als kind naar school gaat in een 1e leerjaar, dan leert u dat $1+1 = 2$. Daar wordt niet aan getornd, daar wordt niet over gediscuteerd. De meester of de lerares heeft het gezegd, het is onveranderlijk. Jaren later in het middelbaar onderwijs leert u andere zaken. De wiskunde wordt iets meer ingewikkeld; u krijgt er wat algebra bij, wat meetkunde enz. en alles is niet meer zo zeker behalve wanneer de leraar zegt: “Het is zo en u moet het aannemen.” En wanneer u uiteindelijk in wiskunde verder gaat, dan komt u op een moment dat u krijgt: “Kijk, dit zijn wiskundige vraagstukken, nu is het aan u om deze op te lossen.” Niet oplossen volgens het boekje, waarvan u denkt dat het bestaat, maar oplossen volgens uw inzicht, volgens uw aanvoelen. Uiteindelijk krijgt u dan figuren, die iedereen kent zoals Einstein, die op deze wijze nieuwe inzichten kunnen toevoegen aan deze wiskunde.

We zijn op het ogenblik op een niveau gekomen dat we zeggen: Goed, jullie behoren allemaal tot

deze groep, en jullie zijn zo ver dat jullie zèlf zullen moeten invullen, dat jullie voor jullie zelf zullen moeten besluiten wat kan, wat niet kan. U hebt in de afgelopen jaren alle mogelijke tools gekregen om dit te kunnen. En we zien nog te veel, ook aan de hand van de vragen die u hebt ingestuurd, die we allen zeer goed hebben doorgenomen aan onze zijde en jullie denkwijze ook een beetje hebben gescand - neem ons niet kwalijk dat we zo een beetje in jullie privé zijn binnengedrongen - maar we zijn vanuit onze zijde tot het besluit gekomen dat ieder in de groep ver genoeg staat om via de kennis die hij of zij heeft, zijn eigen verantwoordelijkheden te nemen en ervoor te zorgen dat de kennis die opgenomen is, verder kan ontwikkelen. Maar volgens wat in u leeft.

En dan komt daar een speciaal accent bij vanavond, en dat is het volgende: jullie staan er nog te weinig bij stil dat jullie een groep zijn, verbonden met onze zijde, maar ook, stoffelijk onbewust maar geestelijk zeer bewust, verbonden met vele anderen in de stof die op hetzelfde niveau werkzaam zijn. En waar we dan rekening moeten mee houden, is dat het gezamenlijke kennispatroon aanwezig is en dat dit aanwezig is in ieder lid van de groep. En daar staat u te weinig bij stil. U denkt nog teveel, dat hebben we ook gezien bij uw vraagstelling, u denkt nog teveel als Einzelgänger. Maar doordat alles in groep is gebeurd en opgebouwd en geconnecteerd is rond gans de aarde, bent u geen Einzelgänger, maar bent u deel van die 'groepsgeest' die bestaat . dat ganse denken rond esoterie en magie. En dit is een niet te onderschatten punt. Want op het ogenblik dat u zich daarvoor openstelt, dat u zich daarmee één voelt, en dat kunt u best gedurende uw dagelijkse meditatie, dan krijgt u op alles wat in vraag is, antwoord. Dan voelt u aan wat juist is, dan voelt u aan waar u naartoe moet gaan. Dan beseft u dat wat binnen komt, stoffelijk, aan gedachten, aan voelen, geconnecteerd is met dit groter geheel en dat daarin ook alles aanwezig is wat niet direct stoffelijk vertaalbaar of verklaarbaar voor u is, maar wel mee komt en ervoor zorgt dat uw aanvoelen en uw mogelijkheden verscherpen.

Op het ogenblik zijn we met jullie zo ver dat u veel meer zelfstandig zult moeten handelen. In dat zelfstandig handelen zullen we ook proberen vanuit onze zijde zoveel mogelijk harmonieën te creëren zodat u aanvoelt welke richting u kunt uitgaan. Dat u niet meer, zoals nu, zomaar alles klakkeloos aanneemt als evangelie. We merken dat in uw vraagstelling ook op. "Ach, ik heb altijd gehoord dat het zo en zo en zo is, en nu hebben jullie iets anders gezegd. Dat klopt niet met wat ik overal gelezen heb." Heel juist, heel goed opgemerkt, proficiat. Maar, wat u overal gelezen hebt, hebt u ooit in vraag gesteld of dit wel klopte? Of ging u er vanuit, zoals de meeste mensen: Het staat te boek, dan zal het wel zo zijn. Het is een gevaarlijk idee, een zeer gevaarlijk idee. Want wij weten dat er zaken te boek staan die bv. een paar nulletjes verkeerd hebben waardoor, als je de zaken zou toepassen zoals ze te boek staan, u rap aan onze zijde zou zijn. En toch kunt u ze vinden in de oude encyclopedieën en vindt u ze nu nog als fout op internet. En niemand maalt erom. Tot natuurlijk degene die het uittest aan onze zijde zich beklaagt. En zo is het met vele zaken.

U bent zo ver dat u niet meer hoeft te zeggen dat u dikke boeken hebt gelezen waar alles in staat en volgens die richtlijntjes, of volgens de richtlijntjes van de grote goeroe en de grote meester handel ik. Dat is heel mooi, maar u bent dat niveau voorbij. U bent op het niveau gekomen, lieve mensen, dat u uw eigen verantwoordelijkheden moet nemen, dat u zelf moet nadenken. En wanneer u iets opmerkt dat anders is dan dat u gewoon bent dat het is, stel dat voor uzelf in vraag. Ga in uzelf na waarom u dit opmerkt, "hoe komt dat?" En dan zult u heel snel het antwoord vinden. Want op elke vraag die in u oprijst, ik herhaal nogmaals wat ik zojuist gezegd heb, kent u het antwoord, leeft het

antwoord in u, veel juister, veel duidelijker dan wie ook uw vraag beantwoordt.

Want wanneer een vraag gesteld wordt aan iemand, dan kan die vraag enkel beantwoord worden vanuit het oogpunt van aan wie die vraag is gesteld. Maar de beantwoorder van die vraag heeft geen inzicht in de volledige achtergrond van waaruit die vraag ontstaat, namelijk uw achtergrond. Met als gevolg dat u een antwoord krijgt dat in vele gevallen wel een redelijke vorm van correctheid heeft, maar dat toch niet komt tot de essentie die bij u noodzakelijk is om verder te kunnen.

Wanneer u aan het begin van iets staat, dan is dat logisch, dan moet u kunnen opbouwen. Maar we zijn zo veel jaren verder dat het nu de hoogste tijd wordt dat u voor uzelf deze zaken gaat oplossen. En niet alleen stoffelijk, maar dit is ook belangrijk naar uw eigen geestelijk zijn toe. U hebt alle mogelijkheden al voorgespiegeld gekregen om aan te voelen wat uw geest voor u betekent. U hebt alle tools gekregen om met uw eigen geest aan de slag te gaan, naar uw eigen geest te luisteren, aan te voelen waar uw geest u naartoe wil sturen, waar voor u de voornaamste bron van bewustwording ligt. En het wordt tijd dat u daarmee aan de slag gaat. En dan zult u zien, door deel te zijn van dat collectief kennisgebied, een collectief gebied dat veel groter is dan de machtigste computer die draait op deze aarde, die is er niks tegen. Want u denkt misschien een beetje technisch en een beetje wetenschappelijk, en u denkt dat via die digitale wereld alles ter uwer beschikking staat, en alle kunde. Vergeet het. Die digitale wereld behoort tot de stof en is zeer beperkt. Maar uw magische wereld, uw tweede werkelijkheid is miljoenen keren sterker, miljoenen keren sneller dan de snelste supercomputer die op het ogenblik op aarde werkt.

De kennis die u al bezit en de kennis die u al ter beschikking staat, is veel sterker en biedt u uiteindelijk veel meer mogelijkheden. Want de stof is voor u maar zeer tijdelijk, zeer beperkt. Wanneer u terug naar onze zijde komt, dan bestaat deze stoffelijke wereld niet meer voor u. Dan openen zich weer de nieuwe wegen en kunt u weer verder. En dan is, wat nu voor u zo belangrijk is, eigenlijk maar een beeld uit een ver verleden en dan ziet u de nieuwe mogelijkheden waarin u verkeert. Maar u kunt nu deze mogelijkheden die er zijn en die ook stoffelijk om te zetten zijn, gebruiken om uw eigen bewustwordingsweg aardig wat beter en juister en voor uw geest het gezochte te bezorgen. Ja, u hebt vele mogelijkheden, oneindig veel mogelijkheden. Maar u moet ervoor gaan. U moet zich niet laten inperken door stoffelijke gedachten, maar vertrek vanuit uw eigen aanvoelen, uw eigen zijn. En dan zult u een gans stuk verder komen, wanneer u zich bewust bent van uw eigen mogelijkheden.

En gezien dit voor dit jaar de laatste les is - o, wees gerust, we zullen uw vraag beantwoorden, hoor, u moet geen schrik hebben; ik zie hier al mensen denken: "Oei, wat gebeurt er allemaal, ik dacht dat ik vanavond niets anders dan vraagjes ging krijgen". We zullen in het tweede deel van de avond voor u een zeer speciale procedure toepassen. Sorry voor degene die vanavond zo goed gezind alles wou voorlezen, 't is niet nodig. We gaan in het tweede gedeelte ieders vragen beantwoorden, maar op magische wijze. We gaan in het tweede gedeelte, vertrekkende vanuit de kennis die u hebt, ieder van u beïnvloeden, triggeren om voor zichzelf een antwoord te formuleren op de gestelde vragen. Nu kunt u denken: Hoe is dit mogelijk? U zult zien, het is mogelijk. En dit zal een veel grotere waarde hebben dan wanneer wij nu hier een paar uur op uw evangelies, die u geschreven hebt, zouden antwoorden: Ja, het is zo; nee, het is zo niet, en u zou beter dit en u zou beter dat. Want dan zitten we nog in het lagere klasje. En lieve mensen, u staat veel verder, u hebt veel meer kennis, u hebt

veel meer mogelijkheden. Deze mogelijkheden gaat u eens gebruiken. En in het tweede gedeelte van deze avond gaan we u daar in betrekken, zodat u in de rustperiode die nu voor u ligt, dit verder kunt ontwikkelen, daar verder mee aan de slag gaat, uw eigen zekerheid in de stof verhogen. Want geestelijk kunt u het allemaal wel aan, maar stoffelijk in deze tijd vecht u een beetje tegen alles wat rondom u is. En waar we u al gezegd hebben van er niet tegen te vechten, van het aan u te laten voorbij gaan, zien we nog altijd alle mogelijke beïnvloedingen en argumentaties waardoor u uzelf beperkt, waardoor u uzelf vast zet. U hebt meer mogelijkheden dankzij uw kennis dan eender wie. Begin met deze mogelijkheden te gebruiken. En dan zult u zien dat, ondanks alles wat rondom u gebeurt, dit u niet zal raken, maar dat u steeds verder in uw eigen ontplooiing en ontwikkeling kunt gaan.

O, ik weet het wel, de wereld die u gekend hebt, komt niet meer terug. En wat zich nu ontplooit in de stof, zal in de komende jaren steeds sterker en sterker worden. En u zult een enorme tweespalt krijgen, tot op het ogenblik dat alles is opgekuist. Die tweespalt zal eruit bestaan dat de massa, die als schapen naar de slachtbank worden geleid en die in massa naar onze zijde zullen komen, waarvan we weten: met alle beklag en alles van dien; en dan de anderen die zich niet mee laten leiden en door alles heen hun eigen juiste aanvoelen, hun eigen juiste weg gaan en zo voor zichzelf én voor deze aarde én voor de vernieuwing die plaatsgrijpt, waardevol kunnen zijn en betekenis kunnen hebben.

Want zoals het nu gaat, ach, het is nog traag bezig. Je ziet wel hier en daar dat de natuur een beetje schudt en doet, maar er komen nog andere zaken, maak u geen zorgen. Op een bepaald ogenblik zal men wel vergeten dat het gevaarlijk is om een masker te dragen of dat het gevaarlijk is om zogezegd naast elkaar te lopen, omdat men niet anders meer zal kunnen dan 'hard lopen'. De aarde zal zijn rechten opeisen. En daar moet u niet van versteld staan, want de mens heeft gedacht dat hij meester was over de aarde en dat de aarde moest beantwoorden aan zijn eisen. En nu zijn we langzaam maar zeker in het proces bezig dat de aarde zegt: "Het is genoeg geweest." Het is alsof moeder aarde tegen haar kleine zegt: "Nu ben je stout genoeg geweest, ik zal u eens een paar pandoeringen geven." O ja, in deze tijd mag dat niet meer, hé, dat is niet opvoedkundig. Maar ja, de aarde is nog van de oude stempel en geeft wel die pandoering. Met alle gevolgen van dien.

Dus, u hebt eigenlijk de keuze in deze tijd: óf u gaat mee in die miserie, óf u gebruikt uw kennis en u gaat voor wat in u leeft. En gezien alles wat u de laatste jaren geleerd hebt, het privilege dat u gehad hebt dat Druïden u les hebben gegeven, want dat is een privilege geweest, u kent vele oude zaken die op aarde vergeten zijn, maar die nog steeds werkzaam zijn. Deze krachten zijn niet verdwenen. Gebruik ze, werk er positief mee. En voor de ene zal het dit zijn, voor de ander zal het weer anders zijn. Want verwacht niet dat ieder van u op juist dezelfde wijze werkt of aanvoelt, zo is het niet. Ieder heeft zijn eigen krachtig zijn en kan daarin met de kennis die gegeven is, zichzelf verder ontwikkelen, ontplooiën en betekenis hebben voor de ander. En gans dat geheel samen vormt uw groep, geconnecteerd met alle andere groepen en, dan mag ik wel zeggen: gestuurd door de geest; zeker in deze periode speelt 'De Witte Broederschap' voor de aarde een grote rol. Zij zorgen ervoor dat vele zaken kunnen gebeuren, zij staan er achter. Niet dat de mens dit altijd aangenaam vindt, maar daar gaat het niet over. Het gaat er over dat de vernieuwing zich kan voltrekken. Het gaat er over dat de Aquariusgedachte en het kosmisch zijn van Aquarius hier op aarde zich kan vestigen, zich kan uiten en dat de komende incarnaties binnen dat geheel zich

kunnen ontplooiën. Want de zoekende entiteiten hebben niets aan wat nu nog is, hebben niets aan het oude. Integendeel, dat is storend. Maar ze doen er alles voor zodat het nieuwe zich volledig kan ontplooiën.

Oké, daar is in de tijd misschien een paar jaar voor nodig, en moet er een grote opkuis gebeuren. Maar dan is de aarde terug de planeet waar het aangenaam zal zijn om een weg te gaan, om uw eigen geestelijke ontplooiing verder te kunnen zetten. Waar het nu in vele gevallen voor de meesten in hun primitiviteit een blokkering is en voor velen zelfs een vastzitten is in hun eigen duister.

Dus dat, lieve mensen, is de opkuis die bezig is. Daar moet u in die opkuis niet meegaan. U moet in uw eigen veld gaan. U moet in uw eigen kracht gaan. U moet gaan in wat in u leeft, in eenheid, in harmonie met de groep, in eenheid, in harmonie met het ganse geestelijke net dat deze aarde omspant en dat ervoor zorgt dat die vernieuwing kan plaatsgrijpen. Dat moet u goed laten doordringen.

U leeft op het oude continent, lieve mensen, het oude continent draagt in zich zeer veel kennis, omdat het verbonden is met vele zaken. Het oude continent heeft ook de vrijheid van denken in zich. Wat u niet kan zeggen van andere continenten. Hier zijn nog zeer zware brandpunten. Deze brandpunten zullen ervoor zorgen dat deze vernieuwing niet alleen hier, maar voor de ganse aarde zich kan voltrekken. En daar zijn jullie deel van, daar kunnen jullie je steentje toe bijdragen: de opbouw van het nieuwe, daar zijn we mee bezig. En in de opbouw van het nieuwe zullen we zo dadelijk in het tweede gedeelte jullie vragen beantwoorden, zullen we jullie in het tweede gedeelte laten aanvoelen dat u meer kent, meer kunt dan dat u tot op heden voor uzelf hebt willen toegeven. Want u kunt werken met de krachten van de aarde, dat is geen enkel probleem. De ene zal meer aanvoelen voor dit, de ander meer aanvoelen voor dat. Maar de krachten zijn er. En de kennis in u is aanwezig, dus gebruik ze, word er deel van.

Wanneer u wil werken met Lucht, met het elementaal Lucht, werk er dan mee. Maar stop met u af te vragen: "Doe ik het goed?" Doe het! Wilt u werken met Water, hetzelfde. Met Aarde, hetzelfde. Zelfs degenen die met het Vuur kunnen omgaan, er is geen enkel probleem. Werk met wat u aanvoelt, maar stop niet voor uzelf knopen te leggen, met voor uzelf te zeggen: "Ja maar, als ik het zo doe, dan is dit of dan is dat of dan is 't zus of dan is 't zo." Die knopen legt u en die moeilijkheden legt u doordat u uw stoffelijk denken dikwijls nog de bovenhand laat nemen.

Wanneer u gaat discuten over 'hoe de kosmos in elkaar zit', "want ik heb gehoord 'zo', maar de ander zegt 'zo'; o ja, en dan heb ik daar nog eens gelezen: zo", dan komt u er niet. Wanneer u voelt dat de kosmos volgens u in elkaar zit op deze wijze, dan werkt u daarmee op deze wijze. En dan mag een ander zeggen: "Ach, ik vind toch" Laat een ander een ander, maar doe uw werk zoals u het aanvoelt. U kunt uitwisselen, dat is geen probleem; u kunt overleggen, is geen probleem; maar wanneer het erop aankomt, moet u vertrekken en gaan voor wat u zelf aanvoelt dat juist is. Niet wat al die anderen u trachten bij te brengen van wat zij vinden dat juist is. Want dan gaat u nergens komen. Dan gaat u doen wat de ander wil, en dan blijft u in de lagere school zitten. Dan kunt u nooit tot een ontplooiing komen van mijn voorbeeld Einstein. En toch zit dat laatste allemaal in jullie. Jullie kunnen het. Maar u moet de koe bij de horens vatten. Dan zult u zien dat u resultaten hebt. Dan kunt u wonderen doen. Maar durf dan voor uw aanvoelen gaan. Durf dan ook zeggen: "Hier stopt dit voor

mij, hier ga ik niet mee in deze maatschappij, want hier ga ik mijn weg omdat ik aanvoel dat dat juist is, en wat die maatschappij aan regels en voorschriften zegt, is voor mij niet correct." En in een tijd als deze, met de vernieuwing die overal plaatsgrijpt, met de krachten die zich overal beginnen te manifesteren, moet u beseffen dat wanneer u aanvoelt 'ik moet in deze richting gaan', dat u wel degelijk omringd wordt door die krachten. Dat u wel degelijk in harmonie daarmee bent, en dat u daardoor uw noodzakelijke handelingen in de vernieuwing kunt voltrekken.

Zo. wanneer u goed geluisterd hebt, lieve mensen, dan zult u opgemerkt hebben dat al veel van wat in uw hoofd speelde als vraag, is beantwoord. Ik geef nu het medium even vrij, zodat deze even kan rusten. En dan zullen we straks een magische procedure toepassen, in een meditatieve vorm, maar waarin ieder van u zichzelf zal kunnen terugvinden en waarin ieder van u binnen het etmaal, wanneer u de krachten mee in u opneemt en mee laat werken, voor zich een duidelijk beeld zal hebben van de mogelijkheden die voor u aanwezig zijn, en daarin een duidelijk antwoord vinden, niet alleen op die paar vragen, die 25 vragen, maar op nog vele andere zaken waar u, onbewust dikwijls, nog mee vecht. En dan kunt u in de korte rustperiode die we houden, meer uzelf vinden. Neem gerust een beetje rust, een beetje vakantie. Ontspan u en laat het rustig in u werken. Blijf u in uw vakantie u één voelen met uw groep. Blijf mediteren zodat de krachten zich steeds kunnen vernieuwen voor u. En dan hebt u een verlot dat meer waard is dan eender welke vakantie in het meest luxueuze resort dat u kunt dromen. Al is het dat u in uw hof onder een boom zit. Maar u ervaart de vernieuwing dan, u ervaart de krachten die deze aarde toegereikt krijgt. U ervaart alles wat op het ogenblik zich in positieve zin aan het opbouwen is. En daar deel van zijn, dan hebt u, stoffelijk gezegd, het groot lot gewonnen.

Ik wens jullie een goede pauze toe en een zeer spiritueel sterk inzicht in het tweede gedeelte. Tot binnenkort, lieve mensen.

Deel 2

Aan mij is gevraagd om u mee te nemen in een magische procedure om inzicht te krijgen in u zelf. Maar wanneer ik deze groep zo bekijk, u hebt mij eigenlijk niet nodig. Ik zie hier heel deskundige mensen. Ik zie hier alchemisten, sjamanen, telepaten; ik zie hier zelfs 'redelijk zuivere druïden, redelijk zuivere mediums', alles is zo een beetje in deze groep aanwezig. En dan moet ik hier nog iets komen doen. Jullie zijn allen mijn broeders en zusters, dus ik zal jullie meenemen. Maar het zou mij een zeer groot genoegen doen wanneer ieder van u zich eindelijk eens bewust werd van de prachtige capaciteiten die in ieder van u aanwezig zijn. Ik zie hier vuren branden, zeer sterk. Dat doet mij plezier.

Het is mijn taak deze avond en tevens dit cursusjaar af te ronden met een werktuig waardoor u verder kunt. Maar als ik zo zie wat de mogelijkheden hier zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat ieder van u hier aanwezig, aardig wat bereiken kan.

Meditatie: Magische procedure - Inzicht in uzelf

Dan zou ik het volgende voorstellen, mijn geliefde broeders en zusters: Laat even jullie stoffelijke problemen, die er eigenlijk geen zijn, maar waarvan u het idee hebt dat ze dat wel zijn, maar als ik

het zo zie, hebben jullie geen stoffelijke problemen, integendeel, maar u maakt er soms wel, ja, maar u moet u daar kunnen boven zetten.

Laat mij toe te vragen dat ieder van u zich voorstelt van omsloten te zijn door een magische cirkel, waar we allen in aanwezig zijn. En sta mij dan toe dat ik rond deze magische cirkel een 2e cirkel aanbreng als afscherming, en dat ik tussen deze 2 cirkels als het ware het magische vuur laat oplaaien, zodat u allen beschermd bent tegen het duister, want het duister kan geen Licht verdragen. U vind het misschien eigenaardig dat ik dit tussen de 1e en de 2e cirkel doe, maar neem gerust aan dat dit een ideale manier is van werken. En dan trek ik een 3e cirkel rondom jullie, een 3e cirkel waarin de Lichtkrachten van de kosmos aanwezig zijn. Deze Lichtkrachten, deze stralen uit, ver rondom ons. En in deze Lichtkrachten spelen de elementalen van de aarde. Zij spelen daarin hun taak die hen is opgelegd, om deze plaats, om dit geheel af te schermen. Ik weet het, het is een procedure die jullie nog niet kennen, maar ze is heel handig, heel bruikbaar.

Nu vraag ik aan jullie, mijn geliefde broeders en zusters: denk even aan uw eigen geest, neem even contact met uw eigen geest. Niet zo moeilijk. Gebruik uw roepnaam, en uw geest zal daar zeker op reageren. Want uw geest op het ogenblik, dat bent u. De geestelijke kracht, dat bent u. Ach, mensen denken soms: "Ja, ik heb al zoveel incarnaties achter de rug, mijn geest, wie zou dat zijn?" Dat bent u, mijn geliefde broeders en zusters, dat bent u, op dit moment. En zelfs als u nu zou overgaan, bij wijze van spreken, u moet het niet doen hoor, dan blijft u wie u bent. Tot het moment dat alles duidelijk wordt. Maar goed, daar zijn we vanavond niet aan toe.

Men heeft mij gevraagd binnen deze procedure u te helpen met wat in u opborrelt en waar u soms aan twijfelt of het antwoord daarop wel voor u het juiste is. Wel, mijn geliefde broeders en zusters, wanneer iets in u opborrelt vanuit de Bron, want anders kan het niet opborrelen, dan is het juist. Hoe u het ook bekijkt, het is juist. Dat het niet past binnen de maatschappelijke context of binnen de regels van de cultuur of eender wat, daar ben ik mee akkoord. Maar daar hebt u niets mee te maken. Hier, vanavond, willen we onszelf leren kennen, willen we vanuit de Bron, via ons eigen zijn, ontdekken wie we zijn, welke krachten in ons spelen, en hoe we dit in ons huidige leven kunnen gebruiken en tot uiting brengen. En daardoor ook de stof in een juiste positie brengen waarin mijn incarnatie de meest juiste accenten kan ontdekken om mijn bewustwording verder te laten ontplooiën.

We zitten hier nu afgeschermd, het Vuur brandt rondom ons, het Licht straalt rondom ons, we zitten in een magische koepel. Een magische koepel die ervoor zorgt dat wat in ons leeft, voor onszelf vrij kan komen. Mijn geliefde broeders en zusters, laat u gaan, beperk u niet, rem u niet. We zijn allen hier één. En, doordat u zich laat gaan, doordat u geen remmen op zet, zorgt u er ook voor dat alle leden van uw groep mee kunnen delen in de ontwikkeling die u ondergaat, maar die de ander ook ondergaat, en laat dit samenvloeien. Laat dit één worden. En dan zult u opmerken hoe sterk u bent in deze eenheid, in deze kracht. Dan zult u opmerken dat u toegang hebt tot de kennis in het universum, dat u toegang hebt tot zaken die tot op heden door uw eigen remmingen u beperkten. Maar dat is niet nodig, want u bent deel van deze groep. En in deze groep zijn ontzettend veel mogelijkheden. Deel ze met elkaar. Wees één met elkaar. Trek u niet terug. Wees niet angstig, integendeel, bloei open, durf uzelf te zijn, ieder hier aanwezig. Zelfs degenen die hier meedoen op afstand, betrekken wij erin. Het is één geheel. Laat deze krachten vloeien. Voel u één. Voel u niet

meer één stoffelijk persoon, maar voel u één krachtige geest, waar alles in samenvloeit, waar alle kennis in aanwezig is.

Voel u verbonden met de kosmos. U bent omgeven door het Licht, het Licht dat u inspireert, het Licht dat alle capaciteiten, alle kennis die in u aanwezig is, doet uitstralen. Voel u één met de aarde waarop u leeft. Laat de krachten van de aarde in u opkomen zodat uw stoffelijk omhulsel zo sterk mogelijk harmonisch wordt. Dat uw stoffelijk omhulsel in harmonie komt en alle onevenwichten laat wegvloeien. Wees daarmee één. Laat deze krachten werken. Laat het Licht zijn taak volbrengen. Laat de inspiratie van het Licht uw partner zijn. Laat de krachten van de aarde ervoor zorgen dat al wat aan u kleeft, opgebrand wordt. Want de aarde kan haar vuur gebruiken als zuivering waardoor u mooier, beter er uit komt. Deze zuivering is niet vernietigend, maar is verfrissend, is vernieuwend. De krachten zijn hier aanwezig, gebruik deze. Laat het in u stromen, wees er één mee.

En dan, mijn geliefde broeders en zusters, laat uw gedachten gaan in deze kern. Laat uw vragen daarin smelten, in deze kern van onze kring. Leg er alles in, maar ga verder dan die kleine vragen die u had. Leg er ook uw problemen in. Breng uw stoffelijke remmen erin, zodat alles wat in de stof u beperkt, u afremt, hier kan gezuiverd worden. Dat u, terwijl we hier samen zijn, en doe het! Laat het vloeien, dat u hier inzichten in u opbouwt, inzichten die in de komende tijd voor u duidelijker en duidelijker worden. Die u kunnen leiden tot het nemen van de juiste beslissingen voor uw eigen bewustwording, voor uw eigen voortgang in het Licht. Want dat alles brengen we hier vanavond samen, mijn geliefde broeders en zusters. Want de krachten zijn hier aanwezig, úw krachten, úw capaciteiten, úw mogelijkheden. Gebruik ze, binnen dit geheel. Zorg ervoor dat de kern van uw wezen door deze krachten geraakt wordt. Zorg ervoor, maak u vrij, zodat u in de komende tijd als een vernieuwde mens in de stof kan handelen. Zodat u zich kan vrij maken van al uw geplogenheden waar u aan vast zit, zodat u kan worden een lichtende, vernieuwende mens die de Aquariusgedachte uitdraagt, en die niet meer gebonden is aan de oude gewoontepatronen. Die zich niet meer opboeit om wat de stof naar voor brengt, maar ziet dat wat de stof is, eigenlijk maar een schaduwspel is. de krachten van het Licht, en vertrekkende vanuit het Licht, deze schaduwspelen langzaam maar zeker van zich laat verwijderen. Deze vastgeroeste handelingen, denkpatronen, gewoonten, mee laat gaan in de zuivering van deze tijd. Om zo te komen tot de vernieuwing, om zo te komen tot de inzichten, de antwoorden op uw vragen. De antwoorden op uw remmingen, de antwoorden op wat u dwarszit. Want dit alles is hier samen gebracht in deze kring, en dit alles wordt door het vuur opgenomen om vanuit deze zuivering verder te kunnen, om vanuit deze vernieuwing de nieuwe tijd, de nieuwe mogelijkheden als individu uit te dragen, en als groep deze kracht op de aarde neer te zetten, in de harmonie die er is voor deze planeet.

Laat deze krachten in u werken, laat deze krachten van deze planeet uw deel zijn. Niet omdat u denkt dat u daar recht op hebt, neen, maar omdat u gewoon deel bent van de aarde. U bent geïncarneerd op deze planeet en daarom is uw stoffelijk voertuig deel van deze aarde en kan het genieten van alles wat deze aarde u schenkt. En zolang u zich één voelt met deze aarde, zal deze aarde u beschermen. Zolang u geen eisen aan de aarde stelt, zal de aarde u alles schenken en kan u geen fout maken, kan u de incarnatie tot een maximum volvoeren. Eén zijnde met de geest, één zijnde met het Licht, één zijnde met de Bron, om zo te komen voor uzelf tot de meest juiste ontplooiing in de stof en de geest. Samen zijn jullie één kracht, samen zijn jullie één gedachte, één inspiratie. Samen vormen jullie een schitterend Licht in deze duistere periode. En dit schitterende

Licht maakt dat het duister langzaam maar zeker zich zal terugtrekken, want waar Licht is, kan geen duister zijn. De krachten van de aarde zijn hier aanwezig. Het alchemistische proces voltrekt zich in u. U allen bent deel van de boom des levens die de vernieuwing in deze tijd op aarde volvoert. U bent deel van de kracht. Het inzicht is jullie gegeven. Het is nu aan jullie om vanuit deze kracht, vanuit dit inzicht, vanuit deze groep aan de slag te gaan, en met de krachten te werken.

Laat alle stoffelijke remmen los. Voel u één met de kracht die hier is opgebouwd. Word degene die u moet worden. Word degene waarvoor uw geest is geïncarneerd. Voer uw taak uit. Laat u niet beperken door anderen, maar ga voor wat in u leeft. Want u hebt de kracht, u hebt het Licht, u bent deel van de Bron, onafscheidelijk. En deze krachten zijn uw werktuigen, waarmee ieder van u verder kan.

Deze krachten zijn bevestigd. Deze krachten zijn bevestigd vanuit de Bron, waaruit alle zijn is ontsproten. Vanuit de Bron die mij voor deze avond hier heeft aangestuurd om jullie het Licht en de kracht door te geven, opdat u zo zelf kunt openbloeien en uw weg gaan, en zo betekenis te hebben in de vernieuwing die bezig is.

Sta mij toe dat ik dan, heel rustig de omkadering in de kosmos van Licht en harmonie laat oplossen. Maar wat ik niet verbreek, is de eenheid tussen jullie, de band die hier vanavond gesmeed is, de band van harmonie, de band van het Licht van de Bron, de band van de kracht van de aarde, gesmeed in het vuur van de aarde. Deze band is onbreekbaar, en samen zullen jullie verder kunnen gaan, in stof en geest. Samen zullen jullie deze eenheid verder kunnen ontwikkelen om zo ervoor te zorgen dat het Licht op deze planeet nooit ofte nimmer gedoofd wordt, en dat de aarde steeds een planeet is voor ontwikkeling van bewustzijn van de zoekende geest.

Deze krachten zijn bevestigd voor ieder van u, en voor de groep in het geheel, verbonden met allen die gelijkelijk zoeken en werken. Het zij zo.

Zo, mijn geliefde vrienden, broeders, zusters, verwanten, noem maar op, het is maar een naam. Ik heb mijn taak voor vanavond hier volbracht. U hebt hier een magische procedure ondergaan, die voor ieder van u een aanzet zal zijn tot vernieuwing. Deze procedures gaan ver buiten de stof. De stof is daar maar een klein onderdeel van. Maar wees ervan overtuigd dat ieder van u, op het ogenblik, in zijn mogelijkheden in de stof aardig wat heeft bijgekregen. Uw specialiteiten binnen de groep zijn versterkt, uw inzichten zijn versterkt. Laat ze niet sluimeren. Ga ermee aan de slag, in de zekerheid dat u, door deze krachten gesteund, de meest juiste handelingen kunt volvoeren.

En wees niet bang in de stof. In de stof verblijft u maar een beperkte tijd. De kracht van de geest gaat steeds verder. En vanuit deze geesteskracht kunt u uw bewustzijn steeds verder openplooien. Om zo dichter en krachtiger één te zijn met de Bron. Want dat wordt nogal eens vergeten: U bestaat niet zonder de Bron. Of u nu 'Bron' of 'God' zegt of iets anders, maakt niet uit. Maar deze universele kracht is ook uw kracht. En of u nu een stoffelijk voertuig hebt of niet, u bestaat steeds verder. De stof is niet uw beperking. Als u daar niet in gelooft, bestaat deze beperking niet en kan u steeds verdergaan, steeds verder ontplooien, steeds verder in het Licht opgaan.

De krachten zijn u gegeven. Gebruik deze krachten. Zeg niet: "Ik ben er niet toe geschikt." Of: "Ik ben er te min voor." Integendeel, ieder lid hier is waardevol, ieder lid kan, wanneer hij of zij wil, deze

krachten tot een maximum benutten, en zo de aarde en de vernieuwing ondersteunen en voor zichzelf een ontplooiing creëren die ongezien is, maar wel mogelijk in deze tijd. De tijd van vernieuwing, de tijd waarin u er werkelijk voor kunt gaan.

Mijn geliefde broeders en zusters, lieve vrienden, hier sluit ik deze avond en dit studiejaar voor jullie af. Maar dit wil niet zeggen dat, omdat er nu een kleine rustperiode komt, dat er niets aan de orde is. Werk verder, zeker met wat u in de komende uren en dagen zult aanvoelen. Blijf mediteren, blijf uw contacten, zoals u ze hebt, houden. En dan zal u zien, dan kunnen we na de rustperiode verder gaan en dieper doordringen in de materie die u 'zo dierbaar is', omdat deze u de mogelijkheid geeft uzelf verder te ontwikkelen.

Ik wens jullie veel inzicht, veel Licht, veel harmonie. En geniet een beetje van de rust. Maar gedenk steeds dat u deel bent van de krachten die nu volop aan het werken zijn. En wees steeds alert wanneer er in uw aanvoelen zich iets voordoet. Want alles zal zich op het ogenblik eerder manifesteren in uw gevoel, in de wisselwerking tussen uw eigen lichamen dan wanneer u zou denken dat het via het rationele denken gaat. Want dat is veel te beperkt. En wanneer u vanuit uw lichtende harmonische zijn, vanuit dat voelen verder gaat, dan zult u zien, dan is uw weg de weg van het Licht, de weg van bewustwording. En dat wens ik jullie allen volledig toe.

← vorige tekst	overzicht	volgende tekst →
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------