

Aquarius in de praktijk - Deel 03 - les 01 - De golem en de vernieuwing

04 augustus 2020

Eerste spreker.

Vanavond beginnen we aan een nieuw werkingsjaar dat er een beetje anders zal uitzien dan dat jullie gewoon zijn. Maar een jaar dat ook eigenlijk voor jullie een bekroning kan zijn van alles wat u de voorbije jaren hebt geleerd. Ik moet u niet vertellen dat de vernieuwing zich voltrekt en dat deze vernieuwing inhoudt dat alles een beetje moet bijgestuurd en aangepast worden aan de mogelijkheden die er zijn. Vanuit onze zijde hebben we besloten om avonden als deze, voor zover het mogelijk is, te laten doorgaan, maar op een andere basis nl.: u gaat zo dadelijk één van de grote leiders van de Witte Broederschap doorkrijgen, die u bepaalde zaken zal meegeven, maar die ook tegelijkertijd ervoor zal zorgen dat er mogelijkheden ontstaan, via magische weg, dat er voor jullie een meerwaarde komt. Tegelijkertijd, en dat wil ik er dadelijk aan toevoegen, wordt de groep verbonden met de vele anderen die op het ogenblik op dezelfde wijze werkzaam zijn, nl. die het Licht op deze aarde laten uitstralen.

In de tijd die mij nog rest, voor de broeder van de Witte Broederschap doorkomt, zullen we even kort een overzicht maken van wat er gaande is bij deze vernieuwing. Het is van belang, en dat hebben we u vroeger al gezegd, dat u niet meegaat in wat u verteld wordt via de media, via alle mogelijke kanalen. Op het ogenblik moet u de situatie op de aarde zo bekijken: er is astraal gezien de laatste 6 maanden een 'golem' opgebouwd.

Voor wie niet direct mee zijn wat een golem zou zijn: dat is een figuur die volledig opgebouwd wordt uit gedachtekracht. Maar deze golem is zo opgebouwd in de astrale sferen uit angst, alleen uit angst. En deze golem, eens dat hij 'geformatteerd' is, gevormd is, zal trachten onder alle omstandigheden te blijven bestaan. Want als de angst wegvalt, dan smelt de golem weg als sneeuw voor de zon. Nu, deze figuur is zeer agressief en past volledig in de demonische omkadering die plaatsgrijpt tegen de vernieuwing die zich voltrekt. Vanuit deze astrale figuratie ontstaan er 'mythen' over wat er gebeurt, wat er gaande is. U mag van onze zijde aannemen dat het merendeel van wat u verteld wordt, gewoon behoort tot de fictie, maar gemanipuleerd is door bepaalde machtsstructuren om bepaalde, bestaande plannen ten uitvoer te brengen. Dit past natuurlijk in de totale verandering. Deze plannen zullen - en dat kunnen we nu al op voorhand zeggen - nooit slagen, maar het zal wel lang duren eer dat gans deze chaos en gans dit astrale gebeuren in de demonie zal opgekuist zijn.

Het is van groot belang dat u daar niet tegenin gaat. Want hoe meer u zich daartegen afzet, hoe sterker u deze astrale figuratie maakt en hoe meer impact het op uw eigen organisme heeft, niet alleen geestelijk maar zeker ook stoffelijk. Dus, de kwestie is dat u, zoals we vroeger al naar voor gebracht hebben, u zoveel mogelijk van deze zaken distantieert en uw eigen gang gaat, voor zover u dat stoffelijk kunt. En u, en dat is van zeer groot belang, zoveel mogelijk geestelijk afschermt. Wanneer er zaken zijn die u stoffelijk niet aanstaan, dat u zich geestelijk terugtrekt en zegt: dat wat er gebeurt, u niet raakt.

Het is van belang om niet te strijden in deze tijd, want strijd verergert de situatie, hoe u het ook draait of keert. Wees lichtend, voel uzelf deel van het Licht, voel uzelf deel van een grote massa die op dezelfde wijze werkt, en u zult veel zaken aankunnen en men zal u niet kunnen raken. En dat is in deze tijd belangrijk. Want overal op dit ogenblik gebeuren er zaken die het daglicht niet mogen zien. Wij, aan onze zijde, krijgen regelmatig entiteiten op bezoek, geesten van mensen, die iets geprobeerd hebben wat niet past in deze tijd. In sommige gevallen zijn zij dankzij een tas lekkere koffie naar onze zijde gekomen, in andere gevallen via technische mankementen, 't is al gelijk. Maar degene die op het ogenblik 'tegenvecht' heeft veel kans om heel snel aan onze zijde te zijn.

En denk niet, lieve mensen, dat het ergens op andere regionen beter is. Het gaat van de hoogste regionen tot de laagste regionen. De angst is gecreëerd en men voedt deze angst omdat men daarin zijn macht ziet versterken. En heus, we gaan ons daar niet mee bezighouden wie er allemaal achter zit, dat maakt niet uit. De kwestie is dat u beseft dat van alles wat u verteld wordt, van: 'Er zijn zoveel doden door', wij hebben ze niet gezien aan onze zijde, maar misschien zijn zij naar ergens anders gegaan, nietwaar. Of: 'Er zijn zoveel positieve testen'. Ja, u kunt van 1 positieve test er wel een paar 1000 maken, en dan zeggen dat ze allemaal positief zijn. Zo gebeurt het. Vervalsing tot en met. Andere zaken verdwijnen in het niets.

Maar de golem functioneert, en hij functioneert goed. En hij zal ervoor zorgen dat heel veel zaken, effectief, opgekuist geraken. Maak u geen zorgen over hoe lang het duurt, maak u ook geen zorgen over wanneer het stopt, niemand van u zal waarschijnlijk de voltrekking van de volledige vernieuwing in de stof kunnen meemaken, want we spreken over langere tijd. Uiteindelijk zal de ganse afrekening, als ik zo stout mag zijn van een inschatting te maken, wel anderhalve eeuw tot twee eeuwen in beslag nemen. En dan zal de aarde terug de aarde zijn, die echt interessant is om bewustzijn op te doen. Maar nu is het voor jullie interessant, een enorm interessante leerschool om, met wat allemaal rondom u gebeurt, de kennis die u gekregen heeft te gebruiken om zo 'de voorgangers van het Licht' te zijn, en om van daaruit te handelen.

Ik ga even afronden, de broeder is 'aangekomen'. U kan ervan op aan dat de volgende bijeenkomsten voorlopig zullen doorgaan zoals we ze nu laten verlopen. Ik wil er dadelijk aan toevoegen dat in de nieuwe lessenreeks die we u gaan geven, het minder belangrijk is wat er gezegd wordt - want in mijn inleiding en de aanloop naar de broeder van de Witte Broederschap heb ik zaken gezegd, maar dat is illustratie, dat is kanttekening - dat is eigenlijk weinig belangrijk. Het belangrijkste zal elke keer zijn wat de broeder die komt, opbouwt. Het zal niet alleen gaan om de woorden die hij spreekt, maar het zal vooral gaan om de krachten die opgebouwd worden, en meegaan in dat patroon, is voor u zelf een meerwaarde, een lading en een kracht die u dan gedurende de periode tussen de lessen kan gebruiken. En u zult zien, lieve mensen, u zult dat nodig hebben, want er staan nog veel veranderingen in deze vernieuwende periode te wachten.

Ik geef nu het medium door. Waarschijnlijk zal ik niet meer terugkomen na de spreker; de spreker zal waarschijnlijk zelf de avond afsluiten. Doordat de spreker die nu komt, de zaken magisch zal opbouwen, is het niet mogelijk om daar een tweede deel aan te verbinden. Eerstens om de werking van het eerste deel niet af te zwakken, en tweedes ook, dat moeten we rechtuit zeggen, omdat dit te zwaar zou zijn voor ons medium. Daar moeten we ook rekening mee houden. Maar dat wil niet zeggen dat uw bijeenkomst ook maar iets aan waarde inboet, integendeel. Ik dank u voor uw aandacht en tot wederhoren.

Tweede spreker: Ballast en belemmeringen loslaten.

Het Licht is in ons midden. Welkom, geliefde verwanten. Voel u één, één met ons, één met het Licht.

Men heeft mij gevraagd om deze avond u te verbinden met de zeer vele broeders en zusters die op deze planeet op het ogenblik werkzaam zijn, zoals jullie, in het ondersteunen en opbouwen en uitbreiden als het ware van de Lichtinvloeden die de vernieuwing van Aquarius in deze regio van de kosmos kan waarmaken. De krachten van het Licht zijn veel groter dan wat de gewone mens kan inschatten. De krachten van het Licht, geliefde verwanten, zijn niet beperkt tot uw kleine driedimensionele leefwereld. De krachten van het Licht gaan veel verder. U hebt de laatste jaren dankzij uw groep heel veel kunnen leren. U bent esoterisch-magisch geschoold. Nu zijn we op het moment gekomen dat die scholing voor u zijn vruchten kan afwerpen, dat u met uw kennis in de stof kunt waarnemen wat waar is, stoffelijk, en wat fictie is. Dat u met uw kennis kunt aanvoelen waar u iets op de mouw wordt gespeld en waar men u iets aanbrengt dat werkzaam is.

De vernieuwing die in deze regio van de kosmos plaatsgrijpt, is een vernieuwing die ervoor moet zorgen dat naar de toekomst toe in de stof het terug mogelijk is dat entiteiten stoffelijk bewustwordingservaringen op deze planeet opdoen. Maar dan is het noodzakelijk dat deze planeet gezuiverd wordt van, wat we in onze termen zouden zeggen, en ik tracht het voor jullie begrijpelijk te houden: alle zwart-magische krachten die de laatste eeuwen zijn opgebouwd. O, en veel zaken waarvan u denkt: "Dit is toch een gebruiksgemak, of dit behoort tot het dagelijkse leven", zijn in wezen en in achtergrond zwart-magisch omdat zij gebaseerd zijn op begeerte naar macht, begeerte naar bezit. En juist deze twee zaken, mijn geliefde verwanten, worden nu afgerekend. Want al wie die op het ogenblik begeert, begeert naar bezit, begeert naar eender wat, is in harmonie met de zwart-magische krachten die zich nu ten volle hebben ontplooid. Wat noodzakelijk is om te komen tot een zuivere vernieuwing.

Kijk, heel simpel gezegd: Als de winter er niet is, kan er ook geen lente en zomer ontstaan. Op het ogenblik bevindt u zich, stoffelijk gezegd, in een zeer zware winter, maar velen willen deze winter niet erkennen en zeggen: "Deze winter is eigenlijk een zomer, want de bomen staan er nog, en die zijn van mij." Begrijpt u het begeerte-element dat er achter zit? En dit is op het ogenblik van zo'n grootorde dat de verblinding daarin zo groot is dat degenen die daarmee bezig zijn en die denken dat ze gewonnen hebben, zichzelf al hebben vernietigd, maar ze beseffen het nog niet. Want zij denken dat hun zwart-magische kracht verder ontrold kan worden, maar zij beseffen niet dat in alles wat u doet, uiteindelijk de rekening door u zelf moet betaald worden. En de rekening is dat deze aarde gezuiverd wordt. De rekening is dat de aarde zelf, dat is hier vroeger al aan bod gekomen, zichzelf een nieuw elan zal geven. Tot verbazing van degenen die met zwart-magie bezig zijn, om hun macht nu bevestigd te zien.

Maar ach, alles heeft wat zijn tijd nodig. En we weten dat de mens in de stof nogal beïnvloedbaar is. We weten dat de mens in de stof al gauw iets gelooft omdat dat ze juist goed uitkomt, omdat dat goed past in zijn of haar leefwereld. En dat, geliefde verwanten, zijn zeer gevaarlijke valkuilen in deze tijd. Distantieer u daarvan. Durf te leven al naar de nieuwe invloeden die Aquarius u aanreikt. En dan zou ik zeggen: begin in uw leven niet met heel ingewikkelde zaken op te bouwen, maar ga terug naar de eenvoud. Ja, naar de eenvoud. O, ik weet het, u leeft in een maatschappij die vol zit

met fenomenale zaken, waar u eerst een studie moet voor doen om ermee te kunnen omgaan, maar dat hoort tot die afbraak.

Ga terug naar het eenvoudige. Als u iets doet, als u iets wil bereiken, kijk naar wat de eenvoudigste weg is, wat de simpelste manier is om dit te doen. En dan zult u zien, wanneer u zo nadenkt, wanneer u zo handelt, dat de aarde en alles erop en eraan aan u beantwoordt. Dat u plots inzichten krijgt die u ervoor niet had, omdat u zich openstelt voor de meest logische wijze van werken en handelen. Tracht zoveel mogelijk u te bevrijden van vastgeroeste gewoontepatronen, want deze vastgeroeste gewoontepatronen trekken u mee in de afbraak. Want zij zijn meestal gebaseerd op maatschappelijke voorschriften, regeltjes, wetjes, die eigenlijk niet ter zake doen, maar die vooral gebruikt worden om de maatschappij waarin u leeft, een bepaald aanzien te geven, met alle gevolgen van dien. Breek met, zeker, oude gewoontepatronen, op welk terrein ook. Tracht aan te voelen wat er in u leeft en wat er nu werkzaam is, wat de vernieuwing inhoudt.

O, ik weet het, vanuit onze zijde is dit gemakkelijk gezegd. Maar toch, geliefde verwanten, zal dit de enige weg zijn die u kan gaan, wilt u niet meegesleurd worden in de chaos en de afbraak. Wilt u deel zijn van de vernieuwing, dan zal u deze vernieuwde zienswijzen moeten toepassen. Leef vandaag in de stof, zou ik zeggen, leef vandaag in de stof. Maak geen plannen op lange termijn, doe dat niet. Doe vandaag wat u vindt dat u vandaag moet doen, en doe het zo goed mogelijk volgens uw mogelijkheden. Niet volgens wat de maatschappij u oplegt: Zo moet het, maar volgens wat u aanvoelt dat juist is.

Voor zover ik op de hoogte ben, heeft een groep als deze leren werken met zijn 2e werkelijkheid. Gebruik deze. Gebruik deze 2e werkelijkheid, om te beginnen, om u af te schermen tegen het demonische dat nu deze aarde overspoelt. Bouw uw 2e werkelijkheid op en tracht er zo goed mogelijk mee te werken. Gebruik uw magische afschermingen. Durf ervoor te gaan. Twijfel niet aan uw eigen mogelijkheden. En u zal zien, wereldwijd, wat er ook plaatsgrijpt, u zal steeds weer opnieuw met de juiste mensen in contact komen. U zult steeds weer opnieuw op het juiste moment op het juiste spoor zitten. Maar dan is het wel belangrijk dat u uw begeerte achterwege laat, want die valkuil is groot. Wanneer u werkelijk begeert, gaat u mee in de afbraak. Wanneer u kunt zeggen: "Oké, dat voel ik als mijn weg, die ga ik" en u geeft ook de mogelijkheid aan degenen die met u willen gaan, mee te gaan, dan zult u zien dat op een minimum van tijd de wereld rondom u zich kan wijzigen.

We kunnen stellen dat op het ogenblik op deze aarde enkele miljoenen entiteiten in menselijke gedaante bezig zijn te werken aan de vernieuwing. U bent daar deel van, u en uw groep. Maar ieder van u individueel kan heel veel betekenen. Maar u zult – en dat is voor redelijk velen onder u – moeten leren uw rugzak af te doen. Want u denkt nog te veel over zaken waardoor u een enorme ballast op u neemt die u als het ware in uw rugzak steekt en daardoor geremd wordt in uw mogelijkheden. En voor ieder van u is het misschien op een ander gebied.

De ene voelt zich tekort gedaan, de ander, ach, voelt zich weer minder begrepen. Ik ga hier geen zaken naar voor halen die op iemand slaan, dat is niet nodig. Ieder van u weet in zichzelf wel waar zijn of haar zwakke punten zitten, waar steeds weer opnieuw in getrapt wordt. En dat, geliefde verwanten, is iets waaraan u moet werken in deze tijd, zodat u dat kan loslaten. Want u bent alleen verantwoordelijk voor uzelf. In de vernieuwing kunt u het alleen zelf doen. Het is niet zo dat uw partner, uw broer, uw zus, uw ouders, noem maar op, uw vriendin, uw verre vrienden, het voor u

kunnen doen. De vernieuwing is totaal individueel vertrekkende. U zelf moet gebruik gaan maken van wat in u leeft, wat u zelf kunt. En loskomen, loskomen van de maatschappelijke illusie dat u gebonden bent aan alle anderen die het u eens zullen uitleggen.

In deze tijd is de grootste handicap mee te gaan in de binding met anderen. In deze tijd van vernieuwing is het juist u zelf die moet handelen volgens uw aanvoelen. In deze tijd bent u het zelf die, samen met degenen die dit aanvoelen van u respecteren en u hun aanvoelen respecteert, verder kunt. En dat is de kracht van Aquarius: de mens die de ander respecteert, en samen een kracht vormt. Dat is een niet te onderschatten gegeven. Dat staat buiten alle regeltjes, dat staat buiten alle wetjes, dat beantwoordt aan de kosmische realiteit. Deze kosmische realiteit zal zich steeds sterker naar voor dringen, want deze kosmische realiteit is deel van het Licht dat zich aan het verspreiden is en dat mede ervoor zal zorgen dat deze aarde zich kan vernieuwen.

Langzaam maar zeker zullen we, dag na dag, stoffelijk uitgedrukt, de vernieuwing opbouwen, ieder op zijn eigenste krachtige wijze. Niet gestoord door hetgeen wat er rondom u gebeurt. Niet meegaande in hetgeen waarin men u wil meesleuren. Gebruik uw kennis die u gekregen en opgedaan hebt. Maar stel u open, stel u naar uw geest open. Het moment is daar, geliefde verwanten, dat u via uw geest en via de kennis vanuit uw bestaan, niet alleen van dit beperkt leventje waarin u zich nu bevindt, maar uit de totaliteit van uw bestaan kunt komen tot de harmonie en de kracht van Aquarius.

Want vergeet niet, het leven eindigt nooit. Ach, stoffelijk laat u af en toe wel iets achter, maar u zelf blijft bestaan. U zelf gaat steeds verder. En alle leden van deze groep hebben al aardig wat kennis opgebouwd. Uw groep bestaat uit alle mogelijke specialisten, die in het verleden kennis hebben opgebouwd over alle denkbare materies. En deze kracht, deze kracht, deze kennis is hier in deze groep aanwezig en is toegankelijk, via uw geestelijk zijn, aan allen. En dit gekoppeld aan al degenen die op het ogenblik werkzaam zijn om de vernieuwing te laten volvoeren op de meest juiste, de meest lichtende wijze, geeft dat ieder van u over ongekende mogelijkheden beschikt. Maar u moet ze gebruiken.

Stop met bij de pakken te blijven zitten, stop met te zeggen: "Vanuit de geest heeft men goed te praten, maar wij leven in de stof." Zolang u dat uzelf voorschotelt, blokkeert u uw mogelijkheden. Geloof in de kracht die in u aanwezig is, geloof in de inspiratie, de overdracht tussen ieder van u, geloof wanneer u zoekende bent, dat ook vanuit onze zijde alles te uwer beschikking staat. Maar u moet ernaar handelen.

Het is zoals men nogal eens zei vroeger: "Ach, ik bid dat God mij helpt; ik heb zoveel gebeden, maar God heeft mij niet verhoord." Dat was iets dat veel voorkwam in vorige eeuwen. Nu, in uw tijd, misschien minder. Maar God verhoort nooit een gebed. God verhoort uw gebed door te zeggen: handel, geloof erin! Wanneer u tot God wil bidden, handel dan volgens wat u vraagt in uw gebed. En dan zal u zien, dan zal de God u helpen, of de heilige, of de engel, gelijk aan wie u uw gebed richt. Maar wanneer u bidt: "God, help mij" en u doet niets dan op uw knieën blijven zitten en te aanroepen, dan gebeurt er niets. Integendeel, dan zult u nog wat meer rond uw oren krijgen, omdat u zich niet openstelt voor de mogelijkheden. Want, geliefde verwanten, alles staat u ter beschikking. U bent één kracht, u bent een lichtende groep, werk met deze kracht.

We hebben - en dit hebben we naar uw leraren toe gebracht voor deze groep, maar ook voor vele

anderen – gesteld van het op te splitsen. We laten ze niet meer allemaal gezellig in een kransje samen zitten. Het moment is nu gekomen dat men vanuit zichzelf gaat aanvoelen: “Wat kan ik, wat kan ik bereiken?” en in plaats van in een grote groep samen, dit vanuit uzelf te laten vertrekken. Gezamenlijk, met enkele anderen. Oké, dat is geen probleem wanneer u op dezelfde golflengte zit, wanneer u durft te zijn wie u bent, handel dan! En u zal zien dat de kracht van de groep, juist door de vorming van deze kleine entiteiten veel sterker zal worden in deze vernieuwing. Dat er zaken kunnen gebeuren vanuit kleine entiteiten die veel sterker en meer omkaderd zijn dan vanuit de gehele groep, die zich samen heel goed voelt, maar juist de schwing ontbeert om ervoor te gaan. En daarom vinden we het niet erg dat er nu op verschillende plaatsen samen gezeten wordt, dat op verschillende plaatsen gemediteerd wordt over wat hier gezegd wordt. De woorden als dusdanig zijn niet belangrijk, maar de ingesteldheid, het zoeken naar het eigen innerlijk Licht, het zoeken naar de eigen innerlijke kracht, dat is belangrijk. Het is alsof u moet ontdekken welke klanken er in u aanwezig zijn, welke trillingen, welke zinderen in u aanwezig zijn.

O, wij kunnen heel mooie magische procedures doen, en dan vinden jullie dit subliem. “Wat heeft de broeder dat mooi gedaan.” Maar het is niet aan mij om het voor u te doen. Het is aan u om het zelf te doen. Wanneer we voor u – en u hebt dat geleerd in vele bijeenkomsten – bepaalde krachten oproepen, dan zou het nu moeten zijn dat het vanuit u vertrekt.

Ik zal nu voor u proberen u in gang te zetten, om u de kracht te laten aanvoelen die hier aanwezig is. Want nu kunt u wel denken: “Ach, onze groep is verkleind.” Nee, uw groep is niet verkleind, uw groep is groter dan ooit tevoren. Uw groep is krachtiger dan ooit tevoren. Alleen, geliefde verwanten, moet u het voor u waarmaken. Wanneer ik voor jullie een godennaam uitspreek, en u spreekt die voor uzelf niet uit, innerlijk, u laat die niet in uzelf zinderen, dan laat u de trein passeren. Maar wanneer we nu gezamenlijk ons instellen op die kracht en ik bevestig deze kracht met de omschrijving van godennamen, en u laat dat in u overkomen, u gaat mee in deze kracht in uw gedachten, dan laat u in uw ganse stoffelijke lichaam maar ook uw fijnstof, uw aura, tot zelfs in uw geest de zindering op die uitgaat van deze magische procedure.

Procedure: Verbinding van de groep met alle lichtwerkers wereldwijd.

Sta mij toe even deze zaak naar voor te brengen en u allen te raken, te raken met het Licht, te raken met de kracht, de kosmische kracht, de Aquariuskracht. Concentreer u, niet op mijn woorden, maar concentreer u op het Licht. Concentreer u op de kracht van de kosmos. Laat Aquarius u beroeren.

Adonai, Adonai;

lao, lao;

Eloachim.

Voel deze zinderen, voel u er één mee. Voel hoe de kracht van de magische achtergrond van deze klanken een impact heeft op uw volledige welzijn.

Joere.

Voel aan de onmetelijkheid die dit met zich meebrengt. Deze trillingen zijn niet van vandaag. Deze trillingen behoren al een eeuwigheid tot de aarde. Want deze trillingen zijn van de aarde.

Abraxos, Abraxos.

Deze klanken omkaderen u en maken dat u één geheel bent, niet alleen met de enkele stoffelijke personen die hier aanwezig zijn, maar met de miljoenen personen die op het ogenblik zoals u bezig zijn met de opbouw van het Licht. Die bezig zijn met de opbouw van de vernieuwing. Die inzicht hebben wat de kosmische realiteit van Aquarius in zich draagt. Deze klanken zijn de universele taal. Deze klanken zijn het universele begrip onder de stofmens, maar niet alleen onder de stofmens, tevens het fijnstoffelijke, het geestelijke en ik durf zelfs te beweren: de kern van uw wezen, de Bron van waaruit u gekomen bent. Al deze zaken zijn van belang. Al deze zaken zijn uw alfa om te gebruiken in de vernieuwing. En dat is, geliefde verwanten, wat we in de komende bijeenkomsten nog samen zullen doen.

Ach, ik wil hier niet meer het woord 'les' gebruiken. Ik wil hier zeggen: laat ons samen zijn, en vanuit dat samen zijn de voltrekking laten gebeuren, niet alleen voor onszelf, maar voor dat ganse kosmische gebeuren. En in overleg met uw lesgevers hebben wij voorlopig voor de komende lessen voorzien dat u telkens een andere spreker krijgt, een ingewijde, die u op zijn wijze telkens weer iets kan meegeven waarmee u kunt aan de slag gaan. En voor de volgende bijeenkomst hebben wij voor jullie iemand voorzien vanuit een totaal andere cultuur, iemand die al gesproken heeft vroeger, maar die nu ook in de vernieuwing zeer actief is. Ik zal geen namen noemen, dat is niet belangrijk want anders gaat u zoeken en fixeren op een naam, ik zeg alleen dat u volgende maal een Tibetaanse lama krijgt, die u weer een beetje meer, maar vanuit hun visie, deze vernieuwing zal helpen opbouwen.

En dan zijn we, geliefde verwanten, langzaam maar zeker gekomen aan het einde van ons samen komen, maar niet aan het einde van ons samen zijn. Want in de tijd die we zijn, is het voor ieder van ons van belang dat we ons steeds weer samen voelen. En daarom vraag ik jullie om in de week dat u niet samen komt, in de week die vrij is van een dieptrance, dat u vanaf nu de gewoonte maakt op dinsdagavond rond dit uur, dus het uur dat u hier normaal stoffelijk aanvangt, u in te stellen op uw verwanten van uw groep, maar u ook één te voelen met alle lichtwerkers in de stof die de vernieuwing samen met u opbouwen. En wanneer u dan in meditatie gaat en u concentreert op uw medeverwanten, op uw broeders en zusters, probeer dan eens voor uzelf de magische kracht, zoals we ze vanavond hier naar voor gebracht hebben, op te roepen. Probeer voor uzelf u daarin één te voelen, één te voelen met ieder lid van uw groep. Probeer van daaruit de kracht op te bouwen. En vooral, probeer er voor elkaar te zijn.

Want Aquarius, geliefde verwanten, is: er voor elkaar te zijn. Kijk niet naar de verschillen, maar kijk naar wat u bindt. Als mens bent u verschillend, als mens hebt u uw sterke kanten in de stof, hebt u uw minder sterke kanten, dat weet iedereen. Maar kijk naar wat u bindt. Kijk waar u samen in eenheid vervloeit. Besef dat u in de totaliteit van uw bestaan zeer veel hebt meegemaakt. Besef dat u hier niet voor het eerst met elkaar samen bent, maar dat u door het bestaan heen reeds veel met elkaar hebt ervaren, dat u elkaar reeds veel hebt bijgebracht. Laat dat besef tot u doordringen, en dan zult u aanvoelen waar de ware krachten in u, in uw individu aanwezig zijn.

En dan kunt u vanuit die ware krachten, die door de vele incarnaties en de vele leerscholen zijn

opgebouwd, in gebruik nemen om u in harmonie te stellen met de kosmische vernieuwing die Aquarius meebrengt. En als u dat aanvoelt, dan kan de ganse chaos, de ganse duistere sfeer u niet meer raken. Want dan bent u Licht, en waar u zich ook verplaatst, zal het duister wijken. Want het duister, en dat weet u, ofwel erkent het u als Licht en verdwijnt het, ofwel trekt het zich terug omdat het het Licht niet wil erkennen. Maar het duister zal u niet meer storen. En u zult uw weg verder kunnen gaan, daar kan geen stoffelijke kracht u in beperken want uw geestelijke waarde is veel sterker. De krachten van het Licht zijn niet te verslaan. En deze krachten zijn in u aanwezig, en het is aan jullie om daar gebruik van te maken.

Lieve vrienden, overdenk wat gebracht is. Laat het in u doordringen, maar vooral: ga aan de slag. Wees uzelf, in welke omstandigheid ook, en vooral: wees trouw aan uw eigen Bron, uw eigen Bron van Licht en Kracht. En dan zal u opmerken dat alle stoffelijke onnozelheden, die op het ogenblik plaatsgrijpen, u weinig of niet zullen deren, en dat u steeds weer op een soepele manier verder kunt met wat voor u echt van belang is: het een-zijn in het Licht, het een-zijn met de Bron, met de krachten van de kosmos.

Zo, geliefde verwanten, ik geef nu het medium vrij. Let wel op als u huiswaarts keert dat u het rustig aan doet, want we hebben hier even bij ieder wat krachten aangeroord. Uw stoffelijk voertuig heeft een 'trillingsverhoging' en is daardoor misschien, zeker de eerste 48 uur, prikkelbaarder, maar langs de andere kant zitten er dan weer meer mogelijkheden en krachten in het evenwicht van uzelf.

Ik dank u voor uw medewerking en ik dank u voor uw aandacht. Dat het Licht nooit gedoofd wordt voor u, zodat u steeds weer, deel zijnde van de vernieuwing, uw taak hier op aarde kan verder zetten.

← vorige tekst	overzicht	volgende tekst →
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------