

## Druïden - Deel 03 - les 14 - Volle maan en kosmische liefde

19 april 2016

*meditatie: Energie van de Volle Maan*

*Graag merken we op dat deze geluidsoptname destijds zo correct en zorgvuldig mogelijk is uitgeschreven (zie tekst hieronder). Wij wensen ons evenwel te verontschuldigen voor eventuele fouten of onjuistheden die in de teksten zouden zijn geslopen.*

Zo, vanavond wil ik met jullie een beetje verdergaan in de praktijk. Ik weet niet of velen onder u er al hebben bij stil gestaan waarom bijvoorbeeld een Wessac-bijeenkomst altijd op volle maan is of rond volle maan. Ik denk dat u gewoon in vele gevallen dit hebt aangenomen in de gedachte: ja, als het volle maan is, dan is er meer energie enz. We zitten nu in een zelfde periode. Daarom is het voor mij vanavond interessant om jullie een klein beetje praktische zaken bij te brengen die voor de komende tijd voor jullie interessant zullen zijn om te gebruiken.

Volle maan, wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat tussen de aarde en de zon de maan een zeer sterke energiereflectie geeft. Maar dat is niet alleen de reflectie van het zonlicht dat van belang is, maar vooral de kosmische straling die daar een zeer sterke invloed heeft. Laten we even gewoon wat we astronomisch kennen achterwege en laten we even proberen een beetje esoterisch te denken. Wat is er aan de hand? De zon is een bezield voertuig, de maan is een bezield voertuig, de aarde is dat ook. O, ik weet, op het eerste zicht zou je dit niet zeggen en als we spreken van een bezieling, dan denkt u direct aan een levend persoon, maar ook dat is niet juist. U mag niet vergeten dat alles wat in de kosmos bestaat, in wezen bezield is, zelfs de gewone rots die ergens op een berg ligt. Er bestaat in de kosmos niets dat niet door een of andere bezieling kan gestuurd worden, dat daardoor kracht heeft waardoor er mogelijkheden zijn. U staat daar veel te weinig bij stil. Veel zaken bekijkt u gewoon als zijnde zaken die: ja, ze zijn er nu eenmaal, en dat is het. Maar dat klopt niet. De oude magiërs wisten dat maar al te goed. Ik kan u een voorbeeld geven dat in de oude magie nogal gebruikelijk was: men had twee stenen; de ene steen, wanneer men die wierp, kon men er een dodelijke worp mee doen bv. in de jacht. De andere steen die identiek hetzelfde was, daar mocht je 1000 maal proberen mee te werpen, je zou nooit een dodelijke worp krijgen. In de oude tijd werd dit gewoon simpel verklaard doordat men zei dat de steen die bezield was met de energie voor de dodelijke worp, kon gebruikt worden voor de jacht. En de andere steen had een andere energie, die was misschien heel goed om de aarde om te woelen of om andere zaken mee te doen. Men nam gewoon aan dat alles wat bezield was, dus ook in dit voorbeeld deze stenen, dankzij deze energie van de bezieling een bepaalde taak had.

Die oude ideeën waren niet zo dwaas. Ik neem het voorbeeld van die stenen omdat het nogal excentriek is. Sommige van u zullen hun schouders optrekken, maar enkele duizenden jaren geleden werd dit zeer sterk gebruikt en men hield daar rekening mee, zeker wanneer men ging jagen. Zo

goed dat men er rekening mee hield wanneer men pijlen vervaardigde of andere wapens, dat men dit nooit zou doen uit materiaal dat daar niet voor geschikt was. Ach, het is een vergeten kennis, maar ik haal ze naar voor om u duidelijk te maken wat er vandaag, wat betreft de maan ten opzichte van de aarde, belangrijk is: dat deze maan zijn eigen bezieling heeft en dat deze bezieling voor de aarde heel belangrijk is. Want het is dankzij de samenspraak tussen de bezielde aarde en de maan dat uw natuur en vele natuurfenomenen op aarde kunnen ontstaan en zo, ook voor u, de aarde bewoonbaar houden. Wanneer de maan zou wegvallen, zou de aarde rap voor de mens niet bewoonbaar blijven. Het klinkt misschien gek dat zo'n klein satellietje zo belangrijk is, maar toch is het zo. Het is, als het ware, een transformator tussen de zon en de aarde. En wanneer in een periode als deze de maan zich in haar volle glorie manifesteert, dan is dit ook voor de mens extra bruikbaar, wanneer de mens er maar wilt voor openstaan.

In veel romantische boeken wordt de volle maan omschreven als zijnde het ideale moment voor de liefde. Hebt u er ooit over nagedacht waarom dit door de eeuwen heen steeds gebleven is? Waarom zoveel kunstenaars de volle maan eigenlijk bejubelen? Dit kan toch geen toeval zijn. Het is niet enkel omdat door het maanlicht alles misschien in een mooiere sfeer gedompeld wordt, dat men dit is beginnen naar voor brengen. Het is wel degelijk zo dat het maanlicht dat op aarde valt bij volle maan, in uw aura aardig wat in beweging zet. Ach, u als moderne mens ervaart dat zeer moeilijk want ja, u bent niet bijgelovig. Maar je moet niet bijgelovig zijn. Het is nu eenmaal zo. De kracht van de maan gaat in uw fijnstoffelijk en zelfs uw niet stoffelijk lichaam, of lichamen aardig wat ingrijpen. En nu wordt het boeiend want waar u nog niet bij stilgestaan hebt, is dat u op zo'n moment aardig wat kunt realiseren en zelfs wanneer u er een beetje mee gaat handelen, aardig wat nieuwe zaken kunt leren.

In de vorige lessen hebben we gesproken over het voor jullie opbouwen van een scheingestalte, een scheingestalte die u moet helpen, een scheingestalte waarin eigenlijk een perfectie tot uiting kan komen die veel groter is dan dat u in uw stoffelijk voertuig kunt realiseren. Degenen die tot heden de moeite genomen hebben om hier een beetje op te oefenen, een beetje over na te denken, zullen al hebben opgemerkt dat er aardig wat potentiaal in die lessen zit voor uzelf. Maar nu komt er een factor bij: op een avond als deze, wanneer de maan schitterend aan de hemel staat, dan is het niet alleen mogelijk dat u wanneer u zich concentreert op de energie van de maan, dat u uw eigen lichaam meer in evenwicht trekt, uw aura beter in evenwicht krijgt, en alles wat ermee samenhangt, en zelfs geestelijk aardig wat meer inzicht krijgt. Maar, u kunt op dit ogenblik ervoor zorgen dat uw scheingestalte ook deel wordt van deze kracht. Dat wil zeggen dat u op een zeer korte tijd het beeld dat u hebt opgebouwd, maakt tot een zeer krachtig werkinstrument.

En we zitten nu in, daar moet ik niet veel uitleg over geven, een zeer chaotische tijd. Wanneer u op dit ogenblik de krachten van de maan gebruikt, niet alleen voor uzelf maar via uw scheingestalte, dan kunt u daarin een enorm krachtig liefdesenergiepatroon opbouwen. En dan bedoel ik hier wel degelijk kosmische liefde. En dit, mijn waarde leerlingen, is op dit huidige ogenblik ontzettend waardevol, of hoe u het zou willen omschrijven. Wanneer u op dit ogenblik via deze weg in uw omgeving een sfeer van kosmische liefde kunt opbouwen en uitstralen, dan creëert u, niet alleen voor uzelf maar voor uw ganse omgeving, als het ware, een rust. Een rust waar de wereld er rond niet tegen op kan, waar de chaos zich, als het ware, voor terugtrekt. En dan bent u de echte magiër, degene die erin slaagt om, ondanks alles wat rondom hem of haar gebeurt, voor zichzelf en de

omgeving een evenwicht, een harmonie, een rust te creëren.

U kunt dit op een avond als deze doen en in het tweede gedeelte zullen we dit via de meditatie tot uitvoering brengen. Maar u kunt dit nog gerust de komende 2 à 3 dagen voor uzelf tot uitvoering brengen. En heus, het is niet zo moeilijk. We vragen van u niet dat u, zoals in onze tijd, de grote wouden gaat intrekken en dat u in een kring van eiken gaat zitten en daar allerlei handelingen uitvoeren, dat wordt niet gevraagd. En dat is in deze tijd ook niet meer aan de orde. Maar de essentie is gelijk gebleven. Dat wil zeggen dat u rustig ergens een plaatsje kunt kiezen waar u ongestoord kunt mediteren en waar u een kijk hebt op de schittering van de maan. Zelfs wanneer er een bewolking zou zijn die het licht een beetje breekt, is dat niet erg. De wolkenmassa stoort niet het energieveld dat de aarde beroert, integendeel. Dus wat aan de orde is, is het volgende: zoek ergens een plaats die rustig is en waar je zicht hebt op de maan, de volle maan. Indien je beschikt over een tuin of een park of gelijk wat waar je rustig kunt zitten, is dat meegenomen. Echter, wanneer dit niet het geval is, kan het even goed zijn dat u van achter een raam de maan kunt observeren. U gaat dan voor uzelf in meditatie en wat u best doet, is dat u begint bij uw meditatie van drie cirkels rondom u te trekken: de magische afscherming. U mag dit volledig in gedachte doen, u moet heus niet cirkels gaan trekken rondom u op uw vloerbekleding of als u in de tuin bent op uw gazon, dat is niet nodig. Wanneer u de cirkels in uw gedachte rondom u trekt, dan zijn zij er, dan is de kracht er. U kunt dan vervolgens zelfs nog in uw gedachte tussen de cirkels bepaalde belangrijke namen inbrengen, namen die voor u licht betekenen, kracht betekenen, harmonie enz. Het beste doet u dat in gedachte tussen de cirkel die rondom u is en de middelste cirkel. Tussen de middelste cirkel en de buitenste cirkel kunt u, wanneer u een beetje artistiek bent aangelegd, werken met kleur. U kunt bijvoorbeeld wanneer u met de maankracht gaat werken, deze cirkel vullen met paarse kleur. Degenen die deze kleur niet zo aanspreekt, kunnen ook goud gebruiken. Wat ik niet zou gebruiken in deze cirkels, is bijvoorbeeld zilver, dat heeft een andere uitwerking. Maar goed. U bouwt dit gewoon in uw gedachte op, heel rustig. En dan probeert u meditatief u in communicatie te zetten met de maan. O, en verbaas u niet; op dat moment kunnen bij u allerlei gedachten ontstaan. U moet zich daar niet tegen verzetten. Laat dat maar gewoon door u heen gaan. Maar tracht de energie aan te voelen die op het ogenblik in wisselwerking is tussen deze planeten. Stel u gewoon open voor die kosmische liefdeskracht, want dat is het, die op dat moment vrijgegeven wordt. Concentreer u tezelfdertijd op uw helper, uw scheingestalte, en tracht daarin de kracht te zien opbouwen. Ieder zal dit doen volgens zijn eigen ingesteldheid, zijn eigen kunnen. Wat ik hier vertel, is een algemene lijn. U kan daar min of meer, naargelang uw ingesteldheid en uw aanvoelen, van afwijken. Ieder is een individu en moet het op zijn eigenste wijze kunnen volbrengen. Ik geef u de algemene lijn.

U zult door dit te doen voor uzelf vele zaken in gang zetten. Dat wil zeggen, wanneer er op het ogenblik in uw lichaam onevenwichten zijn, zullen deze aangesproken worden. Wanneer u op psychisch gebied problemen hebt, zullen deze zich uiten en als het ware een oplossing in u laten opborrelen. De kunst is, wanneer u daarmee bezig bent, geen verzet te plegen. Dat wil zeggen, stel: u zit met een redelijk probleem en in uw gedachte tijdens het meditatieve contact met deze energieën herkent u een oplossing, maar als mens staat die oplossing u niet aan. Welke de reden daarvoor is, maakt niet uit. Een mens heeft meestal nogal zijn eigengereide gedachten, zijn eigen wenselijkheden, zijn eigen begeerten en deze kunnen wel eens in botsing komen met wat zuiver

kosmisch de oplossing is. Tracht u niet te verzetten maar aanvaard wat opborrelt. Wanneer in dit proces u aanvoelt dat u volgens een bepaald patroon best zou handelen, dan tracht u, nadat u de ganse procedure doorlopen hebt, dit zo goed mogelijk uit te voeren. U zult dan opmerken dat door deze handeling plots vele zaken rondom u zich anders opstellen, zich anders manifesteren. De wereld rondom u is, zagezegd, in uw ogen gewijzigd. In werkelijkheid is het zo dat u door de kracht, de energie van de maan de zaken juist beziet, juistere mogelijkheden hebt. In deze procedure kunt u ook, wanneer u bv. kampt met een probleem, zelfs in de stof, puur stoffelijk, maar ook geestelijk, u kampt met een probleem en voor uzelf vindt u geen oplossing, komt u niet tot de juiste houding ten opzichte van het probleem dat u hebt. Tracht gewoon binnen de procedure die bezig is zo eerlijk mogelijk voor uzelf het probleem te omschrijven. Stel u open voor die kosmische liefdeskracht, die die maanenergie op dat moment is. Ook hier weer zal het best mogelijk zijn dat u plots een ander inzicht krijgt in waar u het zo moeilijk mee had. Zo kunt u gedurende deze vollemaanperiode aardig wat zaken voor uzelf op orde zetten en tegelijkertijd zorgen dat u niet alleen stoffelijk maar zeker geestelijk veel evenwichtiger wordt.

Wanneer u dan aanvoelt dat u aan het einde komt van uw meditatief handelen - en ik zeg nogmaals: het zal voor ieder persoonlijk zijn, wat ik u hier vertel is maar een leidraad - wanneer u aan het einde komt van het meditatief handelen, dan gaat u heel rustig de cirkels die u getrokken hebt, opheffen. Vergeet dit niet te doen want wanneer u de cirkels in stand zou houden, dan zou u wel eens tegen uzelf kunnen aanbotsen. U mag niet vergeten, dit is een puur magische procedure waar je toch een minimum aan regels moet volgen, wil je uzelf niet tekort doen.

Wanneer u dan, na het opheffen van de cirkels, weer uw gewone taken op u neemt, dan zult u opmerken dat voor uzelf er een plus aan kracht is. U zult opmerken dat u voor vele zaken een ander beeld gekregen hebt, een ander inzicht. En zeker wanneer u zaken hebt aangekaart die problematisch waren, dat u daarin verandering waarneemt of in u een gedrevenheid voelt om de zaken juist op orde te brengen. U kunt dan werken, zeker wanneer u zaken op orde wilt brengen, via uw scheingestalte. Deze beschikt over een krachtig potentiaal waardoor u niet uw eigen energie, die u best voor uzelf in evenwicht houdt, hoeft te gebruiken, maar u kunt dan het krachtige energiepotentiaal van uw helper aanspreken. U kunt daaraan dan, in gedachte, opdrachten geven om u te helpen om zaken te realiseren. Deze zullen zich dan zeer snel kunnen voltrekken.

Het is een oude kunst om te werken met de energieën van de maan, de aarde, de zon maar het is een kunst die niet vergaan is. Het is niet omdat de mens van duizenden jaren geleden geloofde dat die planeten goden waren en dat u ze beziet als gewone stoffelijke zaken die in de kosmos hangen, dat de werking, de energieën gewijzigd zijn, integendeel. Welke naam u er ook aan wilt geven, maakt niet uit. De kosmos heeft zijn evenwichten, heeft zijn regels, heeft zijn mogelijkheden en deze zijn nog steeds dezelfde. Of je nu enkele duizenden jaren geleden leefde of nu, daar is geen verandering. Daar komt ook geen verandering in want het is het geheel dat zich in evenwicht houdt. Dus u hebt daar enorme mogelijkheden die u als moderne mens tot op heden teveel over het hoofd hebt gezien. En gezien u nu toch al een gans eind in deze cursus gevorderd bent, wordt het tijd dat u, langzaam maar zeker, de praktijk, meer en meer, in uw dagelijks bestaan in toepassing gaat brengen. En, waarde leerlingen, dit zeg ik niet alleen voor uzelf. Dit zeg ik ook vooral omdat door de verschuivingen die in uw maatschappij bezig zijn, het een noodzaak wordt om met deze krachten te kunnen omgaan. Een noodzaak wordt om te beseffen dat er andere regels, andere mogelijkheden

bestaan dan wat uw chaotische maatschappij u op het ogenblik voorlegt. En het is dankzij deze magische werkingen, waar u aan toe bent, allen hier aanwezig, de ene op deze wijze, de andere op die wijze, maar u hebt allen de mogelijkheid om in deze veranderlijke maatschappij voor uzelf stabiliteit te vinden, voor uzelf de kosmische liefdeskracht uit te stralen waardoor u een omgeving kunt creëren die, niet alleen voor uzelf, voldoening kan geven maar ook voor degenen die u nauw aan het hart liggen en waar u soms ziet dat het erg verkeerd aan het gaan is.

U moet wel rekening houden dat u zich steeds weer opnieuw kunt distantiëren van de puur menselijke emotie. Want er gebeuren vreselijke zaken. Maar dat is menselijke emotie. Het klinkt misschien hard wanneer ik zeg als uw leraar: u mag daar niet in meegaan. U moet het kunnen bekijken vanuit een kosmische liefde dat alles wat plaatsgrijpt, zijn zin heeft, hoe moeilijk dit misschien ook is voor uw stoffelijk gedachtepatroon.

Ieder zal in de nabije toekomst geconfronteerd worden met overgang. Of u dat nu kunt aanvaarden of niet, het is nu eenmaal de loop der dingen. En door het chaotische dat bezig is, zijn er veel zaken die sneller afgerond geraken. Aanvaard het gewoon zoals het op uw weg komt. Wat je zeker niet mag doen in de komende tijd, is aan zelfbeklag doen. Erken, wat er ook gebeurt, dat het binnen het geheel van de kosmische liefde zich voltrekt. Hoe stoffelijk onmogelijk het misschien ook is om het te aanvaarden, toch is het zo. Gebruik uw helper, gebruik de tweede werkelijkheid en zorg dat u wat u tot heden geleerd hebt, als een normaal gegeven gaat beschouwen en er normaal mee gaat werken en omgaan. Hoe beter u dit kunt, hoe meer dit in u leeft, hoe juister, hoe efficiënter u zult kunnen reageren op alles wat komende is en reeds rondom u aanwezig is.

U bent deel van de groep. De groep is op het ogenblik, zeker voor deze streken, een zeer krachtig rustpunt. U kunt steeds, wanneer het voor u moeilijk wordt, terugvallen op het groepsgeheel. U bent er deel van. U kunt vanuit dit groepsgeheel voor uzelf ook aardig wat ondersteuning ontvangen, vergeet dit nooit, zeker in de moeilijke tijd die we zijn.

Ik hoop dat ieder van u de komende drietal dagen aan de slag gaat met wat ik hier gebracht heb zodat je al een mooie voorbereiding hebt naar het Wessac-gebeuren van komende maand. Je zou het kunnen zien als een voorbereiding tot deelname aan het geheel maar ook een opbouw reeds van kracht, van reservekracht naar de toekomst toe.

Het is voor ieder van u noodzakelijk te beseffen dat je niet alleen bent, dat er steeds weer een wisselwerking is tussen ieder lid van de groep maar ook, en dat is niet onbelangrijk, tussen ieder lid van de groep en iedere meewerkende entiteit aan dit geheel. En dit is aardig wat meer dan de enkele mensen die hier samen zijn. U kunt steeds op ons beroep doen maar waar het voor jullie nog interessanter wordt, is dat u via uw helper beschikt over velerlei mogelijkheden tot bereiken van resultaten, maar ook tot inzicht, tot zelfs vooruitzicht van wat zich werkelijk in uw omgeving afspeelt. En u moet zich niet bezighouden met wat zich in andere landen voordoet. Hou het gewoon bij uw eigen streken. U kunt de wereld niet sturen, niet verbeteren, niet veranderen. U kunt enkel en alleen uzelf verbeteren, uzelf veranderen.

Er zijn mensen die dagelijks bidden voor de wereldvrede. Er zijn religieuze leiders die oproepen om gezamenlijk aan de wereldvrede te werken. Mijn waarde leerlingen, dit is gewoon nonsens. Eerst en vooral: wereldvrede bestaat niet, heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan, dat is onmogelijk. De

aarde is een planeet, een levende planeet, waar alles in harmonie moet functioneren. Wanneer u dit dan nader gaat bekijken, dan gaat u zien dat voor die harmonie soms zaken noodzakelijk zijn die voor de mens moeilijk aanvaardbaar zijn. Maar wanneer u daar niet in betrokken bent, is dit uw probleem niet, hoe graag men u dat ook wenst aan te praten. Het is niet uw probleem wat er wereldwijd plaatsgrijpt, maar het is wel uw probleem wat in uw straat plaatsgrijpt, om het zo uit te drukken. Het is wel uw probleem wanneer de mensen met wie je omgaat, niet verder kunnen. U moet daar een beetje bij stilstaan. Dan kunt u afstand nemen van velerlei zaken en uiteindelijk met de essentie bezig zijn. De essentie is dat u geïncarneerd bent om voor uzelf in het kosmische geheel lering op te doen. En dat wordt maar al te gauw vergeten, zeker in een maatschappij zoals de uwe. Het is daarom dat ik dit accent leg. Werk aan uzelf, werk zo dat u voelt dat u met de aarde in harmonie bent, dat u in harmonie bent met uw gelijkgestemden en dat u van daaruit rust kunt uitstralen, dat u van daaruit kunt werken met licht zodat u niet alleen uzelf verder kunt ontplooien, maar dat u ook een hulp bent voor wie op hetzelfde spoor zitten als u. Al de anderen doen voor u op dat moment niet ter zake. Wanneer ieder mens op aarde zo zou werken, dan zou de aarde anders functioneren, ja. Maar we mogen niet de illusie koesteren dat dit ooit zo zal zijn. Want wat maar te snel vergeten wordt, waarde leerlingen, is dat de aarde een planeet is die dient als leerschool, leerschool in de praktijk voor de geest. En dan mag u mij niet kwalijk nemen dat die leerschool nog op een zeer laag pitje staat. Maar op weg naar bewustwording is het nu eenmaal noodzakelijk dat u deze leerscholen doorloopt. Ik hoop dat u daar ook rustig rekening mee wilt houden en dat u, door de kennis die u deze avond alweer gekregen hebt, zonder al te veel moeilijkheden door de chaotische periodes heen geraakt. Gebruik de kennis die u hier krijgt en u zult steeds weer verder kunnen. En u zal niets ontberen wat voor u noodzakelijk is om uw weg tot bewustwording te volvoeren.

Zo, mijn waarde leerlingen, dit was de les voor vanavond. Ga ermee aan de slag. Denk erover na maar gebruik de kennis. En dan kunnen we volgende maal nog een stapje verdergaan. Ik wil er u nogmaals op wijzen dat wat ik u hier aanleer binnen het kader van deze groep moet blijven. Dat is belangrijk. Dan wens ik jullie nog zeer veel succes en dat het licht van de maan uw hart mag ontlasten.

## Deel 2.

Zo, wij zijn aanbeland aan het tweede deel van de avond met het begin van de vragen, dacht ik. Dus, zou ik zeggen, stel maar.

- **Er werd ons in vorige les gezegd om niet te werken via de voorhoofdchakra met goudgeel licht. Kan u uitleggen waarom?**

Momentje, ik het moet even navragen.

Oké, men heeft in die les u bijgebracht hoe u uzelf kan, bij wijze van spreken, verdedigen wanneer u aangevallen wordt. Wanneer u aandachtig had geluisterd in de les, dan had u begrepen dat dit witte licht, als het ware, voor u een afscherming is tegen degene die u wil benadelen. Daarvoor is wit licht nodig. En zeker geen goudgeel licht of iets anders want dan gaat u trachten een harmonie te creëren met iets wat voor u disharmonisch is. Dus wanneer u had opgelet, dan had u dit geweten.

- **Broeder, excuseer, maar er is iets anders gezegd in vorige les. Dat ging over hulp bieden bij problemen. Dus werken met goudgeel licht naar anderen toe.**

Nee, ik denk dat hier gewoon een doorloop is van verkeerde gedachtegangen. Men geeft mij hier door dat in de les gezegd is dat het gebruik van wit licht is als zijnde voor uzelf het afscannen en uzelf te verdedigen. De vraag naar goudgeel licht en waarom dit niet mag gebruikt worden, is juist, en ik herhaal wat ik daarjuist gezegd heb, omdat u anders in een verkeerd veld zou terecht komen. . dat u in een disharmonie zou terecht komen. Dit heeft niets te maken met uw opmerking van: wat gaan we met goudgeel licht? U hebt vroeger geleerd van met goudgeel licht om te gaan, maar dit heeft niets te maken met wat vorige les, volgens ik hier doorkrijg, naar voor is gebracht. Dus u moet de zaken een beetje uit elkaar houden, anders gaat u uw pollen verbranden.

- **Er was toen gezegd, bij geestelijke problemen mocht je werken naar anderen toe met goudgeel licht vanuit de hartchakra of de keelkopchakra, maar niet via de voorhoofdchakra**

Lieve dame, bij geestelijke problemen was op die moment, in die les een totaal ander onderwerp als wat u vorige maal gekregen hebt, nl.: wanneer u zou aangevallen worden.

In die les vorige maal is duidelijk gesteld, zeker voor wat deze tijd betreft: let op! En op dat moment gaat u met wit licht werken. Ik kan het niet genoeg benadrukken, want u zit in een verkeerd denkspoor.

Sorry, dat ik het zeg. Ik hoop dat u eens alles gaat recapituleren en dan zult u zien dat hetgeen wat ik hier naar voor breng, men geeft het mij door, dat dit de juiste handeling is.

- **Het werken met de witte lichtstraal veroorzaakt telkens een soort van zenuwshock. Graag uw mening.**

Wanneer je het witte licht gebruikt als bescherming, dan kan het zijn dat er een reflectie is die op een bepaald ogenblik, wanneer u in een zwakke positie bent, een soort shock kan veroorzaken.

Wanneer u echter in harmonie bent met uzelf en u gebruikt dat witte licht, dan zal u daar waarschijnlijk geen hinder van ondervinden. Alles hangt een beetje af van het moment waarop u het gebruikt.

En ik wil hier nog een opmerking bijvoegen: let op met het gebruik van het witte licht. Want het witte licht is iets wat alles duidelijk stelt. Dat het zonder inkleding, zonder franjes naar voor brengt. Het is enerzijds een zeer goed middel om uzelf af te schermen, maar anderzijds wanneer het zomaar gebruikt wordt, kan het voor u zijn dat het voor uzelf zaken zo duidelijk zet dat je u daar niet goed bij voelt. En dan zou je kunnen zeggen: ja, ik heb hier een shock gekregen.

- **Ik ga terugkomen op die eerste vraag, broeder. Het kan wel, ik begrijp dat u spreekt over het werken met wit licht, als ik eigenlijk uw antwoord goed**

**begrepen heb, moet je zeggen dat het werken met goudgeel licht dan zou betekenen dat je eigenlijk een harmonie creëert. En op die moment moet je geen harmonie maar een verdediging creëren. Dat is eigenlijk wat u eigenlijk wou zeggen.**

Dat is hetgeen wat ik naar voor gebracht heb, wat uw leraar mij doorgegeven heeft wat ik moest zeggen. Zo simpel is het.

Het is eigenlijk heel simpel, maar jullie maken het langs alle kanten, naar mijn bescheiden mening, heel ingewikkeld omdat u verschillende lessen door mekaar gaat trekken. Voor zo ver ik doorkrijg, is er vorige keer duidelijk gewerkt aan een afscherming eigenlijk voor uzelf, hoe u zich in deze tijd wanneer u, bij wijze van spreken, aangevallen wordt, en wat niet onwaarschijnlijk is gezien alles wat er plaatsgrijpt, dat u op die wijze u kunt beschermen, u kunt volledig, als het ware, afschermen tegen de aanvallen die gebeuren.

Stel, u hebt hier over laatst zo een paar explosies gehad. Maar stel dat u in de geburen van zoiets bent, dan kunt u door hetgeen wat men u geleerd heeft u volledig daar in afschermen. . dat u zelfs, en dat kan misschien ongeloofwaardig klinken, maar toch is het zo, in het centrum van een explosie bent, om het daarbij te houden, dat u daar gewoon doorwandelt zonder dat u door iets geraakt wordt. Dat is hetgeen wat men u eigenlijk heeft aangeleerd met het gebruik van wit licht. En door het gebruik van dat wit licht is er duidelijk gesteld dat u kon aanvoelen wat er op u afkwam. Dus, u kunt eigenlijk dan op dat ogenblik uw voorzorgen nemen. En dat is iets totaal anders dan wat dat u vroeger geleerd hebt. En ik weet, u kunt werken met goudgeel licht en zo verder. Maar dat ligt niet op de lijn dat men in het kader van die les heeft gebracht.

Zo, blijkbaar zijn we voor vanavond rond voor het vragengedeelte.

Dan is mijn opdracht hier van met jullie gezamenlijk een meditatie op te bouwen. We zijn een paar dagen vóór volle maan. De 23e of de 22e zeker is het volle maan. Dus, wij gaan met de krachten van de maan vanavond even aan de slag.

Wanneer ik deze groep hier zo bekijk, dan zitten hier nogal wat verschillende benaderingen. En ik zie ook dat er verschillende spanningsvelden bij jullie aanwezig zijn. Op zich kan dit allemaal zo geen kwaad, maar ik zou toch graag hebben dat u voor wat wij nu gaan doen, even al uw problemen achter u laat, u losmaakt uit uw eigen cocon. Want als ik zo zie, ach ja, het is een tijd geleden dat ik leefde, maar hier zitten er toch een paar bij in de groep die serieus het voor zichzelf aardig moeilijk maken. Tracht dat even los te laten, vrienden. Laat dit even los. Het leven in de stof is heel kort, weet u. Dat zult u merken als u bij mij komt aan de overkant. Dan denkt u: verdorie, dat is juist een flits geweest. Maar die flits, die moet u niet vergallen door allerlei niet zo ontzettend belangrijke problemen steeds weer op de voorgrond te brengen.

## **Meditatie: Energie van de volle maan.**

Dus, laat nu even alles los, iedereen, ieder van de aanwezigen hier. Vergeet even wie u bent. Vergeet even uw eigen belangrijkheid. Vergeet even uw plaats in de maatschappij en erken alleen



uw plaats, uw deel in deze groep.

Laat deze groep nu één kring vormen. Dan trek ik rond deze kring een eerste magische cirkel. En deze cirkel sluit zich.

Vervolgens trek ik nu een tweede magische cirkel rond deze groep. De tweede magische cirkel omschrijf ik in krachtig wit licht.

En vervolgens trek ik de derde cirkel rond de groep. Deze cirkel geef ik een invulling van donkerblauw licht.

Stel u nu even voor dat ik tussen de eerste cirkel en de cirkel van het witte licht de naam van Adonai schrijf. Meer niet, dat is voldoende. Nu zijn we een afgeschermd, gesloten kring.

Nu vraag ik aan ieder van u: stel u open voor de krachten van het licht. Ongedefinieerd. Gewoon: krachten van het licht. Ik zou zeggen, laat u gewoon op de krachten van het licht meedrijven, volledig ontspannen, volledig rustig. Laat alles wat u stoort, wegvloeien. Durf alleen aan iets aangenaams te denken. Durf u nu gelukkig te voelen. Gewoon gelukkig in deze kracht.

En dan laat ik nu de krachtige energie van de volle maan binnen deze kring neerdalen zodat we allen gevoed worden door de kosmische liefde-energie van deze planeet. Neem het gewoon in u op. Laat het gewoon door u stromen.

Stel u voor nu dat elke cel van uw lichaam deze kosmische liefde-energie in zich opneemt. Stel u voor dat uw aura geladen wordt door deze energie. Stel u voor dat uw aura een redelijk sterke purperen uitstraling krijgt. Stel u voor dat het ganse fijnstoffelijke een corona rond uw eigen stoffelijk voertuig trekt. Een corona van kosmische liefde. Voel hoe u geestelijk ermee één bent. Voel hoe uw geestelijke lichamen één zijn met deze kosmische liefdeskracht. Voel hoe alles, uw ganse persoonlijkheid, uw ganse identiteit van stof over fijnstof, over geest één is met deze kracht. En voel dan, vrienden, hoe deze kracht binnen deze magische cirkels ieder van u heeft omkaderd en, als het ware, ieder van u één heeft gemaakt. U bent een eenheid. En u bent één ook met het geestelijke deel van uw groep. Elke entiteit die hier mede aan werkt is deel, één, harmonisch met u binnen deze krachten.

En de cirkel is bevestigd door Adonai, het symbool van de Bron, het symbool van wat je zou kunnen zeggen: het onbeschrijfelijke, maar goddelijk krachtige. Wij zijn er allen deel van. Wij zijn er allen één van nu.

Deze kracht is in ons aanwezig. Deze kracht werkt. Deze kracht bevrucht ons, als het ware, met nieuwe mogelijkheden. Deze kracht laadt onze tweede werkelijkheid. Deze kracht geeft onze schein-gestalte meer mogelijkheden, meer inzichten, meer kennis. Deze kracht biedt oplossingen. Deze kracht biedt inzichten.

Lieve vrienden, nu wij zo gezamenlijk in deze kracht zijn, is de mogelijkheid aanwezig, voor ieder van u op dit ogenblik, wanneer u één probleem hebt dit in deze kracht naar voor te brengen voor uzelf. Het duidelijk voor uzelf nu te formuleren en, als het ware, te leggen in de kern van de kring. Doe het rustig. Heel rustig. Neem er uw tijd voor.

Maar door dat u het kan formuleren en in de kring brengen zal de reflectie u een oplossing geven. De oplossing die deel is van de krachten van deze kosmische liefde. Sta er gewoon voor open. Beperk het niet in tijd. Eis niet dat onmiddellijk het licht in u brandt. Besef dat het licht in u aanwezig is en dat het volgens uw mogelijkheden, die in u aanwezig zijn, zal antwoorden. Dat het volgens de mogelijkheden die u kunt verwerken u zal bijstaan en ondersteunen. Besef dat wat er ook aan de orde is, in deze kracht, in deze kosmische liefde de oplossing steeds aanwezig is.

Voel hoe de schittering van de maan u beroert. Voel hoe u deel bent van de wisselwerking tussen de planeten. Voel de kracht van deze zuivere energie. Voel de kracht van de kosmos. De kracht van de universele kosmische liefde die steeds te uwen dienste staat.

En dan zeg ik nu, vanuit de positie waar ik mij bevind: dat deze krachten bevestigd zijn. Dat ieder huiswaarts kan keren met in zich het antwoord op hetgeen is neergelegd. Maar ook dat ieder huiswaarts kan keren met een meerwaarde aan kosmische liefde. Een meerwaarde aan energie, kosmische liefde-energie. Ieder van u heeft dit nu doorgemaakt, ondergaan. En de werking voltrekt zich zonder restrictie.

Dan is nu het moment gekomen, lieve vrienden, om de magische cirkels terug te openen. Dan open ik eerst de buitenste cirkel. Vervolgens open ik de cirkel van het witte licht en laat de krachtige godennaam terug zijn weg gaan. Om tenslotte de cirkel te openen die rondom is getrokken, rondom ons.

Zo zijn de magische cirkels opgeheven, maar wat niet is opgeheven en wat niet wordt opgeheven, is onze onderlinge binding. Wat blijvend is, is de kracht die opgebouwd is binnen deze groep. De kracht, zowel stoffelijk als geestelijk, die in u aanwezig is. De binding onderling om samen deze kosmische liefde steeds weer opnieuw uit te dragen, wat er ook plaatsgrijpt.

En dan durf ik zeggen dat met deze krachtige meditatie wij een eerste aanzet voor deze groep hebben gegeven om, naar de Wessac toe, te komen tot een krachtige wisselwerking vanuit de groep met hetgeen wat gebeuren gaat. Je kunt het zien als zijnde reeds een voorbereiding, zodat de groep naar de toekomst toe krachtiger en steviger in de werking van deze planeet staat.

Zo, mijn lieve vrienden, mijn taak voor vanavond zit er op. Ik hoop dat de vragenstellers het mij niet te kwalijk nemen dat ik mij gehouden heb aan hetgeen wat mij is doorgegeven. Het is nu eenmaal mijn taak om te antwoorden zoals uw leraren het mij zeggen.

Ik hoop dat u allen huiswaarts kunt keren met een goed gevoel. Met het gevoel dat deel zijnde van die kosmische liefde, deel zijnde van die harmonie, je vanavond, maar ook in komende avonden, de komende weken en dagen en noem maar op, u deze meerwaarde in u zal dragen. En dat u vanuit deze kracht ook anderen die het nodig hebben, kan bijstaan en kan verder helpen indien het u gevraagd wordt. En dan denk ik dat wij hier een zeer waardevolle avond gezamenlijk hebben doorgebracht.

Ik wens jullie nog een rustige huisgang en tot wederhoren.

<a href="#">← vorige tekst</a>	<a href="#">overzicht</a>	<a href="#">volgende tekst →</a>
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------