

Druïden - Deel 05 - Les 10 - De kosmos, dat bent u.

6 februari 2018

Vandaag heb ik de taak een heel moeilijke les aan jullie te geven. Maar ik moet er onmiddellijk bij zeggen dat het aan onze zijde ons heeft verheugd dat we, alvorens we de les konden geven, eigenlijk al een vraag hebben gekregen van jullie over hetgeen we gaan spreken. Dat wil zeggen dat jullie wel degelijk met veel interesse bezig zijn met wat we brengen.

Wij hebben vorige keer gesproken over energieën en hoe deze een invloed kunnen hebben. En dan is er een vraag binnen gekomen – als u wilt, mag u ze eerst voorlezen, dat is gemakkelijk, dan moet ik ze niet naar voor brengen; o, ik zie dat ik hier een beetje onverwachte zaken ... maar ik kan het evengoed ook zeggen – het gaat dus over de kosmische energieën, hoe daarmee om te gaan, hoe dat gaat voor ieder van u en of dat ook te maken heeft met de harmonische verhoudingen. U mag het voorlezen, hoor.

- **De kosmische energie is alomvattend. Toch zijn de uitingen divers. Wat maakt dit verschil? En hoe stel ik mij dan in om kosmische energie op te nemen, mee te werken enz. Heeft dit met het instellen op harmonie te maken?**

U ziet dat ik het nog niet zo slecht heb gedefinieerd.

Waarover we effectief gaan spreken, is over deze kosmische energie. Maar ik zit met één groot probleem; dat is dat, naar de mens toe – en tot op heden zijn jullie allemaal nog mens, je hebt nog niet mijn gedaante – het moeilijk te verklaren is, in die zin dat als je dat geheel wilt omschrijven, er geen woorden noch termen voor bestaan, die het verstandelijk kunnen uitdrukken. Maar dat wil niet zeggen dat je er geen kennis kunt van nemen en nog minder dat je er niet mee zou kunnen omgaan of werken. Ja, ik spreek misschien een beetje in raadsels op het ogenblik maar u moet het zich als mens als volgt voorstellen: u bent een onafscheidelijk deel van de kosmos. Dat hebt u al meermaals gehoord, nietwaar. De kosmische energieën, die zijn u eigen. Dat wil zeggen dat uw bestaan zonder deze energieën er niet zou zijn. Maar anderzijds, als u er niet zou zijn, zou de kosmos niet bestaan.

Ja, ik weet, ik spreek in moeilijke raadsels. Maar probeer nu niet het met uw hersendenken te begrijpen maar tracht aan te voelen waar ik met u naartoe ga. Ieder mens ontvangt op zijn eigenste wijze volgens zijn eigenste mogelijkheden deze kosmische energie. Deze kosmische energie varieert van persoon tot persoon. En zoals in de vraag naar voor komt, is het niet: hoe stel ik mij daarop in, dat is zelfs niet nodig want als u daaraan denkt, als u daarmee bezig bent, dan bent u als het ware deze energie.

Kijk, de ganse kosmos – ja, ik hoor het, het is moeilijk – de ganse kosmos, bent u. Ja, u; niet degene die naast ons zit; nee, nee, u. Wanneer u tracht te volgen, vindt u het niet te moeilijk, volg gewoon. Wanneer u niet meer zou bestaan – en nu spreek ik niet alleen over de stofmens want we weten allemaal dat het stoffelijk voertuig zeer beperkt is in tijd en nogal gemakkelijk wisselt voor u, maar ik bedoel uw totaliteit – dan bent u de kosmos. Alles is in u aanwezig. Het zal misschien gemakkelijker worden wanneer u even denkt aan de woorden die 2000 jaar geleden door Jezus Christus zijn uitgesproken. U leeft hier in een christelijke wereld, dus u zult deze woorden allemaal wel kennen. Hij zegt ook: “De Vader en ik zijn onafscheidelijk één. Zo ook is de Vader één met u.” En dat is zo. Als ik het dan moet samenbrengen: de ganse kosmos – u kan het misschien vertalen naar ‘de ganse

schepping', als u dat graag hebt, in deze regio's – is u zelf. Wanneer u zelf zou verdwijnen, ik spreek voorwaardelijk want normaal gesproken zal dit nooit voorkomen, dan zou gans die kosmos – hoe u die ook ziet, hoe groot u die ook ziet, hoe onmetelijk u die ook ziet en hoe eeuwig u die ook ziet in tijd – wanneer u verdwijnt, deze kosmos voor u verdwenen zijn, zou u komen in het niets. Maar het 'niets' bestaat niet. Toch niet voor u. Want u gaat een lange weg en af en toe beperkt u zich op die weg door te incarneren om bepaalde ervaringen of bepaalde begrippen voor uzelf te ontsluiten. En wanneer u dat gedaan hebt, dan gaat u weer verder, dan laat u dat voertuig gewoon achter.

Waarom breng ik deze materie voor een groep als deze naar voor, op voorhand beseffende dat dit in jullie hoofden allerlei gedachten gaat vrijmaken, allerlei gedachteconflicten zelfs zal doen ontspinnen.

Er is maar één reden voor: u volgt nu al jaren een cursus die u steeds verder en verder op het pad van spiritualiteit, esoterie en magie heeft gebracht. En als we het zo bekijken, zijn er aardig wat resultaten geboekt. Ik moet zeggen dat ik er soms verbaasd van sta hoe sommigen van u echt willen doordringen in de materie. Maar je kunt maar het ganse geheel voor uzelf doorgronden op het ogenblik dat u ergens voor uzelf – en ik spreek altijd voor uzelf, niet voor de ander – voor uzelf beseft dat u een onafscheidelijk deel bent van die kracht. Dat eigenlijk alles, maar ook alles, lieve vrienden, wat u zich als stofmens kunt voorstellen – let goed op mijn woorden: wat u zich als stofmens kunt voorstellen – kunt realiseren. Op het ogenblik dat u het besef laat doordringen dat u een deel bent van die oneindige energie, dat u dat zelf bent in de stof, dan zijn er op dat ogenblik geen barrières. Dan kun je – en voor de meesten zal het vooral theoretisch zijn – alles bereiken. En waarom zeg ik: voor de meesten theoretisch? Omdat bij velen de beperkingen, die zij hebben gezocht in het voertuig dat zij kozen, er de oorzaak van zijn dat zij via die beperkingen naar de erkenning en het inzicht van deze materie moeten gaan. Want als mens mag u niet uit het oog verliezen, toch niet als lid van deze groep: u bent allemaal entiteiten die een bepaald type van voertuig gezocht hebben. De ene heeft het al beter geklaard dan de ander, dat is waar, maar toch is elkeen van u, hier aanwezig, iemand die geprobeerd heeft via de weg van de stof voor zichzelf meer inzicht te krijgen in deze materie. En het is daarom ook dat ik dit vanavond zo naar voor breng. En het is ook geen toeval dat iemand deze vraag op papier heeft gesteld omdat dit allang leeft, en niet alleen bij de vraagsteller maar bij de meesten van jullie.

Wanneer je nu even analyseert wat ik hier breng, dan kunt u eigenlijk voor uzelf stellen – en dat is geen ketterij, lieve mensen – dat ieder van u voor zichzelf de Bron is. In de oudheid zou men gezegd hebben: de Vader. Maar de oude tijd van de 'Vissen' en de inzichten van de 'Vissen', laten we die even los. Stappen we even af van die kosmische figuren zoals 'Vader' en 'Moeder' en laten we het gewoon simpel houden voor ons en zeggen: de Bron. De Bron is het begin waar alles uit voortkomt. En wanneer u even nadenkt, dan weet u dat, wanneer we het stoffelijk beschrijven, bijna elke druppel die uit een bron komt, een andere samenstelling heeft. De ene heeft wat meer zand bij dan de ander, de ander heeft wat meer dode materie bij, of reststof. Maar elke druppel verschilt. En toch, lieve vrienden, is elke druppel deel van die bron. Want die bron kan niet werken wanneer de druppels niet opborrelen, wanneer de druppels zich niet gaan verspreiden.

Dat is voor de stof. Maar wanneer we dan even de lijn geestelijk doortrekken, dan komen we eigenlijk op hetzelfde. De geest is op een ogenblik, op een bepaald moment ook uit de Bron ontstaan – sta mij dan toe te zeggen: de geestelijke Bron of de Bron des levens – is uit die Bron ontstaan en is zijn ganse verloop gaan volgen. En telkens weer zouden we kunnen zeggen dat u, die druppel die uit die bron is gekomen, meer zaken tot u heeft genomen waardoor u voor het geheel meer waarde

krijgt. Want die geestelijke druppel bevrucht veel andere zaken, die rondom die bron aanwezig zijn. En zonder die bron zou het niet werken want dan zou alles bij gebrek aan voedsel, geestelijk voedsel dan, gewoon verdorren of verstarren. En in dat ganse geheel is er een factor die niet te onderschatten is; dat is dat alles een eenheid vormt. In de stof zou je zeggen: het is een harmonie. Het beweegt allemaal schoon, gracieus, gelijkmatig, ... Maar in dat kosmische is dat één harmonie en het ene bestaat niet zonder het andere. En u hebt geleerd dat er, kosmisch gezien, geen positieve zaken of negatieve zaken bestaan. U hebt geleerd dat, kosmisch gezien, er geen goed of geen kwaad bestaat, er geen licht of geen duister bestaat. En toch, lieve mensen, kun je niet vooruit komen wanneer je voor uzelf die verschillen niet kunt erkennen. Weer een contradictie. Ja, wanneer we spreken over kosmische energieën, dan zit daar voor de stofmens aardig wat versloten geheimen, die hij stoffelijk heel moeilijk kan verwerken.

En ik vraag u niet, helemaal niet, dat u dit kúnt verwerken. Ik vraag u ook niet, lieve vrienden: begin daaraan en begin te beseffen dat licht of duister er niet is. Want ik weet dat u dat in de stof niet kunt realiseren. Maar wat ik wél weet, is dat ieder van u, wanneer u in uzelf aanvoelt hoe die ganse kosmische krachten in elkaar zitten, kunt aanvaarden - aanvaarden, ik druk erop - hoe de kosmos rondom u, en vertaald naar de stoffelijke wereld rondom u, in elkaar zit. En dan is de kunst om als stofmens niet in verweer te gaan. Dan is de kunst om te aanvaarden, zonder dat u alles moet goedkeuren maar gewoon te aanvaarden, dat alles wat gebeurt in dat grote geheel van die kosmos plaatsgrijpt en dat dit voor ieder zinvol is.

En dan val ik terug op het punt van: de kosmos bestaat maar voor u. U bent de kosmos. En probeer dus, vanuit hetgeen wat u waarneemt, te leren, te aanvaarden dat alles, maar ook alles, zinvol is in het gebeuren van dat kosmische zijn, hoe moeilijk dit ook voor u als mens kan zijn. Want, zoals ik reeds aanhaalde, elke mens is anders, heeft eigenschappen, gevoeligheden; ze verschillen allemaal. Maar toch behoort het tot het geheel.

En dan komen we tot een heel belangrijk punt in dit geheel. Dat is: het kunnen aanvaarden op een wijze dat je niet in verzet gaat maar dat u voor uzelf stelt: "Dit behoort nu eenmaal tot het geheel. Niet dat het mijn ding is, niet dat ik er als mens achter sta maar gezien het tot de kosmos behoort, geef ik het het recht om er te zijn, zonder dat ik zelf mij daardoor moet laten sturen; zonder dat ik voor mezelf het daarmee eens moet zijn en mijn eigenheid zou moeten wijzigen." Niet gemakkelijk om volgen, hé. Maar het komt er op neer dat wat voor u als stofmens lichtend is, wat voor u als stofmens juist lijkt, dat u daarmee verder gaat. En dan mag ieder ander tegen u zeggen: ja maar, ik zie het zo, of: ik voel het zo. U alleen beslist voor uzelf. Wanneer u aanvoelt dat het anders is, dan zegt u het gewoon: "U hebt het recht om zo te denken en te voelen maar ik voel het anders en ik volg de weg die ik aanvoel als zijnde voor mij de meest geschikte, de meest juiste." En door zulke attitude stelt u zich volledig in harmonie met deze kosmische energieën en zult u de juiste ideeën maar vooral de juiste gevoelswaarden kunnen doorleven.

U zult er dan niet toe komen om in strijd te gaan. Want strijden is iets wat, kosmisch gezien, naar de stofmens toe een redelijk grote blunder is omdat je daardoor, door de strijd, uzelf én uw eigen waarden waar u voor staat, verwerpt. Door te strijden, gaat u zich, zowel stoffelijk als geestelijk, besmetten met gevoelens, ideeën die niet de uwe zijn maar die u gaat trachten te assimileren met als gevolg dat voor uzelf er zeer sterke onevenwichten, disharmonieën kunnen ontstaan waarin u als stofmens dan komt vast te zitten, waaraan u geketend wordt. En dat is nooit de bedoeling. De bedoeling is dat u als stofmens niet alleen stoffelijk maar ook geestelijk vrij bent en u zich zo verder kan ontplooiën.

O, ik weet het, u bent in de eerste plaats mens. En het is juist, zolang u in harmonie bent met uw eigen geest, dat het als mens belangrijk is dat u leeft als mens, dat u ervaringen als mens opdoet, zowel stoffelijk als geestelijk. Maar dat houdt wel in dat u deze ervaringen opdoet. En u leeft op het ogenblik al in een maatschappij waar u vele zaken in de stof kunt veroorzaken bij anderen waardoor u zelf geen ervaring meer opdoet. Bijvoorbeeld, u kunt via technische weg rampen veroorzaken waar anderen bij betrokken zijn maar waar u niks van merkt omdat het gewoon een technische uitvoering is van iets wat u in gang zet. Dit houdt voor u geestelijk in dat u daaruit weinig meerwaarde haalt, integendeel. Stoffelijk kan het voor u een ramp betekenen maar doordat u het niet aan de stof zelf hebt ondervonden op het ogenblik dat u de catastrofe veroorzaakte, hebt u daar weinig of geen les kunnen uit trekken. En dat is één van de grote problemen in deze tijd. Veel mensen veroorzaken dat anderen in moeilijkheden komen, veroorzaken dikwijls bv. dat anderen sneller naar onze kant komen, zonder dat zij er ook maar stoffelijk, fysiek bij betrokken zijn.

Dat wil niet zeggen dat daar geestelijk geen gevolgen inzitten maar de stofmens ervaart het niet. Met als gevolg dat, wanneer het zijn beurt is om naar ons toe te komen, er aardig wat onaardige rekeningen - en dat kan ik misschien vertalen in kosmische energieën - te wachten liggen die je als entiteit liever niet moet betalen dan wel. En zo zie je maar dat, wanneer je dit allemaal beseft, dat het best is dat je, wat kosmische energieën aangaat, deze op de voor u aanvoelende - en in de meeste gevallen zul je best werken via uw aura, via uw chakra's en eventueel zelfs verdergaand via uw geestelijke lichamen, om daarmee in de stof ook iets neer te zetten of te bereiken.

Zoals ik in vorige les gezegd heb: alles is energie. Alles is een eenheid. De ganse kosmos is één energie. Maar het toevoegsel vandaag is dat zij alleen maar bestaat voor u, niet voor de ander. Want de kosmos van de ander is een andere kosmos dan de uwe. Stoffelijk klinkt dit gek natuurlijk want stoffelijk ga je de kosmos bekijken als alles wat rondom u is, dan kijkt u verder dan de aarde, dan kijkt u de ruimte in. Dan zegt u: welke oneindigheid! Maar u mag niet vergeten dat u driedimensionaal beperkt bent in de stof. U kunt niet zonder die dimensionale voorstelling iets zien of aanvoelen. Maar wanneer u de stof loslaat - o, en u moet daarom niet direct overgaan, dat is niet nodig; u kunt dat ook bij uittreding doen; en er zijn er hier verschillende die dat al met een regelmaat gedaan hebben in hun leven - dan treedt u uit en dan bent u niet meer gebonden door die dimensionale wereld. Dan ontdekt u ineens dat vele zaken mogelijk zijn, dat vele zaken gewoon één zijn, door elkaar kunnen gaan. Wat u in de stof niet kunt merken, zelfs niet kunt vaststellen omdat uw voertuig er niet voor geschikt is. Het is alsof ik zou zeggen: kijk, als u met een auto rijdt, moet u niet proberen over de oceaan te vliegen; daar hebt u een vliegtuig voor nodig. Dat zijn nu eenmaal de stoffelijke beperkingen en ook beperkingen die u als stofmens gewoon aanvaard hebt. Maar wanneer u uittreedt, dan vervalt die dimensionale wereld en dan kunt u heus gemakkelijk, om bij het voorbeeld te blijven, met uw auto onmiddellijk de oceaan oversteken, zonder enig probleem, zelfs zonder enige file, bij wijze van spreken.

Want die werelden, die werelden zijn één. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat alles wat u zich ook maar, zelfs bij het uittreden - let goed op wat ik zeg: zelfs bij de uittreding - kunt voorstellen, één is, deel is van u. Dit wordt moeilijk, hé, maar het is zo. Wanneer u uitgetreden bent en u denkt: ik sta op de top van de Kilimanjaro, dan staat u op de top van de Kilimanjaro, onmiddellijk, zonder enige beperking, zonder enige restrictie. En als u dan denkt: en nu sta ik op de Noordpool, dan staat u daar. Maar u kunt evengoed denken: ik bevind mij ergens in een kosmisch ongekend zwart gat, zoals u dat in de stof noemt. Dan bevindt u zich daar. U kunt anderzijds denken: ik ben dit zwarte gat. Dan bent u dat. Want er bestaan op dat moment geen dimensionale grenzen meer. Er bestaat gewoon

geen beperking meer wanneer u zich bevrijdt hebt van het stoffelijke zijn.

En het is voor velen van u al verscheidene malen, zonder dat u het stoffelijk echt kunt plaatsen, een zeer leerzame ervaring van uittreden geweest en bepaalde ervaringen werden tijdens deze uittredingen opgedaan die niet vallen onder wat het stoffelijk voertuig kan assimileren. Maar het grote voordeel voor uzelf is dat er op dat ogenblik in uzelf veranderingen optreden. Veranderingen die enerzijds karakterieel kunnen zijn, veranderingen die zich in uw denkwereld kunnen vestigen. Ook bijvoorbeeld veranderingen die u nieuwe eigenschappen aanbrengen. U zou ervan versteld staan wat er mogelijk is wanneer er een wisselwerking is op dat niveau tussen uw geest en uw stoffelijk voertuig. Ik durf gerust te stellen, lieve vrienden, dat zeer veel punten van vooruitgang in uw stoffelijke maatschappij op zulke wijze zijn ontstaan.

En dan wordt het interessant, want wanneer we kijken naar de laatste 2000 jaar, wanneer zich zulke zaken voordeden en het was niet onder de koepel van een religie, dan was het des duivels. De strijd die in die jaren gevoerd is in de mensheid, is daar enorm geweest. Maar nu – en dat is dan de afronding voor de les van vanavond – zitten we in een nieuw tijdperk. Het oude is volledig voorbij. En in dit nieuwe tijdperk, lieve vrienden, zijn deze zaken sterker aan de orde dan ooit tevoren. En daarom is het voor u in deze groep ergens bijna noodzakelijk om in uw achterhoofd dat besef te hebben van die kosmische energieën, die kosmische mogelijkheden om gewoon uw eigen geestelijke ontplooiing in deze nieuwe tijd te laten gebeuren. U zult allen, of u nu jong of oud bent, in de komende jaren nog aardig wat door dit besef voor uzelf tot ontwikkeling kunnen brengen. Door het besef dat het niet afhangt van al de anderen maar dat het uzelf is die het moet waarmaken, dat uzelf het bent waarin het leeft.

En als u dat aanvoelt, dan kunt u ook aanvoelen wie met u gelijkgestemd is, wie diezelfde kosmische gevoeligheden in zich draagt. Wie het besef van die kosmische energieën, van die, in de stof, kosmische harmonischen in zich draagt. En zo kunt u uitwisselen en zo kunt u doorgeven op de nieuwe wijze die in 'Aquarius' van tel is.

De tijd, lieve vrienden, van de missionaris die de wereld rondtrok met de 'blijde boodschap', is lang voorbij. Dat behoorde tot het oude tijdperk. U moet niet als een missionaris de wereld intrekken. Wees gewoon uzelf, handel volgens wat u hier in deze tijd als juist ervaart. Straal het uit. En die kosmische energie, die u omringt, die zal in harmonie gaan met al degenen die op datzelfde niveau, op datzelfde aanvoelen zitten. En zo kunt u doorgeven wat in u leeft. En zal de ander, die het van u ontvangt en die aanvoelt: 'dat is het', die gaat er verder in en zal het weer op zijn beurt doorgeven. En dat is 'Aquarius': de kracht van de harmonie, de kosmische energie, die door u werkt, die in u werkt, die voor u werkt en die zo doorgegeven wordt en zo de vernieuwing, stuk na stuk, beetje bij beetje tot stand brengt. Het is een uitdijend proces in alle richtingen van deze planeet. Wat zeg ik: naar alle richtingen van de kosmos. Het is de vernieuwing. En daar bent u deel van. U staat aan het begin maar de overgang, lieve mensen, is voorbij. Het is bezig, u zit er in.

Zo, hiermee zou ik het geheel rustig willen afsluiten. Ik ben jullie dankbaar voor jullie intense aandacht. Er zijn er hier zelfs enkelen die het zo opgenomen hebben dat het zich reeds gevoelsmatig verankerd heeft. Wat dat betreft, is het zeer aangenaam om voor deze groep te werken. Want hoewel u allen aandachtig luistert, is de respons van uw luisteren en het opkomen van uw gedachten zeer bevruchtend ook voor onze zijde. Daar zijn wij u dankbaar voor.

We gaan na de pauze even trachten de praktische kant van wat ik hier gebracht heb, u te laten doorvoelen. We zullen dat doen, zoals gewoonlijk, via meditatieve weg, maar zo proberen u al een klein beetje een meerwaarde te geven vanuit dat kosmische gebeuren zodat u ook, wanneer u dan

vanavond huiswaarts keert, een helderder inzicht hebt, een helderder aanvoelen, een zuiverder aanvoelen van de materie, die ik u gegeven heb. Denk erover na, werk ermee maar hou altijd in uw achterhoofd: u bent de bron; vanuit u vertrekt het. En dan zult u zien, dan zult u zeker in deze tijd aardig wat resultaten kunnen boeken. En wat misschien wel meegenomen is: u zult in deze tijd minder meegesleurd worden met al de emotionele stoffelijke gebeurtenissen die op ons afkomen. U zult ze als toeschouwer kunnen bezien zonder dat dit u stoffelijk of geestelijk besmet. En dat is in deze tijd niet onbelangrijk.

Deel 2

Zo, hier zijn we dan terug. Mag ik jullie vragen u allemaal zo ontspannen mogelijk te zetten, te zorgen dat niets u knelt of stoort. U sluit best uw ogen en brengt u in een toestand zoals u gewoon bent wanneer u zich te rusten begeeft. Laat even alle zorgen achterwege. U moet niet vergeten wie u bent, u mag gerust uzelf blijven.

Meditatie : Eén zijn met de kosmische energie

Ik ga, om jullie te ondersteunen, een magische omkadering maken van deze groep.

Ik neem de vrijheid om jullie even af te sluiten van de buitenwereld. Ik zal u na onze krachtopbouw en het meditatieve gedeelte nog even uitleggen waarom ik dit nu zo sterk doe. Aanvaard gewoon dat u nu een soort afsluiting ondergaat van de wereld waarin u zich normaal beweegt. Dat u zich als het ware in een beschermende cocon van Licht bevindt, waarin geen enkele invloed van de buitenwereld nog doordringt. Het Licht schermt u af, beveiligd u. Binnen dit geheel: blijf uzelf, verzet u tegen niets, zeker niet tegen uzelf.

Tracht nu gewoon voor uzelf even uw eigen aura te zien. U kunt heel gemakkelijk, als uw ogen gesloten zijn, de energiespelingen van uw aura waarnemen; dat is niet zo moeilijk. Zie hoe de stromen van energie, die uw aura zijn, zich verplaatsen. Zie hoe uw chakra's functioneren. Hoe de spiraalbewegingen van uw chakra's in volle actie zijn. Dat bent u. Eén kracht, één energie.

Dan gaan wij ons eerst concentreren op onze kruinchakra. We gaan gewoon aanvoelen, u moet het niet proberen te zien maar voelen, gewoon aanvoelen hoe het kosmische Licht via uw kruinchakra u beroert. En laat het nu gewoon door u stromen. Laat gewoon dit kosmische Licht via uw kundalini, uw wervelkolom, uw energiebanen langs uw wervelkolom gaan. Voel hoe vanuit deze kundalini -zuil de kracht ook gaat naar elke chakra. Hoe die kosmische kracht de gevoeligheid van uw voorhoofdchakra stimuleert, hoe uw keelkopchakra wordt gestimuleerd. Laat gewoon gaan door uw hartchakra, uw miltchakra, uw zonnevlechtchakra, uw stuitchakra. En voel hoe dit alles een eenheid vormt.

Voel hoe ook de ruimte van de kring, de afgesloten, beschermde kring zich vol laat lopen met deze energie. Hoe deze energie elk atoom van uw lichaam stimuleert. U bent één met deze kosmische energie, zowel op uw fijnstoffelijk niveau, uw geestelijk niveau als het puur stoffelijke. U bent één met deze kracht.

Nu, ieder van u heeft in zijn stoffelijke voertuig bepaalde spirituele verlangens, laat het mij zo omschrijven. Roep dit verlangen voor uzelf op. Dat spirituele wat u zo graag zou doorgronden, waar u zo graag meer van zou ervaren. Breng dit gewoon naar voren in deze energie. Neem uw tijd. Doe het rustig. Stel het gewoon. "Dit is voor mij een vraag" of: "dit is voor mij een verlangen om dit te

ervaren, om dit te kennen, om dit te weten in dit leven". Laat dit gewoon borrelen in deze energie, in dit geheel van deze beschermde atmosfeer. U zult voor uzelf opmerken dat u daarin bepaalde lichtende flitsen, die voor u kunnen omgezet worden in gedachtebeelden, zult waarnemen. Laat dit gewoon gebeuren en dit zal zich verankeren in uw stoffelijk zijn en dan zult u gewoon heel rustig later de vertaling daarvan voor uzelf duidelijk naar voren zien komen. Laat de kracht gewoon zijn werk doen.

Dan gaan we gewoon nog een stapje verder. Vanuit de aura, die nu op het ogenblik is geladen, gaan we voor onszelf trachten te ontdekken waar voor ons de weg aanwezig is tussen hetgeen wat we stoffelijk zoeken en hetgeen wat de geest met dit stoffelijk zoeken tracht te realiseren.

Stel u gewoon open, laat gewoon deze energieën hun werk doen. Bouw geen beelden voor uzelf op, maar laat gewoon de invloed van de kosmische kracht in u inwerken. Het gaat tweeërlei: de aura straalt in het stoffelijke, de aura connecteert met het geestelijke. Zo krijgt u één evenwichtige balans voor uzelf. Een balans tussen de stof, de fijnstof en de niet -stof. En deze balans zal u in de komende tijd inzicht geven hoe u het best in deze tijd met uw kosmische energie omgaat. Hoe u voor uzelf best aan de slag gaat in deze mogelijkheden. Laat deze krachten gewoon vrij vloeien. U hoeft niet te trachten ze vast te houden noch op te slaan. Deze krachten beroeren u volledig. Zij raken de kern van uw wezen. Zij vormen, als het ware, een eenheid met, wat u zou kunnen zeggen, uw ziel of de kern van uw zijn. Neem het gewoon in u op, dat is alles wat u moet doen.

Dan zou ik nu zeggen: gezien we nu zo vol zijn van deze kosmische kracht, van deze kosmische energie, dat we even ons stoffelijk zijn laten rusten en dat we ons geestelijk even buiten dat stoffelijk zijn verplaatsen, binnen de afgesloten cirkel die ons afschermt, binnen deze sfeer die ons beschermt. En ga dan rustig even uit. Kijk rustig even rondom u. Maar ik vraag u wel: raak niets aan, geef geen hand, geef geen knuffel. Kijk gewoon rondom u wat u waarneemt. Laat het tot u doordringen. Ieder van u zal dit op zijn eigenste wijze doen. Er is geen vast patroon voor u. U doet het zoals u aanvoelt dat u dit kunt doen, zoals u aanvoelt dat dit voor u het meest juiste is.

Laat u gewoon gaan. Laat even de stof en de fijnstof rusten in deze kosmische energie en laat even uw geest gaan zodat deze de voor u belangrijke waarnemingen kan doen. Neem uw tijd. Doe het rustig, heel rustig. Neem gewoon in u op wat u waarneemt. Ieder voor zich zal een eigenste waarneming kunnen ondergaan. Ieder voor zich zal zijn eigen ervaringen hier kunnen vastleggen.

Op dit ogenblik bestaat voor u geen tijd. Uw geest heeft alle ruimte. Gebruik deze ruimte, gebruik deze mogelijkheden. Wees niet onrustig, er kan niets gebeuren want u bent afgeschermd, heel rustig. Laat u niet storen. We zijn één in deze kosmische kracht.

U kunt nu heel rustig terugkomen. U brengt gewoon mee hetgeen u ervaren hebt, hetgeen u aangevoeld hebt in deze kracht, in deze harmonie. Kom rustig terug nu naar uw lichaam. Rustig aan, we hebben de tijd.

Laat de ervaring zich als een blauwdruk in u neerleggen. Ieder van u heeft nu op zijn eigenste wijze een ervaring kunnen doormaken. Laat deze ervaring voor u een hulp zijn om dit naar de toekomst toe zelfstandig meer en meer uit te bouwen, zodat u zelfstandig meer en meer de mogelijkheid hebt om ook te werken buiten de beperking van uw dimensionale wereld. Zodat u ook niet alleen beseft dat u stoffelijke ervaringen kunt opdoen, maar dat u tevens reeds geestelijke ervaringen kunt erbij nemen. Dat u een kracht kunt gebruiken die over de grenzen van de stof heen resultaten, mogelijkheden in zich houdt. Dit is in een tijd waarin u leeft, niet onbelangrijk; dat u op deze wijze, niet alleen voor uzelf maar ook voor uw medemens, kan werken. Het is via deze weg ook dat u uw eigen mogelijkheden kunt vergroten, dat u uw eigen capaciteiten kunt uitbreiden, dat u voor uzelf

zelfs vernieuwingen in uw stoffelijk voertuig kunt realiseren.

Zo, ieder is terug rustig aanbeland waar hij of zij aanwezig moet zijn. Sta mij toe dat ik vanuit mijn positie als entiteit voor jullie deze kracht vanuit de geest bevestig, zodat dit ook nog eens een meerwaarde voor jullie als groep betekent.

Besef dat u als groep een enorme kracht bent. Besef dat u als groep voor elkaar een enorme meerwaarde bent. U merkt het misschien niet dadelijk op, maar het is toch zo. U merkt misschien niet dadelijk op hoe afschermingen werken voor deze groep omdat u er niet buiten staat. Maar neem van mij aan, lieve vrienden, dat het is dankzij deze groep, dankzij de eenheid onder jullie dat er al heel veel zaken aan jullie voorbij zijn gegaan die anders voor jullie niet zo positief zouden geweest zijn. Want dit is juist de kracht van de eenheid van deze groep.

Kom nu rustig tot uzelf, dan ga ik eerst de omkadering van de groep, hier aanwezig, opheffen. Ik ga de poorten terug openen, zodat u weer in volle kracht, één met deze kosmische energie, in de wereld kunt functioneren. Nu mag u rustig terug tot uzelf komen. U mag rustig uw ogen openen, u mag ze gesloten houden, het maakt niet uit.

Maar voor ik u verlaat deze avond, wens ik even jullie een paar zaken onder de aandacht te brengen die niet onbelangrijk zijn omdat ze u ook beïnvloeden. Sommigen die een beetje van astrologie kennen, zullen het misschien al gemerkt hebben dat er de laatste tijd eigenaardige verschijnselen aan het plaatsgrijpen zijn.

U moet het volgende begrijpen, en ik denk dat het niet zo moeilijk is voor mensen van een groep als deze om te volgen wat ik nu ga zeggen: Op dit moment zijn er wereldwijd krachtige zwarte magiërs aan het werk, o.a. in landen als Turkije, Syrië, Afghanistan, Irak, Iran en India, voor deze kant van uw aardbol. Dezelfde zwarte magiërs connecteren zich met Zuid-Amerikanen en Noord-Amerikaanse groepen. En dan zitten we nog met groene magiërs, in het negatieve, van Afrika. Men is aan het proberen via deze zwart magische connecties de wereld over te nemen, te sturen als het ware.

We kunnen zeggen dat we op het ogenblik ongeveer een situatie van magie meemaken die je kan vergelijken met de ondergang van Atlantis. Het zijn ongeveer dezelfde zwart magische krachten die zich manifesteren, die op het ogenblik trachten de wereldeconomie in handen te krijgen, die trachten om vanuit hun visie een dominantie, een overkoepeling van de wereld te creëren. Zij stimuleren en sturen op het ogenblik veel wereldleiders. Dit gaat over ayatollahs tot presidenten toe, maakt niet uit. Zij zorgen ervoor dat de onrust, de angst overal gestimuleerd wordt.

Misschien hebt u opgemerkt de laatste tijd dat rondom u de mens agressiever wordt, soms op zaken dat u zich afvraagt: waarom? Ach, het verkeer is al lang agressief, maar die agressiviteit zet zich door op alle niveaus. Dit wordt door deze magiërs ten allen koste gestimuleerd, omdat zij zo via hun krachten deze planeet als het ware in handen willen krijgen. U beseft goed genoeg dat dit tot mislukken gedoemd is, maar onderschat ze niet. Het zijn niet meer de magiërs die met een poppetje spelen, maar zij spelen met heel gesofisticeerde materialen. Zij zijn al volledig ingepast in de denkwereld van 'Aquarius'.

Nu, het is niet abnormaal en het was niet onvoorzien dat deze situatie zich zou voordoen. Als u ziet hoe de aarde de laatste jaren is geëvolueerd, dan kunt u dit wel begrijpen, denk ik. Maar u moet er rekening mee houden dat deze acties niet meer behoren tot het oude Vissentijdperk, maar wel degelijk al in 'Aquarius' zich hebben genesteld. U moet er rekening mee houden dat vóór het Wessac-gebeuren van dit jaar er weinig zal afgedaan worden aan de werking en de opbouw van deze zwarte magiërs. Het zal maar eerst met de krachten van de Wessac zijn dat we zullen verschuivingen zien

en dan zal het af te wachten zijn wat deze verschuivingen in de praktijk voor de aarde, voor uw maatschappij zullen betekenen.

Dus, als ik u mag vragen van u zo veel mogelijk van deze invloeden te distantiëren en voor uzelf, wanneer u voelt dat u in een richting wordt gedreven, er rekening mee te houden dat dit vanuit deze zwart magische werkingen kan veroorzaakt zijn. Daarom zijn de laatste lessen die we gegeven hebben, voor jullie van bijzonder belang zodat je beseft dat u zelf, u zelf, ik benadruk 'u zelf', met de krachten van de kosmos, met de krachten van het Licht kunt werken en alzo u veilig stellen zonder te strijden tegen de krachten van zwarte magie, om het zo simpel uit te drukken, die op het ogenblik toch een groot deel van deze aarde in hun macht hebben en nog zeker gedurende enkele maanden een zeer versterkende invloed op Jan en alleman zullen hebben.

Ik weet, dit is geen aangename mededeling, maar het is wat het is. En het is altijd wanneer er vernieuwingen plaatsgrijpen, dat er nieuwe evenwichten moeten gevormd worden. U begrijpt toch dat de oude wereld niet meer bestaat. Maar de nieuwe wereld is nog niet gevormd, dat vraagt nog enige eeuwen en in die tussenperiode gebeurt er van alles. Evenwichten worden gezocht. Dit is op het ogenblik volop bezig, maar dan vanuit het Duister. En daar kunnen wij geen deel aan hebben, integendeel.

Daarom, gebruik de kracht in u. Besef dat u deel bent van de Bron en besef dat niets, wanneer u het besef van het Licht en de Bron in u draagt, u kan raken. En zo kunt u rustig verder gaan en ervoor zorgen dat het Licht en de nieuwe Aquarius filosofie, de nieuwe gedachte van het Licht voor deze mensheid op deze planeet kan doorgegeven worden. Dat is misschien de belangrijkste taak van uw incarnatie.

Zo, geliefde verwanten, want wij zijn allen verwanten van elkaar, wij zijn allen de vertegenwoordigers van het Licht, de vertegenwoordigers van de vernieuwing die het mogelijk moet maken dat deze aarde de komende eeuwen een plaats blijft waar het goed is om te incarneren, waar het goed is om bewustzijn op te doen. Daarvoor zeg ik naar u allen: onze dank voor uw medewerking.

Zo, sta mij toe hier de avond af te ronden en het medium vrij te geven. Ga rustig huiswaarts, maar laat u niet prikkelen door anderen. Blijf uzelf, ga in het Licht en in de vrede en in de harmonie uw eigen weg. Zo zult u deel hebben aan de mooiste vernieuwing die in de kosmos nu gaat plaatsgrijpen. Dat het Licht steeds aan uw zijde mag blijven.

← vorige tekst	overzicht	volgende tekst →
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------