

Druïden - Les 15 - Kracht van zon en maan

17 november 1992

Dit is de voorlaatste bijeenkomst, daarna is, wat ons betreft, de lering afgesloten.

Er zijn enkele veranderingen, één ervan is dat wij u niet in de gelegenheid willen stellen vanavond om vragen te stellen, opmerkingen te maken.

Deze dagen begint een kritieke reeks ontwikkelingen. Wanneer wij daarmee te maken hebben, dan hebben wij verschillende keuzes, wij kunnen ons richten op het gebeuren, wij kunnen ons richten op de zon, wij kunnen ons richten op de maan. Het gebeuren, u hebt er geen invloed op, althans niet direct, ingrijpen kan in uw eigen omgeving misschien nuttig en nodig zijn. Reken in deze dagen niet op anderen, u zult uw eigen taak voor u zien, u zult die taak ook zelf moeten vervullen.

In de tweede plaats, wanneer wij niet kunnen werken met normale middelen en mogelijkheden, zoals die op aarde bestaan, moeten wij werken met datgene wat in het zonnestelsel de grootste kracht is: de zon. De zon echter maakt zichtbaar en dat betekent dat degene die mediteert en daarbij zich de zon, het gouden licht, voorstelt, in staat is om achtergronden te zien die normalerwijze de mens zouden ontgaan, wat betreft hier zowel astrale als materiële gebeurtenissen.

Wanneer u dergelijke beelden krijgt, dan hebt u een totaalindruk, u hebt echter niet de mogelijkheid om met dit licht zondermeer in te grijpen, dit licht is sterker dan uzelf bent. Wanneer wij dus willen werken met paranormale mogelijkheden kiezen wij voor de maan. Wanneer we kiezen voor de maan, dan vragen we ons af: wat is het doel? Want de voorstelling die wij maken van de maan in onszelf, kan bepalend zijn voor de werking die zij heeft. De sikkel van een wassende maan zal altijd voor processen van groei en wording van belang zijn, wij willen iets bevorderen, wij willen iets versnellen. Wanneer wij duidelijkheid willen hebben of denkbeelden willen projecteren, maken wij gebruik van het beeld van een volle maan. De volle maan geeft weliswaar, gekleurd en eenzijdig, berichten door, zij wekt de emotionele basis van de mens en geeft hem hiermee de mogelijkheid tot overdracht die, eerst emotioneel, later ook in een gesimuleerd verbaal geheel mogelijk wordt. Wanneer wij menen dat iets te sterk is, dat iets verzwakt moet worden of geremd, dan stellen wij ons de afnemende maan voor.

Wij hebben daarmee, kosmisch gezien, een keuze gemaakt uit werkingen, maar in alle gevallen hebben wij te maken met het licht, de maan weerkaats het licht van de zon. De kracht van de zon is werkzaam, maar nu op een wijze die voor ons voorstellingsvermogen aanvaardbaar is, niet op de overweldigende wijze waarop ze zelf vaak manifesteert. Wij kunnen natuurprocessen versnellen of vertragen, wij kunnen ze niet beïnvloeden.

Bij natuurgebeurtenissen, ga uit van wassende of afnemende maan. U kunt geen bestaande gang van zaken plotseling veranderen, u kunt alleen processen daarin wijzigen.

In deze tijd zult u ontdekken dat u vaak belast bent boven wat voor u normaal is. Taak en taakstelling veranderen, het beroep dat op u wordt gedaan zal eveneens vaak veranderen, daarnaast is dit een periode waarin veel grotere en kleinere lichamelijke kwalen tot uiting gaan

komen. Onze kracht is altijd gebonden aan de wassende maan. Willen wij onze eigen weerstand en kracht vergroten, dan gaan wij niet de ziekte bestrijden, we gaan ons eigen krachtspotentieel opvoeren. Wij doen dit door ons de maan voor te stellen ongeveer zoals ze afgebeeld wordt op de beelden van Isis, dus liggend, bijna scheepsvormig. Wanneer we ons daarop geconcentreerd hebben ontspannen wij ons. In deze ontspanning zullen voor ons gevoelens, maar vaak ook droombeelden, ontstaan, fantasiebeelden. Deze maken ons duidelijk waarop wij onze aandacht in het bijzonder moeten richten. Het is mogelijk dat daarin factoren voorkomen die wij, maar niet in dezelfde meditatieperiode, kunnen gebruiken als basis voor bestrijding, afnemende maan. Dit is de tijd dat het hout dood schijnt, het is de tijd waarin alles rust, waarin de laatste bladeren gaan vallen, behalve misschien bij de eiken, die nogal babbelzuchtig zijn. We gaan in deze tijd dus uit van het verborgene, wanneer de lente komt, dan kunnen we weer uitgaan van het zich openbarende.

Door onze eigen meditatie, maar ook onze werkwijze aan te passen aan de jaargetijden, komen wij meer in harmonie met de aarde zelf en de processen die zich daarin, en in relatie tot de zon, afspelen.

Harmonie met de natuur helpt u om in de natuur datgene te vinden wat u van node hebt, het zal u helpen de juiste geneesmiddelen te vinden, het kan helpen de juiste geesteshouding te vinden.

In een tijd, en ik heb het al meer aan u gezegd, waarin de veranderingen zo snel en zo sterk zich afspelen, ontgaan u vele facetten ervan. Er gebeurt elke dag zeer veel en er verandert ook veel, maar het gaat voor u zo geleidelijk, u bent zo gewend op een bepaalde manier de dingen te beschouwen, te beleven, dat u eraan voorbij gaat en pas later met verbazing ontdekt dat de wereld toch een beetje veranderd is.

Wanneer wij mediteren op de zon en de kracht van de zon, dan kijken wij met de zon . in de rug naar de wereld en zien wij de processen die zich daar afspelen. Ze zijn echter niet zo sterk tijdbepaald als onder de maanfase mogelijk is. Wat u ziet kan over een jaar of over een uur gebeuren. Deze innerlijke beelden hebt u nodig, want zij zijn gekomen in een tijd waarin verstand en weten zondermeer nutteloos zijn.

Laat mij het zo stellen: wanneer het schip er niet is, heeft de roerganger geen taak, het schip is het gevoel, het is het irrationele, zoals de mensen tegenwoordig zeggen. Maar deze gevoelens en wat daaruit voortvloeit zijn voor ons veel belangrijker dan wij beseffen, zij vormen datgene waardoor leven mogelijk is, zij vormen een erkenning van de werkelijkheden van het leven, ook wanneer het verstand niet in staat is onder de oppervlakte te zien. Het verstand geeft aan hoe de gevoelssituatie moet worden gericht, het kan echter nooit bepalen wat er gebeurt, het verstand hinkt achter de feiten aan, het gevoel loopt op de feiten vooruit en heeft daarnaast in zichzelf een zekere diepgang die verstandelijk niet bereikbaar is, omdat we ons dan in het gebied van het occulte en paranormale wagen, waarin verstandelijke speculaties over het algemeen menselijke vergissingen worden.

Wat betekent dit alles voor u? In de eerste plaats, u zult veel meer op uzelf aangewezen zijn dan lange tijd het geval was, dat is niet erg, elke leerling maakt een tijd door waarin hij zelfstandig taken moet trachten te vervullen. Mislukkingen zijn eveneens geen ramp, ze zijn alleen een aanduiding van gemaakte fouten en dan kunnen wij ons gedrag, onze instelling, ons gebruik van bepaalde symbolen, eventueel herzien. In deze zelfstandigheid is het niet mogelijk taken aan anderen over te

dragen, iets wat normaler wijze wel het geval is. Maar ook u zult stage moeten lopen, u zult moeten bewijzen dat de krachten, de middelen u voorgelegd, nog iets anders zijn dan de verrukking van het luisteren naar een medium of het gevoel hebben van een zekere verhevenheid, omdat wij geheimen horen die anderen misschien niet horen. Wij zullen daar vandaag aandacht aan besteden, omdat onze laatste bijeenkomst in het bijzonder bestemd is voor beleving en oproeping van het licht.

Onthoud verder, u neemt uw besluiten altijd zelfstandig, uw besluiten en de consequenties daarvan behoren bij u. Maakt u gebruik van uw gevoelswereld, van het onbewuste, dan zult u ontdekken dat u, tot op grote hoogte, meester kunt zijn van het gebeuren, zover het u persoonlijk betreft. Uw gevoel kan u zeggen hoe je een kwaal kunt overwinnen, uw gevoel kan u zeggen op welke wijze u een volgende maand bv. kunt indelen, uw gevoel kan u zeggen op welke wijze u het beste contact met uw medemens krijgt, of op welke wijze u ongewenste contacten en beïnvloedingen kunt vermijden. En al deze gevallen zullen bij u voorkomen, geloof mij.

De voorwetenschap geeft geen rationeel antwoord of beeld, maar zij geeft wel een verwachtingspatroon. Door het verwachtingspatroon zult u ook bewust en verstandelijk juister kiezen, sneller reageren, dan zonder het beroep op deze gevoelswaarden mogelijk zou zijn. In een leerperiode ga je uit van datgene wat je zelf als roeping voelt of zelf als het juiste of desnoods zelfs meest begerenswaardige ervaart. Dat is een innerlijke zaak die niet door uiterlijkheden of beredeneringen mag worden verstoord of mag worden veranderd. Door te kiezen voor een bepaalde richting van werken, methodiek van aanvoelen en, mag ik het erbij zeggen, van mediteren, zult u in staat zijn de juiste beslissingen te nemen, vooruit te lopen op de feiten vaak en zo meester te blijven, niet alleen van uw eigen lot, maar vaak ook van het welzijn van anderen. Dit laatste is belangrijker dan u denkt.

Wanneer de zon schijnt, verlicht ze niet alleen uw woonplaats, ze verlicht de halve wereld. Wanneer in ons de zon schijnt, belicht ze niet alleen datgene wat met ons persoonlijk te maken heeft, maar de relatie tussen onze persoonlijkheid en al het andere rond ons, zij het op een meer emotioneel vlak.

Wij zijn gebonden aan datgene wat wij erkennen en wanneer het erkennen in zichzelf onvoldoende is, dan trachten wij het aan te vullen. In de oudheid maakten we daarvoor gebruik van bepaalde rituele offers, bepaalde gezangen, bepaalde toverwoorden. We hadden u die willen leren, maar de tijd bleek niet toereikend om dat afdoende te doen. Een offer kunt u op uw eigen wijze brengen, heel vaak door uzelf voor een ogenblik te beperken of door uzelf een taak op te leggen. Wat u aan invloed aan anderen geeft, dient voor u, als leerling, geen wederkerige beïnvloeding in zich te dragen.

Wederkerigheid is het werkelijke spel van het leven, maar juist omdat wij meer weten, meer kunnen aanvoelen, meer kunnen bereiken dan anderen, mogen wij ons door hun emoties, door datgene wat hen drijft, niet laten beïnvloeden, wij moeten de werkelijkheid zien die er achter ligt. Dat kan nooit wanneer we overspoeld worden, overstelpt misschien, door medelijden of de emoties van de ander eenvoudig overnemen en ons laten beheersen. Doelgerichtheid, ook in het paranormale.

Wanneer wij weten, hier kom ik alleen niet uit, dan stellen wij onszelf de vraag: wat past hierbij? En wij deden dat in bomen, de ene keer is dat een berk, de andere keer is het de beuk, soms is het de eik of de iep. Je kiest het symbool dat past bij datgene wat je in wezen zoekt te verduidelijken. Dit

symbool wordt in je overweging opgenomen, het kan een beïnvloeding betekenen van je eigen emotionele leven, dat moet je dan maar accepteren. Er ontstaat een verheldering van beeld of er komt een spontane en niet aan overleg gebonden beslissing. Komt u tot een dergelijke beslissing, hou deze voor uzelf in en laat uw eigen handelen hierdoor bepalen.

Veel mensen zijn bezig met de wereld, de wereld is de speeltuin van de goden, niet van de mensen, of om het anders te zeggen, er zijn zoveel krachten werkzaam, heersend, gaande, dat het niet mogelijk is om deze te beseffen, laat staan te beheersen. Het enige wat wij kunnen doen, is in onszelf een analogie opbouwen, een oud voorbeeld: de wind fluiten. Wanneer een zeilboot in windstilte ligt en je fluit, dan zegt het bijgeloof, dan komt de wind, want je hebt zelf wind geproduceerd, dientengevolge komt, op groter niveau, de wind eveneens tot gelding. Dat schijnt bijgeloof, het is het niet.

Beperk je altijd tot het kleine, tot datgene wat bij jou hoort, waarvan je aanvoelt hoe de situatie is, waarbij je het gevoel hebt: ik kan dit overzien. En wanneer je dat doet, dan kan je, binnen dit kader, zoeken naar de invloed die gebruikt moet worden. Je straalt dan datgene uit wat in veel hogere mate tot uiting moet komen volgens jou, in die wereld die je niet goed kent. Vraag je ook niet af wat de gevolgen zijn, zo min als je je af zult vragen of de opkomende wind misschien voor de kwallen in het water een andere en zelfs negatieve betekenis kan krijgen.

Wij zijn gebonden aan onze werkelijkheid, wij kunnen onze werkelijkheid beïnvloeden, beheersen en wijzigen, door de juiste vorm van meditatie te kiezen, daarnaast voor onszelf het juiste offer, als je het zo mag noemen, te brengen. En dat offer is een offer, niet omdat je iets weggeeft, maar omdat je het bij jou behorende deelt met een hogere, onkenbare en onzichtbare kracht. Op deze wijze is het mogelijk, zoals in het oude geloof heet, om de weg der Goden en de gang der elementen te bepalen. Dat wat je in jezelf ziet, kan je waarmaken.

In het begin zul je als leerling ontdekken dat dat zeer moeilijk gaat en dat de gevolgen heel vaak anders zijn dan u had verwacht, dat is verder niet belangrijk. U moet de zaak in beweging brengen en met uw innerlijk wezen, uw gevoel, hebt u de juiste richting gekozen, ook wanneer de juistheid niet onmiddellijk en verstandelijk constateerbaar is.

Dan zijn er nog een paar punten waarvan ik zou willen zeggen dat ze voor u, in deze periode, belangrijk kunnen zijn. Wanneer wij geloven in de werkelijke krachten van de natuur, de macht van de zon en de onthullende werking van de maan, dan zullen wij die zon in onszelf moeten dragen. Wees Licht in jezelf! Juist door ons één te voelen met de levensbeheersende kracht, zullen wij het leven beter begrijpen en zien. Juist door dit licht in onszelf, ongeacht de duisternis die we misschien rond ons vermoeden, zullen wij in staat zijn onze weg te vinden, zoals dat noodzakelijk en goed is. Door het licht in onszelf te kennen en te koesteren, hebben wij een middel gevonden dat ons in staat stelt te werken op de juiste wijze en niet slechts in het donker gissingen te maken. U zult ontdekken dat u het in de komende periode, en dat is niet meer dan een paar maanden weg, vaak nodig zult hebben. Je weet niet waar het naartoe gaat, laat je meesleuren door de wereld en je leeft zelf in chaos en zorg, draag het licht in jezelf en je ziet dat in de chaos een patroon zit en dat dit patroon geestelijk gebruikt kan worden, dat het daarnaast een indicatie is voor datgene wat je materieel moet doen en laten.

Weest niet bang om magische symbolen en woorden te gebruiken, zij zijn . een stenogram van uw gehele persoonlijkheid, waardoor de instelling daarvan sterk kan worden beïnvloed. Kies uw eigen woorden, want toverwoorden zijn uiteindelijk vaak niets anders dan onzin, die zo geladen is met een speciale betekenis, dat hierdoor werkingen kunnen worden veroorzaakt. Wees ook niet bang om uw eigen gewoontes te doorbreken wanneer dat noodzakelijk blijkt. Het is niet belangrijk dat uw leven in één vaste gang verder gaat, het is belangrijk dat u op het juiste ogenblik de juiste beslissing treft en deze waarmaakt.

In de tijden die komen, zult u ontdekken dat er op uw daadkracht eveneens een beroep wordt gedaan en niet alleen maar op uw geestelijke waardigheid en waarde. Als leerling moet je inzien dat de raad die je gevraagd wordt, gegeven moet worden, niet zoals de vrager wenst, maar zoals de innerlijke waarheid dicteert. U zult moeten leren, als leerling, dat voor u uiteindelijk de volle eenheid met de grote krachten en zelfs de sterren kunt gevoelen, u zult moeten leren de kleine dingen te beheersen.

De sterren laten dansen kan niemand, maar de dans van een vuurvlieg beïnvloeden kan elke leerling die zich daar op richt. Begin met de vuurvliegen, niet met sterren, grijp niet naar het onmogelijke en bovenal, koester geen verwachtingen. Verwachtingen zijn beelden, fantasiebeelden die u op grond van uw eigen wezen, uw wil en uw vermoeden, voor uzelf opbouwt, maar ze zijn persoonlijk en worden daarom nimmer volledig waar, pas waar u uzelf vergeet, daar komt de waarheid. Leef dus niet naar uw droom, maar naar de werkelijkheid.

Wees niet bang om te lachen en te spelen, want dat behoort bij uw leven, het behoort bij het menszijn, maar laat het u niet overheersen, wees meester, want slechts hij die meester is over zichzelf, is in staat het meesterschap over de krachten juist te richten en te gebruiken. En besef dat een kracht kan groeien uit één enkel woord en dat dat woord dan niet plechtig uitgestoten hoeft te worden, maar in een doodgewone zin verborgen kan liggen. Besef dat energieën, onvoorstelbaar groot, tot uw beschikking zijn, maar dat u alleen dat deel ervan kunt gebruiken dat past bij uw persoonlijkheid en dat ligt binnen het kader van uw beheersingsmogelijkheid. Besef dat de wereld tekens geeft. Als u een vraag stelt, dan komt er geen stem om u te antwoorden, een enkele uitzondering misschien daargelaten, maar de vogels, het waaien van de takken, een plotselinge glimp van het zonlicht of een plotselinge donderslag, kunnen ook een antwoord zijn, en die antwoorden komen tegenwoordig alleen steeds sneller.

Zelfs degenen onder u die daar maar onvolledig gebruik van hebben gemaakt in het verleden, zullen ontdekken dat het antwoord steeds meer als een slag volgt op de voltooiing van de vraag. Alles spreekt, de luchten spreken, de wind huilt gedachten, de aarde draagt antwoorden, niets is onbereikbaar voor de werkelijk ingewijde. Maar werkelijk ingewijden behoeven niet meer te lezen in de wereld, de leerling wel.

Stel uw vragen aan uzelf en zie wat het antwoord is, zoek naar het antwoord, het zal u gegeven worden. En daarmee is dit gedeelte klaar. Ik hoop dat u het nog eens zult bestuderen en overwegen.

U hebt in onze cursus, als ik het zo mag noemen, in kort bestek, een groot aantal aanwijzingen gekregen die gaan van het eenvoudig gebruik van planten, tot het volledig gebruiken van uw eigen innerlijke kracht, besef dit. Dit is een kleine handleiding, meer niet, maar het is een handleiding naar

bereiking, naar macht over uzelf en kracht in het bepalen van het lot van uzelf en anderen.

Realiseer u dat wij heel dicht staan voor een ontstellende reeks omwentelingen en denkt u nu niet aan revoluties en aan nieuwe ordeningen en zo, want zo gaat het niet, denk aan verschuivingen van gedragspatronen, verschuivingen van gemeenschapspatronen, denk aan veranderingen in de economie, in de politiek, maar ook in de kerk, denk aan veranderingen in de onderlinge benadering en samenwerking van mensen, want dat zijn de dingen die u op zullen vallen.

Zeker, er zal hier en daar geweld zijn in de straten en we zijn nog niet van de oorlogen af, integendeel, er zullen in het komende jaar zeer veel, zij het beperkte, conflictharden zijn. Vraag u niet af waarom daar mensen moeten sterven en hier niet. Realiseer u dat u er niets aan kunt doen. Alleen daar waar u bent, kunt u nood lenigen, alleen daar waar u bent, kunt u de juiste problemen zien en eventueel benaderen en oplossen. Alleen op uw eigen wijze, met uw eigen middelen, kunt u een centrum vormen waardoor al die groepen, het zijn er veel van verschillende denominatie, die op aarde op het ogenblik werkzaam zijn, gezamenlijk de geestelijke waarden zodanig kunnen intensifiëren dat de mens gevoelsgedwongen zijn ratio niet meer gebruikt als voorheen.

Ook de natuur zal hier en daar wel het een en ander laten zien en dat is helemaal niet erg, het is vervelend voor de mensen die erbij betrokken zijn, natuurlijk, maar is het erg? Neen! Dit is een deel van een veranderingsproces, het is niet de ondergang van de mensheid of van de wereld, het is alleen de aanpassing, zoals die plaatsvindt wanneer het lente wordt, wanneer onder de schijnbaar kale en harde bast het sap begint te stuwten tot het bijna pijnlijk zich in de knoppen manifesteert, werkend en werkend en stuwend en stuwend, tot dat de nieuwe bloei, het nieuwe leven is geboren.

En vergis u niet, een paar dagen licht maken soms in het begin van de lente een enorm verschil, een paar dagen zon, juist, een paar mensen die de zon in zichzelf kunnen dragen, maken een enorm verschil, niet in het proces, maar in de versnelling, waardoor het resultaat eindelijk zichtbaar wordt. En zeg nu niet tegen jezelf: ja, maar dat gaat mij te ver, dat past niet bij me, zoek wat bij u past. U zou niet hier zijn wanneer ook u niet ergens het gevoel had van een taak, van een mogelijkheid, die specifiek voor u bestaat. Zoek u zelf, leerlingen, het is tijd om u voor te bereiden de gemeenschap te verlaten en de priesterlijke taak te gaan vervullen waarvoor u zoveel scholing hebt gevolgd. Bereid u voor, vraag u af wat je zult zijn, of jij liederen zult zingen, zieken genezen, wonderen zult doen of de tekenen van de natuur interpreteren, maar altijd zul je dat doen en zijn voor anderen, niet voor uzelf.

Word deel van de levende kracht, maar wees dan ook de uiting van die kracht, daar waar anderen u nodig hebben, beroep op u doen. Dat is voor deze dag, ik zou zeggen voor deze laatste les, een tweede belangrijk punt. Bereid u voor om uit te gaan, de dag is aangebroken dat elke kracht en elke stem in de wereld zelf voor die wereld moet werken op eigen wijze.

Maar ik heb nog een derde punt. Besef dat hij/zij, die een inwijding zoekt in bepaalde opzichten eenzaam zal zijn, vaak, heel vaak, maar deze eenzaamheid is de kracht waaruit uw werken voortkomt, wees er niet bang voor. Men zal u vragen stellen en soms zelfs eisen aan u stellen die ver gaan boven hetgeen je denkt te kunnen, breng dan tot stand wat je meent te kunnen en ga daarna verder, verder met uw werken, verder met het gebruiken van de kracht.

Wees niet bang, want u staat niet werkelijk alleen. Zolang de leerling rondtrekt, zijn er, niet door

hem beseft, spiedende gedachten die hem volgen en zijn er grotere krachten die hem worden gegeven, wanneer hij deze waardig is en ze nodig heeft.

Het is ook de tijd van de beslissingen, want niemand, zelfs niet de oudste en wijste aardsdruide, kan u zeggen wat u moet zijn, dat kunt u alleen zelf zijn, zelf weten, zelf waarmaken. Verwezenlijk u zelf, wees zelf de kracht. Je hebt raad ontvangen, je hebt lering ontvangen, bepaalde krachten zijn u ingelegd, of u ze gebruikt hebt of niet. Nu is de tijd dat je zult moeten werken met hetgeen u gegeven is, maar voor wij elkaar vaarwel zeggen, onze groep zich andere taken toewendt, zullen wij gezamenlijk het Feest van het Kerende Licht vieren, zullen wij gezamenlijk roepen naar de tijden die komen en zullen wij gezamenlijk krachten putten uit de tijdloosheid die in de sterren ligt en waarbinnen de zon met de planeten haar dans danst.

En zolang u uw wegen volgt, zullen wij u volgen. Zolang u juist met innerlijk licht krachten gebruikt, zullen wij daar zijn om u te helpen, te inspireren. En dat, vrienden, leerlingen, aankomende druïden, is het beste wat ik u kan geven, de zekerheid dat wie tot ons behoort niet zal vergaan in eenzaamheid, ook al lijkt zij soms te bestaan, dat wie bij ons behoort, gedragen wordt door de kracht van de gehele broederschap, dat degene die bij ons behoort deel uitmaakt van een licht dat sterker is dan al wat op aarde bestaat.

Dat was de boodschap voor heden. En onthoud het, ik ben meer dan u ziet, u bent meer dan u denkt, dan anderen zien. Vrees niets, beklaag u niet over uw weg, u hebt hem zelf gekozen en leef met het Licht in u, dan hebt u de sleutel voor al wat u mogelijk zal worden en wat in u zal geschieden.

Tot onze laatste samenkomst.

← vorige tekst	overzicht	volgende tekst →
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------