

Druïden - Deel 01 - les 11 - Krachten in de atmosfeer aanvoelen

18 maart 2014

Vanavond gaan we een beetje verder met de mogelijkheden die we in vorige les al naar voor hebben gebracht aangaande het werken met uw staf en het eventueel u onopvallend in de maatschappij verplaatsen. We hebben opgemerkt dat de meeste onder u redelijk goed geprobeerd hebben de oefeningen uit te voeren die we naar voor hebben gebracht. De resultaten verschillen een beetje, maar we kunnen zeggen in algemene lijn dat het redelijk goed is verlopen.

Nu gaan we een stapje verder. We zouden namelijk u zover willen krijgen dat u, na verloop van tijd, de mogelijkheid hebt om heel goed aan te voelen wat er rondom u leeft, rondom u beweegt. En daar bedoelen we vooral mee: de krachten die uitgaan enerzijds van de aarde en anderzijds de sterke astrale beelden die op het ogenblik zich overal in de atmosfeer manifesteren en dus ook op ieder van u een redelijk sterke invloed hebben. Dit is, naar de toekomst toe eigenlijk een noodzaak dat je dit goed gaat kunnen aanvoelen.

We staan op het ogenblik voor, laat ons zeggen, wereldwijd, toch grote verschuivingen die in sommige gevallen voor sommigen misschien niet al te aangenaam zullen zijn en dit op alle terreinen. En het is daarom van groot belang dat leden van een groep als deze, één: niet alleen binnen de groep zaken kunnen realiseren en waarnemen, maar ook dat je individueel redelijk wat kunt vaststellen om toch niet meegetrokken te worden in de algemene astrale beelden die op het ogenblik steeds meer de atmosfeer rondom u aan het vullen zijn.

U hebt met uw staf geprobeerd van een wisselwerking te krijgen tussen planten, de aarde, en zo verder. Sommigen hebben daar dadelijk het effect bij ondervonden, anderen iets minder. Maar goed, nu wil ik met u daar een kleine stap in verder gaan. Namelijk moeten we het zo bekijken: je kunt de aarde bezien als zijnde een lichaam zoals het menselijke lichaam. In die zin dat de aarde kan opgedeeld worden in verschillende facetten die elk hun uitstraling hebben, die elk hun werking hebben en die gezamenlijk de planeet vormen, of de planeetwerking. Als je een menselijk lichaam bekijkt, dan kun je zeggen: ja, we hebben een deel ultragevoelige cellen zoals uw zenuwcellen, uw hersenen en zo verder. Dan hebben we de tweede categorie van cellen die uw organisme doen functioneren, die iets minder gevoelig zijn maar toch, en dan hebben we de massa gewone cellen die het minst gevoelig zijn als dusdanig, waar we dus uw botten en uw spieren kunnen onder brengen. Ik zeg dit algemeen in grote lijnen. In de praktijk, dat weet iedereen, is het wel iets ingewikkelder.

Maar, waar ik naartoe wil, is het volgende: de meesten onder u zullen waarschijnlijk wel al in vorige cursussen hebben geleerd hoe je kunt, via gedachten en via alle mogelijke ingrepen, een invloed uitoefenen op een menselijk lichaam. Men zal u geleerd hebben dat elke cel elektrisch geladen is en dat je via deze lading een invloed kunt hebben en kunt sturen en zo een harmonie kunt verbeteren en eventueel bepaalde ziektepatronen opheffen. En dan weet u ook dat bijvoorbeeld voor uw zenuwen en voor uw hersenen er een andere aanpak nodig is dan bijvoorbeeld voor de organen en nog een andere aanpak voor uw spieren of uw botten.

Voor de aarde zelf kunnen we ongeveer eenzelfde opstelling maken. Wanneer je met de aardgeest in contact wilt komen, dan ligt dat iets anders dan wanneer je bijvoorbeeld met de natuur wilt werken of wanneer je met de atmosfeer wilt werken. En om bij de vergelijking te blijven met het menselijk lichaam op, een simpele wijze, en dat is het gemakkelijkst, sommigen onder u weten hoe men kan omgaan met bijvoorbeeld energieën en deze energieën voor te stellen, en dat is het gemakkelijkste, als een kleur. Er zijn veel facetten qua kleuren, maar wanneer we spreken over energieën voor het menselijk lichaam en een positieve invloed naar de hersenen en het zenuwstelsel toe, dan moeten we vooral vertrekken vanuit de kleur blauw. Blauw is een kleur die een rust geeft en die ook een harmonie kan creëren. Als je dus geestelijk wilt werken en invloed hebben op bepaalde ziekten die betrekking hebben met de hersenen, met de zenuwen, dan ben je best dat je met de kleur blauw werkt.

Wanneer echter het patroon ontstaat, bijvoorbeeld, uit een onbeheerste begeerte, uit een psychologische onevenwichtigheid en zo verder, ik hou het kort, ik ga niet teveel uitleggen, dan zitten we bijvoorbeeld dat een blauw-zilverkleurige invloed de meeste reactie kan veroorzaken.

Zo kunnen we dit ook vertalen naar de geest van de aarde. Wanneer de mens wilt aanvoelen wat de aarde in petto heeft, wat er eigenlijk aan het gebeuren is en hoe de aarde zich positioneert . het ganse geheel van de kosmos, dan kunt u via meditatieve weg en via het gebruik van uw staf, uw hazelaarsstaf, via de beeldvorming van blauw, en wanneer je denkt dat er vooral emotie en begeerte bijzit, dan zou u kunnen zeggen: we gaan naar blauw-zilver, door u dat voor te stellen, kunt u een vorm van harmonie bereiken met de aardgeest, met de planeetgeest. En dat kan heel interessant zijn. Waarom kan dit heel interessant zijn? Omdat, wanneer je met deze planeetgeest, de aardgeest, in contact komt, ach u zult daar geen teksten krijgen of ganse boeken, neen. Maar u gaat voelen, u gaat aanvoelen van: oja, dit is in onevenwicht, dit klopt niet, of: ik zou misschien best op deze wijze mij positioneren, of: ik zou beter deze gedachteweg volgen dan die weg.

Het beste dat je kunt doen, beste mensen, is: het proberen, u erop instellen. Want diegene die erin slaagt van met de geest van de aarde een wisselwerking te krijgen, die kan aanvoelen wat hij of zij in het algemeen in de veranderingen die bezig zijn, het beste kan doen. En hier ook is het weer dat het belangrijk is dat je durft volgen wat je aanvoelt. Dat je niet met de logica gaat beredeneren van: "ja maar, ik voel aan dat ik die richting uit moet, maar ja, in de maatschappij waarin ik leef en lijk alles nu is, zie ik dat toch niet zitten". Als je zo redeneert ga je de kennis en de mogelijkheid die je krijgt vanuit de aardgeest, vanuit de planeetgeest, eigenlijk voor uzelf teniet doen. En daardoor zul je mogelijkheden die je had, kansen die je had om binnen de totale verandering verder te geraken, deze aan u zien voorbijgaan. Zij zullen bij u niet tot ontplooiing kunnen komen omdat je aan uzelf gaat twijfelen. En ik zou zeggen, één van de belangrijkste aspecten in de tijd die nu bezig is, is dat u niet aan uzelf twijfelt, is dat u, wanneer u bepaalde zaken vanuit uw persoonlijke meditatie maar ook wanneer u zich op de groep instelt, binnenkrijgt, dat u deze zo goed mogelijk tracht te volgen. En u zult opmerken: dit is iets totaal anders meestal dan hetgeen wat u in uw dagdagelijkse bestaan denkt of voorstelt dat eigenlijk zou moeten zijn of zou moeten kunnen. Het heeft ook niets te maken met menselijke begeerte. Het heeft gewoon te maken met de harmonieën die mogelijk zijn en binnen deze harmonieën de werkingen die jij kunt doen, waar jij mee verder kunt.

Dit is het punt wat betreft de aardgeest. Maar we kunnen nog verder gaan. We kunnen dit nog gaan

bekijken binnen bijvoorbeeld het kader van de natuur. En de natuur zou ik dan beschouwen, wanneer je een menselijk lichaam beschouwt met zijn organen en zijn werkingen, dan zou ik de natuur van de aarde beschouwen als zijnde de organen van de aarde. En ook hier weer, je hebt het al gedaan met jullie staf naar de planten toe en zo verder, kun je, wanneer je u daar wilt op instellen en je gebruikt de kleur groen als instelling, enorme resultaten behalen. Dan ga je lokaal kunnen aanvoelen wat er leeft in deze natuur rondom u. en dit kan zeer interessant worden. Want wanneer je u kunt instellen op de uitstraling van hetgeen wat leeft in de natuur, en dan spreek ik niet alleen over de natuur die je kunt zien. U ziet bomen, u ziet gras en u ziet struiken, u ziet rotsen, u ziet weiden, noem maar op. Maar u mag niet vergeten dat in die natuur ook heel veel wezens aanwezig zijn die u niet opmerkt. Ja, sommigen zullen denken: dat is fantasie. In de sprookjes heb je elfjes en in de sprookjes heb je koboldjes en dwergjes en zo verder. En in de moderne versie zullen ze zeggen: je hebt de smurfjes. Maar goed, vergeet niet dat deze krachten er zijn. Oh, ze zijn misschien niet zoals ze omschreven worden in de sprookjes, dat is weer iets anders. Maar de krachten bestaan wel en zijn wel deel van die natuur. Want wanneer deze krachten zich zouden terugtrekken, zou deze natuur niet meer bestaan, zou u niet meer kunnen genieten van het mooie groen, de mooie bloemen en zo verder. En nu is het hier ook weer iets interessant want wanneer u . die natuur een wisselwerking wilt hebben, dan kunt u door u in te stellen op het groene Licht, om het zo te zeggen, deze kosmische Kracht, meer informatie krijgen, meer harmonie krijgen met het ganse geheel dat je zou kunnen zeggen dat de natuur is.

Waar ik naartoe wil gaan met jullie, is dat je heel goed gaat beseffen hoe de aarde waarop je leeft, eigenlijk functioneert. En dat die aarde niet is wat je als gewone realistisch denkende mens denkt dat zij is: een soort planeet die in de kosmos zwerft zonder meer. Je mag niet vergeten: het is een levend wezen en dat levend wezen maakt het mogelijk dat er vele andere levende facetten op deze planeet aanwezig zijn waaronder de mens één is.

En wanneer die mens, met zijn mogelijkheden die hij heeft, meer en meer kan doordringen tot de essentie van het bestaan op deze planeet in de kosmos, dan sta je als mens zeer sterk. Wanneer je dat samen, in groep, kunt doen, dan kun je de ervaringen delen en door de ervaringen te delen, één worden met deze krachten. En ook hier weer wil ik er de nadruk op leggen dat dit niet onbelangrijk is. Want in de ganse verandering die bezig is en die misschien sneller gaat verlopen dan u lief is, is het een werkelijke houvast wanneer je dit vanuit een andere situatie kunt benaderen, wanneer je niet meegetrokken wordt met de beelden die onbeheerst zijn gecreëerd en opgewekt. Wanneer je daar buiten kunt blijven, dan heb je veel mogelijkheden. En daarom trachten we nu jullie zoveel mogelijk kennis bij te brengen hoe je met uw eigen planeet kunt omgaan, hoe je er deel van kunt zijn.

En het zijn kleine oefeningen, maar het zijn wel oefeningen die u steeds verder en verder in uw geestelijke ontplooiing zullen brengen. Want het een schakelt aan het andere. Want bijvoorbeeld, het is vandaag misschien nog niet nodig maar het kan nodig worden, wanneer u de oefening met de natuur doet en u instelt op het groen, stel dat er een moment komt dat u zich moet kunnen, ik zou bijna zeggen: verbergen - voor wat, dat komt niet ter sprake - maar u moet zich kunnen verbergen, dan kunt u door een instelling te maken op deze natuur, via deze weg opgaan in de natuur waardoor men u niet opmerkt. Ik durf dan zeggen dat bijvoorbeeld een groep soldaten, die u zou zoeken, u gewoon voorbij loopt en u niet ziet staan want u bent deel van dat groen, u bent deel van die natuur

en u bent niet deel van de gedachteopbouw die bij de andere, die u zoekt, heerst. Want zij zijn niet deel van die natuur. Integendeel, die natuur is voor hen zeer hinderlijk.

U moet begrijpen dat, wanneer u verder en verder doordringt in de geheimen van de aarde, je deze kunt gebruiken in praktische zin waardoor u veel meer mogelijkheden krijgt dan dat u tot op heden hebt bezeten.

En dan wil ik er nog een derde klein facet aan toevoegen dat ook interessant kan zijn. Ik heb daarjuist gezegd: op het ogenblik zijn er zeer sterke astrale beelden aan het werk. En wanneer we zo een inschatting kunnen maken, wanneer we deze beelden niet kunnen sturen, dan zult u ondervinden, zult u waarnemen dat, zeker hier in uw westerse samenleving, er op korte tijd aardig wat zal wijzigen. U moet begrijpen dat, wanneer ganse bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet en wat op het ogenblik zeer sterk bezig is, dat dit niet alleen maar woorden zijn maar enorme krachten die los gaan komen waar in deze tijd op ingespeeld wordt en dat deze tot botsingen kunnen komen. Nu, met een groep als deze hebben we een rustpunt en kunnen we, en dat is niet onbelangrijk, dus bepaalde zaken laten afzwakken, als het ware laten wegvloeien in de kosmos zonder dat zij tot een explosie van energie komen die heel schadelijke gevolgen kan hebben.

Kijk, u hebt in de natuur voorbeelden daarvan de laatste jaren gehad, enerzijds met bevingen, met vulkaaneruptions, met tsunami's, of hoe u het wilt noemen. Oké, dit zijn allemaal afgeleide gedachtekrachten geweest, die zich hebben omgezet in een natuurfenomeen en zich zo hebben uitgewerkt. De klimatologische wijzigingen die nu bezig zijn, zijn ook veroorzaakt door vele van deze astrale opbouwen. Maar dit is allemaal nog min of meer onder controle. Hetgeen wat nu aan de gang is, wereldwijd, is minder onder controle. En daarom is het interessant dat u als individu binnen de groep meer kennis krijgt van hoe deze zaken functioneren.

Het geheel van wat nu bezig is, speelt zich af op het terrein van begeerte en ongecontroleerde emotie van de mens. Nu, wanneer dit zich in één persoon voordoet, dan kunnen we, zoals ik in het begin vertelde, met licht daarop inwerken en trachten een evenwicht te creëren. Maar wanneer dit bij miljoenen mensen tegelijk zich voordoet, zit je met een andere situatie. Dan heb je dit niet meer in de hand en dan krijg je dat de atmosfeer zich vult met krachten die, zonder dat je het zelf beseft, u sturen, die uw gedachten, uw eigen gedachten in bepaalde richtingen gaan drijven. En om dat te vermijden, zijn we best dat we kunnen werken met geel tot goud licht. Wanneer u zich instelt op de atmosfeer van de aarde, niet op de aardgeest maar op de atmosfeer van de aarde, de atmosfeer waar deze krachten zich dus in manifesteren, dan bent u best, om dit te ondervangen, dat u vertrekt vanuit het goudgele licht, het goudgele licht dat niet alleen als bescherming, maar ook dient als zijnde een soort egalisator en een afzwakker, in sommige gevallen, van de spanningsvelden die in de atmosfeer aanwezig zijn.

Wanneer u zich bijvoorbeeld instelt, en dat is iets wat we u zouden raden als groep te doen in de komende weken, dat u gewoon meditatief u concentreert op het goudgele licht en tegelijkertijd u één voelt met de groep, dat u zich verbonden voelt met de kern van de groep. En dan zou je kunnen zeggen: "kijk, ik zie de groep als een kring en binnen die kring zie ik, laat ons zeggen, de aarde". Je mag dan de aarde u voorstellen als zijnde een heldere, misschien het makkelijkst voor te stellen als een kristallen bol, die door u en door alle leden van de groep omgeven wordt door goudgeel licht. En

u stelt zich voor, bijvoorbeeld u kunt de afspraak onderling maken, dat u deze energie die u ziet, die u opbouwt, bijvoorbeeld vrijlaat, dat mag eender welke tijd zijn die u afspreekt. Sta mij toe te zeggen dat wij afspreken: we laten de energie vrij om 24 u 's nachts, 00 uur. U hoeft niet 's nachts dit te gaan doen, u kan dit gerust in de dag doen, u mag dat 's morgens om 7 uur doen of u kan dat 's namiddags om 17 uur doen, maakt niet uit. Maar u houdt de afspraak van bijvoorbeeld van om 00 uur is dit een eenheid, is dit een kracht.

Je moet rekening houden: noch voor de kosmos bestaat tijd noch voor hetgeen wat u doet. Dus u kan gerust, wanneer u een moment van rust hebt, dit doen. En wanneer u samen afspreekt: wij doen dit om 00 uur, 24 uur of 00 uur, lijkt u wilt, dan komt deze kracht gezamenlijk vrij, dan creëert u binnen de ganse atmosfeer een punt van rust, van harmonie dat zich kan openplooiën en ervoor kan zorgen dat er zelfs een heel groot gebied redelijk gevrijwaard zal worden van die astrale opgebouwde krachten.

Het zijn zaken, beste mensen, die u moet experimenteren, waar u mee bezig moet zijn, meer en meer. Het vraagt misschien veel, denkt u, maar langs de andere kant kunnen we u garanderen: door met deze zaken bezig te zijn en niet met zaken die geen belang hebben, en neem mij die uitdrukking niet kwalijk, maar velen van u zijn met veel zaken bezig die totaal onbelangrijk zijn, maar zij denken dat ze belangrijk zijn omdat zij behoren tot het dagdagelijkse leven in een maatschappij die ten onder gaat. Dus tracht, langzaam maar zeker, en dit is een gouden raad, voor ieder van jullie, veel van jullie gewoontepatronen en handelingen die je denkt te moeten doen, rustig af te bouwen en steeds meer op te gaan in deze magische werkelijkheid die we u trachten bij te brengen.

Het is niet voor niets dat we dit naar voor brengen en redelijk snel naar voor brengen en erop staan van deze oefeningen te doen. Wanneer we enkele maanden verder zijn, zult u al dadelijk begrijpen waarom we daar zo op gestaan hebben. Het is voor ieder van u, of je nu jong of oud bent, maakt niet uit, een werkinstrument waarmee u positief deel kan hebben aan hetgeen wat in verandering bezig is in deze tijd en wat sneller en sneller gaat. De invloed van, wat jullie noemen, 'Aquarius', manifesteert zich sterker en sterker en alles wat daarmee verband houdt, komt tot openbaring. En dat men dat natuurlijk in de maatschappij niet graag ziet, is logisch want je zit nog altijd met een structuur van de 'Vissen'. en diegenen die de macht hebben, diegenen die het kapitaal hebben, denken nog altijd dat het altijd zo zal blijven ondanks dat ze zien dat ze overal macht verliezen en ondanks dat men ziet dat hun leugens sneller achterhaald worden dan ze ze kunnen uitspreken. Maar, voor u maakt dit weinig uit. Voor u is het belangrijk dat je zo goed mogelijk in harmonie kan zijn met de verandering die bezig is en niet meegezogen wordt in alle mogelijke disharmonische aspecten die daarmee gepaard gaan. En ze gaan ermee gepaard, dat kan niet anders.

Want diegene die met disharmonische aspecten meegaat, die zal daar ook de tol voor betalen. Oké, het is een vrije keuze. Niemand verplicht u van harmonisch te zijn. Maar goed, wanneer het op een wijze kan zonder dat u teveel opdoeffers krijgt, is het toch misschien interessanter dan wanneer u, dag na dag, geconfronteerd wordt met lijden en miserie. Niet dat het er niet zal zijn, het zal er zijn. Maar door uw opstelling en door hetgeen wat we u trachten op dit moment mee te geven en te laten uitvoeren binnen de groep, zul je verder kunnen, zul je, in plaats van meegesleurd te worden, degene zijn die het zaad plant om het totaal nieuwe wat zich aan het vormen is, te laten ontkiemen en zo verder te kunnen.

Dus, kort samengevat, beste mensen: u doet jullie oefeningen verder. Maar u gaat nu daarin het aspect van deze kleuren brengen. Deze kleuren vertegenwoordigen een energievorm, om het simpel uit te drukken. Och, het is niet nieuw wat ik jullie vertel. Duizenden jaren geleden, voor dat uw christelijke cultuur zich aandiende, werd dit allemaal al gebruikt. Uw verre voorouders kenden dit, zij gebruikten dit, in rituelen en zo verder. Zij wisten heel goed hoe zij met de planeetgeesten, niet alleen met de geest van de aarde maar ook met de anderen, moesten communiceren. Zij wisten heel goed hoe zij konden omgaan met de natuur en zo verder. Voor u klinkt het misschien nieuw, maar het is niet nieuw. Het is iets dat tot de aarde behoort, maar dat door een evolutie van een kleine 2000-2500 jaar naar de achtergrond is geschoven en slechts nog bij bepaalde ingewijden gekend was.

Er zullen er zijn onder u die wel meer weten over geestelijke genezing en zo verder, en die daarin een link kunnen leggen naar hetgeen wat hier verteld is. Maar wat op het ogenblik belangrijker is dan het individuele, is het gemeenschappelijke. We zouden de avond kunnen vullen met te spreken over allerlei krachten die mogelijk zijn om individueel iemand te benaderen en te helpen. Maar gezien de huidige situatie van uw aarde, is dit eigenlijk een beetje zinloos. Het klinkt misschien hard, maar als individu ben je voor de aarde niet meer dan die zandkorrel van het strand. Een zandkorrel meer of minder maakt de aarde niet uit. Maar wat de aarde wel uitmaakt, is wanneer die zandkorrel in harmonie is in een groter geheel. Dan krijg je, bij wijze van spreken, een strand en dat heeft wel al een invloed. En zo zou je verder kunnen gaan.

Bon, het is beeldspraak maar het is beeldspraak die toch een grote waarde heeft. En het is daarom dat wij vanuit de Orde der Druïden ons zo inzetten om deze oude waarden, die ooit bestaan hebben, terug naar voor te brengen, niet als oude waarden maar als nieuwe mogelijkheden in de verandering. Want het is niet omdat iets duizenden jaren geleden gebruikt was en werd, dat het in de verandering geen waarde heeft, integendeel. U zult opmerken dat naargelang de veranderingen zich verder doorvoeren, dat er veel meer oude zaken in de nieuwe mogelijkheden naar voor komen en gebruikt zullen worden. Dat is logisch want u mag niet vergeten dat kosmisch gezien niets verloren gaat. Kosmisch gezien, kun je zeggen: kijk, alles heeft altijd bestaan en alles zal altijd bestaan. De schepping is één momentopname. Ik zou zeggen: één momentopname, tracht me te volgen, waar alles in aanwezig is: heden, verleden, toekomst, alles zit erin, in datzelfde moment. Voor de mens: niet vatbaar; wiskundig zelfs niet berekenbaar, maar toch is dat de kern van alles. Een kern die uw voorvaders door hadden. Ik zeg niet dat zij dit stoffelijk konden vatten of begrijpen, maar gevoelsmatig wisten ze het, kenden ze het. En vanuit dat is heel veel naar voor gekomen, zijn er zeer vele ontwikkelingen gebeurd. Het is vanuit dat denken dat de linken zijn gelegd naar de geesten van de planeten, dat de linken zijn gelegd naar de bevoertuigingen in de natuur en zo verder. En het zijn juist deze zaken die nu terug van belang zijn, wil je de vernieuwing die 'Aquarius' brengt en die zeer vele mogelijkheden zal inhouden, op een wijze te kunnen doorstaan en doorleven dat je er voor uzelf een meerwaarde aan hebt.

Ik weet, het is veel wat ik u breng vanavond en toch wil ik er nogmaals de nadruk op leggen: oefen, tracht contact te krijgen met de geest van de aarde, als individu. Tracht aan te voelen wat de aarde u te zeggen heeft. Tracht aan te voelen wat de natuur rondom u u geeft, u als mogelijkheden voorlegt. Als je deze twee zaken in de komende weken al maar kunt beroeren, al is het maar een vonk die je doorleeft, dan ga je vooruit. En tracht vervolgens de eenheid en de harmonie die

mogelijk is in de atmosfeer van de aarde via het u uitgelegde werken met dit goudgele licht te volvoeren. Voel u één met de groep.

Ach, ik weet, menselijk gezien, een groep als deze, er bestaan onderscheiden tussen de leden. Dit is stoffelijk. Stoor u daar niet aan. Ieder van de groep heeft het recht te zijn wie hij of zij is. Niemand anders van de groep hoeft zich aan iemand te storen. Tracht allen u één te voelen zonder restrictie. Tracht u gewoon een eenheid te voelen, gefocust op hetgeen wat ik u voorstel: de kern van de groep als kristallen aardbol, als symbool van de aarde. Werk daar naartoe, voel daar de krachten en vertrek vanuit deze energieën, vanuit deze krachten om als mens in de maatschappij hetgeen te vervullen wat u aanvoelt dat u vanuit deze kracht moet volvoeren. En dit kan voor ieder lid van de groep anders liggen. Ieder lid van de groep heeft zijn eigen sterke punten, heeft zijn eigen capaciteiten. Het een is niet meer waard dan het ander. Wat dat betreft, ben je gelijkwaardig. En het is belangrijk dat ieder lid van de groep de ander het recht geeft van deze eigenschappen, deze capaciteiten te ontplooiën en ermee te werken zonder dat een ander daar kritiek op heeft. Want het is de verantwoordelijkheid van uzelf op, volgens hetgeen wat je aanvoelt vanuit uw oefeningen, vanuit de meditatie, vanuit de harmonie die zo gecreëerd is, juist om te zetten en er juist mee te werken. En beste mensen, wanneer je dit zo doet, dan heb je niet alleen de steun van uw leraren maar dan heb je ook de steun van allen die hier rond deze groep geestelijk werkzaam zijn. Je moet goed beseffen dat u nooit alleen bent. Stoffelijk kan u misschien alleen zijn, maar geestelijk bent u nooit alleen. Geestelijk wordt u altijd ondersteund en zal men u, wanneer u vertrekt vanuit deze groepsharmonie, trachten steeds te begeleiden en wanneer uw instelling juist is, ervoor te zorgen dat u daar kunt geraken waar u moet geraken, dat u dat meemaakt wat voor u het meest aanvaardbare, het meest noodzakelijke is om uw weg in bewustwording, niet alleen menselijk maar ook geestelijk, op een zo juist mogelijke wijze te doorgaan. De meeste mensen voelen zich alleen en ze beseffen niet dat ze omgeven zijn door een groot aantal gelijkgezinden, door een groot aantal, ik durf gerust zeggen 'vrienden' die steeds willen helpen. Maar wanneer u er niet voor open staat, dan kunnen zij u niet helpen. Wanneer u u afsluit en zegt: "ach, dat is maar een gedachtebeeld, ik doe dat niet, dat is het mijne niet", ja, dan bent u eenzaam, dan dwaalt u door de woestijn, bij wijze van spreken, en dan gaat u nog verdorsten terwijl u met de voeten in het water soms staat.

Het besef van eenheid, van deelgenootschap aan een veel groter geheel maakt het voor u mogelijk wat er ook op aarde gebeurt, steeds verder te gaan. Maakt het u mogelijk dat er steeds zal zijn wat voor u noodzakelijk is om uw weg te kunnen vervolgen. Niet wat u begeert, dat is iets anders. De begeerte van het menselijk lichaam is een totaal andere weg, daar gaat het niet over. Het gaat er over wat voor u in dit leven, waar uw geest voor gekozen heeft, het belangrijkste is. En juist door deze oefeningen kunt u daar inzicht in krijgen en vanuit dit inzicht juist handelen. En dan zult u zien, dan mag er rondom u gebeuren wat wilt, u zult steeds verder kunnen, u zult steeds de kracht hebben om verder te gaan. U zult steeds de juiste personen, de juiste geesten naast u aantreffen en de juiste steun en de juiste kennis ervaren.

En dat is hetgeen wat de oefeningen die ik u juist naar voor heb gebracht en die u in vorige les gekregen hebt, juist voor u kunnen waarmaken. De inzet is misschien zwaar, en sommigen moeten sommige zaken loslaten, sommige zaken in uw leven veranderen, maar ik kan u zeggen: u doet het voor uzelf, u doet het niet voor ons, u doet het niet voor een ander, u doet het voor uzelf, dat is belangrijk. Want u kunt alleen maar, kosmisch gezien, aan uzelf werken. En zo kan u verdergaan. En

doordat jij verandert, doordat jij verder kunt, kun je een hulp zijn naar anderen toe, kunnen anderen ook zichzelf gaan wijzigen en in een juiste richting gaan.

Jullie zijn allemaal in een christelijke wereld groot gekomen. Hebt u er ooit bij stilgestaan dat het voorbeeld van de christelijke wereld, Jezus, nooit maar ook nooit iemand verplicht heeft van dit of dat te doen? Dat hij in wezen ook nooit iets voor een ander deed? Ja, dat klinkt raar, hé. Want jullie werd geleerd dat hij mild was en alles gaf. Nee, hij gaf het voorbeeld, hij ging en hij zei dat degenen die zijn voorbeeld wilden volgen, welkom waren. Maar hij liet het hen zelf doen. En wanneer er waren die werkelijk overtuigd waren van wat hij zei, dan kon er een wonder geschieden.

Het is niet zoals de kerken in de evangelies geschreven hebben dat het gebeurd is. Mag ik u er opmerkzaam op zijn dat bijvoorbeeld hij tot zijn eigen volgelingen, zijn apostelen, wanneer zij kwamen klagen dat anderen in zijn naam wonderen deden, dat hij hen terecht wees en dat hij zei: "waarom moet je daar jaloers op zijn? Wanneer jij zou handelen zoals die anderen - want zij deden het vanuit hun overtuiging en in hun geloof in wat hij gezegd had - dan zou je het ook kunnen. En hij stuurde ze terug.

Ja, dit is misschien eigenaardig dat druïden dit vertellen, maar toch is dit de essentie. Onze gedachtewereld was geen andere gedachtewereld dan die van jullie grote voorbeeld. Alleen, het spijtige is dat de nakomelingen dit allemaal zijn gaan aanpassen om zichzelf macht te geven waardoor er heel veel van de waarde, die het grote geestelijke voorbeeld op deze aarde heeft gebracht, verloren is gegaan. Maar troost u, er komt een tijd dat dit terug aan bod zal komen. Men zal het dan misschien niet christelijk noemen, men zal het dan misschien 'Aquarius' noemen. Dat maakt niet uit. De essentiële waarde blijft gelijk, de waarde die een figuur als Jezus jullie gegeven heeft, verandert niet. De waarde die een Boeddha naar voor heeft gebracht, of één van de vele boeddha's naar voor heeft gebracht, verandert niet. Dat zijn essenties. Hetgeen wat Vishnu naar voor heeft gebracht, verandert niet. Hetgeen wat Osiris of Isis naar voor heeft gebracht, verandert niet. Dat zijn kosmische waarden die er altijd zijn geweest en er altijd zullen zijn. Alleen, de mens heeft in zijn hoogmoed deze zaken gewijzigd of gedacht dat hij de mogelijkheid had dit te wijzigen. En als je dan rondom u kijkt, dan zie je genoeg wat voor ellende dit teweeg heeft gebracht. En uiteindelijk moeten we terug naar de kern van de zaak, moeten we terug naar hetgeen wat door deze hoge geesten is gebracht. En om daar terug naartoe te gaan, moet heel veel van het oude opgeruimd worden omdat dit gewoon een barrière is, overlast, die voor de aarde niet meer aanvaardbaar is. En daardoor krijg je nu de grote verandering.

Zo, neemt u mij deze kleine afwijking niet kwalijk. Maar ik wilde jullie duidelijk maken dat het niet alleen de overtuiging van de oude druïden is die dit naar voor brengt. Maar dat die overtuiging ook in harmonie is met hetgeen wat meesters als Jezus en Boeddha en Vishnu, en noem maar op, gebracht hebben. Er bestaat maar één kosmische waarheid. Zij kan schitteren in vele facetten, maar het blijft één grote kosmische bron. Het is zoals ik gezegd heb: alles is op één punt en dat punt kunnen we dan de Bron noemen waar alles in aanwezig is. En van daaruit ben je ook ontstaan en daar ga je naar terug. Maar intussen, beste mensen, is het noodzakelijk dat we de weg gaan die voor ons het meeste bewustzijn kan bijbrengen, ons geestelijk het best kan laten openplooien om op een zo goed mogelijke wijze resultaten te hebben uit dit leven en al de andere.

En hierbij wens ik het voor deze avond te laten. Ik denk dat het zwaar genoeg is geweest. Ik ga nu het medium vrijgeven voor een pauze. Denk er rustig over na, laat het rustig bezinken. Maar vooral, beste mensen, ga aan de slag, blijf niet op uw stoel zitten, werk met hetgeen je tot hiertoe gekregen hebt. Je zult zien, de resultaten zullen niet uitblijven. En vooral ook: wissel meer uit met elkaar. Durf tegen elkaar te spreken over de ervaringen die je doormaakt. Zo wordt ieder van u geestelijk rijker en kom je geestelijk verder. Ik wens jullie een rustige, aangename pauze toe.

Deel 2

We zijn aan het tweede deel van de avond toegekomen en zoals gewoonlijk kunnen we zeggen: laten we even met de vragen beginnen.

- **Hoe is het mogelijk volledig in harmonie met jezelf te zijn, daardoor open te staan, te stralen en een rustpunt voor anderen te zijn en tegelijkertijd 'onzichtbaar' te zijn?**

Punt een: is niet mogelijk voor een mens. Zo simpel is het. Je kan trachten, je kan proberen het te bereiken. Wanneer je het voor, laat ons zeggen, 75% kan bereiken, dan heb je in uw leven heel veel bereikt.

Dat wil niet zeggen dat je voor een ander geen betekenis kunt hebben. Dat wil zeker niet zeggen dat je voor een ander niet een stralend voorbeeld kan zijn. Wanneer een mens zich met volledige overgave inzet om de harmonie te bereiken, dan zal hij daarin aardig wat kunnen realiseren. Maar, lieve vrienden, we mogen niet vergeten: geestelijk kan je heel veel bereiken maar uw menselijk lichaam is een voertuig met stoffelijke beperkingen, is een voertuig dat in vele gevallen geïndoctrineerd is al vanuit de opvoeding, genetisch bepaalde zaken heeft die vastliggen, en zo verder.

Wat ik wil zeggen is dat, ondanks alle inspanning die je doet en die zeer goede resultaten kunnen hebben, het menselijke lichaam dikwijls een obstakel zal blijven. En het is juist daarin dat de grootste leerscholen liggen. Het is juist daarin het evenwicht te vinden, de weg te vinden om, ondanks wat eigen is aan het lichaam, toch verder te kunnen gaan, toch betekenis te kunnen hebben voor de ander, stralend te kunnen zijn voor de ander. Dat is, ja, de taak, zou ik bijna zeggen, die aanwezig is in ieder leven. Zelfs, als ik het zo mag uitdrukken, de Boeddha was beperkt door zijn voertuig. En zo kan ik alle grote geestelijke ingewijden naar voor brengen. Ook zij hebben daarmee af te rekenen gehad. Dus, wees niet ontgoocheld dat ik hier zeg van: "je kunt het niet". Je kan proberen. En dat is juist de kern: proberen, de wil het te bereiken.

- **Mag je je eigen hazelaar gebruiken om daarmee anderen zich bijvoorbeeld te laten zuiveren middels de brandnetel?**

Als je daartoe in staat bent, zie ik daar geen bezwaar tegen. Maar je moet rekening houden dat je ertoe in staat moet zijn. . dat je het al aardig in je vingers moet hebben.

En dan zou ik nog een klein advies erbij willen geven. Je doet ermee wat je wil. Degene die je wilt

helpen, moet er voor openstaan en moet het u ten minste gevraagd hebben. Vermijd dat je in overmoed ongevraagd de andere wenst te helpen.

▪ **Kunt u ons wat hints geven over plaatsen op de aarde die extra geladen zijn?**

Is hier iemand die een reisbureau heeft?

Nou kijk eens hier. Ik ga het volgende zeggen. Er zijn op aarde plaatsen die door hun verleden een invloed kunnen hebben op het heden.

De aarde zelf heeft op bepaalde plaatsen een sterker elektrisch veld, om het zo te zeggen. Maar om daar dus van te maken dat deze plaatsen zo belangrijk zijn, dat zou ik niet willen zeggen.

De meeste geladen plaatsen, om het zo naar voor te brengen en om op de vrager zijn vraag in te gaan, zijn vooral plaatsen die gecreëerd zijn door de mens en door zijn magische handeling. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de oude megalietenvelden, dolmens en zo verder van Carnac. Men loopt daar heden ten dage mee op dat deze plaats zeer sterk zou geladen zijn. Dit was omdat ongeveer 4000 jaar geleden, ja, in uw tijdrekening zal ik ver juist zitten, daar aardig wat magische procedures door de Cultus van de Bijl zijn gehouden. Dit was verbonden met Stonehenge, waar ongeveer dezelfde rituelen zijn volbracht. Zijn deze plaatsen de dag van vandaag nog zo belangrijk? Voor de reisindustrie wel. Voor de mens die naar bewustzijn zoekt, minder. Degene die heel gevoelig is en zich kan afzonderen van het massatoerisme dat naar die plaatsen gaat, is wel in staat daar nog enige uitstraling waar te nemen.

Anderzijds durf ik te stellen dat, bijvoorbeeld, wanneer je als mens in de natuur kunt gaan waar er weinig anderen zich begeven, dat je veel sneller met krachtige uitstralingen van de aarde zult in harmonie zijn.

Ik kan mij voorstellen dat je in een gebergte trekt, waar weinig of geen toeristen komen, en dat je op een bergtop u één voelt met de kosmos en het ook zo aan uitstraling aanvoelt. Ik kan mij hetzelfde voorstellen wanneer u in de woestijn gaat en ik kan mij hetzelfde voorstellen wanneer u op de polen u zou begeven.

Kijk, de aarde zelf heeft overal uitstralingen. Dat wil zeggen: de aarde heeft, en ik zal misschien inspelen op wat de eerste spreker gezegd heeft, ook zijn eigen zenuwstelsel. Daarmee bedoel ik: er zijn energiebanen. Uw planeet is zo opgebouwd dat de kern van deze planeet, die zeer sterk geladen is, dat die uit bepaalde harde metalen bestaat die een elektrisch veld veroorzaken, een magnetisch veld veroorzaken en zo door de ganse planeet dus een straling geven zoals een, ja, een zenuwstelsel van een menselijk lichaam. Op sommige momenten in het verre verleden, en dan moet ik zeggen, heeft de mens ontdekt dat op sommige plaatsen deze straling uittrad en men heeft daar toen rituelen gehouden en soms heilige plaatsen van gemaakt.

Onder andere kunnen we zeggen dat in Egypte bepaalde piramiden zijn geplaatst, niet door de Egyptenaren, maar door de Semieten die op zulke sterke uitstraling stonden, die dan ook niet zijn gebouwd als graf, maar wel degelijk als magisch centrum. Maar goed.

Zo hebben we dit ook kunnen vaststellen bij de Zuid-Amerikaanse volkeren, die op bepaalde plaatsen dus aanvoelden dat er een zeer sterke werking was van de aardkern en daar dus heiligdommen hebben gebouwd.

Maar, wanneer we dan de geschiedenis bekijken, dan zien we dat dit allemaal in verval is geraakt omdat de mens andere prioriteiten heeft gesteld.

Om nu tegen u te zeggen: "ga naar die of die plaats want die is sterk geladen", zou ik niet doen. Wat ik tegen u wel wil zeggen is: "als je één wil zijn met de krachten van de aarde, neem dan de moeite van in de natuur te gaan". En dan wil ik niet zeggen hier in een landje zoals België of Nederland, want dat is te klein. Maar Frankrijk of Spanje, Duistland, daar kun je al grote gebieden treffen waar weinig of geen bevolking is, of weinig of geen mensen komen. Ga daar rustig naartoe en ga daar in gebieden waar bijna geen bewoning is. Oh ja, u kunt het naar Scandinavië doen ook. Dat is geen probleem. Ga in gebieden waar bijna geen bewoning is, rustig, en neem daar de tijd. Ga in de natuur en voel aan. Volg uw uw instinct en u zult automatisch op plaatsen komen waar de natuur krachtig is, niet gestoord is door menselijke invloed. En dan kun je voor uzelf krachtplaatsen vinden. Plaatsen die waarde hebben. Veel meer waarde dan bijvoorbeeld dat u zou zeggen: "ik ga naar Chartres, naar de kathedraal en ik ga daar binnen". Niet dat deze kathedraal geen eigen waarde heeft, geen uitstraling heeft. Die heeft ze wel. Maar ze is zo toeristisch dat de mogelijkheden die er honderden jaren geleden waren, totaal verloren zijn gegaan. En zo is het met vele plaatsen die aangeduid worden als zijnde 'krachtplaatsen' van de aarde. Zij zijn zo commercieel benaderd geworden de laatste honderd jaar dat zij de magische invloed die er ooit geweest is, hebben laten wegvloeien.

Kijk, je kunt wel stellen bijvoorbeeld, en dat is iets anders, er zijn gebieden die een bepaalde uitstraling hebben. En zo zit je hier in een gebied dat door de eeuwen heen, en daarom ook is het misschien niet zo raar dat hier steeds magische zaken zijn gebeurd, dat rond de Schelde hier en rond Antwerpen is steeds een magische werking geweest. Hier zijn steeds magiërs aan het werk geweest, witte magiërs, reeds duizenden jaren terug voordat de stad eigenlijk een stad was. Dit gebeurde zelfs al bij de eerste Romeinse nederzetting. En dit is, het is misschien interessant om weten maar het is maar een wetenswaardigheid, gelieerd aan Avignon in Frankrijk. In Avignon in Frankrijk is steeds het omgekeerde gebeurd van wat in Antwerpen gebeurt of gebeurde. Avignon is steeds de plaats geweest waar de zwarte magie aan de orde was. In Antwerpen was het de witte magie. En deze twee plaatsen, ondanks het feit dat die, ja, wanneer je spreekt over honderden jaren terug toch een redelijk afstand van elkaar lagen, hebben zich steeds in evenwicht gehouden. Er is steeds een wisselwerking geweest, en nog, tussen deze twee plaatsen. Op het ogenblik in Avignon gebeuren nog steeds zwart magische ingrepen en hier in het Antwerpse zit nog steeds het wit magische. Het is misschien gek, maar het is zo. Ik geef het maar als voorbeeld. Er zijn zo nog combinaties op aarde. Maar u moet ze allemaal niet kennen want het heeft weinig zin.

Maar als u werkelijk van de kracht van de aarde wil gebruik maken, ach, dan kunt u dit van op uw stoel hier. Wanneer u zich daarop instelt. En u hebt juist in het eerste gedeelte de hint gekregen hoe u met de geest van de aarde, want daar komt het op aan, eventueel een verbinding kunt maken. Wel, lieve vrienden, als u deze oefening doet en u maakt een verbinding, dan hebt u een krachtsplaats. Dan hebt u een bron aangeboord waar u aardig wat mee kunt aanvangen.

Bon, ik hoop dat dit genoeg is en ik hoop dat ik de reisbureaus niet te veel heb ontgoocheld.

- **Zou u dan gewoon nog even willen zeggen of er eventueel in Nederland ook zo een concentratie van wit magiërs was? En waar dan?**

Kijk, ik wil hier niet direct gaan mensen op stang jagen maar we zitten met Nederland wel met een probleempje dat ze daar niet zo veel witte magie was buiten in de Veluwe. Ja, dat klinkt misschien heel raar hé mensen, maar sorry dat ik het moet zeggen. Als u denkt dat bijvoorbeeld Amsterdam, dat daar aardig wat zwarte magie is gebeurd, dan gaat u zich dat niet zo happy mee vinden. En dan kunnen we zeggen: ja, daar waren verbindingen. Maar dan waren dat weer verbindingen naar de Angelsaksische kant toe. En dan krijgen we een evenwicht tussen de zwarte magie van Amsterdam en dus de witte magie die vooral door de witte heksen, van Engeland in Suffolk was uitgevoerd.

Maar goed als ik het zo moet gaan doen, dan kan ik praktisch, ja, een reisgids gaan schrijven. Maar daar hebt u niets aan. En ik heb niets tegen Nederland, of ik heb niets tegen België, want dit zijn allemaal maar zaken die door de politiek gevormd zijn en die eigenlijk niets met de essentie van hetgeen wat door de eeuwen heen is gebeurd, te maken hebben. Maar goed. Je moet rekening houden dat een eigenschap van de mensheid altijd is geweest van zijn begeerte, sorry dat ik het zeg want dat telt niet voor jullie hé mensen, dat begrijp je, zijn begeerte op de voorgrond te zetten. De begeerte was het belangrijkste. En het is niet voor niets dat door de geschiedenis heen er veel verhalen zijn van Satan of Beëlzebub die rondgaan met een contract: 'verkoop uw ziel tegen.... hier en ge hebt alle geluk van de wereld'. Wel die zwart magische zaken zijn vooral uit zulke ideeën ontstaan dat men - en dat moet je zeggen: bepaalde volkeren hebben een handelsgeest - vanuit die optie heeft men keuzes gemaakt en koos men effectief dat men via zwart magie aardig wat resultaten kon behalen. En dat is juist. Alleen vergat men er altijd bij dat, wanneer je in de tijd een daalder verdiende, het je in wezen drie daalders of meer kostte om deze te verdienen. Maar dat had men niet door. Met alle gevolgen van dien.

En nu ga ik stoppen met reisadviezen te geven. Volgende vraag alsjeblieft.

- **Mag ik aan bekenden, die er naar vragen, uitleggen wat ik aan het doen ben met die oefeningen rond die bomen en planten ?**

Neen. Simpel hé. Kijk eens hier, wanneer u dit gaat trachten uit te leggen aan mensen die niet tot de groep behoren, hoe denkt u dat ze over u gaan denken of gaan redeneren? U gaat zonder dat u het wilt gedachten krijgen die tegen u gericht zijn. Het is met al deze zaken zo. En zeker wanneer er magie bij betrokken is. Het is voor u. Het is niet om uit te dragen.

U kunt daarmee werken. Maar wanneer u tegen anderen gaat uitleggen wat u doet en deze andere accepteert dit niet 100%, dan hebt u een vijand gecreëerd zonder dat u het beseft. Een tegenstander die, wanneer u nog niet ver genoeg gevorderd bent, nog niet sterk genoeg bent, u heel gemakkelijk kan ondermijnen in uw opbouw en in uw gedachten. Daarom is er gezegd van in het begin dat hetgeen wat hier geleerd wordt, voor de groep is en binnen de groep moet blijven. U kunt er mee werken naar buiten toe, u kunt er anderen mee helpen, dat is geen probleem. Maar, u geeft er geen uitleg aan. Want anders gaat u uzelf benadelen.

Eigenlijk is het heel simpel. Wanneer u overtuigd bent van iets, dan handelt u er naar. En dan hebt u hoegenaamd geen behoefte om het uit te leggen aan anderen. En wanneer anderen uw handelingen zien, en zij kunnen dit accepteren, dan is er geen vuiltje aan de lucht en zullen zij ook geen uitleg vragen. Ze gaan maar uitleg vragen wanneer zij denken dat er iets is dat hen stoort of hen niet aanstaat. Daar moet je mee opletten.

▪ **Mag er ingestraalde maretak aan een geïnteresseerde buiten de groep gegeven worden ?**

Wanneer deze ingestraalde maretak moet dienen om iemand te helpen zonder dat er, zoals ik in de vorige vraag geantwoord heb, allerlei uitleg moet gegeven worden, kan je een ander daarmee helpen. Wanneer echter het gegeven wordt gewoon als zijnde een interessante zaak, dan zou ik het zeker niet doen.

U weet goed vanuit de les voor wat deze maretak kan gebruikt worden. En wanneer u aanvoelt dat iemand dit kan gebruiken omdat het probleem dat hij heeft, kan opgelost worden via dat gegeven, dan is er niets dat u belet van zo te helpen als het gevraagd wordt. Maar wanneer het is om gewoon 'en fait divers' dit te doen, dan zeg ik: "u doet het beter niet". Want ook hier weer gaat u een tegenovergestelde reactie krijgen van wat u denkt dat u zou kunnen krijgen.

▪ **Is de inwerking van een specifieke plant voor elk mens dezelfde? Dus bijvoorbeeld: zorgt verbinding met de brandnetel voor ieder mens voor zuivering ?**

Kijk, voor degenen onder u die iets van farmacie weten, zullen beseffen dat iedere mens anders kan reageren op elk product. Wanneer we dit dus naar kruiden brengen of planten, dan is het zo dat voor een groot deel van de mensen een plant bepaalde positieve zaken in petto heeft, maar weer voor een ander deel van de mens dit niet heeft.

Wanneer we dit louter volgens de natuur bekijken, dan moet u het zo zien: u kunt de mensheid indelen in vier grote groepen. Degenen die vooral gevoelig zijn aan de aarde, degenen die gevoelig zijn aan lucht, water en de andere die gevoelig zijn voor verbranding. Naar gelang de typologie die bij u de overhand heeft, zullen bepaalde kruiden voor u positief zijn en weer voor de andere zal het niet goed zijn.

Dus algemeen stellen dat alle kruiden voor iedereen hetzelfde zijn, bestaat niet. Zo goed dat je kunt stellen dat alle medicatie die op de markt is, ondanks het feit dat ze gegeneraliseerd is, zagezegd voor iedereen goed voor hetzelfde, dat dit niet klopt. Om het simpel te houden, ik ga u een voorbeeld geven: een vuurteken zal heel goed met aspirine om kunnen, maar ga je een waterteken aspirine geven, kan dit al problemen geven. Zo simpel is het. Farmacie gaat daar natuurlijk niet gelukkig mee zijn. Want die gaat denken van: oh, moeten we dan een medicament gaan ontwerpen voor iedere mens afzonderlijk? In wezen klopt dit, ja. En dit is ook wat planten aangaat.

Nu, een tip die ik u kan geven, en waar misschien menig farmaceutisch geschoolde persoon mee zal lachen, is dat wanneer u een tuintje hebt, dat u gewoon rondom u kijkt en ziet wat er groeit. Planten

gaan zich manifesteren volgens de harmonieën die aanwezig zijn. En stel dat u iemand bent die brandnetel nodig heeft, dan kan het best zijn dat in uw mooi aangelegde tuintje overal brandnetels opduiken. Maar voor hetzelfde geld kan er een ander kruid, bijvoorbeeld duizendblad, opduiken. Omdat u meer hebt aan duizendblad.

Nu, als ik jullie een raad mag geven, tracht aan te voelen wanneer je denkt dat dit of dat kruid voor u goed is, of je er mee in harmonie bent.

U hebt, als ik het mij niet vergis, in vorige les de opdracht gekregen van met uw hazelaarsstaf te werken naar kruiden toe. Wel, dit is een van de beste mogelijkheden. Gebruik uw staf naar kruiden toe en zie of u er zich goed bij voelt, of u er een wisselwerking mee voelt, een harmonie mee voelt. Dit zal voor iedereen individueel zijn. En het kan best zijn dat, omdat u hier spreekt over brandnetel, dat voor de ene persoon de brandnetel effectief een zuiverende werking heeft, maar dat voor de andere persoon de brandnetel niet zuiverend is maar bijvoorbeeld ondersteunend qua mineralen. Iets totaal anders. Toch is het dezelfde plant. Wanneer je algemeen de brandnetel zou beschouwen, is de brandnetel degene die ontgift. Wanneer je trekt in de natuur, dan zie je dat de brandnetel zich goed gaat voelen op plaatsen die toxisch zijn. En vanuit zijn samenstelling zo ook een invloed heeft op de mens om ontgiftiging te veroorzaken. Maar bij sommige mensen gaat hij gewoon vergiftiging veroorzaken. ontgiftiging. Dus, het is zeer individueel.

Nu, als je daar mee wil werken, geef ik jullie een kleine tip. Test individueel uit waar u zich goed mee voelt. U hebt een werkinstrument dat redelijk secuur is, nauwkeurig is. En als u aanvoelt dat u via uw staf iets kan gebruiken, dan zou ik zeggen: gebruikt het. Wanneer er echter tussen u, de plant en uw staf een weerstand ontstaat: laat het. Dit is een teken dat het niet voor u geschikt is.

- **Broeder, mag ik daar een kleine bijvraag op stellen? U spreekt van planten en het oefenen met die planten. Nu, wij hebben een tuin waar nogal digitalis groeit. En men heeft mij gezegd dat dit zwaar toxisch is. Als wij daarop zouden oefenen, wat geeft dat dan?**

Kijk, digitalis is toxisch. U kunt dit gebruiken om naar onze kant te komen. Heel handig. Maar digitalis heeft ook het grote voordeel, wanneer u het zou gebruiken via uw maretak en wanneer u aanvoelt dat het voor u harmonisch is, dat het bijvoorbeeld hart ondersteunend is. Dat het bijvoorbeeld uw bloedcirculatie beter in evenwicht kan houden. En tenslotte, wanneer u voelt dat u ermee in harmonie bent, dat het kan zorgen dat er een afremming is van bijvoorbeeld artrose en ook van reumatische verschijnselen.

Digitalis op zich is een zeer waardevolle plant. Zo goed dat bijvoorbeeld de boterbloem, zo wordt het toch genoemd, ranonkel, in deze streken, ook een zeer waardevolle plant is. Ondanks dat ze giftig is, kan ze er toch voor zorgen dat u een betere leefsituatie hebt. Maar het is individueel. En het hangt vooral af van uw ingesteldheid. Welk type bent u en zo verder.

Kijk, als ik jullie een raad mag geven wat planten aangaat: begin niet met planten te verwerpen. En wanneer u ziet dat in uw geburen planten obsessief voorkomen, daarmee bedoel ik meer dan normaal, dan moet u voor uzelf gaan afvragen: wat betekent dit? Het kan zijn dat het voor u is. Het

kan zijn dat het voor een ander lid van de familie is of voor iemand die in de geburen woont. Ja, een plant gaat u niet zeggen van: "ah, ik groei hier omdat jij daar woont". Het kan evengoed zijn dat het voor uw geboorteland is natuurlijk. Maar duidelijk is dat, wanneer planten zich zeer sterk manifesteren er een mens of meerdere mensen in de geburen zijn die deze plant kunnen gebruiken.

Ik hoor soms mensen, ja, want wij horen soms wel iets aan onze zijde, klagen over het feit dat 'onkruid', want ze noemen het dan onkruid, zo welig in hun tuintje tiert en dat het toch geen doen is want dat ze zo een mooie rozen willen hebben en mooie andere bloemen en dat dat onkruid er altijd tussen komt. U zou zich moeten afvragen dan: waarom? Want het is best mogelijk dat iemand van u, of uzelf, dit kruid eigenlijk nodig heeft.

En zeker wanneer u nu leert hoe om te gaan met de natuur, zoals ik begrepen heb van de les die u in het eerste deel hebt gekregen, zou u zich daar nog meer gaan moeten op gaan toespitsen. En zou u minder moeten gaan denken in termen van 'onkruid'. Maar zou je beter gaan denken in termen van harmonie, wisselwerking. Want het is toch eigenaardig. De natuur biedt u heel veel zaken aan die u gewoon niet ziet, waar u gewoon aan voorbij gaat en die toch voor u, voor u van groot belang kunnen zijn. Maar ik weet het, hier in deze contreien is de mens verleerd van in harmonie te zijn met die natuur. Vele oude waarden en kennis zijn verloren gegaan. U loopt allemaal naar de apotheek. Want daar koopt u het dan in pilletjes en betaalt u er veel voor, waar het dikwijls gewoon aan uw achterdeur staat en gratis is omdat de natuur het u schenkt. En het mooie van de zaak is dan dat meestal wat er groeit, als het voor u groeit, voor u het meest efficiënte is. Maar je hebt het niet door. U gaat liever langs de arts die iets voorschrijft, gaat u naar de apotheker, betaalt u beide veel geld, en dan denkt u dat u geholpen bent met een product dat eigenlijk niet voor u geschikt is. Dit is uw moderne maatschappij. U neemt dan een product, u wordt er nog zieker van zonder dat u het beseft en de cirkel is rond. Sorry hoor, voor al diegenen die in de medische wereld en in de farmacie zitten. Maar dat is de harde realiteit van uw maatschappij van vandaag. Een maatschappij die alles eenheidsworst heeft willen maken. En vanuit die eenheidsworst denkt dat zij alles kan sturen en in handen heeft.

Kijk, u krijgt hier in de lessen in het eerste gedeelte genoeg kennis om langzaam maar zeker voor uzelf te gaan ontdekken wanneer er iets bij u groeit of u het kunt gebruiken. En ik zou, als ik van u was, trachten te vergeten wat er over planten wordt geschreven, maar aan te voelen of de plant voor u geschikt is. En wanneer dit zelfs digitalis is en deze digitalis groeit welig rondom u, dan moet u zich afvragen: wat kan ik hiervan voor mijzelf gebruiken?

En dan ga ik u een kleine tip geven. Iets waar dat zeker de medische wereld niet mee akkoord kan gaan, maar dat toch zeer werkzaam is voor de mens.

Stel: u stelt vast met uw hazelaarstaf dat digitalis voor u zeer geschikt is. Maar door uw opvoeding en uw wetenschappelijke kennis hebt u angst om digitalis te gebruiken. Wel dan doet u het volgende: dan gaat u digitalis via uw aura gebruiken. Daarmee bedoel ik dat u digitalis gewoonweg via magnetische passen, dat ken je toch allemaal hé, zoals een magnetiseur over uw lichaam gaat, de digitalis door uw aura haalt. U legt eventueel de digitalis gedurende, na de passen gedaan te hebben, enkele minuten op uw lichaam. Ik kan u garanderen, lieve vrienden, dat dit dikwijls nog efficiënter zal zijn dan er een extract voor thee van te maken of iets anders. Probeer het maar eens

uit. En dan moet u geen angst hebben dat u zich intoxiceert door wat u zagezegd gelezen hebt dat dus schadelijk zou zijn. U kunt op deze wijze met zeer vele planten werken en via uw aura aardig wat positieve invloeden van de plant overbrengen op uw fysieke lichaam. Test het maar uit: u zult zien, het werkt.

Is iedereen voor deze avond voldaan wat de vragen aangaat?

Goed. Ja, dan rest er mij alleen maar om de avond af te ronden. En, lieve vrienden, sta mij toe dat ik een meditatie ga opbouwen met jullie die jullie als groep nog sterker zal bijeenbrengen.

Uw leraar in het eerste gedeelte heeft gesproken over hoe u u kunt verbinden als groep met dat goudgele licht . Wel kijk, we gaan rustig dit even in praktijk omzetten.

Meditatie: Verbinding met het goudgele licht.

Stel u even voor, ik weet, niet iedereen heeft hier zijn staf bij, dat hoeft ook niet. Maar stel u voor dat u op het ogenblik uw staf tussen uw handen houdt. Op deze wijze dat hij in deze lengte ligt naar het centrum van onze groep. Je houdt hem niet omhoog zo, je houdt hem voor u. Een deel van de staf gaat gericht zijn naar uw borstbeen, het ander deel gaat naar het centrum van de groep gericht zijn.

Zet u even gemakkelijk. Bouw het beeld op. Voor diegenen die het bij hebben, mogen het zo zelfs in praktijk toepassen.

Laat even alles los, lieve vrienden. Ontspan u. Vergeet even al uw zorgen, al uw problemen.

Hier gaan we samen in een Kracht gaan. Een, ik zal het simpel omschrijven, sterke wit magische Kracht. En vanuit die Kracht gaan we ons oriënteren.

We zitten hier allemaal samen, gericht naar de kern van de groep. En zoals we al meerdere malen gedaan hebben, in de kern van onze groep bevindt zich het symbool van de aarde: de kristallen bol. We richten onze magische staf naar deze kristallen bol.

We laten vanuit ons het goudgele licht dat deze groep omkadert, want we zijn volledig omsloten door dit goudgele licht, we laten dit goudgele licht via onze handen door onze gevisualiseerde hazelaarstaf stralen op het symbool van de aarde, op deze kristallen bol.

Deze Kracht van het goudgele licht gaat zich daar als het ware manifesteren. Je gaat zien dat die bol tot leven komt. Dat daar erupties van Kracht gebeuren. Erupties onder de vorm van goudgeel licht. Steeds sterker. Steeds groter. En je gaat opgenomen worden in deze Kracht, in deze beweging van het Licht. Want het Licht is energie. En energie beweegt. Het leeft als het ware. Het leeft op een andere wijze dan wij met ons stoffelijk voertuig. Maar het leeft zonder beperkingen. Het is krachtig. En we zijn deel van deze beweging. We zijn deel van dit goudgele licht. Als individu vloeien we samen. We vormen één geheel. We vloeien samen, stof en geest. We zijn één Kracht.

En die kristallen bol wordt groter en groter. We zijn er volledig in opgenomen. Ze visualiseert zich volledig als de aarde. We zijn deel van haar. We voelen haar aan. We stralen deze harmonie uit. We zijn één met deze Kracht en daardoor wordt elke cel van elk lichaam gevoed met dit goudgele licht.

Het is als het ware een superelektriciteit, om het modern uit te drukken, die elk elektrisch veld van uw lichaam vult. Van het laagste tot het hoogste.

Het wordt één grote waarde, één Kracht, één Harmonie, één goudgele uitstraling. En deze Kracht, deze uitstraling manifesteert zich in de atmosfeer rondom u.

Deze Kracht, deze uitstraling zorgt er voor dat het Licht kan schitteren in de duisternis. Deze Kracht, deze Harmonie verbindt zich op het ogenblik met de uitstraling van de maan, die op het ogenblik zeer krachtig is. Er ontstaat een golf, een gloed van verbinding tussen het blauwe licht van de maan en het goudgele licht van de aarde. Er ontstaat een menging. En deze Krachten worden één.

En zo krijgen we dat door het blauwe licht van de maan, gemengd met het goudgele licht van de aarde, er een inzicht ontstaat in alles wat in ons leeft. Dat het goudgele licht en het blauwe licht ons vervult met doorzicht, ons vervult met Kracht. Dat we op dit ogenblik doorhebben, inzien wat er rondom ons gebeurt. Dat we de idee of de ideeën kunnen opbouwen hoe we verder moeten. Want het inzicht is aanwezig. We zijn één met deze beide planeten. We zijn één met onze moeder de aarde die ons draagt. En we zijn één met de maan die ons inspireert. Onze gedachten worden zuiverder. Onze ideeën worden helderder. We worden één.

We zien hoe we ons kunnen opstellen in de toekomst. We voelen aan hoe we verder kunnen. Wat we kunnen betekenen voor de ander. Hoe we de ander kunnen benaderen zonder de persoonlijkheid ervan te storen. Hoe we alles kunnen geven wat nodig is zonder dat er een anti ontstaat, maar alleen een harmonie die ons verder helpt.

De wisselwerking die we hier hebben tussen de aarde en de maan is voor ons de kracht om verder te gaan. Geeft ons het inzicht. Geeft ons de mogelijkheid om de juiste daden te stellen, om de juiste handelingen te doen, om één te zijn met hetgeen wat leeft in de geest van beide planeten. Het geeft ons het gevoel van geluk dat wij dit kunnen ervaren. Want het blauwe licht van de maan geeft ons de meerwaarde en de kracht van het goed voelen. En het goudgele licht van de aarde geeft ons dat wij met haar in harmonie zijn. Dat wij haar krachten kunnen gebruiken. Dat wij kunnen werken aan de verdere evolutie en aan de vernieuwing die gaande is.

En het geluksgevoel en de vernieuwing samen maakt dat wij mensen zijn die vanuit de groep uitstralen naar de anderen toe. Kunnen voor de anderen een licht zijn, een voorbeeld zijn, een wegwijzer zijn, ondanks onze eigen stoffelijke beperkingen. Want deze doen niet ter zake want wij zijn opgenomen in de krachten van dit goudgele licht, in de krachten van het blauwe licht. En wanneer je nu goed kijkt, lieve vrienden, dan zie je zelfs het zilverachtige schijn daarin, waardoor we één worden in de gedachtebeelden, de wisselwerkingen tussen aarde en maan. En ik durf zelfs zeggen: tussen aarde, maan en zon. Zodat wij, deze krachten in ons hebbende, naar de toekomst toe ons kunnen gedragen, ons kunnen uiten op een wijze die in harmonie is met deze Krachten. Zodat wat er ook gebeurt, wij niet hoeven te treuren, maar ons slechts in harmonie te voelen en gelukkig te zijn, ons één te voelen met de dragers van ons. Eén te zijn met onze Moeder. Eén te zijn met onze Vader. Eén te zijn met onze Zuster. En vanuit deze Krachten te werken, te gaan. Vanuit deze Krachten zelf ons te uiten. Zodat we in de veranderingen die komende zijn, steeds weer de stralende mens zijn. Steeds weer de mens zijn waar anderen zich kunnen aan vasthechten, waar anderen kunnen vinden wat zij ook zoeken. Waar wij het stralende voorbeeld zijn zodat anderen zich

ook kunnen inzetten om de vernieuwing te laten volvoeren. Om één te zijn met de nieuwe tijd. Om één te zijn met de Krachten van de nieuwe kosmische heerser.

Want degene die één is met de aarde, één is met de maan, één met de zon, is één met de kosmos en is in deze tijd verbroederd, als het ware, omarmd, als het ware, met Aquarius. Zodat je ten volle kan gaan voor de verandering en al het oude, als het ware, zoals de huid van de slang kunt afgooien en met een nieuwe huid, met een nieuw inzicht, met nieuwe krachten in volle harmonie met de kosmos zich kan ontwikkelen. En dan kunnen we zeggen, is dit leven, kort of lang, waardevol. Is dit stoffelijke leven een meerwaarde voor de geest die u bent. En is het een meerwaarde in het totaal van uw bestaan.

Dat het Licht u steeds mag blijven. Dat de Kracht die er nu is, steeds mag herhaald worden. En dat u steeds vanuit deze Kracht als mens stralend kan verder gaan.

Sta mij toe dat ik in uw naam en in onze naam de aarde dank, de maan dank en de zon dank om de Kracht en de bijstand die ze voor ons over heeft. En dat de kosmische heerser, Aquarius, door ons omarmd, bedankt wordt voor het inzicht dat hij ons geeft en de nieuwe mogelijkheden tot bewustwording die hij ons aanreikt. En zo kunnen wij, één met het Licht, met de Kracht van het Licht, de toekomst met goed gemoed, met harmonie en goed gevoel tegemoet zien. Dat deze Krachten steeds bij u mogen blijven. Dat deze Krachten steeds uw deel mogen zijn. Dat u steeds de stralende mens mag wezen, lichtend in de duisternis.

Zo vrienden, dit was mijn kleine persoonlijke bijdrage. Laat dit rustig bezinken. Maar ik moet zeggen, als ik deze groep zie, dat ik daar een heel goed gevoel bij heb. Ondanks jullie verschillen hebben jullie meer gemeen dan wat je ooit als mens kan dromen. Ik wens jullie als groep en als mens nog veel inzicht, veel harmonie en veel Licht in de komende tijd.

En ik zou zeggen: tot de volgende afspraak. Het ga jullie goed.

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| ← vorige tekst | overzicht | volgende tekst → |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|