

Aquarius in de praktijk - Deel 01 - les 01 - De kosmische heerser Aquarius

21 augustus 2018

We zijn hier samen gekomen in een volledig nieuw kader, onder een volledig nieuwe noemer. En ik zou graag eerst met jullie even een kleine gedachtewisseling maken over wat eigenlijk van deze groep verwacht wordt en welke de mogelijkheden zijn die hier aanwezig zijn.

De meesten van u hebben al een rijke ervaring in het spirituele, hebben reeds een lange zoektocht in de stof achter de rug. U bent aardig geschoold in vele zaken. Zelfs degenen, die hier nieuw aanwezig zijn, daarvan kunnen we zeggen dat zij geen leek zijn in de materie maar dat zij ook al een aardige weg hebben afgelegd.

Jarenlang is hier, in deze contreien, door ons samenkomsten gegeven onder verschillende noemers maar steeds weer is de basis van wat we gebracht hebben dat - en dat wil ik vanavond even nog eens zeer sterk accentueren - dat u als mens, ook als geest maar dat doet nu niet ter zake, maar als mens steeds zelfstandig dient na te denken, steeds weer uw eigen mening te vormen en nooit klakkeloos de mening van iemand te aanvaarden als zijnde de enige en de heilige waarheid. Ook wij, in de geest - en dat hebben we al meermaals naar voor gebracht - zijn niet onfeilbaar; we zijn ook niet alwetend. Persoonlijk denk ik dat in de ganse schepping alleen maar, wat we in 'Aquarius' liever 'de Bron' noemen dan dat vroeger, onder het Vissentijdperk, gesproken werd over de Goden of over God, dat de Bron als dusdanig eigenlijk alles inhoudt. Maar noch aan onze zijde noch aan uw zijde durven wij stellen dat wij dit volledig kunnen bevatten, integendeel. We zijn er wel van overtuigd dat we allen uit de Bron voortkomen, dat de Bron in ons aanwezig is, ons inspireert; dat het Licht, dat uit de Bron komt, ons de weg aantoont, die voor ons mogelijk is.

Heel lang hebben wij hier gesproken dat 'Aquarius' zich aanmeldde, dat 'Aquarius' er was. Maar nu moeten we zeggen: 'Aquarius', deze kosmische tendens, is volledig aanwezig, is zich volledig aan het uiten. Daarom zijn ook alle oude naamgevingen zoals Orde der Verdraagzamen, Verborgen Priesterrijk, Orde der Druïden, noem maar op, u kent er zovele, eigenlijk vervallen en werken wij nu, om het in de Nederlandse taal uit te drukken, onder de noemer: Verwanten van Aquarius. Want de kern van de vernieuwing van 'Aquarius' is dat we tot het besef moeten komen dat we allen aan elkaar verwant zijn; dat we allen uit eenzelfde Bron stammen en als dusdanig aan elkaar verplicht zijn om elkaar te helpen, te steunen, om met elkaar in harmonie te zijn.

Het is een andere uitdrukking dan we gebruikten onder het Vissentijdperk, waar men nogal gemakkelijk sprak over 'naasteliefde'. Dit gaat verder. Verwantschap gaat verder dan alleen maar naasteliefde. Bij verwantschap draag je voor alles mee de verantwoordelijkheid. En dat is ook wat de kosmische heerser, 'Aquarius', in de komende eeuwen heel duidelijk zal maken. Nu staan we aan de beginmomenten; we staan aan de intense veranderingen. De aarde is op het ogenblik zich ook aan het aanpassen. Je zou kunnen zeggen dat de aarde een beetje kregelig is; dat ze op het ogenblik vele zaken, die men als mens als gewoon aannam, overboord gooit; dat er aardig wat wijzigingen staan te gebeuren. En het is in deze volledige context van veranderingen dat we met deze groep, maar - wees ervan overtuigd, geliefde broeders en zusters - deze groep is zeker niet de enige; wij hebben vele groepen op het ogenblik, over de ganse wereld, die in hetzelfde kader werkzaam zijn, die dezelfde boodschappen ontvangen. Want de noodzaak is om deze aarde te bewaren als

incarnatieplaats voor de mens met de mogelijkheden tot bewustwording, moet er aardig wat bijgestuurd worden. En dat is wat wij vanuit onze zijde, samen met u, op een zo efficiënt en harmonisch mogelijke wijze zullen trachten te realiseren.

U kunt misschien denken: Ach, wat kan een kleine groep van enkele tientallen mensen als resultaat opleveren in een wereld waar miljarden wonen? Daarvan zou u verbaasd staan. Gewoon het feit dat vanuit een groep als deze een impuls kan vertrekken, kan oorzaak zijn dat zeer vele zaken in de omgeving zich wijzigen, zich aanpassen. U mag ook niet vergeten dat u niet als stofmens en als groep er alleen voor staat. Ik kan u eigenlijk met genoeg meedelen dat, wat de geestelijke ondersteuning van deze groep aangaat, de oude groepen, die er geweest zijn, waarvan de meeste leden ons al vervoegd hebben, dat deze entiteiten allemaal aanwezig zijn om deze groepen, en deze groep in het bijzonder, mee te ondersteunen, mee te inspireren, mee kracht op te bouwen zodat we kunnen komen tot een werkzaam geheel, niet alleen in de stof maar ook aan onze zijde. Ik durf gerust naar voor te brengen dat de meeste leden, die deel genomen hebben aan avonden als deze, op het ogenblik hier mee aanwezig zijn; én, wat niet te onderschatten is, wanneer diegene er een beroep wilt op doen, er beroep op doet, deze vanuit die hoek ook alle hulp kan ontvangen.

We gaan proberen om in de komende bijeenkomsten u zoveel mogelijk zaken duidelijk te maken, die gaan voortkomen uit de vernieuwing, die 'Aquarius' aanbrengt. Het zal soms niet eenvoudig zijn omdat voor velen van u, die nog geboren zijn onder het oude tijdperk van de 'Vissen', het bijna niet verwerkbaar is als mens - en dat beseffen we heel goed - van de komende verandering. Voor de jongeren onder u, die reeds onder de invloed van 'Aquarius' geboren zijn, zullen deze zaken al meer aanvaardbaar zijn en voor de huidige jonge kinderen, de nieuwe generaties, zal dit eigenlijk logisch zijn.

Dus, we zitten nog wel met een groot aantal van u, waarvan we heel goed beseffen dat zij het niet direct zullen kunnen verwerken. We gaan ons daar ook geen drukte, als het ware, om maken. We beseffen heel goed dat alles in evolutie gaat. Wat belangrijk is, dat is dat de groep die we nu vormen, en waarvan ik kan zeggen dat we deze zullen bevestigen in het tweede deel van de avond, dat deze groep, van jong tot oud, van stof tot geest, één krachtig geheel vormt en dat men er voor elkaar is; dat men van elkaar kan aanvaarden dat ieder zijn eigen persoonlijkheid heeft, zijn eigen gedachtewereld, maar dat het geheel kan samenvloeien in één grote harmonie; en dat we vanuit die harmonie, elkaar ondersteunende, kunnen komen tot een krachtige werking in deze contreien.

En dan durf ik gerust zeggen dat niemand hierin geen plaats heeft, integendeel. Ieder, hoe gebekt hij ook is, heeft zijn plaats in dat geheel. Want het is juist door de verscheidenheid van persoonlijkheden, in de groep aanwezig, zo goed in de stof maar ook aan onze zijde - want u moet niet denken dat aan onze zijde alles ook in één gedachtebeeld zit; zoveel entiteiten er zijn, zoveel gedachtebeelden zijn er. En dat is maar goed ook want anders zou er geen bewustzijnsontwikkeling mogelijk zijn. En dat is juist ook de sterkte van de nieuwe kosmische heerser: dat hij iedereen zijn vrijheid geeft, zijn vrijheid van denken, zijn vrijheid van voelen, zijn vrijheid van handelen, zolang u uw verwanten niet schaadt, zolang u alles wat bestaat, in zijn waarde laat.

Want dat wil ik even benadrukken: we spreken van verwantschap; maar dat is niet alleen verwantschap van mens tot mens, van mens tot geest of van geest tot geest. Onder 'Aquarius' is verwantschap ook de verwantschap met de aarde, de verwantschap met alles wat op aarde aanwezig is. Dat wil zeggen: de dieren, de planten, de ganse natuur. Misschien klinkt het zelfs wel gek, wanneer ik zeg: met de rotsen, met de bergen, met de aarde, het water, met de lucht. Want u bent ermee verwant; u bent er zelfs deel van. Dat mag u niet vergeten. Want alles is ontstaan uit

diezelfde Bron, uit datzelfde Licht, onder welke vorm ook.

De beperktheid, die u als mens in de stof hebt, maakt dat u vele zaken niet direct kunt doorzien. Wanneer u echter terug aan onze zijde bent, dan zult u opmerken dat vele zaken, die u als stofmens hebt ervaren en waarvan u dacht dat dit zo was en niet anders, plots totaal anders in elkaar blijken te zitten. Dat de vaste materie, waarvan u zo overtuigd bent dat zij er is en onveranderlijk is, dat deze vaste materie, wanneer je terug aan onze zijde bent, ook maar een illusie blijkt te zijn.

Maar goed, u bent op het ogenblik als stofmens op deze planeet. U maakt als stofmens de veranderingen door. Dus is het nu belangrijk dat u beseft dat alles, wat rondom u is, ook deel is van u. Dat u daar mee verantwoordelijk bent maar ook dat u daarmee kunt communiceren, dat er wisselwerkingen mogelijk zijn. En oké, we komen dan misschien op het alternatieve denken, dat een mens kan communiceren met planten, met kristallen, met dieren, met water, met lucht. Maar het is zo. U kunt, wanneer u zich daarvoor openstelt, communiceren met alles wat op aarde bestaat. En daardoor hebt u ook de mogelijkheid om bepaalde zaken zo te benaderen dat u daar voor uzelf en voor hetgeen, wat u benadert, er het meest harmonische uit kunt halen waardoor er rondom u betere evenwichten ontstaan. Dat zijn zaken, die meer en meer aan de orde gaan komen. Zaken, die tot hiertoe teveel over het hoofd zijn gezien.

Mensen zitten op het ogenblik, algemeen gezien, een beetje verveeld met de veranderingen, die in de natuur plaatsgrijpen. Men doet allerlei alarmerende voorspellingen maar men vergeet, door dit zo naar voor te prononceren, dat men dit juist telkens weer opnieuw versterkt, telkens weer opnieuw de verandering de mogelijkheid geeft om zich sterker te manifesteren. De kunst is om te kunnen aanvaarden wat er plaatsgrijpt en trachten aan te voelen waar voor u daarin de meest harmonische gegevens aanwezig zijn.

En dan zul je opmerken dat je, zelfs als eenling, hoe raar het ook mag klinken, vat krijgt op deze vernieuwingen. Dat deze vernieuwingen, in plaats van voor u storend te zijn, lastig te zijn, eigenlijk voor uzelf de vernieuwing mee ontwikkelen en dat u daarmee weer verder kan. U zult dan opmerken dat u steeds weer op de juiste plaats bent en niet - zoals velen meegemaakt hebben en nog zullen meemaken - steeds weer juist op de verkeerde plaats, en daardoor geconfronteerd worden met alle mogelijk lijden en miserie. Door u harmonisch te voelen met de aarde en met alles wat erop leeft, door te beseffen dat u er deel van bent, zorgt u ervoor dat deze nogal zware vernieuwingen - en zij moeten plaatsgrijpen - u niet storen maar dat u eigenlijk juist de voordelen ervan voor uzelf kunt waarnemen. Het is een kwestie van onder alle condities uzelf in harmonie te voelen met de krachten van de kosmos, te beseffen dat u er deel van bent en dat u tracht op de meest juiste wijze ermee in harmonie te zijn.

Wanneer je dan verbonden bent met een ganse groep, die voor hetzelfde gaat, die voor die harmonie gaat, die de verwantschap met alles beseft, dan kun je ervan op aan dat je kunt beschikken over onuitputtelijke krachtbronnen, dat je kunt beschikken over mogelijkheden, waar anderen aan voorbij gaan omdat zij juist anders ingesteld zijn, omdat zij angstig zijn, omdat zij meegaan in de chaos, waar u de vernieuwing ziet, de nieuwe mogelijkheden. En dan kun je als groep veel betekenen, dan kun je ervoor zorgen dat veranderingen gematigder zijn; dan kun je er zijn voor mensen, voor uw broeders en zusters, die hulp vragen. Dan is het mogelijk dat u als individu, dikwijls door maar een idee te opperen tegen iemand anders, een schouderklopje te geven, veroorzaakt dat zij juist gespaard worden van het ergste, waar ze voor vrezen. Want dat is wat voor u is weggelegd: dat u, vanuit de groep, de kracht uitstraalt, de harmonie uitstraalt, zodat de anderen, wanneer zij dit willen en wensen te erkennen, van u deze hulp kunnen ontvangen. En het is zeker niet de bedoeling

dat u rondgaat en gaat vertellen: Denk na. Nee, helemaal niet. De bedoeling van een groep als deze is dat de kracht en de harmonie, die er van uitgaan, degene die er rijp voor is, degene die het kan aanvoelen, degene die ervoor openstaat, dat deze dat kan ervaren en deel zijn van de kracht om zo ook weer zijn eigen weg van bewustwording te kunnen gaan.

Ik denk dat ik zo in grote lijnen naar voor heb gebracht wat voor ieder van u voor, ik zou bijna durven zeggen, de rest van uw stoffelijk bestaan van belang gaat zijn. Sta mij toe dat ik dit deel van de avond afrond met een kleine toevoeging en overschouwing naar de nabije toekomst. Want vanuit onze zijde vinden we het wel noodzakelijk dat u beseft en voorvoelt welke verschuivingen er op redelijk korte tijd kunnen plaatsgrijpen. De veranderingen, de vernieuwing - en we kunnen zeggen dat dit zeer positief is - is volop bezig. De aarde probeert zich een nieuw elan aan te meten; en de aarde doet dat, in menselijke tijd, heel langzaam, heel traag. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. U kunt in de komende maanden nog een beetje aardige weerfenomenen verwachten. We zullen proberen, ook met deze groep, dit een beetje in evenwicht te houden. We werken daar ook aan maar we zullen niet kunnen uitsluiten dat, zeker op plaatsen waar de disharmonie het grootst is, er zeer zware natuurfenomenen zullen ontstaan.

U hebt een beetje een warme periode achter de rug, een droge periode; het omgekeerde zal zich waarschijnlijk zeer sterk manifesteren. Er zullen zich waarschijnlijk nog andere zaken voordoen, waarvan u gaat zeggen: Dit kan toch niet meer; of: Wat moeten we ermee? Laat het gewoon aan u voorbijgaan. Het zal niet alleen op weerkundig gebied zijn; op velerlei andere terreinen zullen fouten gemaakt worden waardoor er zaken gebeuren, die niet al te aangenaam zijn. Maar, daar tegenover zou ik stellen: Kijk, wanneer u wilt verder komen, wanneer u wilt kunnen volgen wat 'Aquarius' doet ontstaan, dan kan ik dit in één woord eigenlijk naar voor brengen: eenvoud.

Uw maatschappij op het ogenblik - ik zeg: de maatschappij op het ogenblik - vergaat aan alle mogelijke ingewikkelde formules. Bekijk elke tak van uw maatschappij: overal in de maatschappij vindt u een bureaucratie, die een normaal, simpel menselijk leven bijna onmogelijk maakt. Of u dit nu bekijkt in uw voedingsindustrie - niets is nog gezond. Of u het bekijkt in de farmaceutische industrie, waar de meeste vergiften worden rond gedeeld alsof het lekkere snoepjes zijn. Wanneer u het bekijkt op de financiële markten, waar u leeft in een illusie dat er iets is, dat nooit heeft bestaan. Wanneer u het in uw medische wereld bekijkt, ja, dan is alles ziekmakend, alles dodelijk, zolang het maar rendabel is voor al wie vinden dat zij toch zo belangrijk zijn. Als u het in het verkeer bekijkt, dan staan we met zijn allen mooi stil enz.

U staat er niet bij stil dat u de laatste decennia steeds meer en meer al uw vrijheden hebt weggegeven. U bent gekomen in een maatschappij, die - 't is bijna religieus - voor u zegt: Zo moet u denken, zo moet u leven. Dat was wat vroeger hier de priesters zegden; dat is wat tegenwoordig de imams zeggen: Zo moet u leven, niet anders, wij weten het. Of andere sekten, maakt niet uit: Wij weten het. Wij zijn gezonden door God. Zo is de maatschappij nu ook geworden. Langzaam maar zeker zit u vast in een kluwen van alle mogelijke zeer ingewikkelde voorschriften, theorieën, die uiteindelijk, wanneer we ernstig zijn, geen zoden aan de dijk zetten. En dat is iets waar 'Aquarius' een hekel aan heeft. En daarom zeg ik: Ga naar de eenvoud. Tracht u zo weinig mogelijk te storen aan alle voorschriften en commentaren, die men heeft tegenwoordig. Gebruik uw eigen gezond verstand. Gebruik uw aanvoelen. Begin niet van alles, zoals het in de mode is, tot op de graat te ontleden, en nog verder; want u brengt u in een situatie, waarvan u dan misschien wel weet hoe één graat is opgebouwd maar dat u helemaal geen besef meer hebt van het geheel. Met alle gevolgen van dien.

Zie rondom u. Bekijk alle toestanden, die er zijn en vraag u eens af: Hoe is het zo ver kunnen komen? Het is zo ver kunnen komen omdat de bureaucratie voor u is gaan denken. En u hebt het toegelaten. U hebt toegelaten dat men alle mogelijke regeltjes en voorschriften heeft gecreëerd. U hebt toegelaten dat u gebrainwasht werd met alle mogelijke publiciteit om u toch zo maar te gedragen; met alle gevolgen van dien. We moeten ons allemaal verplaatsen met een auto; dat was toch het ideaal van vorige eeuw. Nu staan we allen stil. Nu moeten we zoeken naar andere middelen.

“Wij zijn allen toch zo gezond!” Ja, vind maar iets, dat nog gezond is, na alles wat men met alle mogelijke pesticiden en andere zaken gecreëerd heeft. Sta er even bij stil. Als ik van u was, dat is nu een persoonlijke interpretatie, ik zou op het ogenblik bv. zo weinig mogelijk nog vlees, vis of iets dergelijks consumeren. Ik zou opletten met wat ik aan voorbereide voeding zou kopen, en ik zou, als ik de kans had - maar gelukkig leef ik niet meer in de stof - mij zoveel mogelijk beperken, als het enigszins kon, tot fruit, groenten en dergelijke zaken. Maar alles wat in grote fabrieken gekweekt en ontwikkeld is, zou ik liefst terzijde laten. Waarom? Wanneer u op het ogenblik, ik zeg maar, een lekkere biefstuk eet, dan eet u niet alleen vlees, maar dan eet u een massa antibiotica; dan eet u vele cortisonederivaten en dan eet u nog een aantal toxines maar verder ga ik niet of niemand eet nog iets. Maar hetzelfde is met vis. O, u denkt: Vis is zo gezond. Vis is gevangen in de oceaan, de open riool van de aarde. Daar mag u ook verwachten dat de aarde op een bepaald moment zal beginnen met alles op te kuisen. Maar vele zaken, die vanuit de oceaan komen, zijn nu reeds besmet met het radioactief afval, dat men in de jaren '60 - '70 met massa's gedumpt heeft en dat zich nu vrij aan het verspreiden is via de diepste voedselketen naar de bovenste voedselketen. En zo ziet u maar weer dat u, door het consumeren van deze zaken, ervoor zorgt dat uw medische industrie weer kan blijven draaien, die dan op zijn beurt weer allerlei andere zaken in gang zet.

U ziet hoe ingewikkeld het is. En dat is juist de fout. We moeten naar de eenvoud terug, op alle terreinen. We moeten niet gaan redeneren in grote formules. Nee, we moeten gewoon zien: Wat is mogelijk en op welke simpele manier is het bereikbaar? Ik weet, in uw maatschappij van vandaag zal dit niet eenvoudig zijn. Want u wordt direct beperkt door alle anderen, die vinden dat dit niet kan. Toch is het voor ieder van u, die verder wil komen, noodzakelijk om via die eenvoud te gaan en zich niet te storen aan alle mogelijke regeltjes, voorschriftjes enz. Hiermee wil ik niet zeggen dat u een revolutie moet ontketenen. Nee, integendeel! Hiermee wil ik zeggen: Ga gewoon, volgens uw gezond verstand, te werk. Stoor u niet aan wat anderen denken of zeggen. Gebruik uw eigen gevoeligheden en u zult het verste komen. En dit op allerlei terreinen.

Want ik kan u zeggen, in de komende periode zeker, dat wat vandaag 100% zeker lijkt, 24 uur later totaal geen zekerheid meer heeft. Wat vandaag, bij wijze van spreken, zwart is, kan morgen wit blijken te zijn. U zult opmerken dat heel veel zaken zeer snel wisselen: vandaag is er een uitspraak dat het zó zal verlopen en morgen blijkt dat het totaal anders zal zijn. Vandaag blijkt dat u 1000 € op uw rekening hebt, morgen blijkt dat u 0 € op uw rekening hebt. Zo van die zaken. Het zal springen en doen, op allerlei terreinen, op allerlei gebieden. En juist daarin weer is het belangrijk dat u terug gaat naar die eenvoud; dat u voor uzelf zegt: “Voor mij is het zo, daar zie ik de harmonieën, daar ga ik voor. En dat de rest doet wat hij wil, dat stoort mij niet.”

In de toekomst zal men van veel afstand moeten doen, van zeer veel. Omdat het gewoon onmogelijk zal zijn het te handhaven. Niet omdat de een of andere bureaucraat regeltjes heeft gesteld, nee; omdat de verandering, die de aarde oproept, u voor voldongen feiten zal stellen. In sommige delen van de wereld is het al zo, maar wees ervan overtuigd: geen enkel deel van de aarde zal gespaard

blijven. Op het ogenblik dat u vanuit uw denken, vanuit uw voelen de harmonie kunt waarnemen, vanuit de eenvoud kunt waarnemen wat er gaande is, dan zal het voor u niet uitmaken dat ineens veel zaken wegvallen. Want u beseft dan heel goed: Dit is de vernieuwing. En binnen die vernieuwing, waar u de harmonie in gevonden hebt, kunt u steeds verder; kunt u binnen een groep, elkaar ondersteunend, steeds weer deze harmonie verder uitdragen.

Maak het u niet te moeilijk. Stop met achter alles aan te hollen. En vooral, wees een beetje sceptisch tegenover wat u overal als informatie toegestuurd krijgt. Vele zaken zijn zeer ingekleurd en zijn al dan niet volledig onjuist. Maar vele zaken ontstaan vanuit de chaotische emotionele toestanden, die op het ogenblik rond deze aarde gaan. Want u kunt wel denken: wij leven hier nog rustig, als u bekijkt wat er in andere delen van de aarde gebeurt, maar u mag niet vergeten dat alles rond de aarde steeds gaat en de invloeden over gans de aarde zich manifesteren. Dat u niet ontsnapt aan de golven van angst, die bv. in India gecreëerd worden en zo over het ganse continent gaan. Dat u niet ontsnapt aan de golven van onzekerheid, die bv. in Zuid- en Midden-Amerika ontstaan en ook rond de wereld gaan. Dat alles neemt u ook in u op. Of u dat nu graag hoort of niet, het is nu eenmaal deel van dat geheel; daar moet u rekening mee houden. En als u dat beseft, dan is er voor u geen vuiltje aan de lucht. Want dan kunt u, vanuit uw eigen denkwereld, vanuit uw eigen mogelijkheden, binnen de kosmische harmonie van 'Aquarius' steeds verder aan uw eigen ontwikkeling werken.

Zo, dit is wat ik u op deze eerste inleidende avond een beetje wou brengen. De volgende samenkomsten, mijn geliefde broeders en zusters, zullen we verder gaan en vooral zullen we u heel veel praktische zaken nog bij aanleren. Anderzijds wil ik toch stellen dat de kennis, die we overgebracht hebben de laatste jaren, vooral de magisch-esoterische kennis, fris die even terug op. Neem uw tijd daarvoor; en vooral: gebruik het. Gebruik wat je geleerd hebt; op uw eigenste wijze, volgens uw eigen aanvoelen. En wanneer u aan iets twijfelt, wanneer u voor uzelf onzeker bent, stel u in op onze zijde. Wij hebben u in de tijd namen gegeven, maar u kent allemaal vrienden uit onze groepen, die overgegaan zijn. U kunt daar gerust aanspreken; u kunt gerust vragen stellen. En ik kan u garanderen dat u antwoorden zult krijgen. Stel u er gewoon voor open. Dat het misschien niet altijd het antwoord is, dat u graag hoort, dat is iets anders. Maar als ik u een gouden raad mag geven: hou het simpel. Als u een antwoord krijgt, ga ervoor. Zelfs als u denkt: Ik vind dat toch niet zo interessant voor mij want ik moet misschien dat of dat achterlaten of nalaten. Maar wees er dan van overtuigd dat, wanneer het in een antwoord ligt wat u moet achterlaten of nalaten, het veel minder erg zal zijn dan wanneer u nalaat het antwoord te volgen en met het volledige geconfronteerd wordt waarover u hulp had gevraagd.

Een mens vergeet teveel - en dan stop ik voor dit eerste gedeelte - dat hij hier geïncarneerd is om bewuster te worden, om in de stof bewustzijnservaringen op te doen. En ja, dat is iets anders dan leven in de stof van begeerte, leven voor begeerte. Daar doet u geen bewustzijnsverruiming mee op; integendeel, daar blokkeert u heel veel mogelijkheden. En er zijn er genoeg, die zo geleefd hebben en dan aan onze zijde komen en zich beklagen over het feit dat ze zo geleefd hebben. Ja, dat is wat we, met alles wat we brengen op avonden als deze, willen voorkomen: dat wanneer u bij ons terugkomt, dat u zich gaat beklagen dat u niet hebt kunnen realiseren waarvoor u eigenlijk de stof gekozen had. Laat dit even grondig tot u doordringen; en dan bent u het beste voorbereid op wat komen gaat. Bevrijd u van alle stoffelijke ketens en ga, harmonisch met de wereld rondom u, uw weg in het licht zodat voor u de ontwikkeling van uw bewustzijn ideaal kan zijn in het leven dat u nu leidt. Hierbij ga ik het laten. Ik ga het medium vrijgeven voor een korte pauze en in het tweede gedeelte zullen we de groep terug in kracht bevestigen. En dan is het aan jullie om harmonisch aan de slag te

gaan in deze veranderende tijd. Ik wens jullie een aangename pauze. Tot zo dadelijk of tot een volgende maal, we zien wel.

Deel 2

Broeder Ahmed

Men heeft mij gevraagd om deze avond voor deze groep een magische bevestiging uit te voeren. Het is de eerste keer dat ik in een groep als deze voorkom. Maar ik zal trachten het mij gevraagde zo goed mogelijk te volbrengen. Men heeft mij dit gevraagd omdat, door de eeuwen heen en door de levens heen, die ik op aarde doorgebracht heb, mij steeds met magie heb bezig gehouden, onder alle mogelijke vormen. Sommigen onder u kennen mij onder de naam van Ahmed. Maar het is de eerste maal dat ik nu weer op aarde een magische procedure zal uitvoeren.

Men heeft mij gevraagd om ook degenen, die door omstandigheden vandaag hier in dit lokaal niet aanwezig konden zijn, in deze procedure mee op te nemen. En dan denk ik - en u mag mij corrigeren, moest ik een persoon niet opnoemen - maar dan denk ik aan Ann, Jolande, Helga, Liane en Duco. En dan vraag ik aan u om in gedachte ook deze personen mee te nemen in hetgeen wat we nu heden avond gaan uitvoeren.

U moet geen angst hebben. Ik ga geen oude magische procedures toepassen. Ik ga volgens de Aquariusnormen, deze kosmische invloeden, te werk gaan. Want mijn zoektocht gaat steeds verder. De zoektocht naar, wat hier in het eerste deel zo mooi is naar voor gebracht als 'de Bron'. Want ik kan mij daarin vinden. De tijd dat ik goden aanriep, is voorbij. Ik heb geleerd dat het niet buiten mij ligt, maar dat het in mij ligt en dit door de eeuwen heen, dat ik gezocht heb over alle terreinen heen, over alle ervaringen heen.

Meditatie: Magische bevestiging van de groep

Mag ik dan vragen dat u allen, hier aanwezig, ook in de sferen, dat u zich in de eerste plaats volledig open stelt. Dat u het voertuig, dat u op het ogenblik bezit, dat u dit tot rust brengt, dat u alles gewoon van u laat wegvloeien en dat u zich één gaat voelen met alles en ieder, die hier aanwezig is. Sta mij toe dat ik voor u vanuit de Bron het Licht rond u bevestig. Dat ik voor u allen, ook degenen, die op afstand meedoen, hier in deze kring, op deze plaats, tot een eenheid smeed. In ons midden is de Bron. De Bron van het Al-bestaande. De Bron, waaruit het Licht is voortgekomen. Het Licht, dat ons beroert. Het Licht, dat we zouden kunnen omschrijven als het witte Licht. Het Licht, dat maakt dat we zuiver zijn. Het Licht, dat ons samensmeedt. Het Licht, dat één geheel is, ontsproten vanuit de Bron, in elk van ons aanwezig is; elke vezel, elk atoom van ons is daardoor, als het ware, bestraald. Is daardoor, als het ware, één geheel. Elke cel van ons straalt dit Licht uit en maakt ons gelijk. Er is geen verschil meer tussen ons, want het Licht is het Licht. Het witte Licht is het witte Licht. We zijn allen gelijk, we zijn allen één, we vloeien allen samen.

De Bron, die het Licht weergeeft in al zijn kracht, bevestigt dit. In al zijn kracht maakt dat wij een eenheid zijn. Er is geen verschil tussen stof en geest. Er is geen verschil tussen materie en sferen. Alles is een eenheid. Alles is een kracht. Alles is één harmonie. Alles is in de eenheid van de Bron aanwezig. Alles vertrekt en keert terug tot deze Bron. De Bron van leven. De Bron van licht. De Bron van kracht. De Bron van harmonie. Geen naam kan het omschrijven, maar we kunnen het voelen.

We kunnen aanvoelen dat we deel zijn van dit geheel. We kunnen aanvoelen dat wij ertoe behoren, want in onszelf is deze kracht, wij zijn zelf deze kracht. Samen zijn we deze kracht. Samen zijn wij één harmonie. Samen zijn we in eenheid met de kosmos, met al het bestaande, samen zijn wij de vernieuwing van 'Aquarius'. Samen zijn wij alles wat de mogelijkheid inhoudt om ons te laten ontwikkelen in bewustzijn, om terug te keren naar de Bron, waaruit wij ontstaan zijn. Om terug te keren naar het geheel, waartoe wij behoren, want alles is één geheel. Alles is kracht. Alles is eenheid. En in deze eenheid zijn wij hier tezamen. Allen tezamen, verbonden met elkaar in deze harmonie, als verwanten, die samenvloeien, onder alle omstandigheden steeds weer in dezelfde harmonie aanwezig zijn, stof of geest, steeds verder gaan in de kracht van de Bron.

En sta mij toe dat ik zeg dat dit in naam van de Bron bevestigd is. Dat dit in naam van de vernieuwing, die 'Aquarius' inhoudt, bevestigd is. En dat u allen, van heden af, als verwanten een eenheid bent. Eén kracht, één harmonie. En dat u van daaruit verder kunt gaan, steeds voor elkaar opkomende, steeds voor elkaar daar zijn, om duidelijk te tonen op deze aarde, dat het Licht op deze aarde nooit zal verdwijnen, maar steeds opnieuw krachtig en helder zal schijnen.

Zo, mijn geliefde verwanten van 'Aquarius', ik heb mijn taak volbracht, die mij gevraagd is. Ik trek mij nu terug in de harmonie en de kracht van het Licht van 'Aquarius' en ga rustig mijn weg verder. Men heeft mij gevraagd om u te zeggen dat na mij nog even een andere spreker doorkomt. Dus vraag ik u om rustig te blijven, de stilte te behouden, zodat ik het medium kan doorgeven zonder dat er schade zou kunnen ontstaan.

We zijn één geweest en we blijven één, daar kunt u van op aan. De kring is bevestigd, de kracht is aanwezig. En wanneer u op het magische terrein verder zoekt, wil ik u altijd mee helpen in de harmonie van de Bron, in het Licht van 'Aquarius'. We zijn één met elkaar.

Afsluiter

Zo, ik ben even terug, mijn geliefde broeders en zusters; waar u juist hebt aan deelgenomen is een magische bevestiging van deze groep. Deze is enorm krachtig geweest en daarom vonden we het vanuit onze zijde noodzakelijk om het medium even op te vangen en de trilling even te laten afzwakken.

Het is namelijk zo dat onze geliefde broeder Ahmed zeer krachtig is in hetgeen wat hij realiseert, maar door zijn werking is de opbouw en de trilling zo verhoogd dat we het noodzakelijk vonden deze trilling rustig te laten afbouwen.

Ook naar u toe zou ik zeggen: Kijk, hou het zeker de eerste 24 uren rustig. Laat alles rustig bezinken, want ook in uw lichaam, in uw stoffelijk voertuig, is er een verhoogde trilling ontstaan. Deze verhoogde trilling kan veroorzaken dat u reageert op een wijze die u niet gewoon bent. Omdat u nog niet de kennis en de controle hebt over deze trillingsverhoudingen. Daarom zou ik zeggen: Doe het de eerste 24 uur rustig aan, maak u om niets zorgen, maak u om niets druk, laat alles gewoon zijn gang gaan en kies voor de eenvoud, zoals in het eerste gedeelte naar voor is gebracht.

Vermijd alle discussies om gelijk te halen. Vermijd alle spanningen. Voel u één met het gebeuren. Voel u één met de Bron. Voel u één met het Licht. En dan zult u zien dat u in de komende dagen aardig wat mogelijkheden voor u krijgt. Gebruik deze. Maar vooral, zou ik zeggen, blijf u één voelen in het geheel. Blijf u deel voelen van het geheel. Tracht voor uzelf nu te beseffen dat u een medewerker bent in de vernieuwing, die plaatsgrijpt. Dat u een medewerker van het Licht bent, een

medewerker van de Bron, die in u leeft. En dat u samen met uw broeders en zusters, in de harmonie van de groep, vele nieuwe mogelijkheden zult ervaren en kennen.

Laat alle negatieve benaderingen achterwege. Bekijk in het leven wat er ook gebeurt positief. Wat er ook gebeurt, denk steeds: dit was nodig omdat ik verder zou kunnen ontwikkelen op mijn weg naar bewustwording. Van op het ogenblik dat u dit kan - voor sommigen misschien moeilijker dan voor anderen, gezien uw karakter, uw aangeboren eigenschappen - maar tracht dit onder alle omstandigheden naar voor te brengen.

Wanneer u in de komende dagen - en voor sommigen zit het er zeker in- geconfronteerd wordt met leed, aanvaard dat het gebeurt en bekijk het ook weer positief. Zie het als een vernieuwing, als mogelijkheden die opnieuw geboren worden. Wanneer, en hier wil ik duidelijk zijn, mensen in uw omgeving u verlaten, dan hebben zij nieuwe mogelijkheden, dan kunnen zij verder gaan in het Licht, dan kunnen zij nieuwe ontwikkelingen aanboren waar het met het oude voertuig niet meer mogelijk was. Aanvaard dit als een positief gegeven.

Ook voor vele andere zaken zal het zo zijn. Wat er ook gebeure in de komende tijd, benader het positief. Zeg niet: Waarom moest mij dit overkomen? Aan wat heb ik dit verdiend? Zeg dit niet! Maar bekijk het positief en zeg tegen uzelf: Hieruit ontstaan voor mij nieuwe mogelijkheden. Hieruit ontstaan voor mij nieuwe werkzaamheden in het Licht, vanuit de Bron. Want ik ben deel van die Bron en daardoor kan ik steeds weer verder. Daardoor gebeurt enkel in mijn leven wat noodzakelijk is om mij in bewustwording verder te brengen. Benader de wereld . zo. Benader alles, wat er rondom u gebeurt, zo. Vermijd, mijn geliefde broeders en zusters, strijd. Vermijd haat. Ga voor wat in u leeft. U moet niet op uw kop laten zitten. Dat zeggen we niet. Maar u moet niet in strijd gaan; ga verder, laat wat storend is achter u. Zie welke nieuwe mogelijkheden er zich aanbieden. Wanneer u zich zo opstelt in de komende tijd, dan gaat u zien dat u werkelijk vele nieuwe mogelijkheden aangeboden worden. Dat u de keuze hebt uit mogelijkheden om verder te gaan, om uw eigen ontwikkeling te ontplooiën. Bind u niet aan het stoffelijke. Bind u niet aan het begeerlijke. Laat het los. Ga voor wat u in uw wezen aanvoelt als zijnde juist en u zal opmerken dat u, hoe eigenaardig het ook zal zijn, in deze tijd dan juist steun krijgt, de mogelijkheden krijgt om te realiseren waarvoor u gaat.

En dan mag de ganse wereld u zeggen: Het kan niet! Wanneer u overtuigd bent dat het wel kan, dan zal het gebeuren. Wanneer u overtuigd bent vanuit uw ganse wezen, vanuit uw ganse zijn, dan zullen de Bron en het Licht voor u de bevestiging zijn en zal de realisatie, zelfs als het onmogelijk zou blijken, mogelijk zijn. Want niets is onmogelijk, wanneer u er 100% voor gaat, wanneer u beseft: ik ben deel van het geheel, ik ben deel van de Bron, het Licht is in mij, ik ga ervoor. Dan is alles realiseerbaar. Dan is de harmonie daar met al zijn mogelijkheden. Dan hebt u de steun van de kosmische heerser 'Aquarius', want dan bent u in harmonie met het grotere geheel.

Zo, mijn geliefde broeders en zusters, ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik deze kleine toevoeging gegeven heb. De tijd is nu gekomen om af te sluiten. Ik kan maar één ding nog zeggen: Wees één met elkaar. Aanvaard elkaar zoals u bent. Werk samen. Beseft dat u zo behoort tot de vernieuwers van deze tijd en dat u daarin alle mogelijkheden hebt.

Beseft steeds dat één gedachte aan ons voldoende is om alle mogelijke hulp te krijgen. U bent niet alleen, wij zijn steeds in uw geburen en wij kunnen steeds ingaan op een vraag van uw zijde. Luister dan naar het antwoord, voel het antwoord aan, neem ervan wat u denkt dat voor u past en ga uw weg in het Licht verder, zodat u in deze dagen op de meest juiste wijze kunt handelen en werken en zo voor uzelf de zuiverste bewustwordingsweg kunt volgen.

Zo, geliefde broeders en zuster, ik ga het medium vrijgeven. Nogmaals, hou het de eerste 24 uur

heel rustig. Degenen, die zich nog in het verkeer begeven, neem uw tijd, wees niet gehaast. Tijd is relatief en bestaat niet. Zorg dat alles in harmonie kan verlopen en dan zien we elkaar bij de volgende zitting weer. Dat het Licht bij u mag blijven. Dat de Bron steeds weer voor u de inspiratie mag zijn. Ik dank u voor uw aandacht. Ik dank u dat ik u mocht spreken en ik hoop dat we elkaar nog dikwijls mogen contacteren.

overzicht	volgende tekst →
---------------------------	----------------------------------