

## Aquarius in de praktijk - Deel 01 - les 04 - Omgaan met ether

2 oktober 2018

Vanavond zou ik graag met jullie verdergaan waar we vorige maal geëindigd zijn, nl. met het omgaan met het 5e elementaal ether. Ik heb jullie vorige maal een paar tips gegeven en ik heb jullie ook gevraagd om, via meditatie, een oefening te doen. Wij hebben jullie zo wat opgevolgd en voor de meesten is dat redelijk goed verlopen. Deze oefening blijft actueel.

Maar vandaag wil ik verdergaan in de mogelijkheden, die u als mens kunt gebruiken . het elementaal. Want u moet niet vergeten dat 'ether' eigenlijk niet alleen het gedachtebeeld van de aarde in zich draagt maar dat daarbij komt dat alle gedachtevormen - in vele gevallen zijn dit ook astrale vormen - in 'ether' voorkomen. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat voor de mens, die zich daarop kan instellen - en dat doe je best, zoals je begonnen bent, via meditatie - dat je kunt leren dit aan te voelen, wat er in de eerste plaats in uw omgeving aanwezig is en wat er zich aan het opbouwen is.

In vroegere lessen heb je geleerd om te gaan met de andere elementen; heb je geleerd om aan te voelen hoe je het element lucht bvb. kon aanvoelen en eventueel een beetje sturen; hetzelfde voor 'water' en 'aarde'. Maar bij 'ether' ligt het een beetje anders. Je zal 'ether' nooit kunnen sturen omdat dit zo omvangrijk en zo groots is, dat je daar eigenlijk als mens geen kijk over hebt. En wat belangrijk is met het trachten aan te voelen wat 'ether' in zich draagt en wat er komende is, dat is dat u gebruik maakt van uw zonnevlechtchakra.

Het is namelijk zo dat de mens, en zeker hier in het Westen, al een paar eeuwen verleerd is van naar zijn gevoel te luisteren. U leeft in een maatschappij, die vooral luistert naar wat de hersenen doorgeven, de signalen van de hersenen. Maar de hersenen, mijn lieve broeders en zusters, zijn doorgevers van prikkels, die via allerlei signalen bepaalde ideeën geven maar - en dat vergeet je zeer snel - waar eigenlijk geen gevoel bij te pas komt. Hersenen werken eigenlijk puur rationeel en worden in vele gevallen dan ook nog eens gestuurd door een amalgaam van hormonen enz. Wanneer je in deze maatschappij en wat er nu allemaal plaatsgrijpt op aarde, dit louter en alleen benadert met uw hersenen, dan gaat u zelf vastlopen. Bij de ene zal dit leiden tot moedeloosheid, bij de ander misschien tot angst. Maar er zullen er weinig zijn, die louter met de hersenen de veranderingen, die plaatsgrijpen, zullen aankunnen, integendeel. In vele gevallen zul je ook opmerken dat de medemens - en misschien wel u zelf, als u niet oppast - zeer agressief kan worden. Omdat de hersenen signalen geven, die niet meer in overeenstemming zijn met wat eigenlijk aanwezig is rondom u. En daarom zeg ik: wat je moet proberen, is om met uw zonnevlechtchakra te werken.

In de komende jaren zal dit voor iedereen in belang toenemen: het kunnen aanvoelen van wat er eigenlijk speelt maar ook, en misschien nog belangrijker, het kunnen voorvoelen wat er komende is. Wanneer u al kunt aanvoelen wat er speelt, dan hebt u al de mogelijkheid om juist te reageren op wat rondom u plaatsgrijpt. U zult minder meegesleept worden door de gebeurtenissen. Maar wanneer u erin slaagt - en ik ben er zeker van, ieder van u heeft deze mogelijkheid - van meer en meer te gaan voorvoelen wat er aanwezig zal zijn of wat er zal komen, dan sta je een aardige stap voor op wat er plaatsgrijpt. ., dan kunt u uw voorzorgen nemen en kunt u zorgen dat u eigenlijk

zonder veel kleerscheuren zaken kunt doormaken; waar anderen, die gewoon rationeel volgen wat er gebeurt, mee de klappen van het gebeuren zullen moeten opvangen.

U mag niet vergeten, in 'ether' is alles aanwezig. Dat wil zeggen dat op dit ogenblik voor jullie hier in deze groep er al een mogelijkheid bestaat te voorvoelen wat er in de komende weken en maanden hier in de natuur zal plaatsgrijpen. U moet dat niet gaan zoeken. U moet gewoon proberen vanuit een relaxte situatie – en het beste is hier: vanuit een meditatief gebeuren – u open te stellen voor wat 'ether' u doorgeeft. ., datgene wat voor u in wisselwerking ligt. Het is, misschien niet zo nauwkeurig uitgedrukt maar toch verstaanbaar, een wisselwerking tussen harmonieën.

En dan kunt u denken: "Ja maar, als er bvb. een zware storm op ons afkomt, is dat dan een harmonie?" De harmonie zit in het feit dat u via 'ether' kunt aanvoelen dat er verschuivingen zullen plaatsgrijpen en wat die eigenlijk zullen inhouden. De uitwerking daarvan is weer iets anders. Maar wat van belang is voor u, is dat u kunt inschatten wat er gaat gebeuren. Bvb. wanneer er vanuit het waterelementaal een enorme werking verwacht wordt, dat u dat kunt aanvoelen en daar uw voorzorgen op nemen. Hetzelfde geldt voor al de andere elementalen. Het is niet direct opportuun dat ik hier met duidelijke tekeningen en voorbeelden werk want dan gaat u zich daarop trachten te focussen, en dat zou fout zijn. Ieder voor zich moet gewoon proberen om in meditatie zich gewoon open te stellen voor wat het elementaal u wil aanreiken. Geen vooroordelen; ook niet beginnen met bepaalde beelden op te bouwen omdat u dit gehoord hebt of dat gehoord hebt, neen. Vanuit een gewone ontspannen, neutrale positie alles op u laten afkomen. En dan zult u opmerken dat u via uw zonnevlechtchakra aardig wat, niet alleen aan gevoelens maar ook aan beelden, zult binnenkrijgen. Want dat wordt wel eens vergeten: ook beelden komen via deze weg heel gemakkelijk tot stand.

Wat u dan niet moet doen, is daar zelf een rationele verklaring voor geven. Want dan zit u weer op het verkeerde spoor. Stel dat u aanvoelt: het luchtelementaal zal hier erg toeslaan, dan moet u niet rationeel gaan denken: wat en welk moet ik hier gaan doen? Nee. Laat het beeld, laat het gevoel van wat 'ether' u schenkt, binnenkomen. Voelt u aan: het luchtelementaal zal hier een belangrijke rol spelen, dan kunt u gewoon – en dat hebt u in vroegere lessen ook al geleerd – u instellen op dit elementaal en zien wat de mogelijkheden daarin zijn, volgens uw aanvoelen. Nooit volgens uw rationeel denken. Want als u het rationeel gaat bekijken, dan gaat u beginnen met u te verdedigen tegen het elementaal. Dan gaat u doen wat mensen over de ganse wereld doen, wanneer er een alarm is voor een orkaan of voor windkracht: zij timmeren alles dicht, zij halen allerlei zaken uit om zich te verzetten tegen wat gaat komen. En dat is juist het verkeerde. Want hoe sterker u verzet opbouwt tegen het elementaal, hoe meer kracht u aan het elementaal geeft en hoe sterker het kan toeslaan.

De kunst is om aan te voelen wat er komende is en u zelf in harmonie te houden en vanuit u zelf deze harmonie uit te stralen zodat het elementaal aanvoelt dat u zijn vijand niet bent, dat u hem niet bestrijdt; en dan zal het elementaal gewoon rondom u verder zijn weg gaan. Dit klinkt raar maar dat is hoe de kosmos en het ganse geheel hier op aarde functioneert. De kwestie is u in harmonie te kunnen zetten met wat, in eerste instantie, vanuit de aarde en in opdracht in wezen van de geest van de aarde, het gedachtebeeld van die geest, gebeurt. Als u er dan aan denkt dat u deel bent van de aarde als stofmens, dan is het belangrijk dat u kunt in harmonie zijn daarmee. En dan zal dat elementaal u niets doen. Dan zult u gewoon rondom u zien gebeuren wat moet gebeuren, maar voor uzelf blijft alles rustig, want u bent ook rustig in uzelf. U geraakt niet in paniek, zoals het merendeel rondom u wegvlucht, angstig is en bevreesd is voor alles wat ze gaan verliezen, waarvan ze dachten dat het van hen was.

Het is een oefening, die u zich liefst zo snel mogelijk eigen maakt. Leer langzaam maar zeker meer gebruik te maken van uw eigen energievelden. Want u hebt uw aura, u hebt uw fijnstoffelijke organen en zij kunnen in deze verandering voor u een belangrijke richtlijn zijn omdat zij vanuit dit fijnstoffelijk gebied veel beter alles kunnen detecteren wat komende is, wat aan het afwikkelen is enz. dan dat u dit met uw rationeel denken kunt waarnemen.

We hebben vroeger hier in de samenkomsten, voor zover ik dit kan nagaan, nogal eens dikwijls de nadruk gelegd op het gebruik maken van uw chakra's, van de aura. En ook is u geleerd om gebruik te maken van de tweede werkelijkheid. Ook dit komt naar voor. Want juist doordat je, via uw fijnstoffelijk zijn, aan de slag gaat, ga je ook voor uzelf een tweede werkelijkheid kunnen opbouwen. Een tweede werkelijkheid, die voor het gebeuren dan een harmonie vormt in het geheel, waardoor u een beter beeld krijgt, betere mogelijkheden krijgt tot handelen en juist handelen.

Naar de toekomst toe - en dat wil ik zeker benadrukken - is het voor ieder van jullie in deze groep noodzakelijk dat u meer en meer overtuigd gaat werken met deze krachten. Wanneer u dit in de groep legt, zoals vorige maal is afgesproken, dan kan ieder daar langzaamaan verder in groeien, verder ontwikkelen. En dan zal elke ontwikkeling van ieder lid van de groep de kern van de groep versterken waardoor, wanneer er zaken plaatsvinden - en die kunnen we niet tegenhouden; we zijn op weg naar de vernieuwing en die vernieuwing is met niets tegen te houden, zeker niet door de rationele wereld, waarin u nu functioneert - maar door deze kern, door alles samen te brengen, krijg je een heel krachtig geheel. En dat krachtig geheel zal in staat zijn om, niet alleen voor uzelf maar voor een groot gebied, de zaken min of meer een beetje af te schaven. En dit kan een groot voordeel zijn voor wie zoekende is omdat deze zo kan opmerken: er zijn andere mogelijkheden dan men mij in de maatschappij heeft wijsgemaakt, heeft aangeboden.

Wanneer we zien wat de aarde op het ogenblik aan het opbouwen is - en u hebt de laatste maand er hier en daar al kleine stootjes van gezien; ik zeg kleine stootjes want wat u bekijkt als grote catastrofes, zijn in feite voor de aarde kleine rimpelingen, eigenlijk peanuts; het grote moet nog komen - dat zal zich langzaam maar zeker steeds sterker en sterker opbouwen. U mag niet vergeten, de onevenwichten, die overal op het ogenblik bestaan, zijn zo groot dat dit op deze planeet gewoon niet houdbaar is. We zitten op het ogenblik met een mensheid, die vergeten is, gewoon vergeten, en het zeker niet wilt horen, dat zij gewoon deel is van die aarde en dat de aarde de mensheid gewoon ziet als een dierlijk ras. De mens is voor de aarde niet meer dan die antilope, die daar loopt of die beer, die daar gaat. Dit is natuurlijk voor de mens choquerend want de mens voelt zich daarboven verheven. Maar hij vergeet één ding: wanneer u bekijkt, wanneer er van iets teveel komt - of dit nu dieren zijn, planten zijn, insecten zijn, het is gelijk wat - wanneer er een teveel is, ontstaat er een onevenwicht. En de natuur gaat dat onevenwicht uit zichzelf normaal corrigeren. Wanneer je naar het verleden kijkt, zie je dat dit meestal zeer goed lukt. Wanneer er bvb. teveel ratten zijn, dan zal er een ziekte ontstaan en die ratten verdwijnen en komen terug op een normaal niveau. Wanneer er teveel planten van het ene of het andere zijn, dan zal het elementaal vuur meestal ingrijpen en dan wordt een ganse regio weer in evenwicht gebracht.

De mens ziet dat niet zo. De mens vindt dat dat niet kan. Wanneer de mens bvb. miljoenen varkens wil kweken, dan ontstaat er een ziekte waardoor die varkens sterven of moeten geslacht worden, ondanks het feit dat men een industrie heeft opgebouwd, die zegt: "Wanneer je die varkens deze antibiotica geeft en die stoffen bijgeeft en zo eten geeft, dan heb je de gezondste dieren, die er zijn". Nee, u veroorzaakt een onevenwicht, u veroorzaakt ziekte. En tot mijn spijt moet ik dan zeggen: kijk naar de mens, voor de mens betekent dit hetzelfde. Alleen probeert de mens met alle mogelijke

zaken de natuur tegen te werken. Ja, dit klinkt misschien raar en misschien hard, maar als u weet dat op het ogenblik, door de overbevolking, op alle terreinen onevenwichten in de natuur ontstaan zijn waardoor de aarde wel moet reageren, dan moet u er niet van verschieten dat u plots weer zaken zult zien opduiken, waarvan u dacht dat ze allang niet meer bestonden.

Wanneer we de aarde bekijken als planeet, dan is een bevolking van ongeveer 3 miljard entiteiten het maximum dat deze aarde kan dragen. We zitten er, als ik het goed weet, ongeveer 4 miljard of iets meer boven. Dit is voor de aarde niet draagbaar. En nu kunt u denken: "Ja maar, het menselijk leven is heilig." Dat klinkt misschien allemaal heel mooi maar kosmisch gezien klopt dit niet. Kosmisch gezien is het op de aarde - en dat kan ik wel zeggen vanuit de geest - een totaal uit de hand gelopen situatie, die ervoor zorgt dat in dat ganse systeem ingegrepen moet worden. En ja, dat is voor de mens niet aangenaam. Maar het kan niet anders. Of anders kan niemand meer op deze planeet bestaan binnen een kleine eeuw. Eerstens, omdat er niet voldoende plaats zal zijn want er zou voedseltekort ontstaan; alles zou als het ware in negativiteit zijn omgegaan. Want er zijn veel zaken waarbij u niet stilstaat. In uw huidige maatschappij bent u bezig met te strijden tegen van alles en nog wat. U strijdt tegen de milieuvervuiling. U strijdt tegen de ozonlaag. U strijdt tegen ... u kunt het invullen langs alle kanten. Maar dit brengt geen aarde aan de dijk, integendeel. In vele gevallen veroorzaakt de strijd, die u voert, nog ergere zaken dan dat er al aanwezig zijn. En het is in deze ganse context dat de aarde aan het reageren is. En dan kun je denken: "Ja, het heeft misschien wel te maken met de nieuwe heerser." Het heeft er zeker mee te maken maar het heeft er maar zijdelings mee te maken.

De nieuwe heerser van de aarde brengt een totaal ander denkbeeld. Maar dat denkbeeld kan zich niet ontplooiën wanneer deze aarde ten onder zou gaan ... aan zichzelf. Niet dat de aarde zal verdwijnen, vergeet het. Maar, zoals de mensheid nu bezig is, zorgt zij ervoor dat, wanneer de aarde niet ingrijpt - en daar hebben we helemaal geen vat op - maar wanneer ze niet ingrijpt, dat het onleefbaar wordt en dat al de vernieuwing niet zou kunnen plaatsgrijpen.

U ziet, het een koppelt aan het ander. En daarom staan we op korte tijd voor grote veranderingen. Veranderingen die, wanneer je ze kunt aanvaarden, wanneer je er niet tegenin gaat, u de mogelijkheid geven om al deel te zijn in de vernieuwing, die plaatsgrijpt. Maar daar zitten we nu op de tweespalt. En het is ook heel moeilijk voor de mens omdat de mens op het ogenblik leeft in een wereld, die gestuurd wordt door allerlei zaken, die de mens steeds verder van zijn bron weghalen.

Daarmee bedoel ik: u bent als mens onafscheidelijk deel van die natuur. Maar u gedraagt zich niet meer als deel van de natuur. Want u vindt veel zaken in de natuur maar, och, niet interessant of hinderlijk of gelijk wat. Met als gevolg dat je zelf dikwijls, misschien zonder dat je het beseft, u in disharmonie zet. Hoeveel onder jullie - het wordt nu weer herfst - vechten niet tegen de vallende bladeren? Dat is een klein feit, een heel klein feit. Velen onder u: "Vallende bladeren? Ah neen, dat is vuil." Of: "Dat ligt op mijn auto, dat mag niet."; "Dat valt op mijn ramen, dat mag niet."; "Dat ligt op de weg, dat mag niet." Het moet opgeruimd.

U vergeet één ding: het vallen van de bladeren is een heel natuurlijk gebeuren en een noodzakelijk gebeuren. Het verwijderen van vallende bladeren, is een dwaasheid omdat je daardoor in disharmonie komt met het geheel. O, ik weet het, er zal veel tegenstand zijn tegen wat ik zeg, maar het is nu eenmaal zo. Als de bladeren niet zouden vallen, zou er geen vernieuwing kunnen zijn en zou u zeer snel in deze atmosfeer komen te zitten bij gebrek aan zuurstof enz. met alle mogelijke ademhalingsproblemen. U staat daar niet bij stil want u leeft in een moderne maatschappij en daar moet alles *pico bello* zijn.

Daarmee hebt u op het ogenblik ook allerlei instellingen gebouwd zoals klinieken, zoals rusthuizen, die zo clean zijn dat de mens ziek wordt door het feit dat het clean is. Dat u nu naar een ziekenhuis gaat om ziek te zijn en om ziek te worden; niet om te genezen. Want de mogelijkheid van harmonie en evenwicht is daar verdwenen. Men heeft als het ware een totaal onevenwicht, een disharmonie gecreëerd. Want men vergeet: de mens, deel zijnde van de natuur, moet deze verschillende evenwichten in zich dragen. En wanneer de mens deze evenwichten in zich draagt, dan zal het lichaam zelf voor - ik durf gerust zeggen - 99% alles kunnen herstellen. Maar dat is men verleerd. Met alle gevolgen van dien.

En dan krijgen we in vele gevallen - en dat is hier ook al meermaals naar voor gebracht - de gewenning aan zaken: "We doen dit omdat we het gewoon zijn". In een veranderende periode als deze is dit heel gevaarlijk: altijd maar doen omdat we dit gewoon zijn. En dan kom ik terug naar het begin van wat ik gezegd heb: in 'ether' zitten alle gedachtepatronen. Ook de astrale gedachten: "Dit moet zo gebeuren", steeds opnieuw, steeds herhalend, dat vind je er allemaal in terug. Niet alleen dat van u maar dat van miljoenen anderen. En wat krijg je dan? en daar heb je meestal geen erg in, zonder het te beseffen natuurlijk maar het gebeurt, dat u zich inschakelt in deze astrale werelden en daardoor beïnvloed wordt, met alle gevolgen van dien. En dan krijgt u - ik zal een gewoon voorbeeld nemen - de agressie op straat. Ik wil nog niet 'in het verkeer' zeggen want daar spelen nog andere factoren een rol, maar gewoon op straat. Waar de mens normaal, wanneer hij zich in normale condities gedraagt, tegen elkaar gewoon aanvaardbaar zou moeten zijn, vriendelijk zou moeten zijn; en als je nu rondkijkt, zie je dat dit niet meer het geval is. Dat mensen voor het minste zeer agressief zijn. Dat mensen voor het minste uithalen, dat u zich afvraagt: Maar waarom? Voor wat? Niet beseffende dat dit allemaal in dat geheel van die verandering zit. En omdat men bepaalde zaken steeds weer herhaalt, en er gebeurt plots iets, iemand staat in uw weg bij dat herhalen, en u ontploft. Het is heel gek maar kijk het na.

Zie wat u de laatste maanden rondom u hebt meegemaakt; zie wat de laatste maanden rondom u allemaal gebeurt. Als u het verkeer erbij pakt, wordt het nog erger, omdat je daar in een verpakking zit, die zich oplaadt. En het is misschien raar om te zeggen, maar u hebt hier een warme zomer zonder regen gehad. Daardoor wordt het verkeer nog gewelddadiger. Want wanneer u heel zware regenbuien hebt, dan kan die carrosserie soms gereinigd worden van spanningsvelden; het is 'een kooi van Faraday'. Maar doordat je nu maanden aan een stuk geen regen, om over te spreken, gehad hebt en iedereen heeft zich steeds weer verder opgeladen, durf ik gerust zeggen dat het merendeel van de auto's, die rondrijden, eigenlijk rijdende tijdbommen zijn, die maar een klein vonkske nodig hebben om te ontploffen en ongelukken te veroorzaken.

Kijk het na, ik zeg niets nieuws. Het is nu eenmaal zo. Het hangt allemaal aan elkaar. En dat, mijn geliefde broeders en zusters, moet je meer en meer tot je laten doordringen; meer en meer erbij stilstaan, dat je niet mee gezogen wordt in deze afbraak. Probeer gewoon anders te zijn en vertrek gewoon van uw dagelijkse meditatie. Maak er een gewoonte van om tot ontspanning te komen. En probeer dan, dag na dag, telkens in uw gewoonten, in uw manier van handelen, in uw manier van spreken, uw manier van denken kleine zaken te wijzigen. Dat moeten geen grote zaken zijn want met grote zaken haal je niets uit, kleine zaken.

Bijvoorbeeld een vriendelijk woord op straat kan een wonder betekenen in deze tijd. Een denkpatroon veranderen, kan een totale wijziging geven voor uzelf. Het u niet verplicht voelen: "ik moet nu dit of dat gedaan hebben" kan in uzelf een rust geven waardoor andere zaken vlotter kunnen gaan.

Velen onder u in de stof hebben kwaaltjes. Dat is nu eenmaal eigen aan een voertuig, dat er kwaaltjes kunnen zijn. Maar velen onder u voeden die kwaaltjes door hun wijze van leven. U beseft dat dikwijls niet maar in vele gevallen is het zo. Omdat u, eerstens, blijft handelen zoals u altijd deed, waardoor eigenlijk het kwaaltje, of de kwaal, ontstaan is. Maar dat dringt meestal niet door. Men heeft een kwaaltje en men gaat daartegen strijden. We hebben heel goede medicijnen, we gaan dit doen. Vergetende dat door te strijden tegen dat kwaaltje en niet de oorzaak weg te nemen, je alleen maar de disharmonie in uw eigen lichaam versterkt. En ook hier weer, en ik kan het niet genoeg herhalen: keer in uzelf. Mediteer. Zoek in uw meditatie wat de bronnen zijn. En als u dat aanvoelt, wijzig daar iets. Niet dat u uw leven ineens moet veranderen, dat brengt niet op, maar kleine zaakjes, heel kleine zaakjes. En dan kom je er.

Ik weet niet of jullie het zelf opmerken, maar jullie leven allemaal ontzettend ingewikkeld. Jullie houden eigenlijk - neem mij niet kwalijk dat ik het naar jullie zo zeg, maar het is goed bedoeld - erg van zeer ingewikkelde zaken. Hoe ingewikkelder, hoe interessanter. Los dat; los dat. Tracht af te stappen van ingewikkelde structuren, ingewikkelde patronen. Stap er van af. Zie naar het eenvoudigste, in alles. Neem het eenvoudigste en gebruik dat. Ik weet het, uw moderne maatschappij met zijn internet en zijn media en zijn alle mogelijke zaken, sociale netwerken, ach, het is zo'n spel. Maar het maakt het leven eigenlijk tot een hel. Omdat je zoveel zaken binnenkrijgt, die eigenlijk voor u niets ter zake doen maar die een geestelijke vervuiling zijn; waardoor u het simpele, wat van belang is om zelf in harmonie te zijn, uit het oog verliest.

Wanneer ik tegenwoordig kijk, wanneer mensen zich verplaatsen - in mijn tijd hadden we een paard, een koets, en dat was al wat ingewikkelder - als ik zie hoe de mens zich nu verplaatst, dan zeg ik als entiteit, is de verplaatsing eigenlijk op de achtergrond geschoven door alle mogelijke zaken en handelingen, die men doet tijdens de verplaatsing. Het wordt hoog tijd dat men erin slaagt de verplaatsingen volledig automatisch te laten gebeuren zodat er geen mens meer aan te pas moet komen. Want, als je het vanuit de geest ziet, ja, dan zijn die verplaatsingen steeds gevaarlijker. Want men heeft weinig of geen aandacht meer voor de verplaatsing maar voor alles wat er rond speelt, alle mogelijke gadgets. Met als gevolg dat men verkeerd reageert dikwijls, verkeerd handelt. Daarom valt er wel iets voor te zeggen dat dit soort verplaatsingen uitgeschakeld wordt en dat het automatisch gebeurt waardoor er geen fouten meer kunnen gebeuren, zagezegd. Maar goed.

Ik hoop dat u kunt volgen, dat u begrijpt waar ik met jullie naartoe wil, waar ik jullie naartoe wil krijgen. Ik wil jullie terug naar de eenvoud krijgen. Want op het ogenblik is de eenvoud in de vernieuwing de grote kracht. De vernieuwing gaat heus niet zitten, mijn geliefde broeders en zusters, heus niet, in alle mogelijke supertechnische zaken. Nee, de vernieuwing zal in de eenvoud zitten. Ik durf zelfs hier stellen dat het vergelijkbaar is met wat de wereld ooit heeft meegemaakt met de ondergang ten tijde van Atlantis. Want u denkt dat u technisch erg ver staat. Bij de ondergang van Atlantis stond men nog veel verder dan u. Want men had daar al de mogelijkheid om zich via gedachtekracht allerlei zaken toe te eigenen, zich te verplaatsen, te doen. Ik kan u die wereld niet beschrijven omdat u dat niet kan begrijpen. Maar zij stonden, wat de technologie aangaat, duizendmaal verder. Voor u niet vatbaar, maar toch is het zo. Daarover wordt weinig gezegd omdat, ja, hoe moet je aan iemand iets uitleggen wat niet tot zijn mogelijkheden behoort? Dat gaat niet. En dat doen we ook niet. Maar ik wil daarmee maar benadrukken dat zij ook zichzelf ten onder hebben gewerkt, juist door zo te zijn. Daar ook heeft de aarde ingegrepen op een manier, die noodzakelijk was. Maar goed.

Maar nu zitten we met een groter probleem en gaan we dezelfde gang en is het aan ons om ervoor

te zorgen dat dit hier leefbaar blijft. En daarom dat ik zoveel moeite doe op een avond als deze om jullie, druppel na druppel, bij te brengen hoe je hiermee kunt omgaan en hoe je daar de beste resultaten kunt uithalen. Want u moet verder denken dan alleen uw huidig stoffelijk bestaan. Dat stoffelijk bestaan, ach ja, dat is enkele jaren en dat is voorbij. Maar uw geest zoekt, en zoekt steeds nieuwe mogelijkheden. En nu kunt u wel denken: "Goed ja, als de aarde mij die mogelijkheden niet meer biedt, de kosmos is groot genoeg." Juist, heel juist. Alleen kan het zijn dat de andere mogelijkheden in de kosmos voor u nog een beetje te ver gegrepen zijn en dat u toch nog beter bevriend blijft met de aarde om uw eigen bewustzijnsevolutie hier te kunnen afwerken of afronden om alsdan nog verder te gaan.

Dus, tracht na te denken over wat hier gebracht wordt. Vorm uw eigen mening. U hoeft niet met mij akkoord te zijn. U bent een mens, u bent vrij in denken en doen, maar probeer. Wanneer je denkt: "Ach, ik geloof dat niet", dat is uw recht, maar probeer eens te doen wat ik hier naar voor heb gebracht. U doet daar uzelf niet tekort mee, u doet er een ander niet tekort mee. Maar als u het probeert, zal u zien dat er resultaten zijn. En wat u zelf realiseert, daar komt u het verste mee. U moet het heus niet doen voor mij. U moet het doen voor uzelf, om uw eigen bewustwordingsgang verder te kunnen zetten. En in wezen zijn het geen moeilijke zaken. In wezen hebt u alle werktuigen zelf bij de hand. Want uw aura, uw chakra's, zelfs in dit geval uw eigen geest zal u gerust helpen in uw zoektocht, zal u gerust bijstaan in de kleine veranderingen, die u stukje na stukje opbouwt. Want het heeft geen zin te zeggen: "Ik laat alles achter en ik ga morgen in een bos onder een boom zitten en ik zie wel." Dat heeft geen zin. Maar het heeft wel zin om bvb. te zeggen: "Ik heb de gewoonte om voor alles mijn auto te nemen, ik ga nu een paar keer te voet." Of iets anders: "Ik heb de gewoonte om elke dag een fles wijn leeg te drinken; ik drink nog maar 1 glas of 2 glazen . een ganse fles." Ziet u, het is niet zeggen: "Ik gooi alles overboord." Nee, het is zeggen: "Ik breng het tot zijn eenvoudige vorm." En dan zal u zien, dan zal u, eerstens, u beter in uw vel voelen. Vele kwaaltjes zullen waarschijnlijk verdwijnen als sneeuw voor de zon waardoor u helderder kunt functioneren. En wanneer u helderder kunt functioneren, dan zal uw aanvoelen weer beter zijn en zo krijgt u de omgekeerde cirkel waardoor u steeds verder komt en waardoor u steeds meer afstand kunt nemen van alles wat op u afkomt.

En neem gerust van mij aan, de komende maanden zal men u via de media van alles proberen te laten doen. Men zal uw emotie bespelen om dit en dat en 'tgeen te doen want ja, het is allemaal zo erg. Ga daar niet in mee! Het is niet zo zoals men het u voorstelt. Zelfs de zwaarste rampen, die gebeuren, worden u verkeerd voorgesteld. Daar moet u rekening mee houden. En als u dat vanop afstand kunt bekijken, zult u opmerken dat deze woorden heel juist zijn. Hou daar rekening mee. Wat op het ogenblik van belang is, is dat u zelf in harmonie bent en dat u in uw eigen omgeving deze rust en harmonie kunt verankeren. Wat er 1000 km verder gebeurt, daar hebt u niets maar ook niets mee te maken. Dat is buiten uw werkterrein. Uw werkterrein is hier. Het is hier dat u het moet opbouwen. Het is hier dat u met de kracht van de groep ervoor kunt zorgen dat er evenwichten blijven bestaan, dat er mogelijkheden blijven bestaan. En dat hebt u volledig zelf in de hand.

En het zijn jullie niet alleen, op vele plaatsen zijn er vele anderen bezig. Zelfs waar u nu ziet dat het verkeerd gaat, zijn er kernen zoals deze, die ervoor zorgen dat er toch nog, ondanks alles, een evenwicht is; dat er toch nog, ondanks alles, een mogelijkheid is tot vernieuwing. Want het is zoals in de herfst: de bladeren vallen, het beeld wordt: kaalheid, verrotting. Maar wat u niet ziet, en dat is het belangrijkste van alles, is het nieuwe leven, dat ontstaat vanuit die kaalheid, vanuit die omzetting van die bladeren enz. En zo is het overal gaande. En daar ligt het accent voor jullie: die

vernieuwing, die mogelijkheden. En ze zijn er. U moet niet denken: de planeet is verloren. U moet niet denken: de aarde gaat ten onder. O nee, de aarde gaat gerust nog een lange tijd mee, zal nog vele mogelijkheden inhouden. Alleen zal het anders zijn dan dat jullie gekend hebben.

Ik ga het hierbij laten. Na een korte pauze kunt u eventueel in het tweede gedeelte aan de spreker, die dan komt, vragen stellen, als u vragen hebt. En dan zullen we de avond zoals gewoonlijk afronden met een krachtsopbouw zodat ieder van u met de kennis, die we nu doorgegeven hebben én het opbouwen van de krachten, weer een stapje verder is, niet alleen in uw eigen ontwikkeling maar ook bijdraagt aan de totale vernieuwing, die op het ogenblik plaatsgrijpt. En ik denk dat dit een aangenamer gevoel zal zijn dan dat u moet rondlopen met het idee: "Ach, alles draait in het honderd." Alles vernieuwt zich en daar bent u deel van.

Zo, tot een volgende maal, mijn geliefde broeders en zusters. Doe het rustig aan en probeer wat ik u gevraagd heb. En u zult zien, het zal voor u aardig wat meerwaarde geven. .

## Deel 2

Zo, het tweede gedeelte houdt in dat u eerst vragen naar voor kunt brengen, dus als u vragen hebt, stel ze maar eerst.

Blijkbaar zijn er veel vragen. Waarom is de mens zo terughoudend in zijn vragen? Als ik zo het algemene beeld van de groep aflees, dan zijn er voldoende vragen, maar ze komen er niet uit. Waarom? U hebt de kans om vragen te stellen. Gebruik die kans.

## Vragen

- **Broeder, in hoeverre dient men zelf persoonlijk in evenwicht te zijn om adequate geestelijke genezing bij anderen naar voor te brengen?**

Wanneer u zelf niet in evenwicht bent en u gaat proberen geestelijke genezing uit te voeren, dan creëert u een spanningsveld waarin eerstens de kans groot is dat u uw eigen gezondheid ondermijnt en tweedes dat u, waar u geestelijke genezing wilt brengen, een nog grotere disharmonie creëert, waardoor het genezingsproces juist in omgekeerde richting zich zal voltrekken.

Kijk, wanneer u, en eigenlijk is dat niet alleen voor geestelijke genezing, maar voor alle vormen van handelingen, die met genezing te maken hebben; of u nu wil magnetiseren of u wil het psychologisch aanpakken of u wil effectief via geestelijke weg, via meditatieve weg enzoverder een ander - en dan het eerste wat ik daar direct nog wil bij aanvullen, is dat de andere persoon het u moet gevraagd hebben; probeer nooit geestelijke genezing toe te passen als het u niet specifiek is gevraagd, want dan bent u helemaal op het verkeerde spoor - maar goed, u moet zelf eerst volledig in evenwicht zijn. Als u dat niet bent, dan doet u het beter niet. Want dan bent u, neem mij niet kwalijk dat ik het zo uitdruk, zoals de huidige geneeskunde, die in vele gevallen u van alles gaat aanreiken omdat ze zelf in onevenwicht is. Maar goed.

Wanneer u wenst te magnetiseren, zorg dat u zelf in evenwicht bent, zorg dat u zuiver bent. Zorg dat er geen gedachten spelen, die er niet moeten zijn. Wanneer u puur geestelijk gaat, zorg dan eerst dat u vertrekt vanuit een evenwichtig proces qua meditatie, dat u zelf niet in spanningsvelden zit of leeft, dat u zelf niet geconfronteerd wordt door allerlei materiële begeerten. En als dat allemaal oké is, dan kunt u geestelijk aan de slag gaan.



▪ **Mijn vraag dan daarbij is verder: Is het als mens mogelijk om volledig in evenwicht te zijn om dat alles zo naar voor te brengen?**

Het is als mens mogelijk, wanneer u zich distantieert van hetgeen wat de maatschappij allemaal van u eist. Het is als mens niet mogelijk, wanneer u wilt voldoen aan de eisen van deze maatschappij.

Het is daarom ook dat de huidige geneeskunde, neem het mij niet kwalijk maar ik zeg het vanuit mijn positie in de geest, een grote ramp is geworden. Want de geneeskunde op het ogenblik is niet meer 'ik wens de mens te helpen', maar is in vele gevallen 'wat kan ik eraan verdienen?' met alle gevolgen van dien. Kijk in uw maatschappij en u ziet de resultaten. Het klinkt misschien hard, maar het is zo.

Iemand, die geestelijk wil genezen, moet zich buiten het normale maatschappelijke circuit kunnen zetten; moet zich buiten de begeerten van de huidige maatschappij kunnen zetten. Dit is niet zo simpel. Honderd jaar geleden ging dit misschien nog, en dan nog. Maar nu is het heel moeilijk.

Ja, ik weet, het is misschien nog ontnuchterend, maar het is de harde realiteit.

En wees voorzichtig met geestelijke genezing, want u bent verantwoordelijk. . - en nu ga ik heel cru zijn - dat wanneer u iemand geneest, geestelijk, en die doet iets, bijvoorbeeld hij vermoordt of zij vermoordt iemand, dan bent u verantwoordelijk.

Waarom? Wel, de zieke zal als dusdanig eerst met zichzelf in evenwicht moeten komen en dit is dan waarschijnlijk niet gebeurd door uw ingrijpen, met alle gevolgen van dien.

Ik ga u even, en dit is misschien een beetje achterhaald, toch terugzetten 2000 jaar geleden, als een figuur als Jezus Christus iemand genas. Wat deed Hij? Hij genas niet iedereen, verre van. Hij kon dat, maar Hij deed dat zeker niet. Hij genas, maar alleen degenen waarvan Hij wist dat die eerst geestelijk het evenwicht terug konden hervinden. In het evangelie is dat mooi beschreven, dan zeggen ze: 'Vriend, uw zonden zijn u vergeven, pak uw bed en ga naar huis.' Zo is het niet gegaan. Jezus wist wel degelijk wie Hij kon helpen en wie Hij niet kon helpen. Hij wist wel degelijk dat degene, die Hij genas, verder kon zonder gevolgen. Hij zou nooit iemand genezen hebben, waarvan Hij wist dat de gevolgen achteraf aan de verkeerde kant zouden uitdraaien. Maar dat wordt in het evangelie natuurlijk niet naar voor gebracht, want dat past er niet in. Maar het is wel de harde werkelijkheid.

▪ **Broeder, hoe weet u dat? Is dat puur intuïtief aanvoelen of iemand daar klaar voor is?**

Ja, in zekere zin. Wanneer u geestelijk wil genezen, wanneer u geestelijk wil ingrijpen en uw aanvoelen is ertegen, doe het niet!

Wanneer iemand u iets vraagt: "Help mij", bijvoorbeeld, iemand zit in een rolstoel, kan niet meer gaan en hij vraagt aan u, ik pak een heel extreem voorbeeld: "Help mij zodat ik terug kan wandelen" en u voelt aan dat, wanneer deze man terug wandelt, of deze vrouw, maakt niet uit, dan gaat die in het negatieve, in het disharmonische. Als u dat aanvoelt, dan doet u niets, ondanks dat hij vraagt. Dan kunt u alleen zeggen: "Vriend, ik wil u helpen u in harmonie te brengen, uw gedachten enzoverder, maar ik kan u niet doen wandelen zolang uzelf niet met uzelf in het reine bent."

Wanneer u iemand krijgt, waarvan u aanvoelt: deze persoon zit geblokkeerd, om welke reden ook, maar wil in harmonie zijn, wil in het Licht opgaan, dan kunt u zeggen: "Vriend, ik help u." En dan zal deze uit zijn rolstoel opstaan en wandelen.

Maar in de eerste plaats, lieve vrienden, vraag ik mij af: waarom zou u zich daarmee bezig houden?

De meesten, die werkelijk ziek zijn, lijdende zijn, moeten eerst ontdekken wat de bron is waarom zij tot deze situatie zijn gekomen.

Het is niet zo dat geestelijk genezen is zoals naar de dokter gaan en een pilletje nemen en vooruit, we zijn ermee weg. Neen, geestelijk genezen houdt in dat iemand beseft waar het fout is gegaan, dit besef kan uitwerken om zo te komen tot een evenwicht, een harmonie; en dan kunt u de laatste vonk geven om verder te komen.

U mag niet vergeten dat ziek zijn in een stoffelijk voertuig, disharmonie betekent. En de vraag is: waaruit is die disharmonie ontstaan? En als ik het vanuit de geest bekijk, vanuit onze zijde, neem het mij dan niet kwalijk dat ik het zeg, maar het grootste gedeelte van alles wat ziekte is op deze stoffelijke wereld, ontstaat uit een niet ingevulde begeerte. En dan kan ik daar van alles bijbrengen, maar dat ga ik niet doen. Maar het grote probleem van een mens is in vele gevallen zijn begeertelevens.

En spijtig genoeg, hier in het Westen waar u leeft, is een mentaliteit gecreëerd dat begeerte eigenlijk nooit of nooit kan voldaan worden. Want u mag alles bezitten, dan begeert u nog meer. En dat gaat niet. Dat is niet de reden waarom u geïncarneerd bent, dat is niet de reden waarom u de stof hebt opgezocht. Maar ja, het is wel in deze tijd zo dat velen dit allemaal vergeten en achter hun begeerte aankoersen, waardoor ze in zo een disharmonie komen dat het lichaam zijn eigen evenwichten vergeet, met alle gevolgen van dien.

Ach, we kijken teveel af. Maar ik hoop dat u mij begrijpt met wat ik naar voor breng en dat u daar even over nadenkt. Dat is heel belangrijk!

- **Broeder, ik ga proberen om het uit te drukken, het is een gevoelsmatig iets en ik weet niet of het juist is. Die oefening met 'ether', als ik het eerste gedeelte hoor, bestaat 'ether' eigenlijk uit alle energieën die wij eigenlijk samen de ether insturen.**

**Nu, als ik de oefening doe, heb ik het gevoel dat ook de elementalen de beide krachten, positief/negatief, wat waarschijnlijk verkeerd uitgedrukt is, in zich dragen. Ik heb de ervaring dat het water als het ware met elkaar kan vechten; ik weet niet hoe ik het moet plaatsen, maar het is wel een gevoel dat ik binnen heb gekregen. Graag uw duiding.**

Eerstens, uw begin van uw requisitoir is niet juist. .., 'ether' is niet wat u hier omschrijft. 'Ether' is in wezen, simpel gezegd, de uitstraling van de aarde waarin alles, wat op de aarde gebeurt, zich gaat manifesteren.

.., wanneer er voldoende gedachten in een bepaalde richting zijn, dan krijgt u een astrale figuratie, die daarin aanwezig is. In 'ether' vindt u, als u het op de keper beschouwt, alles wat u wenst te vinden. .., in al deze gedachtebeelden, in al deze astrale figuraties, die zijn opgebouwd, zelfs durf ik stellen: aan bepaalde fijnstoffelijke opbouwen, kunt u zaken terugvinden. Geen enkel probleem.

Hetgeen wat u naar voor brengt van water en water is met elkaar in botsing, is ook niet van die orde dat dit een juiste omschrijving is. Het waterelementaal gaat altijd zijn eigen richting, zal nooit als elementaal tegen zichzelf gaan. U kunt proberen het waterelementaal in een bepaalde richting te dwingen, maar dat zal niet lukken, omdat het waterelementaal altijd zijn eigen weg zal gaan. In tegenstelling bijvoorbeeld van aarde of van lucht. Over vuur spreek ik niet, want dat kunt u niet hanteren.

Dus, uw gevoel dat u zegt dat water tegen zichzelf zou gaan, dit klopt niet. Hetgeen wat u daar als gevoel naar voor brengt, is hetgeen wat in uzelf leeft. . dat, wanneer u omschrijft dat het water tegen zichzelf gaat, dat er in uzelf spanningsvelden zijn, die zo zijn opgebouwd dat ze effectief, wanneer u zich op water instelt, de idee creëren van tegen zichzelf te gaan. Maar dit klopt niet. Ik zou het volgende naar voor brengen: Wanneer u dat gevoel hebt - en dit is misschien moeilijk, maar het is haalbaar - stel u de loop van het water voor, dan zult u opmerken dat, waar het water zou geblokkeerd worden, het gewoon de gemakkelijkste weg neemt om verder te gaan. En dat is één van de eigenschappen van het elementaal water. Water gaat altijd verder. U kunt proberen van een dijk op te bouwen, maar het water zal rond de dijk gaan en wanneer er voldoende kracht is, zal het zelfs de dijk wegvegen.

Dus, wanneer u zegt: Water gaat tegen zichzelf in. Neen, water zal altijd met zichzelf in één zelfde richting gaan. . dat hetgeen wat u aanvoelt als zijnde water tegen zichzelf, dat dit gewoon het water is dat zich keert en gewoon alles meeneemt wat in de weg van het water was waardoor het verder gaat.

Kijk, ik zal het even uitdrukken in beeldspraak: We hebben een paar tsunami's gehad nu, de laatste tijd. Wat is er gebeurd? Het water is niet tegen zichzelf ingegaan. Het water heeft zich eerst even gewoon teruggetrokken om dan in volle kracht alles te overspoelen en alles mee te nemen, wat het vond dat het moest meenemen, om zich dan weer in de normale situatie te begeven en verder te gaan.

U kunt er misschien nog even over nakauwen en nadenken.

Zijn er nog mensen, die problemen hebben met een of ander elementaal? U mag het altijd nog naar voor brengen.

- **Het is omtrent onze menselijke vervuiling. Heel veel van onze activiteiten zijn verbonden met lawaai, ons verkeer of nu ook windenergie e.d. meer, die allen stoorvelden creëren voor de stilte die anders toch heel vaak in de natuur heerst. Vermits ik heel vaak buiten mijn meditatie doe, stoort mij dat of heb ik moeilijkheden mij daarvan af te schermen. Hebt u daar misschien een aanbeveling?**

Ik kan daar maar één aanbeveling aan geven, beste vriend, dat is: stel u onder goudgeel licht, niet onder wit licht want dan gaat u het teveel versterken, maar onder goudgeel licht. Stel het zo voor dat dit voor u een goudgele kooi van Faraday is, waardoor al deze velden, die opgewekt worden - en meestal liggen die in het gebied van de elektromagnetische straling - dat deze afgeketst worden, zodat u in een rust kunt komen.

Maar u hebt daarin gelijk, men is op het ogenblik bezig - maar het zal niet blijven duren, hoor, maak u geen zorgen - om via alle mogelijke alternatieve zaken de wereld helemaal naar de knoppen te helpen. En men plaatst windmolens, men plaatst zonnepanelen enzoverder, maar men vergeet daarbij wat deze als bijwerkingen allemaal hebben. En niet alleen als bijwerkingen . de techniek, maar men vergeet liefst de bijwerkingen die deze hebben naar de mens toe. Maar het hoort nu eenmaal bij de afbouw.

Wanneer men, en het klinkt misschien raar, zou willen uitstappen uit hetgeen, wat u nu gebruikt om energie op te wekken, vooral de atoomenergie, naar bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen, dan heeft men zoveel plaats op de aarde nodig om eenzelfde energiepotentiaal te behalen, dat men

geen plaats meer heeft om aan uw eigen voedselbehoeften te voldoen. Hoe gek kan het zijn! Maar dat is de harde realiteit.

Men heeft de technische mogelijkheid - en die bestaat op aarde, maar men wil ze niet toepassen om politieke redenen en om economische redenen - om via kernimplosie, niet explosie maar implosie, de ganse wereld te voorzien van energie zonder dat men daar zulke enorme investeringen voor moet doen, die men nu aan het doen is met zonnepanelen en windmolens enzoverder. Men weigert dit permanent toe te passen. Waarom? Het past in het plaatje van de afbraak.

Ik kan u echter wel reeds garanderen nu, en ik denk dat ik daar niet naast zit, dat binnen dit en ongeveer een kleine 200 à 300 jaar op aarde de energie volledig zal komen van atoomimplosie . atoomexplosie en dat men daardoor ook geen vervuiling gaat hebben enzoverder. De kennis op het ogenblik is aanwezig. Dat is het erge van de zaak, maar men weigert dit permanent toe te passen, omdat dit niets opbrengt. Integendeel.

Maar goed, eerst moet al het oude opgeruimd zijn, eerst moet men nog wat knoeien met alle mogelijke zaken op aarde, totdat de aarde het zelf zal rechtekken en de mens uiteindelijk niet anders zal kunnen dan toch overgaan tot hetgeen hij ter beschikking heeft.

Maar wat uw vraag betreft, zou ik zeggen: tracht u te omkaderen met goudgeel licht. Dat is het beste, dat ik u kan zeggen. Niet wit licht. Want wit licht gaat ervoor zorgen dat alles zeer extreem zich manifesteert. Goudgeel licht is daar beter voor en gaat ervoor zorgen dat het afgezwakt wordt en dat het een reflectie veroorzaakt van u weg, waardoor u tot rust kunt komen.

Anderzijds zou ik erbij zeggen, en dat geldt voor iedereen in deze tijd: zoek de rust op, als u kunt, in de wouden; ga erin en tracht daar aan te voelen, de rust die er nog aanwezig is. U gaat het heus niet meer vinden in de steden. Integendeel. En zeker in deze gebieden is het zeer moeilijk om nog rustpunten te vinden.

Dus, als u niet in de mogelijkheid bent van u te verplaatsen en in wouden te gaan, die nog wouden kunnen genoemd worden, wel, bouw voor uzelf een rustpunt op. Bouw voor uzelf een plaats uit waar u regelmatig tot rust kunt komen met de kennis die u hebt, o.a. het gebruik van het goudgeel licht als koepel rondom u. Dan zult u de beste resultaten kunnen behalen.

- **U noemde dat geknoei van de mens met windenergie of zonnepanelen e.d. meer. Binnen zijn omgeving, als men dat geknoei ziet, zijn er voor ons mogelijkheden als groep om daar op die plaatsen, ik zeg niet te herstellen of ..., dat men niet alles om zeep helpt? Of gebeurt dat automatisch doordat wij als groep werken in onze meditatie, dit opgenomen wordt?**

Wanneer je als groep sterk genoeg staat, zult u ervoor kunnen zorgen dat de natuur zijn eigenschappen kan behouden en dat vele zaken, die men probeert te realiseren, niet gerealiseerd geraken, omdat er een harmonisch lichtende tegenstand is, die men niet begrijpt of niet kan incalculeren.

Ik zou, en ik begrijp uw vraag, maar ik zou als persoon, noch als groep tegen zulke zaken ingaan. Wees gewoon uzelf. Wees ook vanuit de groep in harmonie met de aarde en dan zal u meer kunnen bereiken dan dat u zou beginnen in gedachten tegen te werken van wat men op het ogenblik allemaal wil realiseren. U mag niet vergeten dat, wat windenergie aangaat, zonne-energie aangaat, dit een begeertepatroon is van velen, die in deze industrie zitten en die daar, in geld uitgedrukt, aardig wat verdiensten uit halen. Ten koste, ten koste, en ik zeg dit wel, van uw eigen planeet. Want

het is niet de oplossing van jullie problemen, integendeel. Het maakt het probleem van de planeet nog groter.

Het gevolg gaat zijn, door dit toe te passen over de ganse wereld bijna tegenwoordig, dat de aarde daar nog sterker gaat op reageren en dat de natuurrampen nog sterker gaan worden. Men calculeert dat niet in, want men denkt zo niet. Men begrijpt het geheel niet. Men denkt alleen in cijfers en in winstmarges. Ook wat zonne-energie aangaat, wat windenergie aangaat en alle alternatieve energieën, men denkt enkel in zijn eigen begeertepatronen. En dat werkt niet op deze aarde. Dat gaat zichzelf in de loop der tijd steeds weer vernietigen, met alle gevolgen van dien.

Dus, ik zou zeggen: blijf er ver van weg. Er zijn andere mogelijkheden tot energie, maar de tijd is nog niet rijp omdat de mens nog steeds enkel en alleen aan zichzelf denkt, met alle gevolgen van dien.

Ach, ik ben cru vanavond, maar ja, u vraagt het mij. En ik zie het ook vanuit onze zijde. Ik zie wat er speelt. Dat is het mooie van entiteit te zijn: u kunt aflezen. U hoort wat de mens zegt, u hoort wat hij naar voor brengt en tegelijkertijd kun u aflezen wat hij denkt, en dat is meestal contradictorisch. Dat is de politiker die zegt: Lieve mensen, wij gaan dit en dat voor jullie doen. En dan leest u zijn gedachten: 'en ik verdien er zoveel aan en daar kan ik winst uithalen en dat moet ik zo kunnen draaien. En die moet ik een schop onder zijn achterste kunnen geven want die staat mij in de weg.' Dat is de politiek. Maar dat is het mooie van onze zijde. U hoort wat er gebracht wordt, als het ware, want anders is het moeilijk voor u om te begrijpen, en u leest tegelijkertijd de gedachten.

En ja, neem mij dan niet kwalijk dat ik denk: ja, de aarde op het ogenblik en zeker hier in het Westen, waar wij werkzaam zijn, oei... tussen wat men zegt en wat men denkt - en zeker nu in deze periode, waar u hier in deze contreien weer mag gaan kiezen - ja, dat is dus humoristisch. Misschien dat ik moet zeggen: een beetje zwartgallige humor, maar het is humoristisch.

## **Meditatie : Probleemprojectie in de ether**

Mag ik u vragen van allemaal even rustig er te gaan bijzitten, even te ontspannen volledig; al uw zorgen, laat die even achter u, vergeet die even. En dan ga ik proberen u mee te nemen in een meditatie, zoals uw broeder in het eerste gedeelte naar voor heeft gebracht, dat eigenlijk voor u het meest werkzame en het meest leerzame kan zijn.

Ieder van u, mag ik vragen - och, u hebt allemaal in uw leven wel hier of daar iets dat voor u steekt, dat voor u lastig is - mag ik vragen om even dit kort, niet uitgebreid, moet u niet doen, maar kort te definiëren wat voor u problematisch is. Definieert dat kort en breng dit dan hier in ons midden.

En dan ga ik het ganse geheel als het ware samenvakken. En dit ganse geheel, mijn lieve vrienden, dat projecteer ik vanuit deze groep in de 'ether', in het vijfde element. Ik projecteer uw probleem daarin omdat het van daaruit opgenomen kan worden in het geheel waardoor dat u als het ware ervan verlost wordt. Want u mag niet vergeten, in die kracht van het vijfde element is, bij wijze van uitdrukken in de stof, alles aanwezig. Uw probleem wordt daarin neergelegd en lost zich op. Het lost zich op zodat hetgeen wat u terugkrijgt, evenwicht en harmonie is. U krijgt vanuit 'ether', doordat u het probleem hebt afgegeven, een positief antwoord. U krijgt nu het inzicht van de mogelijkheden die u hebt, wanneer u het probleem achter u laat.

Stel u gewoon open. Ontvang gewoon wat voor u nuttig is, wat voor u een meerwaarde inhoudt. Vul gewoon de plaats in uzelf op, waar het probleem gezeten heeft, met de meerwaarde die u haalt uit het vijfde element. En daardoor voelt u zich beter. Daardoor kunt u de zaken op een andere wijze

bekijken.

Degene die zoekende is, ziet ineens nieuwe wegen. Diegene die onder druk lag, ziet ineens de druk weg en de mogelijkheid van verder te gaan. Degene die onzeker en angstig was, ziet ineens de mogelijkheid van de zekerheid en de volheid van de mogelijkheden, die eraan verbonden zijn.

Stel u gewoon open, open voor alle kennis, die aanwezig is in het vijfde element. Bouw uw eigen tweede werkelijkheid op. Zie uzelf volledig in harmonie in deze tweede werkelijkheid. In harmonie met de kosmos, maar vooral in harmonie met de aarde, uw drager, uw moeder als het ware. Zie u in harmonie. Voel u in harmonie. Voel u daarmee in eenheid.

Wat u ook als vraagtekens in uw stoffelijk bestaan hebt, projecteer ze in het vijfde element en zie wat het vijfde element u teruggeeft, als antwoord geeft.

Stel u open, open als het ware, uw plexus solaris of uw zonnevlechtchakra. Voel hoe de energie wisselwerking plaatsgrijpt. Voel hoe u vanuit 'ether' krijgt wat uw rechtvaardig deel is. Hoe 'ether' u als het ware beschermt en de juiste gegevens doorgeeft. Hoe u via uw zonnevlecht kunt aanvoelen welke handelingen, welke gedachten voor u de juiste zijn. Voel hoe de stroom van energie één wordt met u. Voel hoe u antwoorden krijgt, die u niet verwacht had. Sla ze op in u. Gebruik ze. Ga niet redeneren. Ga niet analyseren, maar voel, lieve vrienden, voel, voel het één-zijn met deze krachten. Voel u één met moeder aarde. Voel u één met gans die kosmische kracht. En handel naar dat voelen. Gedraag u naar dat voelen. Dan zult u opmerken dat vele wegen als het ware voor u oplichten, dat u vele mogelijkheden hebt, vele keuzes hebt, om in deze vernieuwing verder te gaan. Om deze vernieuwing als het ware deel van u te laten zijn. Om in deze vernieuwing degene te zijn, die voor de ander rust kan brengen. Die voor de ander de vrede kan geven, de harmonie kan geven, zodat zij ook gespaard zijn van de chaos, die de rest meetrekt.

Wees één, wees één met de krachten van de aarde. Wees zeker van de mogelijkheden die de aarde u biedt. Laat de wisselwerkingen tussen de verschillende lichamen gewoon vlot verlopen. Wees niet ongerust, wees niet angstig, maar wees zeker van het licht, dat u beschermt. Wees zeker van de eenheid met de Bron, zodat u, deel zijnde van de vernieuwing, de vernieuwing kan bevestigen op deze aarde. Eén zijnde met, uitvoerende met de krachten van deze planeet.

Voel gewoon u één. Eén met de aarde. Maar vooral: één met uw groep. En telkens weer, wanneer u mediteert, telkens weer wanneer u deze krachten aansnijdt, wees één met de groep.

En wanneer u het uitdraagt naar anderen, draag het uit vanuit de groep. Voel de eenheid. Voel de kracht. Aanvaard de mogelijkheden, die erin zitten. Want deze mogelijkheden zijn onbeperkt. U bent deel van het geheel. En doordat u deel bent van het geheel, hebt u alle mogelijkheden, die in het geheel aanwezig zijn. Waardoor geen enkele vraag, als het ware, onbeantwoord zal blijven.

Voel u één met elkaar. Voel u één met de kosmos. Voel u één vooral met uw moeder aarde. En dan bent u ook één met alle elementalen. Dan bent u ook één met alle veranderingen en dan gaat u, over alles heen, in de vernieuwing. Dan bent u het lichtbaken, de vuurtoren, als het ware, die aanduidt waar u varen moet, die aanduidt waar u heen kan. Dat is jullie kracht. Dat is de kracht ook van de groep en de kracht van de vernieuwing, deel zijnde van dat groter geheel. Dat de Bron jullie steeds mag beschermen. Dat het Licht steeds jullie deel mag zijn.

Zo, vrienden, zijn we aan het einde van de avond gekomen. Hou er rekening mee dat we hier een kracht hebben opgebouwd, die nog wel even in uw stoffelijk voertuig gaat nazinderen. Ik zou zeggen: Maak er gebruik van en tracht in de komende dagen via meditatie vooral deze kracht verder te zetten. Tracht u één te voelen met de vernieuwing. Ik zeg wel duidelijk 'met de vernieuwing'.

Maak u geen zorgen over wat er gebeurt. Ga niet mee in de dramatiek, die overal zal opgevoerd worden, maar voel uzelf als de pioniers van de vernieuwing en werk daarmee, straal het uit, gebruik het. En zoals de broeder in het eerste gedeelte gezegd heeft: vooral, begin met uzelf steeds weer opnieuw met kleine zaken bij te sturen.

En vooral, vergeet dit niet: kies steeds, steeds weer opnieuw de eenvoudigste weg. Verlaat al wat ingewikkeld is. Verlaat al wat bombastisch is. Kies steeds weer voor de eenvoud en dan zal u opmerken, dan gaat u in deze tijd vleugels hebben. Vleugels, die u zullen dragen in de vernieuwing, die zullen maken dat u ware pioniers bent.

Zo, sta mij toe dat ik hiermee het medium vrijgeef. Ach, lieve vrienden, ik dank u van harte voor de intense medewerking, want die heb ik aangevoeld. Ik denk dat ik ook dank mag uitspreken voor al degenen die hier hebben aan meegewerkt. Want het resultaat, daar ben ik zeker van, zal in de komende tijd in deze streken zeer kenbaar zijn, van wat u hier vanavond hebt gerealiseerd.

Hou het simpel. Hou het eenvoudig. Hou het rustig. Dan zou ik zeggen: Geniet van de vernieuwing en dan zien en horen we elkaar weer binnen 14 dagen. Wees intussen in deze tijd een eenheid als groep. Vergeet dat niet. Blijf één. Eén kracht vanuit de Bron, vanuit het Licht. Veel licht nog op uw weg.

<a href="#">← vorige tekst</a>	<a href="#">overzicht</a>	<a href="#">volgende tekst →</a>
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------