

Druïden - Deel 01 - les 06 - Wisselwerking tussen onszelf en de aarde

7 januari 2014

Zo, in dit eerste gedeelte, naar de gewoonte die we hier hebben opgebouwd, zou ik zeggen, kunt u eerst met uw vragen naar voor komen zodat we kunnen antwoorden op al hetgeen wat nog voor u onduidelijk is.

Vragen.

- **Broeder, er is binnen de groep gesproken over het werken met maretak. Dit heeft tot meerdere uitwisselingen geleid over het innemen, thee ervan maken en zo voort. Voor mezelf zit ik met de vraag: is de wijze van innemen voor iedereen hetzelfde, ook voor kinderen? En wat indien iemand al andere zaken erbij gebruikt om zijn of haar gezondheid te bevorderen? In homeopathie is het ook dikwijls zo dat niet iedereen dezelfde hoeveelheden kan of mag gebruiken. Niet alles is, volgens mij, zo maar combineerbaar. Graag uw visie.**

Wanneer u aandachtig bent geweest in de vorige lessen en deze ook terug hebt nagelezen of nageluisterd, dan zult u opgemerkt hebben dat wij het accent gelegd hebben op het gebruiken van maretak in de aura. Dit is iets heel anders dan dat je maretak gaat innemen of inwendig gebruiken, onder welke vorm ook. Er is aangesneden geworden, dit is juist, dat deze mogelijkheden bestaan. In de farmacopee bestaan verschillende soorten van bereidingen waar maretak in gebruikt wordt. Maar we zijn hier geen artsengenootschap of geen apothekersgenootschap. Wij zijn een groep die probeert de harmonie met de aarde te bevorderen en vanuit zijn geestelijk denken en werken een zo goed mogelijke evolutie in dit proces te bereiken. Wanneer je nu van ons te horen krijgt dat een bepaalde plant bruikbaar is in dit proces, is het niet geraadzaam om zo maar, zonder verdere informatie, deze zaken heden ten dage te gaan gebruiken.

Waarom niet? In de eerste plaats: tussen de procedure, magisch, welke gebruikt wordt via de aura, is een totaal andere wereld, of misschien beter uitgedrukt: sfeer, dan wanneer u louter en alleen dit farmaceutisch zou gaan gebruiken. Toevallig heb ik in mijn leven in de stof ook aardig wat ervaring op dit terrein gehad. En daarvan kan ik u zeggen dat, wanneer u met maretak gaat experimenteren, het toch best is dat u dit met iemand doet die u deskundig kan begeleiden. Het zo maar consumeren van maretak, al dan niet gecombineerd met andere medicatie of andere kruiden, is niet aan te raden. Ik zeg niet dat dit heel veel schade zal verrichten, zeker niet wanneer het onder de vorm van aftreksels of verdunningen gebeurt, maar u moet weten waarmee u bezig bent. Het is niet zo onschadelijk als het er op het eerste gezicht op lijkt.

U kunt maretak gebruiken bijvoorbeeld om uw bloeddruk te regelen. Maar dan mag u niet vergeten dat u individu per individu eigenlijk moet kunnen nagaan hoe sterk de dosering is en hoe lang je dit kan nemen en welke stoffen er bijvoorbeeld niet bij mogen genomen worden. En dit zal dan in uw

maatschappij zeer moeilijk worden want één van de stoffen die niet samengaan met maretak is onder andere het door u allemaal gekende zout. Wanneer u zout en maretak combineert, dan kunt u heel rare resultaten behalen. Ik ga hier niet verder op in omdat dit ook niet interessant is, maar ik haal het als voorbeeld aan omdat u zou begrijpen dat u best niet zomaar experimenteert. Wanneer u maretak bijvoorbeeld inneemt, homeopatisch, dan is er een wereld verschil tussen de werking van een verdunning ter grootte van een D12, zoals jullie dat noemen, of een verdunning ter grootte van een D30. Een D30 kan ontzettend ingrijpend zijn waar een D12 een milde reactie kan veroorzaken.

Dus, mijn beminde broeders en zusters, het is nooit de bedoeling van ons dat u gaat experimenteren. Het is wel de bedoeling dat u de kennis hebt van het product om het op de juiste wijze te kunnen gebruiken. In die zin is er gesteld van: "kijk, zorg dat u maretak hebt". De maretak is gebruikt geworden hier ook bij de zonnewende en het gebruik hiervan is veel verder gegaan dan dat u op dit ogenblik, of op het ogenblik van de zonnewende, kon beseffen. Het was een onderdeel van de magische procedure die toen is voltrokken. Men heeft u toen gezegd van: "kijk, u kunt deze maretak drogen en behouden om zo te gebruiken binnen de aura". Wanneer u deze gedroogd op uw lichaam draagt, in een katoenen zakje of iets anders, dan krijgt u, en daar moet u het verschil maken: de inwerking, een zeer krachtige positieve ondersteuning van de maretak in het fijnstoffelijk gebied van uw lichaam en dit kan zo op uw lichaam zeer harmonische effecten geven. Dit wil zeggen: door het bij u te dragen, ontstaat er een evenwicht en kunnen storingen die in het fysieke lichaam aanwezig zijn, door dit evenwicht recht getrokken worden. En dit kan op velerlei terreinen gebeuren. Dit kan zijn bijvoorbeeld, om bij mijn voorbeeld van vanavond te blijven, bloeddruk harmoniserend zijn. Dit kan hart ondersteunend zijn en zo verder. Dit kan voor mensen die bijvoorbeeld teveel afvalstoffen en zuren in hun lichaam hebben, regelend zijn. Maar dit vertrekt dan vanuit de werking van het fijnstoffelijke. En dit is helemaal anders dan wanneer u zomaar gaat experimenteren met deze stof.

U kunt de maretak op het gelijke niveau zetten als uw hazelaarstaf. Het gebruik ervan ligt ook op de magische basis. Op het ogenblik dat u dit goed beseft, vrienden, dan kunt u daar goede resultaten mee behalen, dan kunt u daar juist mee omgaan. Dan kunt u ook vanuit uw gevoel met deze stoffen anderen helpen zonder dat u toverdokter moet gaan spelen.

Wanneer we niet expliciet in de lessen tegen u zeggen: "dit product kan u innemen, dit product kan gekoppeld worden aan andere zaken en is geschikt voor dit of dit typische symptoom", dan geef ik aan ieder van jullie de raad van niet zomaar in de stoffelijke wereld met de kennis te gaan experimenteren zonder dat u voldoende stoffelijke kennis aangaande het stoffelijk product hebt.

Ik hoop dat ik hier voor ieder van u voldoende duidelijk ben, dat u dit goed laat bezinken. We merken hier op, en dat is al meerdere malen geweest, en dit is geen kritiek, maar dat je nogal gemakkelijk uw gedachtewereld neemt voor waarheid wanneer u iets hoort zoals u het graag wenst te horen. Maar u hoort het soms niet zoals het gebracht wordt. Zolang het binnen deze groep is en zolang wij dit kunnen opvangen, is het niet erg. Maar je moet rekening houden, hoe verder we gaan met onze studie, hoe moeilijker en ingewikkelder sommige zaken misschien worden ten opzichte van het normaal stoffelijk bestaan. Dan is het van groot belang dat u niet vrij interpreteert maar dat u volgt wat gebracht wordt. Want zo kunnen enkel de procedures zich voltrekken. Zo kun je enkel een sterke magisch werkende groep zijn die een harmonisch brandpunt is in deze tijd. En dat is de

essentie van onze avonden: dat we voor deze wereld, hier rondom ons, een harmonisch brandpunt kunnen zijn en, uiteraard vanuit dit brandpunt, met de kennis die je opdoet, dat je zo verder uw eigen geestelijke ontwikkeling kunt waarmaken.

Zo ik denk dat dit voor de uitgebreide vraag een voldoende uitgebreid antwoord is geweest waar ieder van u nog rustig over mag nadenken. En misschien in de volgende les nog enkele bijvragen stellen.

- **Broeder, de volgende vraag is gericht op de bolletjes van de maretak waarvan jullie zeiden: “die zijn giftig”. Zijn die fijnstoffelijk te gebruiken, hoe zit hier de link en hoe doen we dat het best?**

De vruchten van de maretak zijn giftig. Maar u mag niet vergeten dat de maretak op zichzelf volledig giftig is. De bolletjes van de maretak zijn, magisch gezien, het symbool van de steeds mogelijke hernieuwing, het symbool van de geconcentreerde kracht die zich overal te allen tijde onder welke omstandigheid steeds opnieuw kan uiten en steeds opnieuw de kracht te schenken om de plant zelf terug zijn werking te laten volbrengen. U kunt, dat is iets dat individueel mogelijk is, de vruchten drogen, ze verpulveren en het poeder dat je dan ter beschikking krijgt, wat zeer moeilijk te realiseren is, maar het is te realiseren, vroeger deed men dit meer, kan gebruikt worden in bepaalde extracten van pommades en zo verder. Maar ik zou jullie dit niet raden. De oude gebruiken voor allerlei zalven te maken, waren dikwijls op basis van enkele kleine stoffelijke stukjes van deze gedroogde vruchten. Daar kwam dan meestal een procedure bij wanneer de zalf werd aangebracht om resultaat te behalen. Dit is op het ogenblik, zeker niet in deze tijd, aan de orde. U hebt genoeg andere middelen om uzelf te verzorgen dan dat je dit zou gebruiken. Het enige dat je in deze tijd zou kunnen doen wanneer je ze droogt, verpulvert en bijhoudt, is ze als symbool van Kracht bij u te houden en bijvoorbeeld in magische procedures als een soort hulp, een soort werktuig eventueel, te gebruiken. Maar dit is nog niet direct voor onze groep beschikbaar of voorzien. Wij behouden voorlopig het gebruik van de hazelaar als dusdanig als het meest opportune.

Zo, ik denk dat dit voldoende is. U kunt natuurlijk altijd, en dat is weer iets anders, wanneer u maretak wilt gaan kweken, ze op de juiste ondergrond aanbrengen, in populieren bijvoorbeeld, en dan enkele jaren wachten, dan hebt u kans dat u mooie maretak binnen de 10 jaar in de boom hebt.

- **Broeder, jullie spraken in de voorlaatste bijeenkomst over de elementalen en de astralen. De elementalen zijn mij duidelijk, maar astralen en ermee in harmonie zijn, dat roept vragen op. Mijn denken gaat dan ook naar een schil of aanhechtingen die meestal niet zo positief zijn. Kan u dit verduidelijken?**

Een elementaal, dat weten jullie toch allemaal al ongeveer, is een natuurkracht, een natuurkracht die eigen is aan de aarde.

Een astraal is een opgewekte sfeer of kracht door de gedachtewereld van de mens. Naargelang meer mensen een geconcentreerd gedachtebeeld van iets hebben, kun je een sterk astraal beeld krijgen. Dit kan zo ver gaan dat dit astrale beeld zijn eigen leven gaat leiden zolang men eraan denkt. Ik zal trachten het in een duidelijk voorbeeld te gieten dat ieder van u waarschijnlijk wel zal

kennen en begrijpen.

In uw maatschappij is de laatste 50 jaar toch, misschien al langer, de wereld van de stripfiguren zeer sterk ontwikkeld. Iedereen kent stripfiguren. Wel, er zijn op dit ogenblik zeer sterke astrale beelden van sommige stripfiguren voorhanden. Deze beelden hebben inwerkingen, meer dan dat u zou vermoeden. En ik pak speciaal stripfiguren omdat deze meestal gekoppeld zijn aan de gedachtewerelden van kinderen. En wanneer deze stripfiguren zoals ze tot op heden redelijk positief uit de hoek komen, dan is dit ook voor de kinderen in hun ontwikkeling, in hun opgroei, een sterkte en een zeer positief gegeven.

En nu schakel ik over. We zien in uw laatste, laat ons zeggen, twee decennia dat er een opkomst is gekomen van allerlei figuren binnen uw moderne technologische IT-wereld of noem maar op. Er zijn allerlei mogelijke spelletjes ontstaan en wanneer we dit fenomeen bekijken, dan zien we dat, in plaats van bij de oude strip voor het kind er een opvoedende functie in zat, in deze moderne evolutie het meestal enkel gaat om geweld, om zaken die eigenlijk begeerte en agressie, disharmonie bij de mens versterken.

Wat is nu het gevolg? Zonder dat de maatschappij er erg in heeft, krijg je dat via dat medium, dat zogezegd onschuldig is, want het zijn maar spelletjes op toestellen, er astrale figuraties en beelden worden gevormd die, door het feit dat er zoveel duizenden en duizenden jongeren mee bezig zijn, zij zo sterk zijn dat deze uw ganse maatschappij eigenlijk disharmonisch maken, dat zij de bron zijn van enorm veel geweld, haat en op alle terreinen een verkeerd gedrag. In tegenstelling met de oude strip waar de figuur juist het omgekeerde meestal veroorzaakte via het gedachtebeeld. Beiden zijn gewoon opgewekt door de gedachtebeelden: enerzijds het gewone kind dat de strip las en erin meeging, anderzijds hier het kind en de puber die in het spel opgaat, vergeet de echte wereld en daardoor een kracht opbouwt, zeker in de periode van de puberteit, die je zelfs kunt gaan vergelijken, en ik wik mijn woorden, met, in vele gevallen, poltergeistverschijnselen. Het gevolg is dat u in uw maatschappij, en kijk rondom u, allerlei toestanden gaat aantreffen waarvan je zegt: dit kan niet meer.

En dan kun je zeggen: "kijk, die jeugd of die mensen die daarmee bezig zijn, hoe is dit mogelijk? Hebben die nu geen zelfrespect meer? Begrijpen die niet dat zij verkeerd bezig zijn?" Neen, volgens hen, in hun gedachteopbouw en in de meenamen van het astrale dat daar is gecreëerd, kunnen zij niet meer anders dan deze weg bewandelen, tot hun eigen vernietiging, tot hun eigen schade. Dus we zitten op het ogenblik in uw maatschappij met verschillende zeer sterke astrale figuraties die opgebouwd zijn door de mens. En ik heb dit voorbeeld van kinderen aangehaald omdat, wanneer ik voorbeelden ga aanhalen van volwassenen, u dit waarschijnlijk niet al te graag gaat horen en dit tot discussie gaat leiden, wat hier niet aan de orde is. Maar ieder van u weet genoeg hoe uw maatschappij functioneert en hoe vele gedrevenheden bijna onverklaarbaar zijn, maar toch steeds aanwezig. Dit wordt veroorzaakt door astralen die opgewekt zijn, gewoon door gedachten, in de meeste gevallen door zeer sterke begeertepatronen die erachter zitten.

Andere bronnen van astralen, kort gezegd, is in uw maatschappij het overvloedig gebruik van drugs, het overvloedig gebruik van geld, onder welke vorm ook, en het overvloedig gebruik, of misbruik laat ons zeggen, van al het dierlijke dat in de mens aanwezig is, wat u zo mooi als seksualiteit omschrijft.

En ik denk dat ik hiermee een duidelijk beeld heb gegeven van wat er aanwezig is en wat het verschil is tussen astrale zaken die ontstaan, sta mij toe te zeggen, voor 75 % door negatieve disharmonische gedachten en nog amper een 25 % door positieve gedachten. Daar tegenover staat dat je, wanneer je over elementalen spreekt, dat deze niet door u opgebouwd worden maar, en dat is misschien iets wat jullie nog niet doorhebben, dat elementalen wel zeer sterk op disharmonische astralen kunnen reageren en proberen deze disharmonische gedachtebeelden te vernietigen. En daardoor kunt u krijgen dat bijvoorbeeld een elementaal als water samen gaat gaan met bijvoorbeeld lucht of vuur en dat zij dan ineens voor de mens, zagezegd, natuurcatastrofes veroorzaakt. De aarde, als astraal wezen, kan dit ook, maar zal dit meestal op een andere wijze laten voltrekken. Want u mag niet vergeten dat het elementaal aarde, in tegenstelling bijvoorbeeld tot de andere, de aarde vooral geneigd is samen te werken met, en dit is voor jullie misschien ook redelijk nieuw, alle andere levende wezens, ik zal het zo uitdrukken, die in de aarde aanwezig zijn. En als ik het in kinderterminologie mag zeggen, zouden we spreken bijvoorbeeld over kaboutertjes. Daar lopen natuurlijk geen mannetjes met pinmutsen of eender wat, maar er zijn wel voldoende krachten in de aardkorst aanwezig, waarvan u geen gedacht hebt, die wel degelijk op een bepaald ogenblik ingrijpen. Met als gevolg dat de aarde soms voor de mens heel raar kan doen. Maar dat zou ons te ver leiden; de vraag was uiteindelijk het verschil tussen beiden.

- **Eigenlijk was dat de vraag niet, broeder. De vraag ging over het oproepen tot harmonie met de astralen. Dus dan ga ik ervan uit dat het dan in harmonie met die 25 % is, van die positieve astralen?**

De harmonie zit hem in het feit dat je als groep, een harmonische groep, krachten oproept die harmonisch zijn om de evolutie te laten gebeuren. U mag niet vergeten dat een groep als deze op dit moment al wel degelijk een zeer sterk astraal beeld rond zich heeft opgebouwd, een astraal beeld dat effectief reeds werkingen heeft veroorzaakt, maar in positieve zin.

Maar het is niet aan jullie om u daar als dusdanig in gedachten mee bezig te houden. Het is voldoende dat jullie trachten, als groep, één te zijn, harmonisch te zijn om via uw stoffelijke gedachtekracht van harmonie en eenheid de astrale kracht te ondersteunen. Daar komt bij dat vanuit onze zijde dit ook gevoed wordt. Maar het is niet de bedoeling dat u gaat proberen, zeker niet als individu, van met deze krachten iets te gaan doen. U hebt die niet in de hand, zelfs wanneer zij in het totale plaatje één groot harmonisch geheel zijn. Want u mag niet vergeten: het beeld van de astrale kracht dat opgebouwd is, die in uw ogen een harmonie heeft, een zeer sterke harmonie, zou op het ogenblik dat u zich daar mee één wilt zetten of er iets mee wilt doen, voor uzelf bijvoorbeeld vernietiging kunnen betekenen.

Waarom? Omdat u als individu niet voldoende beheersing hebt om zulk een kracht die opgewekt wordt te dirigeren. Dit is iets, lieve mensen, dat meermaals al op aarde, of je nu in het verleden kijkt of zelfs in het heden, tot vernietiging van mensen heeft geleid: dat is het trachten gebruik te gaan maken van deze krachten om voor uzelf iets te bereiken. Wanneer dit een heel beperkte kracht is die je zelf hebt opgebouwd, ik zeg: die u zelf hebt opgebouwd, dan kunt u daar misschien in slagen deze astrale kracht voor u kleine werkjes te laten doen. U zou bijvoorbeeld een astrale kracht – dan moet u rekening houden: een astrale kracht gaat altijd een soort zelfde taak doen – bijvoorbeeld

laten, ja, ik zal maar iets zeggen, uw huis kuisen, dit zou een mogelijkheid zijn. Ik tracht het zo absurd mogelijk naar voor te brengen, maar het zou een mogelijkheid zijn. Zo goed dat in het verleden, in de vorige, nee, het is al de tweede eeuw voorbij, 1800 en zoveel, mevrouw Blavatsky erin slaagde een astrale kracht die zij had opgebouwd voor haar haar naaiwerk te laten doen. Maar dit is in wezen niet de bedoeling.

Nu, de astrale kracht welke hier opgebouwd wordt, positief, vanuit de groep, heeft een krachtvolume voor de mens dat niet hanteerbaar is omdat dit vele, niet tientallen malen maar honderden malen sterker is dan het ganse potentiaal dat één persoon in zich zou kunnen verwerken. Dat wil zeggen dat, wanneer u zulke toeren zou willen uithalen met een astrale kracht, je voor uzelf, en dit is pure kosmische regel, om het zo uit te drukken, voor uzelf de vernietiging zou inluiden omdat u deze kracht niet zou kunnen verwerken. Simpel gezegd: u gaat toch ook niet bijvoorbeeld met een atoombom zitten spelen omdat u vindt dat daar veel kracht in zit. Dat doet u niet. Wel, u speelt ook niet met een astrale kracht, zeker niet krachten die door groepen of door zeer velen onbewust zijn opgewekt. Of zij nu positief is of negatief, de kracht kun je als mens, als individu, zelf niet beheersen. En dat is belangrijk dit te beseffen. Ik hoop dat dit allemaal heel duidelijk is?

▪ Kun je iemand afschermen, broeder?

Kun je iemand afschermen wanneer een atoombom ontploft?

Kijk eens hier, kijk naar uw maatschappij, zie hoe uw maatschappij aan het evolueren is. Stel er u niet op in, maar zie gewoon rondom u hoe uw maatschappij door alles wat het opbouwt, zichzelf ten onder aan het brengen is. Kijk gewoon rondom u. Deze krachten werken ondanks het feit dat niemand gelooft dat ze bestaan, maar zij werken. De krachtsopbouw van gedachten, van begeerte in een mens is enorm sterk. En gezien we in een tijd leven dat dit allemaal aan mekaar sluit, krijg je deze evoluties. Zie de wereld rondom u, laat even de spelletjes van de jeugd achter maar kijk in de wereld rondom u. Denkt u dat alle verschuivingen die nu plaatshebben, enkel en alleen maar gebaseerd zijn op menselijke spelletjes? Daar zit veel meer achter.

Waarom, waarom zijn er zoveel mensen tot waanzin bereid? Het is niet genetisch bepaald dat een mens als bom zich ontwikkelt in zijn leven. Hebt u er al eens bij stilgestaan waarom er zoveel zelfmoordterroristen zijn? En dat is heus niet omdat zij enkel en alleen maar een koranvers hebben gehoord of gelezen. Daar zit veel meer achter. En meestal, wanneer ze dan aan onze zijde komen, hebben ze daar heel veel spijt van, dat ze zo dwaas zijn geweest dat ze niet hebben ingezien hoe ze gemanipuleerd zijn geworden. Maar er zijn astrale krachten opgebouwd die niet meer beheersbaar zijn. En deze krachten zijn ontstaan, effectief, doordat de mens dacht dat hij zijn begeerte kon volvoeren. En er moeten er maar enkele tientallen zijn die zo wellustig zijn, die een beginnend beeld opbouwen waar direct een massa zich gaat bij aansluiten, met alle gevolgen van dien. En dat zie je nu in uw wereld. 't Is altijd zo geweest, hoor.

Maar nu zitten we, gezien de veranderingen in Aquarius, met extremen die nooit gezien zijn. Je kunt 200 jaar teruggaan, 300 jaar teruggaan, en dan zie je ook dat godsdiensten tot godsdienstwaanin leiden en zo verder. Door gans uw geschiedenis, laat ons zeggen van de laatste, ik mag gerust zeggen 3000 jaar, niet 2000 jaar maar 3000 jaar, zijn zeer vele astrale krachten die zaken hebben veroorzaakt. Maar dit was meestal redelijk beperkt op een zeer afgemeten terrein. Nu, doordat we

volop de invloed van Aquarius hebben, bestaat er geen afgemeten terrein meer. Uw 'Vissen' hadden dat, het moest allemaal volgens die normen zijn. Maar Aquarius vloeit en vandaag is het ginder onder die conditie, morgen is het helemaal de andere kant onder andere condities. Maar het blijft hetzelfde astrale beeld dat werkt, dat steeds weer opnieuw tot uiting komt. Tot het moment komt dat er voldoende groepen zijn als deze die daar tegenover een ander beeld kunnen plaatsen waardoor, langzaam maar zeker, deze negatieve disharmonische invloeden hun kracht verliezen. Maar lieve mensen, dan zijn we ongeveer een 200 jaar verder dan vandaag gezien. Dus er is nog veel werk aan de winkel.

Zo, ik hoop dat we het hierbij kunnen afronden? Of is er nog iets dat u werkelijk zegt: dat wens ik nog te zien, wat dit betreft? Ik weet, dit is een zeer moeilijk onderwerp.

- **Jullie spraken in de meditatie over een evenwicht aangaande licht en duister. Dit komt meer voor in jullie leringen. Het is alsof jullie de eenheid van beide krachten als leidraad nemen en deze eenheid zeker niet ontkennen alsof door de ontkenning het evenwicht zou worden verstoord. Wij werken met licht, weten dat duister (al is het een moeilijke omschrijving) ook bestaat, maar toch is het geheel niet altijd te vatten, vermits wij trachten met het duister zo weinig mogelijk rekening te houden. Toch heb ik het gevoel dat wij dan iets ontkennen dat ook tot het geheel behoort dat jullie beter overschouwen en beheersen ... Graag uw mening.**

Kijk, wanneer u zegt: "wij werken met het licht", alleen al door het feit dat u zegt: "wij werken met het licht", erkent u het duister. Want u kan geen licht erkennen zonder dat er het duister is. En het duister kan geen duister erkennen zonder het licht te erkennen. Dat is nu eenmaal uw kosmos. U kunt daar niet te buiten. Licht en duister zijn één. En die eenheid, zou je kunnen zeggen, dat is de Bron, is God of hoe u het ook wilt omschrijven. Maar goed, als mens zijn we te beperkt om dit ganse proces te kunnen begrijpen, te kunnen vatten, als dusdanig.

In de tijd dat de meeste van ons op aarde rondzwierven door de wouden, en dus hun ontwikkeling zochten, dan hebben wij doordat de zon, langzaam maar zeker, door het wolkendek drong, de zon gaan erkennen als zijnde de bron van het licht die de mogelijkheid gaf van zaken te zien, te ontdekken en zo ons ook verder kon leiden in een wereld waar het soms heel duister was. Zeker in de beginstadia zijn we er vanuit gegaan dat het licht voor ons de weg was. Omdat, u moet begrijpen, de aarde was toen niet zoals ze nu is, wij voor het grootste gedeelte in een soort nevelsituatie, soms donkerder, soms lichter, verkeerden. Door het doorbreken van de zon hebben wij dus het licht kunnen erkennen. Daarvoor zijn we ook gegaan voor het licht omdat in het licht alles duidelijk was. In het licht kon je niet eventjes achter de rug iets bekonkelfoezen. In het licht zag je alles.

Deze evolutie, en je moet dit zien in het ganse plaatje van het bestaan, niet alleen in de zoektocht die je als stofmens doet, deze evolutie herinnerde ons onbewust aan wanneer we niet in een voertuig aanwezig zijn maar als geest enkel in de sferen, dat we daar ook ons niet konden verbergen, want in het licht van de geest toon je je zoals je werkelijk bent en kan je verder. Wens je dat niet, dan kapsel je je in en zou je kunnen zeggen: dit is duister. Maar voor de geest die geen ogen heeft om te zien, om het zo uit te drukken, maar wel alles waarneemt, bestaat dat licht en dat

duister als dusdanig niet. Er bestaat alleen een harmonie. Je bent ermee in harmonie, je erkent het en je kan verder of je erkent het niet en je sluit je af.

De evolutie hier op aarde was zo dat we door die ontwikkeling in de natuur dus keuzes voor het licht hebben gemaakt. Het licht dat dan niet alleen symbool ging staan voor stoffelijk licht, maar wel degelijk ook symbool was voor geestelijk licht. En het is een keuze die je maakt. Je gaat ofwel voor het licht of je gaat voor het duister. Maar wanneer je voor het duister kiest, weet je al op voorhand dat je u afzondert. Want dit heb je als ervaring vanuit uw geestelijke zijde kunnen doorleven reeds.

Wanneer je als mens voor het duister kiest, ligt dit weer iets anders. Dan zou je kunnen zeggen, dan kies je voor alles wat negatief is, voor alles wat uw eigen ontwikkeling belemmert, in positieve zin. U kunt die weg gaan. Het is een heel eenzame weg uiteindelijk, het is een weg die, ik heb hem nooit gegaan en nooit willen gaan, maar waarvan we kunnen veronderstellen, die eindigt in een soort zelfvernietiging omdat je in het totaal niet meer verder kunt. Zelfvernietiging is misschien taalkundig niet het juiste woord, maar er zal geen ander woord voor bestaan omdat je via dat duister dan ook volledig terug opgaat in de totaliteit van die kosmos. Het verschil met het licht zit hem dat je heel bewust verdergaat, dat je in vele gevallen, ik zou bijna zeggen: altijd, samen met anderen verder evolueert en dat je ook op een bepaald ogenblik tot dat punt komt dat je terug bij die Bron bent, aldus dat veronderstellen we toch, en dat je terug in die Bron wordt opgenomen. Met het verschil dat je heel bewust bent van hetgeen je in dat licht hebt doorgemaakt.

Zo zou je eigenlijk kunnen zien hoe dus licht en duister in de filosofieën, in de stof maar ook in vele gevallen in de sferen, zich hebben opgebouwd. Doordat we deze ervaringen stoffelijk hebben meegemaakt, maar ook geestelijk, zijn wij als groep die voor dat licht gingen, ervan overtuigd geraakt, en we hebben dat ook in de stof proberen te ervaren zo goed als in de geest, dat maar eerst de ultieme ontplooiing, ervaring er in zit op het ogenblik dat voor u als kern, bij wijze van spreken, u zou het misschien in de moderne terminologie 'ziel' noemen, er geen verschil meer is tussen licht en duister en dat u de kracht hebt om te erkennen hoe dit een eenheid is in de creatie van de Bron, van God of hoe u het wilt noemen.

Als druiden hebben wij, wetende dat wij dit in de stof niet konden realiseren, toch geprobeerd er rekening mee te houden. Op welke wijze? Dat was heel simpel, of misschien ingewikkeld: we zijn steeds voor het licht gegaan en wij hebben erkend dat het duister er was zonder dat wij het duister zijn gaan bestrijden. Dit is ook, dat moeten we eerlijk zeggen, in de stof na verloop van tijd de ondergang geweest omdat anderen wel het duister gingen bestrijden, correctie: zij zeiden dat het licht het duister was en zij gingen het licht bestrijden. Kijk naar jullie huidige religie, kijk naar uw huidige kerken: zij hebben alles trachten te vernietigen wat aan licht gebonden was omdat zij het duister liefhadden. Want wat wilden zij realiseren? Macht, hun begeertepatroon, eigenlijk de ganse structuur naar hun hand zetten. En nu moet ik toch geen geschiedenisles in religie gaan geven opdat u zou begrijpen hoe dit is geëvolueerd. Men heeft in het duister van alle demonen gaan creëren, men heeft duivels gecreëerd om zagezegd tegen te strijden. Maar de echte duivels zijn diegenen die zeggen: "je moet strijden tegen de duivel". Dat zijn de echte duivels. Want in de kosmos en in de kosmische harmonie zal geen enkele demon strijden tegen het licht. Hij heeft daar geen enkel belang bij, want hij wenst het licht niet te kennen. Want op het ogenblik dat de demon het licht erkent, verliest hij zijn kracht in het duister.

En zo heb je de evolutie gekend. Daarom ook is één van de basisprincipes van de druïden dat er geen strijd aangeboden wordt met het duister. Wij erkennen dat het er is, maar wij gaan voor het licht. En dit heeft door de opkomst van het Vissentijdperk toen en alles wat daar pragmatisch in vastzat de mogelijkheid gecreëerd dat de ganse wereld die rond ons was opgebouwd, eigenlijk zich heeft moeten terugtrekken naar de achtergrond, is nooit volledig weg geweest, zelfs in vele gevallen is het geïntegreerd geworden zonder dat de vijand het beseftte. Het is dan op een zeer laag pitje gekomen, maar nu komen we terug in een periode waarin het mogelijk is, gezien de flexibiliteit, gezien de kosmische invloeden die Aquarius inhoudt, de mogelijkheid geeft van terug voor dit licht te gaan. Weer op dezelfde wijze: we gaan voor het licht, we erkennen dat het duister er is maar we vechten er niet tegen. We geven het recht aan het duister om te zijn. Maar wij zeggen: "wij hebben het recht van onze weg in het licht te gaan, zoals wij aanvoelen dat het licht ons kan helpen. En al de rest, wat zij ook wensen te doen, dat is hun verantwoordelijkheid. Zij mogen ons volgen, zij mogen ons voorbeeld aanvaarden, ze zijn welkom, maar als zij dat niet willen, erkennen wij hun recht van in het duister, in het disharmonische hun evolutie te gaan. Maar wat wij niet aanvaarden, is dat het duister zou zeggen dat wij hen moeten volgen. En daar zijn we altijd heel consequent in geweest omdat we heel goed beseffen dat de weg die we gekozen hebben, en dit is maar een deel van de kosmos, dit is juist, voor ons de meest juiste is. En daarom is het ook mogelijk geweest dat duizenden jaren terug eigenlijk vele van onze mededenkende broeders en zo verder gewoon in de stof aan hun einde zijn gekomen omdat zij weigerden van voor het duister of tegen het duister te gaan strijden.

En zo zie je maar, zelfs zoveel duizenden jaren later, kunnen we zeggen, zijn we hier terug, alhoewel we nooit weg geweest zijn want er zijn door de eeuwen heen altijd van onze groepen blijven lesgeven, maar nu, op dit ogenblik, hebben we de mogelijkheid om deze zaken terug meer naar voor te brengen en dat is toch voor ons heel belangrijk, de aarde die ons zo lief is, daarmee te helpen, te ondersteunen in de nieuwe evolutie die zij gaat doormaken voor de komende duizenden jaren.

Ik hoop dat dit voldoende duidelijk is en dat u hier allen een beetje een inzicht hebt hoe de oude denkwereld van ons eigenlijk volledig past in het nieuwe plaatje en waarom we zoveel moeite doen om toch op zeer vele plekken op aarde dit nieuw denken, dit positief denken, zoveel mogelijk naar voor te brengen. We laten daar iedereen vrij in. Niemand is verplicht van te denken zoals wij, maar we ondervinden wel, en dat is zeer hoopvol, dat veel mensen trachten terug de harmonie met hun planeet, met de natuur, hoe ze het soms omschrijven, er allerlei soorten omschrijvingen voor te vinden, en op het ogenblik dat dit oprecht gebeurt, onder welke noemer ook, dan sluit dat als het ware aan bij, sta me toe dan te zeggen, het astrale beeld, het positieve astrale beeld hoe, langzaam maar zeker, de aarde zich zal vernieuwen. En wanneer we daar dus een klein beetje kunnen helpen, dan is dit al een zeer goede zaak.

In het tweede gedeelte zal de spreker die dan komt, met jullie weer een klein experiment doen. U gaat iets aangeleerd krijgen waar u mee in de volgende dagen en weken kunt werken, eventueel, wat gezien de evoluties die voor de deur staan voor ieder van u waarschijnlijk zeer interessant zal zijn.

Ik dank jullie voor jullie intense aandacht en, lieve broeders en zusters, ik wens jullie nog een zeer gezegende avond toe.

Deel 2.

We gaan in dit tweede deel van onze bijeenkomst jullie even laten proeven van de krachten die mogelijk zijn en die je ook in de komende dagen, in de komende tijd, nuttig zult kunnen gebruiken.

Mag ik vragen dat ieder van u zich zo opstelt dat we hier een gesloten kring kunnen krijgen. Zo. U moet zich nu heel rustig voorstellen dat we hier gezamenlijk een brandpunt zijn. En ik zou jullie willen vragen van uw ogen gewoon gesloten te houden. Heel rustig. Het is de beste wijze om zo weinig mogelijk afleiding te krijgen in hetgeen we hier wensen op te bouwen. Doe het rustig aan.

Meditatie: Wisselwerking tussen onszelf en de aarde.

We zitten hier gezamenlijk in een kring. Deze kring is omsloten door het Licht. We zijn allen zoekers naar het Licht. En gezien dat wij hier samen het Licht zoeken, hebben we de mogelijkheid om in deze zoektocht aan te voelen dat het Licht ons omgeeft, maar ook dat het Licht hier geconcentreerd voor ons vanuit de kosmos nederdaalt.

We hebben hier een gesloten kring. Een gesloten kring omkaderd in de krachten van de kosmos. Een kring, harmonisch met het Licht. En het Licht is geconcentreerd hier in ons midden aanwezig.

Nu vraag ik jullie dat ieder van u voor zich een beeld opbouwt van iets wat je wenst te realiseren, iets wat je wenst te bereiken, iets wat een meerwaarde voor de aarde betekent. Ieder van u is vrij van dit in te vullen op zijn eigenste wijze.

En de boodschap is dat het beeld dat u opbouwt, hetgeen wat je wil realiseren voor de aarde een positieve ondersteuning is. Een positieve uitwerking heeft. Ik zou het anders formuleren: we kunnen hier, ieder individueel, een klein wonder verrichten. Een wonder omdat we iets kunnen realiseren wat ogenschijnlijk niet realiseerbaar is. Maar bouw het beeld voor u op. Werk het beeld zo mooi uit als je kunt. Ach, het moet niet iets heel groot zijn. Het mag iets simpel zijn. Het mag iets klein zijn. Maar iets dat voor u toch waarde heeft. Dat u een meerwaarde geeft. Dat u doet aanvoelen dat je een wisselwerking hebt met de aarde en met de krachten van de aarde. Dat je vanavond u hier één kan voelen, harmonisch kan voelen met de krachten van de aarde. De krachten die hier gebundeld zijn en waar het Licht eigenlijk de bevestiging van is.

U bent omkaderd door de energie van de aarde die zich aansluit met hetgeen wat je denkt. De energie van de aarde die gaat realiseren wat in uw gedachten wordt opgebouwd.

Kracht is hier aanwezig. Oh, moeder van alle kracht, bevestig dit. Bevestig voor ieder van de aanwezigen in deze kring dat deze kracht zich kan voltrekken.

Mag ik nu vragen dat jullie allen elkaar de hand geven en dat je zo de kring sluit. Ikzelf sta buiten de kring. Met mij hoeft je geen rekening te houden. Maar geef elkaar allen de hand. Maak één gesloten kring. En besef nu dat de Kracht waarvan je deel bent, ook deel is bij de ander. Dat deze kracht, als het ware, circuleert door ieder van u en zo voor ieder van u bevestigt wat er in u leeft.

De harmonie, de eenheid, de wisselwerking tussen u en uw planeet. Tussen u en de krachten van uw

planeet. Voel de kracht. Voel de harmonie. Voel de eenheid. Zie in uzelf de schittering van het Licht. Leg deze schittering van het Licht vast in de kern van uw wezen. Voel en ervaar, zodat u in de komende tijd, wanneer u kracht nodig hebt, wanneer u steun nodig hebt, wanneer u inzicht nodig hebt, zich gewoon maar kunt richten op het gevoel dat nu in u ontwikkelt, dat nu in u opborrelt.

Breng in uw beeld, in uw gedachte uw magische hazelaarstaf. Ieder van u heeft hem. Breng hem daarin en bekijk het met uw gesloten ogen als symbool van deze aardse kracht, als symbool van de harmonie tussen u en de planeet die u draagt. Laat dit beeld doordringen zodat ieder van u met zijn staf één grote kracht vormt. Dat al deze hazelaars, als het ware, één grote krachtige hazelaar vormen, die hier in ons midden openbloeit en zo ons aantoonst, door één te zijn met de moeder aarde, met onze planeet, door één te zijn met het Licht van de kosmos, door één te zijn met de Bron, dat wij met deze kracht, wanneer wij ze nodig hebben, wanneer wij ze gebruiken, zij steeds aanwezig is. Dat wij met deze kracht alles kunnen realiseren wat ook maar voor de aarde positief is. Wat ook maar voor de aarde meedraagt dat de ontwikkeling kan voltrokken worden.

In de naam van de Vader, in de naam van de Bron van alle Licht, in de naam van de zon, bevestig ik deze kracht.

Ik bevestig de kracht van de planeten in u, zodat wanneer u kracht nodig hebt, u steeds op deze kracht beroep kan doen.

Ik bevestig het Licht in u omdat het Licht de kern van uw wezen steeds moge ondersteunen.

Ik bevestig de harmonie die hier aanwezig is als groep, zodat deze een bron van rust en Licht weze in deze donkere tijden.

Ik bevestig deze kracht in de naam van Gaia.

Ik bevestig deze kracht in de naam van Luna.

Ik bevestig deze kracht in de naam van Sol.

Al deze krachten tezamen vormen onze eenheid. Al deze krachten tezamen vormen onze groep. Zo kunnen wij het Licht laten branden waar anders het Duister de overhand had.

En het Licht brande. En wanneer het Duister het Licht wil herkennen, is het welkom. Anders kan het zich gewoon terugtrekken. Maar wij vertegenwoordigen het Licht. Wij vertegenwoordigen de kracht, de lichtende kracht van de kosmos. Wij zijn één met deze krachten. Wij zijn geen individuen. Wij zijn een eenheid. Wij zijn de kracht. De kracht die gaat in de vernieuwing. De kracht die brengt. De kracht die geeft, die uitdraagt het Licht en al wat dit Licht voor de andere mag betekenen.

Dit zij bevestigd in de naam van de oude krachten. Maar dit zij ook bevestigd in de naam van de nieuwe krachten. En dit zij bevestigd in de naam van het eeuwige Licht, ons geschonken door de Bron waaruit wij allen zijn voortgekomen.

Nu mag u rustig de keten breken. Houd nog even de ogen gesloten. Laat even alles in u bezinken. Voel u één met de opbouw, de lichtsfeer, de kracht die we hier hebben ondergaan. En dan zal u opmerken dat hetgeen wat u als beeld gevormd hebt, langzaam maar zeker, zoals een zaadje in de

aarde boven de aarde zal uitgroeien en zich zal ontwikkelen als een plant. Zo zal uw beeld zich ontwikkelen in de komende uren en dagen. En wanneer u in de komende uren en dagen terug deze kracht nodig hebt, wat voor velen zeer waarschijnlijk zal zijn, stel er u op in, neem uw hazelaar, neem uw staf, sluit uw ogen, voel u één met hetgeen wat je hier vanavond hebt ervaren. Gebruik dit gevoel en zorg zo dat u steeds verder komt. Verder komen in het Licht. Verder komen zonder te strijden, maar te aanvaarden en te geven, uit te stralen. Want dat, lieve broeders en zusters, is de sleutel voor een harmonische evolutie in de toekomst. Ga niet in strijd. Aanvaardt wat is en ga met de kracht die we hier samen hebben opgewekt, ga met die kracht de wereld in. Ga met die kracht, als het ware, de aarde rond. Straal ze uit. Deel ze met anderen zonder dat je er iets voor terug vraagt. Maar vermijdt, zeker in de komende tijd, ik zou zeggen in het komende jaar en zelfs langer, elke strijd. Ga geen strijd aan, zelfs wanneer u goed beseft dat u gelijk hebt. Want op deze aarde op dit ogenblik hebt u aan gelijk niets. Dat zult u opmerken over alle terreinen heen. Maar ga gewoon voor de kracht die in u leeft. Ga gewoon voor het Licht dat uw weg toont. Gebruik uw instrumenten, als het ware, om uw gevoel van eenheid en harmonie met de aarde te volgen. En laat de anderen maar strijden. Sta er neutraal tegen. Distantieer u. Trek geen partij, noch voor de een, noch voor de andere. Ga enkel voor het Licht en de harmonie. En dan, lieve broeders en zusters, dan bent u één met de planeet die u draagt. Dan bent u één met de planeet die u voedt. Dan is het elementaal lucht voor u het elementaal dat u steunt en zuivert. Dan is het elementaal water hetgeen wat u mogelijk maakt om verder te gaan. Dan is het vuur uw vriend te allen tijde en verwarmt het uw hart. En uiteindelijk is de aarde als elementaal de ondersteunende kracht om uw leven op de meest juiste wijze te laten verlopen.

Dit is hetgeen wat ik u vanavond wou brengen. Lieve broeders en zusters, het wonder, als het ware, is voltrokken. Ieder van u zal dit in de komende dagen opmerken.

Wees één. Blijf één. En dan bent u als individu een bron van kracht die, ongezien in deze tijd, aardig wat kan realiseren. En zo is het wanneer overal kleine bronnen van kracht zich ontplooiën; dan krijgen we wereldwijd een keten van Licht, van harmonie. Dan is het zoals een lawine die begint met enkele vlokjes om uiteindelijk een enorme kracht te zijn. Maar wel een lawine van Licht die zeer velen kan beïnvloeden. Die zeer velen kan doen inzien dat het de weg van het Licht is, de weg van de harmonie die het mogelijk maakt om uw eigen te bevrijden, om uw eigen ontwikkeling in de hand te nemen om zo terug één te worden met de Vader.

Lieve broeders en zusters, mijn tijd om het medium vrij te geven is gekomen. Voor diegenen die nog een tocht huiswaarts hebben, doe het rustig aan, neem uw tijd voor alles. U leeft in een tijd waar geen tijd meer is. Wel, leeft dan dat er geen tijd meer is zodat u alle tijd van de wereld hebt omdat u nergens beperkt bent. Vergeet in de komende dagen de tijd. Leef vrij zonder binding. En weet je wat je dan zal opmerken? Dat alles veel vlotter en veel juister en veel gemakkelijker zich voltrekt. Want de meesten hebben niet door dat de keten van de tijd een keten is die hen afremt, die hen beperkt. En degene die tijd voor alles heeft, waar tijd niet voor bestaat, die zal opmerken dat hij alle tijd van de kosmos heeft. Ook dit is misschien een klein magisch wonder wanneer u dit wilt in acht houden.

Ik wens jullie in de komende dagen veel kracht, veel inzicht. En wanneer de natuur misschien een beetje raar doet, denk er aan wat hier vanavond gebracht is. Ga niet in strijd met de natuur, maar wees één en u zal zien, de natuur zal ook met u één zijn.

Ik wens jullie heel veel succes in jullie zoektocht.

← vorige tekst	overzicht	volgende tekst →
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------